

Veertig dagen duurt de reis

Projectlied Veertigdagentijd en Pasen 2024

(elke zondag:)

*Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.
Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.*

(Eerste zondag:)

*Engelen in de woestijn
zullen voor je zorgen.
Zo zal God dicht bij je zijn
elke nieuwe morgen.*

(Tweede zondag:)

*Als je goed naar mensen kijkt
zie je iets bijzonders:
in een mens komt God dichtbij,
dat is echt een wonder!*

(Derde zondag:)

*Maak je ruimte, vind je rust,
zoek je naar de stilte?
Dan vind je een nieuw geluk:
God is in ons midden.*

(Vierde zondag:)

*Ga maar zitten en geniet,
proef het goede leven!
Breek het brood en zing een lied,
dit wil God ons geven.*

(Vijfde zondag:)

*Als het graan dat wordt gezaaid
voor het nieuwe leven,
is de Heer die op zal staan
door zichzelf te geven.*

(Zesde zondag:)

*Leg de jassen op de grond,
zing om lieve vrede,
want de Heer, de koning komt,
rijdend op een ezel.*

(Pasen:)

*In de stralen van de zon
zal de Heer je groeten.
Hoop voor wie niet hopen kon:
Jij zult Hem ontmoeten.*