



SAMIEN

PROTESTANTSE GEMEENTE • VELSEN-ZUID IJMUIDEN-OOST

JAARGANG 29 NR. 2

11 JULI T/M 11 SEPTEMBER 2021

Een nieuwe start

De coronamaatregelen worden in rap tempo steeds verder versoepeld. Steeds meer activiteiten worden gaandeweg weer mogelijk, ook in onze gemeente. Het voelt een beetje als een nieuw begin, maar uiteindelijk heeft het toch ook iets van een doorstart. In Ezra 3: 10-13 lezen we ook over een nieuw begin, dat tegelijkertijd ook een doorstart is. De Joden zijn uit de Babylonische ballingschap teruggekeerd naar Judea. De oude tempel is verwoest, maar nu worden de fundamenten gelegd voor een nieuwe tempel. De reacties op het begin van de herbouw van de tempel zijn divers: de ouderen, die de oude tempel nog hebben gekend, huilen. De jongeren juichen bij het begin van de werkzaamheden. Iedereen daar in Jeruzalem beseft: we beginnen opnieuw. We sluiten aan bij het verleden. Toen was er een tempel en weldra zal er op dezelfde plaats weer een nieuwe tempel staan. Maar er is ook het besef dat het heden en de toekomst anders zullen zijn dan het verleden.

Zelf voel ik dat ook zo, nu we na de beperkingen van de coronamaatregelen de draad van het gemeentelven weer op kunnen pakken. We kunnen weer van start. Die ruimte wordt ons meer en meer gegeven. Tegelijkertijd is daar ook het besef dat niet alles weer precies zo wordt als voor de periode van corona. Een voorbeeld: tijdens de coronaperiode zijn we als gemeente de kerkdiensten met beeld gaan uitzenden; de laatste maanden zelfs live. De vraag die daarbij opkomt is: wat voor invloed heeft dit op het bijwonen van de kerkdiensten in onze Engelmunduskerk? Misschien is het bereik naar kijkers en luisteraars via de digitale uitzending best wel groot: mogelijk kijken en luisteren er meer mensen naar onze diensten

dan vroeger. De andere kant daarvan is dat we wellicht wat minder kerkgangers mogen verwelkomen in de dienst op zondagmorgen. Daarnaast kunnen we ons afvragen welke activiteiten weer worden opgepakt en welke niet meer opgestart worden, maar ook welke nieuwe activiteiten voor het eerst het licht zullen zien.

In het gedeelte uit Ezra is er enthousiasme om aan de slag te gaan. Er wordt iets opgebouwd, er wordt met iets nieuws begonnen, een nieuwe tempel. Die nieuwe tempel sluit als het ware aan op de oude, verwoeste tempel. Ook in de nieuwe tempel zal God de lof worden toegezongen. Daarbij beseffen de teruggekeerde ballingen dat ze niet alleen op eigen kracht de herbouw van de tempel kunnen voltooien. Ze hebben Gods hulp daarbij nodig. Daarom grijpen ze terug op Gods trouw aan zijn volk. Want die trouw is niet veranderd. De teruggekeerde ballingen nemen de oude woorden van de psalmen in de mond: 'Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw aan Israël'. Het is het refrein van Psalm 136! Die trouw van God geeft vreugde, moed en krachten. Ook in de nieuwe omstandigheden wordt de lofzang gaande gehouden, de oude lofzang klinkt als nieuw! Straks zal ook vanuit die nieuwe tempel die lof weer gezongen worden.

Ik denk dat wij op precies dezelfde manier als gemeente aan de slag mogen bij het vormgeven van ons gemeentewerk in de komende tijd. Met vertrouwen naar de toekomst kijken. Waarom? 'Want zijn goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid'!

DS. KEES LOUS

KERKDIENTEN



	ENGELMUNDUSKERK Kerkplein 1	ICHTHUSKERK Snelliusstraat 40
11 juli	10.00 uur ds. Kees Lous	10.00 uur ds. Jeannet van Doorn
18 juli	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst in Ichthuskerk	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst ds. Kees Lous
25 juli	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst ds. Jeannet van Doorn	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst in Engm.kerk
1 aug	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst in Ichthuskerk	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst ds. Jeannet van Doorn
8 aug	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst ds. Jeannet van Doorn	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst in Engm.kerk
15 aug	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst in Ichthuskerk	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst ds. Hans Hoekstra
22 aug	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst ds. Kees Lous	10.00 uur Samen-onder-één-dakdienst in Engm.kerk
29 aug	10.00 uur ds. Kees Lous	10.00 uur ds. v.d. Schee
5 sept	10.00 uur ds. Ben Helmers	10.00 uur ds. Kees Lous
12 sept	10.00 uur Startzondag ds. Kees Lous	10.00 uur Startzondag ds. Jeannet van Doorn



Kievit

de maatwerk maaltijdservice

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse, smakelijke warme maaltijden die wij bij u thuis of op het werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp
023 - 531 91 43 – www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

BIJ DE DIENSTEN

ENGELMUNDUSKERK

ZONDAG 11 JULI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Ingrid Rasmussens
Diaken: Ineke de Jong
Ontvangstdienst: Wybren van Broekhuizen,
Heleen Westra, Charles van Ikelen
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk

ZONDAG 18 JULI: **SAMEN ONDER EEN DAK** DIENST OM 10.00 UUR IN DE ICHTHUSKERK

Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Joke Stam

ZONDAG 25 JULI: **SAMEN ONDER EEN DAK** DIENST OM 10.00 UUR IN DE ENGELMUNDUSKERK

Voorganger: ds. Jeannet van Doorn
Ouderling: Adrie van der Pijl
Diaken: Heleen Westra
Ontvangstdienst: Cor de Vlieger, Heleen Hoefakker,
Henny Stolk
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 1 AUG.: **SAMEN ONDER EEN DAK** DIENST OM 10.00 UUR IN DE ICHTHUSKERK

Voorganger: ds. Jeannet van Doorn
Ouderling: Ingrid Rasmussens

ZONDAG 8 AUG.: **SAMEN ONDER EEN DAK** DIENST OM 10.00 UUR IN DE ENGELMUNDUSKERK

Voorganger: ds. Jeannet van Doorn
Ouderling: Ingrid Rasmussens
Diaken: Liesbeth v.d. Lugt
Ontvangstdienst: Eduard Cornet, Ineke van Ee, Henny Stolk
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 15 AUG.: **SAMEN ONDER EEN DAK** DIENST OM 10.00 UUR IN DE ICHTHUSKERK

Voorganger: ds. Hans Hoekstra
Ouderling: Adrie van der Pijl

ZONDAG 22 AUG.:

SAMEN ONDER EEN DAK DIENST OM 10.00 UUR IN DE ENGELMUNDUSKERK

Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Yvonne Bax
Diaken: Ineke de Jong
Ontvangstdienst: Eduard Cornet, Ineke van Ee,
Thera Talens
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 29 AUG.: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Joke Stam
Diaken: Heleen Westra
Ontvangstdienst: Charles van Ikelen, Angela Ouwehand,
Ingrid Rasmussens
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 5 SEPT.: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. Ben Helmers
Ouderling: Adrie van der Pijl
Diaken: Krijn Geesink
Ontvangstdienst: Nils Rasmussens, Janet Brink,
Petra de Hoog
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 12 SEPT.: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Yvonne Bax
Diaken: Liesbeth v.d. Lugt
Ontvangstdienst: Cor de Vlieger, Angela Ouwehand,
Ingrid Rasmussens
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor Kerk in Actie-Missionair Werk en de Kinderkerk



“Hongerigen te eten geven is de meest directe uitleg
van je naaste liefhebben”.



Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Jaargang	Periode	Uiterste inleverdatum kopij	Verschijningsdatum vanaf...
29 - 03	12/09/'21 – 09/10/'21	30 augustus 2021	9 september 2021
29 - 04	10/10/'21 – 13/11/'21	27 september 2021	7 oktober 2021
29 - 05	14/11/'21 – 18/12/'21	1 november 2021	11 november 2021

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

EIGEN KERKNIEUWS

WAT IS ER TE DOEN



Nieuws uit de kinderkerk

Het laatste stukje met nieuws uit de kinderkerk van dit schooljaar. Niet alleen voor scholen en de kerk was het een vreemd schooljaar, voor de kinderkerk ook. We konden niet altijd samenkomen en als we wel kinderkerkdienst konden houden, moest dat met aanpassingen. Verder is de samenstelling van de kinderkerkleiding ook veranderd. Dus het was een roerig jaar.

Een roerig jaar dat we afgelopen zondag (27 juni) gelukkig wel gezamenlijk en gezellig konden afsluiten. Er namen drie kinderen afscheid van de kinderkerk: Stijn, Armin en Matthijs. De eerste 2 waren er bij en konden overvliegen naar de tieners. Dat deden we na de dienst in de tuin symbolisch door ze het pad over te laten steken, waar Yvonne ze al met open armen stond op te wachten. Ze kregen een, door de kinderen van de kinderkerk, zelf versierde tas mee, met daarin cadeautjes. Ook hun liedboek – dat ze tot nu toe in bruikleen hadden – mocht nu mee naar huis, in de hoop dat ze het nog vaak meenemen als ze naar de kerk komen.



Na deze feestelijke dienst waren er dan de pannenkoeken, een inmiddels wel jaarlijkse traditie te noemen. Daarmee sloten we de kinderkerkdiensten voor dit schooljaar ook af. Tijdens de zomervakantie zijn er geen kinderkerkdiensten en we starten weer op de startzondag op 12 september a.s. Tegen die tijd zal ik u middels dit kerkblad weer op de hoogte stellen van hoe de kinderkerkdiensten gaan verlopen, want als er iets duidelijk werd afgelopen jaar, is dat er niets duidelijk was. We konden niet lang van tevoren dingen plannen, omdat het dan toch vaak weer anders liep.



Wat nu al wel duidelijk is, is dat we versterking krijgen in de kinderkerk. Deleilah, moeder van 5 kinderen en 2 bonuskinderen heeft al een paar keer meegelopen om te kijken hoe het eraan toe gaat in de kinderkerk en blijft dat na de vakantie doen tot ze in het diepe springt en haar

eigen diensten gaat doen. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee en heten haar van harte welkom in onze groep! Wensen wij jullie allen een hele fijne zomer en hopen we jullie weer te zien in september.

Heel veel liefs namens ons allemaal,

HENNY

11 Juli slotzondag, kom(t) u/jij ook?

Op 11 juli, de zondag voordat de zomervakantie begint, willen we een beetje feestelijk afsluiten.

Na de dienst staat de koffie/thee klaar met iets lekkers erbij.

Om het nog gezelliger te maken proosten we met een hapje en drankje op een mooie zomer.

Als het weer het toelaat kunt u zich nog vermaken met een spelletje Jeu de Boule.



Ook als u die morgen niet naar de kerk gaat, bent u van harte welkom vanaf 11.00 uur.

Wilt u gebruik maken van de taxi-service, dan kunt u bellen naar de nummers achterop dit kerkblad.

We zien naar u uit.

Hartelijke groeten,

DE OUDERLINGEN

Start nieuwe seizoen

De zomer is net begonnen en toch denken wij alweer verder. Wat gaan we straks doen als de zomer voorbij is? Mag alles dan weer? Willen we alles weer? Durven we weer?

We willen met een gezamenlijke activiteit het nieuwe kerkseizoen beginnen. Schrijf dus 12 september alvast in uw agenda. De ideeën zijn er al maar de details moeten nog verder uitgewerkt worden.

Het wordt een activiteit voor jong en oud en voor goed en wat slechter ter been kerkgangers en belangstellenden.

We denken aan een vossenjacht met Bijbelse figuren en misschien rondom een thema. Meer zeggen we nog niet, behalve dat er nog een aankondiging is in deze rubriek, waarin u wordt gevraagd om een foto te maken, die we gaan exposeren (zie aankondiging 'Beste gemeenteleden').

We hopen op een grote deelname en in het volgende kerkblad weten we misschien alweer wat meer.

KEES LOUS EN YVONNE BAX

Beste gemeenteleden

Wat een raar jaar hebben we achter de rug, een jaar waarin we elkaar weinig gesproken hebben, en al helemaal geen activiteiten hadden. Dit schreef ik naar de jongeren maar dit geldt ook voor u/jullie/ons.

Toch wilde ik nog wat en dus lees verder.

Het lijkt mij leuk om een fotowedstrijd te organiseren.

In de 6 vakantieperiodes, sommigen meer en sommigen minder, maak je een foto of selfie van een kerk of een attribuut van een kerk of een (voor jou bijzonder) deel van een kerk.

Een foto, die jij het mooist vindt stuur je naar mij. De foto's gaan we exposeren in de kerk of in de Goede Herderzaal en natuurlijk hangt er een kleine prijs aan vast.



Op startzondag 12 september maken we bekend wie de prijs gewonnen heeft. Natuurlijk hopen we dan dat je er bij bent, ook omdat we deze zondag een vossenjacht gaan organiseren.

De foto moet 30 augustus in mijn bezit zijn. Je mag de foto mailen naar yvonnebax@ziggo.nl. Je mag ook de foto zelf afdrukken of laten afdrukken op A4 formaat en dan mag je de foto bij mij door de brievenbus gooien (Velserdijk 2).

Hoe leuk zou het zijn als u ook aan deze fotowedstrijd meedoet, samen met jong en oud weer bezig zijn met de toekomst.

Tot gauw,

DS. KEES LOUS EN YVONNE BAX

Collectes Diaconie

In plaats van de Pinkstercollecte heeft de diaconie in mei besloten om zich aan te sluiten bij de landelijke actie "Samen in Actie tegen Corona".

De gemeente heeft voor deze actie het mooie bedrag van **€ 370,00** bijeengebracht.

Zoals beloofd, vult de diaconie ditzelfde bedrag aan vanuit het Noodfonds, zodat het totaal van deze actie **€ 740,00** wordt.

Een prachtig resultaat en alle gevers willen wij dan ook hartelijk bedanken.

4 JULI 2021 - COLLECTE KERK IN ACTIE - BINNENLANDS DIACONAAAT

Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan

kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt.

U kunt dit werk steunen via de (online) collecte of uw gift overmaken op bankrekening NL05INGB 0000 1398 04 t.n.v. Prot Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O), o.v.v. Diaconie.

LIESBETH V.D. LUGT, NAMENS DE DIACONIE

REKENING & VERANTWOORDING



Uit de kerkenraad van 21 juni



Het mobiliteitsbureau heeft aan de kerkenraad ds. Joke Zuidema voorgedragen als ambulant predikant.

Na een plezierig verlopen gesprek met enkele leden van het moderamen wordt het contact met ds. Zuidema voortgezet. In augustus komt zij voor 0,5 fte in onze gemeente werken. De nadruk van haar werkzaamheden ligt op het gebied van het pastoraat en het jongerenwerk.

De voorbereidingen die moeten leiden tot het beroepen van een nieuwe gemeentepredikant zijn van start gegaan. Er is een voorbereidingsgroep gevormd die de profielschetsen van de gemeente en van de te beroepen predikant gaat schrijven. Daarnaast heeft de kerkenraad besloten om bij het Classicaal College van Behandeling van Beheerszaken (CCBB) een aanvraag in te dienen om een predikant voor 70% van de werktijd (0,7 fte) te mogen beroepen. Wanneer de kerkenraad een predikant in deeltijd wil beroepen, is een gesprek met het breed moderamen van de classis verplicht. Wanneer al dit voorwerk is gedaan, kan de beroepingscommissie worden samengesteld.

De jaarmarkt zal in traditionele vorm ook dit jaar geen doorgang vinden: door de coronamaatregelen was het de afgelopen tijd niet goed mogelijk om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Wel wordt onderzocht of er een jaarmarkt op kleinere schaal in afgeslankte vorm gehouden kan worden. Gaat de jaarmarkt in afgeslankte vorm door, dan kerken we op zondag 26 september weer onder één dak in de Ichthuskerk.

De jaarrekening 2020 van de diaconie wordt vastgesteld en de penningmeester wordt decharge verleend. Op 11 juli houden we onze slotzondag. Op deze zondag krijgen de gemeenteleden een vakantie-opdracht mee: maak een foto van een (deel van) een kerk en lever die in of stuur de digitaal op naar Yvonne Bax. Ook de jongeren hebben deze opdracht (met een ijsbon voor het ijspaleis!) gekregen. Tijdens de startzondag op 12 september is er aandacht voor het ingeleverde fotowerk en wordt er een prijs uitgereikt. Tijdens die startzondag is er ook een

nadere kennismaking met onze ambulant predikant ds. Joke Zuidema. Tevens wordt er een bijbelse vossenjacht/speurtocht voor jong en oud georganiseerd.

Vanaf zondag 18 juli t/m zondag 22 augustus houden we zes weken lang samen-onder-een-dakdiensten met de Ichthuskerk. We starten zondag 18 juli in de Ichthuskerk. Een oude functie is weer in ere hersteld: mw. Ineke de Jong is aangesteld als bloemendiaken. Elke woensdagochtend is er samen met de Ichthuskerk een inloopochtend onder de naam 'koffie op woensdag'. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar: de ene week in de Goede Herderzaal van ons wijkcentrum, de andere week in de Ichthusburcht aan de Fahrenheitstraat te IJmuiden.

Korte impressie van de ontmoeting met ds. Joke Zuidema,

VOOR DE KERKENRAAD VAN VELSEN-ZUID/IJMUIDEN-OOST

Op vrijdag 11 juni jl. spraken Kees Lous, Joke Stam en Anne Helmers namens het moderamen met ds. Joke Zuidema (1961), ambulant predikant vanwege de PKN. Het was het zogenaamde "klikgesprek". We hadden na afloop alle drie het gevoel dat het met de klik wel goed zat, en we ds. Zuidema wel in onze gemeente zien functioneren als ambulant predikant.



Zij maakt een open, geïnteresseerde en dynamische indruk en lijkt van vele markten thuis. Zij woont en werkt nu nog in Zuid-Limburg, als geestelijk verzorger en coach voor een zorginstelling. Daarvoor was zij 8 jaar predikant in Geleen e.o. Zij hecht aan oecumene en is kritisch op het mannelijk taalgebruik

in het spreken over God. Zij woont in Geleen, met haar 17-jarige dochter. Haar zoon studeert in Nijmegen. Haar eerste beroep was diëtiste. Na haar scheiding is ze theologie gaan studeren in Utrecht (zaterdagopleiding) en in Amsterdam, hoofdvak oude testament, bijvak vrouwenstudies. Van huis uit is zij Vrij Evangelisch. Daar werd het kerkelijke klimaat haar te beperkt. Ze heeft zowel in die kerk als in de PKN de kerkelijke opleiding gedaan. Ze is lid van de PKN. Later deed zij ook een opleiding tot coach. Ze is gewend aan het begeleiden van mensen, individueel en in groepsverband.

Oorspronkelijk komt ze uit Heemskerk en ze wil graag weer terug naar deze omgeving, waar ze veel familie en vrienden heeft. Ook zegt ze op te zien tegen oud worden als "buitenpoorter" in Zuid-Limburg. Ze heeft in haar werk gezien dat dat moeilijk is voor mensen die er niet vandaan komen.

Dat gecombineerd met het feit dat haar dochter een dansopleiding gaat doen in Haarlem, brengt haar ertoe in onze omgeving werk te zoeken. Het ambulante predikantschap in onze gemeente zou ze het liefst met het predikantschap ergens in de regio willen combineren. Ze hoopt in onze pastorie aan de Meervlietstraat te kunnen wonen, op de normale voorwaarden die horen bij het predikantschap.

Wat haar aanspreekt aan onze gemeente - ze heeft de website bestudeerd - is de open en veelzijdige indruk die ze ervan krijgt: jong en oud, liturgisch en qua theologische ligging bewegelijk.

We hebben haar voorgelegd dat we haar hulp zouden willen bij (crisis)pastoraat en uitvaarten, bij de reorganisatie van het pastoraat, bij het jeugdwerk en een enkele kerkdienst. In de kerkenraadsvergadering van 21 juni jl. is besloten dat ds. Zuidema onze ambulant predikant wordt, en voor de duur van haar werkzaamheden hier, in de pastorie aan de Meervlietstraat kan wonen. We hopen ds. Zuidema in de startzondag van 12 september aan u voor te stellen.

ANNE HELMERS, 23 JUNI 2021

Bloemengroet

De bloemen uit de Engelmunduskerk gingen met onze hartelijke groeten naar onze gemeenteleden



- 30 mei Mevrouw Mouget - Snijders
- 6 juni Mevrouw van de Klashorst - Hodde
- 13 juni De heer van der Waals
- 20 juni Mevrouw van Beusekom - de Beurs
De heer Schotvanger
- 27 juni De heer van Es
Mevrouw Velde

UIT DE KERKBANKEN



Hij hing op straat rond. Ik had geen idee wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee en bij het eten kwam hij langzaam los en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooral bij een paar glazen mooie wijn: toen hij een aantal diepe dingen zei vielen alle gesprekken op hun plaats en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas die ik niet nodig had en die hem iets te groot was, maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk om net te doen alsof het ding hem paste.

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren, en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer met nieuwe ogen naar alle verhalen: er valt nog zoveel van elkaar te leren

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan: hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan, geen ziekte is hem onbekend gebleven maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Zijn hart was vast te groot, want de regering, het geld, de macht en andere groeperingen hebben hem opgepakt en ergens opgesloten waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik: dat iemand zei, doe dit voor iedereen - doe het voor mij.

MENNO VAN DER BEEK

Een gemeente zonder herder, een schip zonder kapitein,
doelloos dobberen op de zee
wie neemt ons mee naar het land der vrede
en brengt rust met zich mee.
Ons hart is onrustig door Corona en zorgen thuis
ook al komt de kerkdienst nu in huis.

Toen alles gewoon was, hadden we dat niet door,
zaten dan rustig, luisterden naar het koor.
We hoorden de verhalen uit de Bijbel, een tekst
de liturgie, de gebeden, we vonden het best.

Nu dobberen we op de zee, we missen houvast
we zwalken en roepen, te zwaar is die last.
Zo voel ik als oudere in deze tijd,
en bid: O God, help ons! Ik raak U soms kwijt!

GEDICHT VAN MARTHA VAN DER DUIN.

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN

NIEUWS VAN DS. LOUS

KOFFIE OP WOENSDAG

Onder bovenstaande titel is onze gemeente, samen met de Ichthuskerk, een wekelijkse inloopochtend gestart. Mensen hebben behoefte om elkaar te ontmoeten; om gezellig even bij te kletsen. Iedereen is welkom! Deze inloopochtenden vinden altijd plaats op de woensdagochtend. De ene keer is de Goede Herderzaal van de Engelmunduskerk open, de week daarop de grote zaal van de Ichthusburcht aan de Fahrenheitstraat. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar.

Hieronder het rooster voor de komende twee maanden:

7 juli	Engelmunduskerk
14 juli	Ichthuskerk
21 juli	Engelmunduskerk
28 juli	Ichthuskerk
4 augustus	Engelmunduskerk
11 augustus	Ichthuskerk
18 augustus	Engelmunduskerk
25 augustus	Ichthuskerk.
1 september	Engelmunduskerk
9 september	Ichthuskerk

Loop gerust binnen en ontmoet anderen!

SAMEN-ONDER-EEN-DAKDIENTEN MET DE ICHTHUSKERK

Gedurende zes weken in de zomertijd kerken wij samen onder één dak met de Ichthuskerk. Dat zijn twee zondagen meer dan vorig jaar. Wanneer de ene kerk dicht is, is de andere geopend, zie het kerkdienstenrooster elders in deze Samen. Ondertussen leven we nog steeds met enkele beperkingen vanwege de coronapandemie.

Hoewel de meeste maatregelen opgeheven zijn, blijft de anderhalve-meter-regel van kracht. Dat betekent dat er toch minder kerkgangers in onze gebouwen aanwezig mogen zijn, dan er zitplaatsen beschikbaar zijn. Daarom is opgave vooraf voornamelijk nodig. Wanneer u de samen-onder-een-dakdiensten wilt bezoeken, kunt u zich op de gebruikelijke wijze aanmelden. Ook wanneer u een dienst in de Ichthuskerk wilt bijwonen, kunt u zich gewoon via de website van de Engelmunduskerk of telefonisch aanmelden, precies zoals u dat voordien gewend was. Tijdens deze diensten hopen we uiteraard op mooi weer: na de diensten willen we weer koffiedrinken. Wanneer de diensten in onze Engelmunduskerk plaatsvinden, kan dat hopelijk heerlijk buiten!

GROET

Het is weer vakantietijd. Sommigen van u gaan op vakantie, of zijn al weggeweest. Anderen blijven - om wat voor reden dan ook - thuis. Vanuit 't Roode Hart 9 u allen een goede zomertijd toegewenst. Nu er weer activiteiten mogelijk zijn, is er ook weer meer ruimte om elkaar te ontmoeten, zoals bij het koffiedrinken op woensdag. Op die manier hoop ik velen van u te spreken in de komende tijd.

DS. KEES LOUS

BERICHTEN VAN ELDERS



De erfenis van het slavernijverleden: in gesprek met ds. Sonny Hof

Op 1 juli vierden wij weer Ketikoti: de ketenen gebroken. In aanloop naar deze feestdag ter herdenking van de afschaffing van de slavernij spraken Bianca Groen Gallant en Andreas Wöhle met prof. dr. Sonny Hof (1932), luthers emeritus predikant. In dit gesprek deelde Hof zijn perspectief op de heilzame verwerking van het slavernijverleden in de kerk en vertelt hij over zijn persoonlijke relatie tot dit verleden, over de doorwerking ervan in zijn leven.



"Als ik denk aan mijn persoonlijke verhaal met betrekking tot het slavernijverleden, dan gaat het mij nu vooral om bewustwording, een proces dat ik heb doorgemaakt, dat tegelijkertijd te maken heeft met bewustmaking. Bepaalde dingen zijn mij bewust geworden door anderen." Aldus begint Hof het gesprek, dat hij illustreert aan de hand van verschillende boeken die hij omschrijft als 'eyeopeners'. Zo zette het werk 'Zwarte huid, blanke maskers van Frantz Fanon' hem aan het denken over emancipatie, over de doorwerking van het slavernijverleden in het leven van diegenen die "zoals ik een stuk van het slavernijverleden in lijf en ziel met zich meedragen. Wat Fanon mij heeft aangereikt, is dat bij mijn wezen waarden behoren die eigenlijk van buitenaf zijn gekomen", vertelt hij.

Sakafasi sa de na krosi fu yu skin

Sonny Hof groeide op in Suriname en kwam later naar Nederland om theologie te studeren. "Ik hoor bij wat je zou kunnen noemen de Surinaamse samenleving, door mijn komaf." Zijn grootmoeder, geboren onder het Nederlandse koloniale slavernijregime, was belangrijk in zijn opvoeding. "Zij heeft onbewust bepaalde dingen aan mij overgedragen, waarvan ik mij later realiseerde dat ze direct te maken hebben met het slavernijverleden." Als kind gaf zij hem vooral mee om gehoorzaam en nederig te zijn, naar het gezegde 'sakafasi sa de na krosi fu yu skin'. "Zij gedroeg zich nederig ten opzichte van de blanke en ieder van wie zij zich de mindere voelde. In die wereld heb ik mij een mentaliteit eigen gemaakt, waarden geïnternaliseerd, waarvan ik mij later realiseerde dat dit met het slavernijverleden te maken heeft. Daar moet je van los zien te komen."

Vervreemding

Toen Hof in de jaren vijftig van de vorige eeuw naar Nederland kwam, moest hij eerst het gymnasium afronden om theologie te kunnen studeren. Het Nederlandse onderwijs voelde voor hem vertrouwd, omdat in Suriname het onderwijs volledig op Nederland georiënteerd was. Na de koloniale periode was al het Nederlandse dominant in Suriname, vertelt hij. Overal in de samenleving, maar vooral in het onderwijs. Toen hij in Suriname de rechtsschool bezocht werd hem bijvoorbeeld duidelijk gemaakt dat hij Nederlander was op grond van zijn geboortegrond dan wel zijn ouderlijke afkomst. Hij ontving zodoende ook een Nederlandse beurs om te studeren. "Ik was groot geworden in een Nederlandse wereld." In Nederland kon Hof onmiddellijk doorstromen naar de vierde klas van het gymnasium. Desondanks voelde hij zich na verloop van tijd steeds meer vervreemd. Overal werd hem gevraagd 'waar kom je vandaan?' Velen wisten niet eens waar Suriname lag in de wereld, of verwarden het met Indonesië. "Het vervreemdende is dat je je bij een Nederlandse wereld voelt horen, maar dat je in Nederland werd aangekeken als een totale vreemde." Dat besef

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

MF

M.F. DE VREUGD

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Willebrordstraat 59
1971 DB IJmuiden
T // +31 0 0255 532 363
M // +31 0 620 101 772
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl

werd later nog meer versterkt door de komst van vele Surinamers naar Nederland. Hof vertelt hoe hij in deze periode steeds meer werd beschouwd als allochtoon, waarbij de overheid ook in toenemende mate politiek onderscheid maakte op basis van afkomst. De kerk en de universiteit ervaarde hij steeds als een beschermd omgeving. "Maar daarbuiten, waar ik anoniem was, lag dat anders." Op de vraag van Bianca Groen Gallant hoe hij dit heeft ervaren in de samenleving antwoordt hij: "ik heb er altijd voor gewaakt om een slachtofferrol aan te nemen. Die rol wilde ik nooit spelen. Ik heb wel discriminatie ervaren, maar dat was vooral alledaagse discriminatie. Op straat, in de winkel, het vliegveld. Niet systematisch."

Nergens ergens

Illustratief voor de dagelijkse realiteit waarmee Hof in Nederland werd geconfronteerd is wat hij vertelt over een ontmoeting met een douanier op vliegveld Schiphol. Toen deze na aankomst zijn paspoort had geverifieerd, zei hij: "welkom thuis meneer." "Ik wist niet wat ik hoorde, ik kreeg er bijna tranen van in mijn ogen", vertelt Hof. Het besef dat hij in de Nederlandse samenleving steeds meer een allochtoon was geworden, en niet meer de Nederlander was die hij ooit was geweest, schokte hem. "Mij wordt weleens gevraagd of ik mij thuis voel in de Nederlandse samenleving, en dan zeg ik: nee. Ik ben overgeplant. In de woorden van Fanon: ik ben nergens ergens. Niet thuis in de Nederlandse samenleving en als ik naar Suriname ga ben ik daar een Hollander. Thuiszijn is niet." Wat Nederlanderschap betreft is Nederland nog steeds geen inclusieve samenleving, weet Hof. Dat blijkt al uit de beleidstermen waarmee de Nederlandse overheid hem in de loop der jaren heeft aangeduid: 'allochtoon', 'nieuwe Nederlander', 'Nederlander met een migratieachtergrond'. "Op papier ben ik altijd Nederlander geweest, maar daarnaast ook tweederangsburger, doordat je te maken hebt met een samenleving die je op grond van je afkomst buitensluit. Dat beleid riekt naar apartheid, je zet mensen apart. Niet bewust, maar het leidt tot scheiding in de samenleving. De maatschappelijke gevolgen hiervan die veelal tot de normaliteit van de Nederlandse samenleving behoren zijn onmiskenbaar, licht Hof toe. Discriminatie op de arbeidsmarkt door uitzendbureaus, op de woningmarkt, et cetera."

Racisme? Dat speelt hier niet...

Dat de maatschappelijke problematiek van racisme, discriminatie en segregatie lange tijd niet werd onderkend in de Nederlandse samenleving, ook niet in de kerken, weet Hof uit eigen ervaring. Al in de jaren zeventig en tachtig hield hij voordrachten in kerkelijke gemeenten over deze thematiek, en toen was de algemene publieke respons: "racisme, dat speelt in Zuid-Afrika, in Amerika, maar niet in Nederland". Desondanks uitte men zich racistisch, waardoor ook in de lutherse kerk mensen van Surinaamse afkomst zich er niet thuis voelden. Inmiddels constateert hij echter een zekere "kentering" in de huidige samenleving, vooral door een jongere generatie die onderhuids en systematisch racisme niet langer accepteert. "Ik behoor tot de generatie die zich terughoudend opstelde, die deed alsof zij niets hoorde of

zag, terwijl de generatie van nu het niet meer pikt." Op dit punt verschilt de contemporaine maatschappelijke status quo van het verleden. Tegenwoordig wordt het probleem onderkend, meent Hof. Als voorbeeld noemt hij onder meer de recentelijke erkenning van systematisch racisme in de samenleving door de minister-president. Hoewel hij geneigd is die ontwikkeling als hoopvol te beschouwen, blijft hij ook sceptisch. Erkenning leidt volgens hem namelijk in weinig gevallen ook tot daadwerkelijke consequenties. "Het wordt soms bespreekbaar gemaakt, maar nauwelijks aangepakt", aldus Hof.

Delen in wat heilig is

Met betrekking tot 'heilzame verwerking van het slavernijverleden in de kerken' betwijfelt Sonny Hof dat er in de huidige lutherse gemeenschap nog sprake is van een 'breuk' die 'geheeld' zou moeten worden, dan wel een 'conflict' waarna 'verzoening' plaats zou moeten vinden, zoals dat het geval was in de tijd waarin hij beroepbaar was. Hij hecht daarentegen inmiddels veeleer waarde aan de verwerking van het slavernijverleden door bewustwording van de doorwerking hiervan in het heden, juist ook in de context van kerk-zijn. De roeping die voortvloeit uit *communio sanctorum*, de gemeenschap van Heiligen, werkt hierin volgens hem bijzonder heilzaam. "Dat betekent in de eerste plaats dat je één gemeenschap bent, dat je niemand buitensluit, dat je inclusief bent." Hieruit volgt een gemeenschappelijk gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen, wit en zwart, die elkaar vinden in het algemeen priesterschap der gelovigen. Het gehoor geven aan die roeping dient niet alleen een plaats te krijgen in het gezamenlijke gemeentelven in de kerkgemeente, maar moet vooral ook daarbuiten in de samenleving plaatsvinden. "In hoeverre zijn wij als lutheranen *communio*, in de kerk, maar daarnaast ook in ons eigen leven als gemeentelid? Anders gezegd: wie behoren echt tot jouw netwerk? Heb je bijvoorbeeld ook vrienden of kennissen die niet alleen tot wit of zwart behoren?" Wat dit betreft is er in de praktijk nog een wereld te winnen, meent Hof.

"Je bent geen gemeenschap van Heiligen door wat je persoonlijk vertegenwoordigt, maar in wat je samen communiceert en deelt in wat heilig is. Dat is voor ons lutheranen Woord en Sacrament. *Communio sanctorum* heeft niet alleen met jou persoonlijk te maken, maar met jou én de gemeenschap én de samenleving. Je moet luisteren naar wat daar speelt en dat moet een plaats in de kerk hebben." Hof pleit daarom ook voor een maatschappijkritisch luthers geluid, dat niet alleen hoorbaar is in de verkondiging van het Woord maar waaraan ook zichtbaar gevolg wordt gegeven in het leven van gemeenteleden buiten de kerkmuren in de wereld. Dat begint met luisteren. Inclusiviteit komt voort uit bewustwording en bewustmaking, besluit Hof zijn verhaal, uit het op elkaar betrokken zijn en gehoor geven aan elkaar. "Dat komt van jezelf, van binnenuit. Niet omdat je daartoe wordt gedwongen, maar omdat je wordt geroepen en antwoordt, terwijl je ook had kunnen zwijgen."



Mooy & Partners B.V.

Administratieve en fiscale dienstverlening



Kon. Wilhelminakade 217
1975 GK IJmuiden
Postbus 124
1970 AC IJmuiden
Tel. (0255) 51 08 45
Fax (0255) 52 21 37
Email: j-m-p@wxs.nl

Lid Nederlands College van Belastingadviseurs
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

FOTO LOEK ANDERSON

THE TRANSFERSHOP

• **FILM, VIDEO,
DIA'S & AUDIO
DIGITALISEREN**

*kleinbeeld, grootbeeld,
halfkleinbeeld, pocketformaat,
foto's, bandrecorder-spoelen,
cassettebandjes, mini disc*



• **FOTO'S ONTWIKKELEN - AFDRUKKEN
EN PRINTEN**

op o.a. canvas, aluminium, forex, plexiglas, hout, kunststof, papiersoorten

Laat uw herinneringen niet verloren gaan!

ELTAprint

Sterk in grafische communicatie!



- | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|
| • flyers & folders | • ontwerpen | • spandoeken |
| • geboortekaartjes | • posters | • stickers |
| • gelegenheidskaarten | • printen | • trouwkaarten |
| • levensboeken | • scripties | • vlaggen |

Trompstraat 1-5 1971 AA IJmuiden info@elta.nl

FOTO LOEK ANDERSON tel. 0255 53 58 18
DRUKKERIJ ELTA tel. 0255 51 11 91

Voor een goed advies
en ruime keuze



DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes

Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964



Bezoekadres

Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres

Scribaat
mw. J. Stam 52 09 66
Velserdijk 78
1981 AB Velsen-Zuid
scriba@engelmonduskerkoudvelsen.nl

Predikanten

- ds. C. Lous 52 44 73
't Roode Hart 9
1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmonduskerkoudvelsen.nl

Kerkrentmeesters

- Secretaris
hr. E. Cornet 52 20 45
rentmeesters@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Penningmeester 023-538 53 83
hr. P.L. Bijker
penn.rentm@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Vrijwillige bijdragen
NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Vrijwillige bijdrage

Collectes

- Online collectezak
www.engelmonduskerkoudvelsen.nl/online-collectes
- Bestellen collectebonnen
hr. A. Selier 53 60 82
Platanenstraat 23
1971 NH IJmuiden
collectebon@engelmonduskerkoudvelsen.nl

NL36 INGB 0000 1490 43
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen

- Redactieleden
Joke Stam 52 09 66
Jan Oosterveen 51 17 94
Aafke Strooker 52 14 14
Frits Vermeulen 52 22 69
kerkblad@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Bezorging en mutaties
Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
hr. W.J. Mak 52 05 04
bz1.kerkblad@engelmonduskerkoudvelsen.nl
IJmuiden
fam. Van Broekhuizen 53 24 86
bz2.kerkblad@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Vrijwillige bijdragen
NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Kerkblad Samen

Kinderkerk

- Henny de Wit
kinderkerk@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Giften
NL94 RABO 0373 5974 52
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Kinderkerk

Diaconie

- Secretaris
mw. H. Westra 51 97 80
diaconie@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Penningmeester 06 5788 2490
hr. K. Gesink
penn.diac@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Financiële bijdragen
NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
o.v.v. Diaconie

Taxi-service

- Contactpersonen
hr. W. Mak 52 05 04
hr. B. te Beest 51 74 18
taxi-service@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Rooster
Voor die personen die gebruik willen maken van de taxi-service is een rooster opgesteld. Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website

- www.engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Redactie kerkgemeenschap
Joke Stam en Heleen Westra
redactie.kerk@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Redactie kunst&cultuur
Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
redactie.kenc@engelmonduskerkoudvelsen.nl
- Webmaster
Jorgen Rasmussens 51 20 40
webmaster@engelmonduskerkoudvelsen.nl

Koster

- hr. A.G. Bresser 06 5314 5658
Meervlietstraat 41
1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmonduskerkoudvelsen.nl