



SAMIEN

PROTESTANTSE GEMEENTE • VELSEN-ZUID IJMUIDEN-OOST

JAARGANG 28 NR. 7

17 JANUARI T/M 20 FEBRUARI 2021

Met Jezus naar de Bodensee

In deze tijd van beperkingen zien velen uit naar de zomer, waar de lucht weer trilt aan de blauwe hemel en andere gebieden ons inspireren.

Je kunt er van dromen. Sommige kerkelijke

reisverenigingen

hebben prachtige

sportieve reizen

zoals een "Rondje

Bodensee". En er

is veel te beleven:

de historische

universiteitsstad

Konstanz, het

bloemeneiland

Mainau, het eiland

Reichenau dat op de lijst van werelderfgoederen

van UNESCO staat, de barokke bedevaartkerk

Birnau, niet ver weg de beroemde watervallen

van Schaffhausen, enz.

En als de avond begint te vallen, het zonlicht

een warme kleur krijgt, is het na de maaltijd

het moment om gezamenlijk na te denken en te

discussiëren over wat ons mensen beweegt. De

reisleader heeft zich voorbereid en leest uit de

Bijbel. Aandacht en stilte laat de vogels horen.

Wat is de magie van zulke momenten?

Kernvragen over het bestaan wellen op zoals

waar vind ik God in mijn bestaan? Vind ik God in

de machtige natuur, of is het uitspansel met zijn

duizenden sterren Gods belofte, of manifesteert

God zich in schoonheid van woord of muziek

en is een bijna doodervaring een blik naar de

hemelpoort?

De reisleader leest

psalm 25: Here,

maak mij uw wegen

bekend! Ook de

toehoorders zijn

op reis. Hij gaat

verder: "Het is in

ons leven heel

belangrijk dat we de

weg weten. Dat we

weten waar we mee bezig zijn. Immers, we zijn

verantwoordelijk voor onze daden.

Maar er is meer: Gods wegen zijn er ook. God

trekt zijn sporen door de geschiedenis van

mensen. Hij wijst ons de weg in zijn Woord en

geeft ons belangrijke verkeersregels voor het

leven. In zijn geboden bijvoorbeeld. En de Bijbel

wijst naar Jezus die zei: "Ik ben de weg". Hij is een

betrouwbare gids".

De avond valt, zachte gesprekken beëindigen de

dag, een eenvoudig "slaap lekker en tot morgen".

Zo valt er op vakantie genoeg te ontdekken

en te overwegen. Droom over morgen en leef

vandaag!





Engelmunduskerk Oud Velsen



Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

KERKGEBOUW ENGELMUNDUSKERK - KERKPLEIN VELSEN-ZUID

Postadres: zie hieronder

Koster

- dhr. A.G. Bresser
Meervlietstraat 41, 1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Telefoon

514714

REDACTIELEDEN SAMEN

- Joke Stam
- Jan Oosterveen
- Aafke Strooker
- Frits Vermeulen

Telefoon

520966
511794
521414
522269

Predikanten

- Ds. C. Lous
't Rode Hart 9, 1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
524473
- mw. ds. B.E. de Groot
Meervlietstraat 131, 1981 BL Velsen-Zuid
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl
578978

E-mail redactie Samen

kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

REDACTIE WEBSITE:

Kerkgemeenschap: Joke Stam en Heleen Westra
redactie.kerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kunst&cultuur

Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
redactie.kenc@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat en postadres

- mw. J. Stam
Velserdijk 78, 1981 AB Velsen-Zuid
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl
520966

Webmaster

Jorgen Rasmussens, 0255-512040
webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Algemene gegevens

KINDERKERK

Giften kunnen worden overgemaakt op
NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z
o.v.v. gift kinderkerk

BEZORGING KERKBLAD SAMEN

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is:
dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid,
tel. 0255 - 520504,
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is:
Fam. van Broekhuizen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden,
tel. 0255 - 532486,
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN

rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49,
1991 EK Velsersbroek en dit onder vermelding van Samen.

AUTORIJDIENTEN

Voor die personen die gebruik willen maken van de
autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster
opgesteld. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft dit rooster.
De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:
- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
- dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

- **Secretaris-kerkrentmeester:** dhr. E. Cornet,
Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
- **Penningmeester-kerkrentmeester:** dhr. P.L. Bijker,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek, tel. 023-5385383
- **Vrijwillige bijdragen:** rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek
- **Diaconie:** rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Kievitlaan 26, 1971 KX IJmuiden
Penningmeester dhr. K. Gesink
- **Collectebonnen** zijn te bestellen via
rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters
Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Platanenstraat 23,
IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 0255 - 536082

Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

ONLINE KERKDIENTEN



	ENGELMUNDUSKERK Kerkplein 1	ICHTHUSKERK Snelliusstraat 40
17 jan	10.00 uur ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. B.C. Helmers
24 jan	10.00 uur ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. J. van Doorn
31 jan	10.00 uur ds. J.J.H. Hoekstra	10.00 uur ds. C. Lous
7 febr	10.00 uur ds. C. Lous	10.00 uur WBTI Andersdienst
14 febr	10.00 uur ds. H. Frömming	10.00 uur ds. Buchner
17 febr	19.00 uur Aswoensdag ds. B.E. de Groot	
21 febr	10.00 uur 1 ^e zond. 40-dagentijd ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. J. van Doorn

BIJ DE ONLINE DIENSTEN

ENGELMUNDUSKERK

ZONDAG 17 JANUARI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Organist: dhr. P. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 24 JANUARI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Missionair Werk en de Kerk

ZONDAG 31 JANUARI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. J.J.H. Hoekstra
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Jong Protestant en Kerkmuziek

ZONDAG 7 FEBRUARI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. C. Lous
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk

ZONDAG 14 FEBRUARI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. H. Frömming
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie Noodhulp en de Kerk

WOENSDAG 17 FEBRUARI: ASWOENSDAG DIENST OM 19.00 UUR

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecte is voor de Diaconie

ZONDAG 21 FEBRUARI: DIENST OM 10.00 UUR 1^E ZONDAG 40-DAGENTIJD

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagen collecte en de Kerk





Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Jaargang	Periode	Uiterste inleverdatum kopij	Verschijningsdatum vanaf...
28 - 08	21/02/'21 - 27/03/'21	8 februari 2021	18 februari 2021
28 - 09	28/03/'21 - 01/05/'21	15 maart 2021	25 maart 2021
28 - 10	02/05/'21 - 05/06/'21	19 april 2021	29 april 2021

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

De redactie wenst u een gezegend en gezond 2021.

Wat dat laatste betreft zal 2021 een spannend jaar worden. Enerzijds dat met de vaccinaties het virus kan worden teruggedrongen en we als kerk weer als 'vanouds' kunnen functioneren. Anderzijds het beroep dat op Barbara de Groot is uitgebracht door de kerk van Amstelveen en dat zij heeft aangenomen. De redactie feliciteert haar met dit besluit.

In dit blad kunt u over beide zaken meer lezen.

EIGEN KERKNIEUWS

WAT IS ER TE DOEN

Diaconiecollectes

De diaconie houdt gedurende het hele jaar door collectes voor speciale doelen. Wij volgen hierin het landelijke rooster van de Protestantse Kerk, Kerk in Actie en Jong Protestant als leidraad, maar wij selecteren zelf welke doelen/projecten wij willen ondersteunen. Voor de volgende data hebben wij gekozen voor:

24 JANUARI 2021 - COLLECTE PROTESTANTSE KERK - MISSIONAIR WERK

Een kerk van betekenis

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffientje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle

mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

31 JANUARI 2021 - COLLECTE PROTESTANTSE KERK - JONG PROTESTANT

Sirkelslag: interactief bijbelspel

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.



14 FEBRUARI 2021 - COLLECTE KERK IN ACTIE NOODHULP

Ethiopië - Noodhulp & rampenpreventie

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen.

Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.

Wij bevelen deze collectes van harte aan.

DE DIACONIE

Actie Kerkbalans 2021

Ook in 2021 is er een actie kerkbalans. De actie start ongeveer gelijktijdig met de verschijning van het kerkblad medio januari. Wanneer u geabonneerd bent op het kerkblad Samen ontvangt u gelijktijdig een envelop met daarin informatie over de Actie kerkbalans 2021 en een toezeggingsformulier voor de kerkelijke bijdrage voor 2021.

Helaas is een deel van de bijgevoegde informatie door de tijd ingehaald, met name waar het gaat over de praktische zaken. De aanhoudende covid-19 pandemie en de aangescherpte lockdown hebben ertoe geleid, dat is besloten de toezeggingsformulieren **niet** op te halen (om het besmettingsgevaar zoveel mogelijk uit te sluiten), maar u te vragen het toezeggingsformulier in een gesloten envelop op te sturen aan:

Prot. Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
Antwoordnummer 334
1970 VB IJmuiden
Een postzegel is niet nodig.

De antwoordenvolp waarvan in de bijgevoegde informatie sprake is, is jammer genoeg niet door de leverancier ingesloten. Graag dus zelf voor een envelop zorgen.

Het College van kerkrentmeesters ziet de ingevulde toezeggingsformulieren graag uiterlijk in de eerste week van februari 2021 retour en bedankt u op voorhand voor uw medewerking.

Namens het College van kerkrentmeesters,

EDUARD CORNET

REKENING & VERANTWOORDING



Nieuws uit de kerkenraad

Afscheid

In de dienst van 10 januari hebben we afscheid genomen van twee kerkenraadsleden.

Mariëtte Mak heeft twee termijnen (8 jaar bij elkaar) als ouderling-kerkrentmeester volbracht. Zij was verantwoordelijk voor de ledenadministratie en alles wat daarbij komt kijken voor de actie kerkbalans. Een grote en verantwoordelijke taak die zij secuur en met zorg uitvoerde. We danken Mariëtte dan ook zeer hartelijk voor al haar werk en betrokkenheid bij onze gemeente. Ook van Monique de Bruijn-Schotvanger hebben we afscheid genomen. Zij was vanaf 2010 lid van het college van diaconen en bij tal van acties en diaconale projecten betrokken. Met name voor de collectes en acties in de 40-dagentijd zorgde zij voor de materialen en berichten. Voor deze periode was ze ook al eens tien jaar diaken (deels in de Goede Herderkerk), dus dat ze nu een stapje terug doet, begrijpen we helemaal. Beide dames danken we voor hun inzet en trouw aan 'de goede zaak' en hun bijdrage aan de opbouw van de gemeente van Christus.

Kerkenraad online

'De kerkenraad had de eerste vergadering van 2021 online. En zo ziet vergaderen via een beeldscherm eruit.'



Het ging best goed! Alleen het gezamenlijk proosten op het nieuwe jaar bleef achterwege.'

DS. BARBARA DE GROOT

Kerkenraad zoekt versterking

Nu ds. de Groot haar vertrek heeft aangekondigd, zal dat ook in de kerkenraad te merken zijn. Formeel is de plaats van voorzitter vacant. Ook de plek van scriba is nog leeg. Momenteel zit ds. de Groot de vergaderingen voor, maar inhoudelijk missen we iemand op deze post. Joke Stam is scriba ad interim, maar dat is zij inmiddels ook alweer twee jaar.

Mocht u denken: ik wil wel iets doen, maar niet een 'compleet ambt', neem dan contact op met een kerkenraadslid of een van de predikanten, dan kunnen we overleggen welke taken wel bij u passen en voor welke taken we beter iemand anders kunnen vragen. Het aantal vergadermomenten valt trouwens reuze mee. We hopen van harte dat u zich meldt!

HET MODERAMEN

Nieuws uit de kinderkerk

Lieve mensen, kleine en grote kinderen, allereerst willen we jullie vanuit de kinderkerk het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar: liefde, geluk, voorspoed en vooral gezondheid! Dat we samen en saamhorig de uitdagingen van dit jaar aan mogen gaan en ons verbonden mogen blijven voelen, met elkaar en met iedereen die ons lief is.

Uitgebreid terugkijken op 2020 hoeft niet, doe ik ook liever niet, maar wel wil ik graag nog even terugkijken naar ons Adventsproject dat helaas nogal abrupt en vroegtijdig werd afgebroken.

De eerste drie zondagen kwamen er veel kinderen met ons engeltjes knutselen voor in de boompjes; elke week wel zo'n 15 kinderen! De vensterbanken in de Goede Herder zaal stonden dan ook gezellig vol met de kerstboompjes.



De laatste zondag voor Kerst kon er helaas geen kinderkerkdienst worden gehouden, dus hebben we een afhaalmoment gecreëerd, zodat de kerstboompjes voor de 25ste toch bij elk kind thuis konden staan stralen. Bij het boompje zat een knutselpakketje voor het laatste engeltje, zodat de kinderen

dat zelf thuis konden maken. Ze hadden per slot van rekening toch vakantie. En al snel kreeg ik foto's binnen van kinderen die direct aan de slag waren gegaan, zo leuk! De kinderen kregen die dag ook hun, door Sjoerdje en Mariëlle speciaal voor hen uitgezochte, boek mee; een Kerstpresentje van de kinderkerk dat erg in de smaak viel bij velen! Tot slot en ter verhoging van de feestvreugde had Dominee Barbara ook nog voor alle kinderen een tasje met wat lekkers klaargemaakt. Zoveel leuk, het leek wel pakjesavond volgens een dankbare ouder na afloop.



In alle consternatie van het omgooien van de laatste Adventzondag is ondergetekende wel een goed nieuws bericht vergeten te laten omroepen... Dat bericht kreeg ik half december binnen en wil ik nu alsnog met jullie delen, want goed nieuws kan altijd!

Ineke van Ee heeft na jaren van tobben met steeds dunner wordend haar nu een haarwerk. Het staat haar prachtig en ze is er dan ook erg blij mee! Hopelijk kunnen we het snel eens bewonderen als we weer naar de kerk mogen.

En laten we hopen dat dit jaar een jaar wordt vol goed nieuws! Dat wensen we jullie allemaal van harte toe,

Met de vriendelijke groetjes namens ons allen,

HENNY

Bloemengroet

De bloemen uit de Engelmunduskerk gingen met onze hartelijke groeten naar onze gemeenteleden



6 december	Mevrouw Schaap - Pronk
13 december	Mevrouw Langelaar - van den Heuvel De heer van Leeven
20 december	De heer Weening
25 december	Ds. de Groot Ds. Lous De heer Bresser De heer Rasmussens
3 januari	Mevrouw Prins - van der Wolde

UIT DE KERKBANKEN



Oud jaar

Dit was een veelbewogen jaar,
wat een spanning en een angst
voor heel veel mensen duurde dit jaar 't langst.

2020 is verstreken.
De toestand werd opnieuw bekeken
en we zijn er nog niet af.

Als nu straks de prikken komen
zal 't gauw zijn afgenomen.
Wagen wij ons weer van huis.

Komen we er bovenop
't wordt hard werken en rekenen.
Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

Wie krijgt straks de wind van voren
en de schuld dat het zo is gegaan,
niemand heeft het goed gedaan.



Maar naar wat we mogen weten
Heeft "elke zorg" zichzelf gegeven
met gevaar voor eigen leven.

Dank u, sterke hulpverleners,
redders in de ergste nood,
want uw aandeel is zeer groot.

Wensen wij in het nieuwe jaar
Heil en zegen aan elkaar
en gezondheid voor u allen.

MARTHA V.D. DUIN

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

MF

M.F. DE VREUGD

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Willebrordstraat 59
1971 DB IJmuiden
T // +31 0 0255 532 363
M // +31 0 620 101 772
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkjschilderwerk.nl



Kievit

de maatwerk maaltijdservice

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,
smakelijke warme maaltijden die wij bij u thuis of op het
werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 - www.kievitbv.nl

**Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij**



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Dank!



In de adventsweken zijn de engelen uitgevlogen en hebben ook via mijn brievenbus attenties bezorgd. Wat een vaak verrassende attenties, veelal vergezeld van bemoedigende teksten en goede wensen voor kerstdagen met z'n beperkingen.

Dankbaarheid is het antwoord voor het op die wijze met elkaar een meelevende gemeente te hebben.

Ik herinner me een oud liedje waarin wordt gezongen:
"Het zijn de kleine dingen die het doen" en zo is het precies.

Hartelijk dank en alle goeds in het nieuwe jaar,

GROET VAN J.B.

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN

NIEUWS VAN DS. LOUS

LOCKDOWN

We leven in een wel heel bijzondere en ook lastige tijd. Op het moment van schrijven bevinden wij ons als samenleving in een periode van lockdown: bijeenkomsten zijn praktisch gezien haast niet mogelijk. Dit had ook grote gevolgen voor de kerstvieringen en de jaarwisseling. De huidige lockdown loopt in ieder geval t/m 19 januari 2021. Op het moment van schrijven weet ik niet of deze periode al dan niet verlengd wordt. Dit maakt het plannen en uitvoeren van bijeenkomsten bijzonder lastig (zie hieronder). Ook het fysieke bezoek aan gemeenteleden is een stuk minder dan normaal. Ik probeer gemeenteleden vooral te bellen, zodat ik fysieke bezoeken kan reserveren voor bijzondere omstandigheden, zoals ernstige ziekte of overlijden. Het blijft tasten en zoeken naar goede wegen om het kerkenwerk in al zijn aspecten toch doorgang te laten vinden.

STOEIEN-MET-TEKSTEN

Op dit moment staat er een bijeenkomst van stoeien-met-teksten gepland op donderdagmiddag 21 januari vanaf 14 uur in de Goede Herderzaal. We kijken dan naar Markus 1: 29-39. De dienst daarover is dan op zondag 7 februari in onze Engelmunduskerk. 21 januari valt net na afloop van de huidige lockdown. **Als de lockdown opgeheven is, gaat de bijeenkomst WEL door. Mocht de lockdown verlengd worden, dan gaat deze bijeenkomst NIET door.** Vandaar dat ik belangstellenden dit keer met klem vraag om zich vooraf aan te melden: bij onduidelijkheid kan ik dan contact met u opnemen.

TERUGBLIK

Kerst en jaarwisseling verliepen heel anders dan gebruikelijk. Voor de tweede keer in 2020 ging de samenleving half december op slot. Allerlei activiteiten konden geen doorgang vinden en de kerkdiensten hadden te maken met allerlei beperkingen. Vanaf zondag 20 december hielden we de diensten weer puur online. Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere inzet. Veel betrokkenen bij activiteiten en kerkdiensten hebben

in 2020 hun beste beentje voorgezet om de activiteiten, die met allerlei beperkingen wel doorgang konden vinden, op een creatieve manier mogelijk te maken. Binnen de beperkingen bleek er met een flinke dosis creativiteit toch heel wat mogelijk. Heel veel dank voor al die inzet en creativiteit!



FELICITATIES

In de laatste week van 2020 heeft de Protestantse Gemeente van Amstelveen een beroep uitgebracht op mijn collega Barbara de Groot. Voordat een kerkenraad met een beroepingsbrief bij je op de stoep staat, is er al een heel traject afgelegd. Vandaar dat Barbara geen gebruik heeft gemaakt van de drie weken bedenktijd die de kerkorde biedt: zij heeft dit beroep aangenomen. Vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met deze stap! Voor zowel Barbara en haar gezin als onze gemeente staan er heel wat veranderingen te wachten!

DANKBARE GROET

In de periode van kerst en jaarwisseling mochten wij als gezin weer heel veel kaarten en mails 'met de beste wensen' ontvangen. Er zaten weer heel wat bijzondere kaarten bij: soms zelf met zorg gemaakt. Heel veel dank voor al die mooie kaarten en mails met al die goede wensen. Vanaf deze plaats wens ik u allen een goed en zinvol 2021 toe. Hopelijk mag ik velen van u in 2021 ontmoeten. Meer dan ooit het moeilijk om in de toekomst te kijken. Daarom mag ik het volgende eenvoudige gedicht meegeven dat ik ooit in de Abdij van Egmond hoorde en dat de beslommeringen van de korte termijn overstijgt:

Geloofd zij Vader, Zoon en Geest.
Zoals het altijd is geweest,
zo zij het nu en immermeer,
de jaren zijn van God de Heer.

DS. KEES LOUS

NIEUWS VAN DS. DE GROOT

BEROEP AANGENOMEN NAAR AMSTELVEEN

Op 30 december hadden we in de pastorie bezoek. De voorzitter van de Paaskerk, wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, kwam langs om mij een beroepsbrief te overhandigen. Dat is een brief waarin staat dat deze gemeente mij beroept als haar predikant. Daar was al een heel traject aan voorafgegaan. In de zomer zag ik de vacature van de Paaskerk. Na mijn reactie daarop volgden twee gesprekken en kwam de beroepingscommissie in twee groepjes 'horen' in een dienst in onze Engelmunduskerk. Nadat enkele referenten benaderd waren, deed de beroepingscommissie de voordracht aan de kerkenraad, die instemde met de voordracht. Daarna volgde een gemeentevergadering (waar mensen online aan deel konden nemen) waarin de gemeenteleden instemden met het beroep en mij verkozen hebben. Geheel volgens voorgeschreven procedures hadden de leden nog vijf dagen de tijd om te reageren. Dit alles bij elkaar leidde tot het telefoontje waarin de voorzitter haar komst aankondigde.

Dit was het feitenrelaas. U begrijpt dat het vooral ook een proces was van kennismaken over en weer, hoe gaat het hier, hoe gaat het daar, passen we bij elkaar?

Nieuwsgierigheid naar beide kanten. En voor

mij persoonlijk kwamen er ook vragen op of dit nu wel het goede moment is om de gemeente te verlaten. En wat betekent het ook veel voor mijn gezinsleden. Wat laten we veel achter! Toch overweegt de overtuiging dat het goed is om na acht jaar deze stap - hoe spannend ook - te zetten. Al met al gaf het hele traject voldoende tijd en ruimte voor bezinning, zodat ik het beroep nog diezelfde avond van harte heb aangenomen.

En hoe nu verder?

Er is nog geen pastorie beschikbaar. Zodra er een woning in beeld komt, kan ik met beide kerkenraden een datum afstemmen en plannen voor afscheid hier en verbintenis daar. Ik houd u op de hoogte.

BIJ DE DIENSTEN

Het was een tegenvaller om zo vlak voor de kerstdagen te horen dat er opnieuw een periode van lockdown zou komen en we daarom geen kerkgangers in de diensten op 24 en 25 december konden ontvangen. We (voorgangers, musici en technici) hebben geprobeerd er het beste van te maken! Maar kerst in een lege kerk, dat hoop ik nooit meer mee te maken.

Voor de komende periode is het onduidelijk hoe de diensten zullen zijn, met of zonder kerkgangers. Dát er elke week

een dienst is, dat staat vast.

Wilt u van tevoren de orde van dienst ontvangen?

Meldt u zich dan aan voor de wekelijkse nieuwsbrief in uw mailbox. Met een bericht aan webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl komt u op de verzendlijst.

Na de kersttijd volgen de zondagen na Epifanie. God openbaart zich in de wereld, komt in Jezus Christus in ons midden.

Herkennen we Hem in de wereld om ons heen, midden onder ons? De lezingen vertellen over hóe Jezus

zich laat zien, als mens te midden van mensen. Troostrijk vind ik dat in deze tijd.



ACTIVITEITEN

Alle activiteiten liggen op dit moment stil. Hopelijk kunnen we later in januari of begin februari weer bijeenkomsten in kleine kring organiseren. Er gaat niets boven 'echte' ontmoeting. Pastoraat kan doorgaan, in overleg natuurlijk, en waar mogelijk telefonisch.

Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en vooral zo aan het begin van dit jaar alle goeds, geluk en gezondheid en bovenal Gods zegen gewenst

IN MEMORIAM SIMON SCHAAP

Op woensdag 24 december is overleden ons gemeentelid Simon Schaap. Hij woonde met zijn vrouw Alie aan de Minister van Houtenlaan.

Na een ongelukkige val was Simon opgenomen in het Spaarne Gasthuis. Hij zou naar Velsersduin om te revalideren, maar na een harstilstand was er geen perspectief meer en is hij overleden.

Zo kwam zijn overlijden toch onverwacht.

Op Duinhof stonden we op Oudejaarsdag stil bij zijn leven. Met veel liefde spraken zijn kinderen en kleinkinderen over hem. Hoe hij geboren en getogen in Scheveningen met Alie in IJmuiden kwam te wonen. Over zijn werkzame leven bij het visserijonderzoek. Over zijn eigenzinnigheid en veerkracht, zijn humor en de manier waarop hij in het leven stond: met veel liefde voor en betrokkenheid bij zijn vrouw en gezin. Hij was altijd op de hoogte van iedereen. Daar pasten woorden bij uit 1 Korintiërs 13, over de liefde, en over vertrouwen.

We bidden voor zijn echtgenote Alie, zijn kinderen en kleinkinderen en voor een ieder die Simon zal missen, om Gods liefde en nabijheid in deze tijd van afscheid en gemis.

DS. BARBARA DE GROOT

BERICHTEN VAN ELDERS



Waar was u op 12 maart? De dag waarop de eerste lockdown werd aangekondigd? Ik was op werkbezoek in de classis Veluwe. We hadden inspirerende en indringende ontmoetingen met de kerkenraad van de Hervormde gemeente Elim in 't Harde, de kerkenraad van de dorpskerk in Hall en de voorgangers van de protestantse wijkgemeente 'De Drie Ranken' in Apeldoorn.

U moet maar geloven dat ik daar ben geweest, want in tegenstelling tot de andere werkbezoeken is er van dit bezoek geen verslag gemaakt. Oorzaak? Die middag werden we in beslag genomen door telefoontjes van media over de aangekondigde lockdown. Wat gaan de kerken doen? Open, dicht, online, offline? We besloten die middag al dat de scriba meditaties zou gaan verzorgen op televisie. En een week later ontstond het initiatief #nietalleen. We kwamen met z'n allen in een stroomversnelling terecht waar we - zo'n 10 maanden later - nog steeds inzitten. De kerk heeft een steile leercurve doorgemaakt als het gaat om online presentie. Niet alleen kerkdiensten werden voortaan met beeld gestreamd, maar er werd gevlogd, podcasts gemaakt, creatieve kerstfilms online gezet en prachtige muzikale 'samenzang' video's gecomponeerd. Ook de dienstenorganisatie herpakte zich snel en organiseerde het **online Petrus Festival** met een Protestantse Lezing door minister-president Mark Rutte, een **online Landelijke Diaconale Dag** en eindeloos veel webinars waar mensen ervaringen konden delen over kerk-zijn in tijden van corona. En in het nieuwe jaar start het moderamen met **online colleges** voor synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers.

Natuurlijk is het prachtig wat we online neerzetten. En hopelijk is het waar dat het meer mensen trekt dan voorheen. Die geluiden hoor je her en der en dat stemt me hoopvol.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat we het echte menselijke contact niet uit het oog verliezen. Daarom zijn we samen

met andere kerken en christelijke organisaties het initiatief **#Nietalleen** gestart. Praktische hulp of een luisterend oor voor mensen die dat kunnen gebruiken. Een initiatief waar zelfs Koningin Máxima haar **waardering** voor uitsprak.

Het was ook een heftig jaar. Corona hield ons in de greep. Door de steeds veranderende corona maatregelen werd er een groot beroep gedaan op uw flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Dank daarvoor! Het goede van de online presentie van kerk-zijn moeten we zeker behouden. Het opent nieuwe mogelijkheden naar wellicht ook nieuwe mensen. Maar daarnaast wens ik u (en mezelf) vooral een offline jaar toe.

Want ik wil weer op bezoek bij u. De dienstenorganisatie kan niet goed functioneren als niet helder is wat er speelt in het land. En voor een gesprek over vreugden, maar zeker ook over zorgen in de gemeente, is echt contact nodig. Elkaar in de ogen kijken. Wat langer doorpraten. Voelen wat de ander bedoelt. En dat lukt niet goed met een beeldscherm ertussen.

En het meest van alles hoop ik dat we in 2021 weer 'gewoon' naar de kerk kunnen. Zonder bang te zijn dat je elkaar besmet. Lekker samen zingen. Naast elkaar in de banken schuiven. Koffie drinken achteraf. Weer die geloofsgemeenschap zijn waardoor we dichter bij God, bij elkaar en de wereld komen. Een gezegend 2021 gewenst!



JURJEN DE GROOT
DIRECTEUR DIENSTENORGANISATIE
PROTESTANTSE KERK EN KERK IN ACTIE

WIJ HEBBEN GELEZEN



Maarten Luther over landplagen

Vuur dat het lichaam opvreet

Gedraag je tijdens de landplaag als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen.

Want wat is de landplaag of pest anders dan vuur, dat niet hout, stro, maar lichaam en leven opvreet. En redeneer zo: welnu, de vijand heeft door Gods beschikking venijn en dodelijke ziektes in ons midden gestuurd; daarom wil ik God bidden dat Hij ons genadig wil zijn en ons wil beschermen.

Daarnaast wil ik ook helpen met het uitroken, de lucht verversen, medicijnen geven en nemen, en plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik niet mijzelf zal verwaarlozen en bovendien misschien ook vele anderen zou verzieken en besmetten, opdat ik niet door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn. Doelt God echter op mij, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij me heeft aangegeven om te doen, en ben ik niet schuldig aan mijn

eigen dood of aan de dood van andere mensen. Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden maar onbezorgd gaan en helpen, zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet lullig-stout of brutaal is, en God ook niet verzoekt.

Open brief van Maarten Luther, 1527; Weimar Ausgabe 23, 364/5:26-366/7:9; Duits

Landplagen hoorden in de middeleeuwen en vroege nieuwe tijd bij het alledaagse leven van mensen. Wat ze toen de pest noemden, was echter niet altijd dezelfde ziekte maar het resultaat van verschillende ziekteverwekkers. Misschien waren er toen al coronavirussen onder. En over zulke ziektes met een hoog aantal besmettingen – epidemieën of landplagen – heeft Luther uiteraard iets te berde gebracht.

Wij weten nu hoe mensen vroeger daarmee omgingen, hoe de (meestal stedelijke) overheden probeerden de situatie te beheersen (quarantaine, contactverbod, hygiëne) en uiteindelijk ondanks het gevaar van besmetting door te gaan met het alledaagse leven, dus met handel en ambacht – noem maar op. Deze verhalen zijn op grond van de vooruitgang in de hygiëne en het hygiënisch bewustzijn inmiddels blijkaar uit het collectieve geheugen verdwenen maar echt nieuw zijn noch de ervaringen die wij vandaag opdoen, noch de zoektocht naar maatregelen die de besmetting beheersbaar kunnen maken.

Voor gelovige mensen rijst op dat moment de vraag: wat heeft God ermee te maken en hoe moet ik me gedragen om niet tegen Gods wil in te handelen? In Luthers tijd waren er veel mensen die meenden dat een landplaag, die niet door menselijk handelen veroorzaakt leek te zijn, van God vandaan kwam als straf of als beproeving. En het leek in de visie van die mensen godvruchtig te zijn om God gewoon te laten werken, niet te proberen de landplaag te onderdrukken of zichzelf te beschermen, maar zijn gang te laten gaan.

Duivels

Luther heeft hier een heel genuanceerde visie op. Allereerst is de landplaag een middel van de duivel (de vijand) om de mensen te doden, en het liefst snel zodat ze geen gelegenheid hebben om boete te doen en om te keren tot God. Daarmee personifieert Luther het kwaad maar dat heeft geen verdere gevolgen voor zijn denken. Hij heeft daar geen demonologie aan verbonden, geen leer over de duivel of magische bezweringen. Het gaat slechts erom het overweldigende kwaad terug te voeren op iemand die machtig en kwaadwillig is, en dat noemt hij dan de vijand of de duivel. Ten tweede is Luther ervan overtuigd dat deze kwaadwillige vijand, of het kwaad, niet buiten de machtssfeer van God werkzaam kan zijn. En toch vermijdt Luther te zeggen dat de landplaag voorkomt uit Gods wil. Gods wil kennen wij niet, kunnen hem ook niet aflezen uit de gebeurtenissen; want om Gods wil te kunnen weten, zouden wij moeten begrijpen waartoe iets dient, wat de bedoeling van de gebeurtenissen is.

Wij kunnen dat niet weten omdat God het niet heeft geopenbaard. Bovendien kunnen wij niet in de toekomst kijken, kennen wij niet de uitslag van wat nu gebeurt, dus

ook niet het doel ervan. Omdat echter de landplaag door de beschikking van God gebeurt, is Hij ook degene die we in het gebed moeten benaderen. En we mogen ook wel bidden om onszelf en onze dierbaren te beschermen tegen de woede van de duivel.



Voormalig Pesthuis. Daarvoor Kapel van het Fraterhuis, in 1441 gesticht.

Menselijk

Ten derde is Luther ervan overtuigd dat ook de rede een goed gave van God is. Daarom moeten wij daarvan gebruikmaken en dus alle maatregelen nemen waardoor wij onszelf kunnen beschermen. Dat is niet in tegenspraak met het gebed maar staat juist in het verlengde ervan.

Hoe zou ik God om bescherming kunnen bidden en niet de middelen willen gebruiken die Hij door de wetenschap ter beschikking heeft gesteld: hygiëne, medicijnen en afstand houden? Het gaat immers niet alleen om mijn eigen gezondheid en leven, maar om het leven en de gezondheid van alle anderen. De middelen daartoe gebruiken is mijn christelijke verantwoordelijkheid.

Ten vierde is Luther niet bang dat hij God zou tegenwerken als God zou willen dat hij overlijdt: 'Hij zal mij wel weten te vinden!' De mens kan God niet tegenwerken en daarom mag en moet de mens gerust de middelen gebruiken die hem ter beschikking staan. En pas dan, wanneer ik alles heb gedaan om niet ten onder te gaan, weet ik dat het God is die op mij doelt. Ten vijfde is Luther bereid zieke mensen actief en fysiek te helpen en dus ook risico te lopen besmet te worden. Daarin ziet hij zijn plicht als christen; en dat roept de vraag op of ook wij niet iets minder bang mogen zijn om mensen die ons nodig hebben, bijvoorbeeld stervenden, ondanks alle coronamaatregelen - nabij - te begeleiden.

MARKUS MATTHIAS
HOGLERAAR LUTHERANA AAN DE PROTESTANTSE
THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT
(OVERGENOMEN UIT 'WOORD EN DIENST')

FOTO LOEK ANDERSON

THE TRANSFERSHOP

- **FILM, VIDEO, DIA'S & AUDIO DIGITALISEREN**

kleinbeeld, grootbeeld, halfkleinbeeld, pocketformaat, foto's, bandrecorder-spoelen, cassettebandjes, mini disc



- **FOTO'S PRINTEN**

canvas, aluminium, forex, plexiglas, hout, kunststof, papiersoorten

- **FOTO'S ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN**

Laat uw herinneringen niet verloren gaan!



Foto's afdrucken

ELTAprint

Sterk in grafische communicatie!

- flyers & folders
- ontwerp
- spandoeken
- geboortekaartjes
- posters
- stickers
- gelegenheidskaarten
- printen
- trouwkaarten
- levensboeken
- scripties
- vlaggen

Trompstraat 1-5 1971 AA IJmuiden info@elta.nl

FOTO LOEK ANDERSON tel. 0255 53 58 18
DRUKKERIJ ELTA tel. 0255 51 11 91

jmp

Mooy & Partners B.V.

Administratieve en fiscale dienstverlening

jmp

Kon. Wilhelminakade 217
1975 GK IJmuiden
Postbus 124
1970 AC IJmuiden
Tel. (0255) 51 08 45
Fax (0255) 52 21 37
Email: j-m-p@wxs.nl

Lid Nederlands College van Belastingadviseurs
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Voor een goed advies
en ruime keuze



DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes

Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964