



SAMIEN

PROTESTANTSE GEMEENTE • VELSEN-ZUID IJMUIDEN-OOST

JAARGANG 28 NR. 2

5 JULI T/M 5 SEPT. 2020

Jezus - stickerverwijderaar

In het dagelijks leven merk ik dat we veel meer naar elkaar kijken.

Zodra ik iemand in mijn vizier krijgt, probeer ik in te schatten welke kant die persoon op gaat. Ik kijk naar de blikrichting van die ander, zijn lichaamshouding, zijn uitdrukking. Heeft hij mij ook gezien, ziet hij waar ik heen ga? Kunnen we elkaar zo veilig passeren of moet ik uitwijken?

Soms ontstaan er ook mooie en zelfs hilarische situaties terwijl we elkaar passeren. Iemand glimlacht naar me, om te laten zien dat ze me gezien heeft en dat ik voor mag gaan. Iemand zegt opeens sorry, omdat diegene merkt dat hij teveel in mijn persoonlijke bubbel van 1,5 meter staat. En soms hijgt er iemand in mijn nek die totaal lijkt te zijn vergeten dat we een beetje afstand zouden houden voor de goede zaak. Maar ik heb denk ik nog nooit zoveel oogcontact gehad met mensen als de laatste maanden.

Zien en worden gezien. Het hoort er vandaag de dag allemaal bij.

Je gezien voelen is niet altijd een genot. Maar weinigen hebben de behoefte om bekeken te worden wanneer ze op het toilet zitten bijvoorbeeld. Maar toch is gezien worden iets waar we allemaal behoefte aan hebben. Gezien worden, in de zin van dat je ertoe doet, dat je wordt gewaardeerd.

We zien elkaar vandaag de dag. Maar hoe zien we elkaar? We kijken met onze eigen ogen. En dat maakt dat we kijken met onze gedachten, ervaringen en dus ook met onze vooroordelen. Elkaar zien gaat daardoor soms samen met het plakken van stickers. Mooie stickers, zo van 'die is knap' en 'die is vast intelligent', 'dat is vast een gezellig iemand' en 'die houdt wel van een feestje'. Maar soms zijn die stickers ook anders van kleur, negatiever. Misschien zelfs pijnlijk voor de persoon die ze opgeplakt krijgt, wegzettend en veroordelend.

Er is een groot nadeel aan dat stickers plakken van ons. Door het plakken van stickers verdwijnt er namelijk elke keer een stukje van de mens waarop die sticker wordt geplakt. Je ziet de persoon niet meer echt helemaal, je ziet de sticker(s). De stickers worden over de mens gelegd en daarvoor verdwijnt een stukje mens.

Gek gezicht is het ook, als je het je voorstelt, mensen met allemaal van die stickers erop.

En hoe meer of hoe groter de stickers, hoe lastiger het wordt om de mens erachter echt te zien. In de zin van dat

die ertoe doet, waardevol is. De stickers ontnemen ons het zicht.

Het is voor ons heel lastig om die stickers niet te plakken. We doen het soms zonder dat we het doorhebben, onbewust. Het is ook zeker niet altijd leuk om zo'n sticker opgeplakt te krijgen. Ze kunnen pijn doen, schuren, je verdrietig maken.

Er zijn mensen die vaker lelijke stickers opgeplakt krijgen dan anderen.

We plakken soms ook stickers op onszelf, stickers waardoor iets van onszelf verdwijnt.

Het is zonde als schepsels gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis verdwijnen onder stickers.

Jezus was daarom iemand die stickers juist weg haalde. Jezus, de stickerverwijderaar.

Hij wilde zien, de mens door God geschapen. In al haar diversiteit en eigenheid. En de stickers voorkomen dat. Dus moeten ze weg. Jezus verwijdert stickers bij een melaatse, een tollenaar, een overspelige vrouw, een heiden, een kind....soms haalt hij ze voorzichtig weg, stukje voor stukje, soms met een snelle handbeweging. De plekken waar de stickers zaten zijn dan nog zichtbaar, de huid is aangetast. Maar er heeft ook bevrijding plaatsgevonden, er is ruimte gekomen, voor heling, voor leven, voor een nieuw begin. En de mensen die de stickers hadden geplakt zien het Jezus doen, sommige verwonderen zich erover, sommige voelen zich bevrijdt en sommige spreken er schande van.

Jezus volgen betekent proberen om minder stickers te plakken. Je naaste te zien zoals die is, een schepsel van God. Jezelf zien zoals je bent, een schepsel van God. En soms krijg je misschien een sticker terug, van iemand die de sticker niet wil die jij, misschien onbewust, plakte. Wees dan niet boos of verontwaardigd, maar wees er dankbaar voor. Want doordat die sticker teruggegeven wordt is er meer zichtbaar van de mens tegenover je, is er meer zichtbaar van een mens geschapen naar beeld en gelijkenis van God, is er meer zichtbaar van God. Verwonder je over de bevrijding die plaatsvindt, over de ruimte die ontstaat. Ruimte voor heling, leven, een nieuw begin. Verwonder je over de komst van het Koninkrijk.

DS JEANNET VAN DOORN



Engelmunduskerk Oud Velsen



Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

KERKGEBOUW ENGELMUNDUSKERK - KERKPLEIN VELSEN-ZUID

Postadres: zie hieronder

Koster

- dhr. A.G. Bresser
Meervlietstraat 41, 1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Telefoon

514714

REDACTIELEDEN SAMEN

- Joke Stam
- Jan Oosterveen
- Aafke Strooker
- Frits Vermeulen

Telefoon

520966
511794
521414
522269

Predikanten

- Ds. C. Lous
't Roode Hart 9, 1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
524473
- mw. ds. B.E. de Groot
Meervlietstraat 131, 1981 BL Velsen-Zuid
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl
578978

E-mail redactie Samen

kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

REDACTIE WEBSITE:

Kerkgemeenschap: Joke Stam en Heleen Westra
redactie.kerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kunst&cultuur

Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
redactie.kenc@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat en postadres

- mw. J. Stam
Velserdijk 78, 1981 AB Velsen-Zuid
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl
520966

Webmaster

Jorgen Rasmussens, 0255-512040
webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Algemene gegevens

KINDERKERK

Giften kunnen worden overgemaakt op
NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z
o.v.v. gift kinderkerk

BEZORGING KERKBLAD SAMEN

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is:
dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid,
tel. 0255 - 520504,
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is:
Fam. van Broekhuizen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden,
tel. 0255 - 532486,
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN

rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49,
1991 EK Velsersbroek en dit onder vermelding van Samen.

AUTORIJDIENTEN

Voor die personen die gebruik willen maken van de
autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster
opgesteld. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft dit rooster.
De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:
- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
- dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

- **Secretaris-kerkrentmeester:** dhr. E. Cornet,
Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
- **Penningmeester-kerkrentmeester:** dhr. P.L. Bijker,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek, tel. 023-5385383
- **Vrijwillige bijdragen:** rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek
- **Diaconie:** rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Kievitlaan 26, 1971 KX IJmuiden
Penningmeester dhr. K. Gesink
- **Collectebonnen** zijn te bestellen via
rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters
Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Platanenstraat 23,
IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 0255 - 536082

Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

KERKDIENTEN



IN DE ENGELMUNDUSKERK (KERKPLEIN 1)				
5 juli	10.00-12.00 uur	Ds. B.E. de Groot	Organist: dhr. R.S. Brink	Collecten zijn voor: Diaconie, Kinderkerk en Eredienst
12 juli	10.00-12.00 uur Samen onder en dakdienst	Ds. B.E. de Groot	Organist: dhr. R.S. Brink	Collecten zijn voor: Diaconie, Onderhoudsfonds en Eredienst
19 juli	10.00-12.00 uur SOED dienst te volgen via Youtube, kerkdienst Ichthuskerk IJmuiden	Ds. J. van Doorn		Collecten zijn voor: Diaconie, Onderhoudsfonds en Eredienst
26 juli	10.00-12.00 uur Samen onder een dakdienst	Ds. J. van Doorn	Organist: Dhr. R.S. Brink	Collecten zijn voor: Diaconie, Onderhoudsfonds en Eredienst
2 aug	10.00-12.00 uur SOED dienst te volgen via Youtube, kerkdienst Ichthuskerk IJmuiden	Ds. C. Lous		Collecten zijn voor: Diaconie, Onderhoudsfonds en Eredienst
9 aug	10.00-12.00 uur	Ds. C. Lous	Dhr. P.C. Dalebout	Collecten zijn voor: Diaconie, Onderhoudsfonds en Eredienst
16 aug	10.00-12.00 uur	Ds. B.E. de Groot	Dhr. P.C. Dalebout	Collecten zijn voor: Zending, Onderhoudsfonds en Eredienst
23 aug	10.00-12.00 uur	Ds. C. Lous	Dhr. R.S. Brink	Collecten zijn voor: Diaconie, Onderhoudsfonds en Eredienst
30 aug	10.00-12.00 uur	Ds. B.E. de Groot	Dhr. P.C. Dalebout	Collecten zijn voor: Diaconie, Onderhoudsfonds en Eredienst
6 sept	10.00-12.00 uur	Ds. C. Lous	Dhr. R.S. Brink	Collecten zijn voor: Werelddiaconaat, Onderhoudsfonds en Eredienst

Hoe ouder men is, hoe gevaarlijker 'kinderziekten' worden



Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Jaargang	Periode	Uiterste inleverdatum kopij	Verschijningsdatum vanaf...
28-03	06/09/'20 - 10/10/'20	24 augustus 2020	3 september 2020
28-04	11/10/'20 - 07/11/'20	28 september 2020	8 oktober 2020
28-05	08/11/'20 - 12/12/'20	6 oktober 2020	5 november 2020

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

EIGEN KERKNIEUWS

WAT IS ER TE DOEN



Nieuws uit de kinderkerk

Is er dan nieuws? Jazeker is er nieuws! Namelijk dat we na de zomervakantie weer kinderkerkdiensten gaan draaien. Voor zover nu duidelijk is, zal er vanaf 16 augustus om de week een kinderkerkdienst van een uur zijn; kinderen worden dan voor de dienst bij onze eigen ruimte welkom geheten en na de dienst mogen ze daar weer opgehaald worden. Zodra er anders of meer bekend is, houden we u natuurlijk op de hoogte.

We hebben afgelopen week een spontane vergadering gehouden en daarin werd wel duidelijk dat ondanks dat we al een tijd niet meer echt bezig kunnen zijn voor de kinderkerkdiensten, het enthousiasme om samen dingen te regelen en te organiseren onveranderd groot is. Zo werd er ter plekke besloten dat we de kinderen erg graag toch nog voor de zomervakantie willen zien en ook –zij het op een heel andere manier dan anders- afscheid willen nemen van de twee kinderen die na de vakantie naar de middelbare school gaan en daarmee dus 'overvliegen' naar de jeugd in onze kerk.

Als dit kerkblad bij u in de bus valt, hebben wij dat afscheid dus al achter de rug. Maar terwijl ik dit typ, kijken we vooruit naar aankomende zondag (28 juni). We gaan met de kinderen een Bijbelverhaal lezen, knutselen en iets doen om Peter en Sybe op een leuke manier uit te zwaaien. En omdat Palmpasen dit jaar niet liep zoals we het normaal vieren, sluiten we ons samenzijn af met pannenkoeken eten.

Zo gaan wij met een fijn gevoel de zomer in en hopen we na de zomervakantie weer volop aan de slag te kunnen gaan met leuke en leerzame diensten voor en vooral met de kinderen!

Een fijne zomer gewenst en vriendelijke groetjes namens ons allemaal vanuit de kinderkerk,

HENNY

Jaarmarkt 2020 kan niet doorgaan!

Ondanks dat we steeds meer mogen en dat op een veilige manier kunnen doen, zijn er nog vele restricties waardoor wij hebben moeten besluiten dat **de Jaarmarkt 2020 niet door kan gaan**.

Zoals bekend zijn alle evenementen tot en met augustus afgelast. Wat er vanaf september gaat gebeuren, is op het moment van het schrijven van dit stuk nog onbekend. De verwachting is dat wij in ieder geval 1,5 meter afstand tot elkaar zullen moeten houden. Voor een evenement als de jaarmarkt is dat niet te organiseren, laat staan te handhaven. Vandaar dat wij genoodzaakt zijn de Jaarmarkt 2020 af te gelasten met de hoop dat het in 2021 weer mogelijk is.

Namens de Kerkrentmeesters,

PIETER BIJKER

Landelijke Extra Actie Kerkbalans

OMZIEN
NAAR ELKAAR
WE DOEN HET
SAMEN

Extra
Actie
Kerkbalans

GEEF NU
VOOR
JE EIGEN
KERK



Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z'n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om er voor elkaar te zijn. De kerken doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Namens de kerk van Velsen-Zuid | IJmuiden-Oost zouden wij u dan ook willen vragen om voor onze gemeenschap te bidden, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat wij in de anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar dat kerklid dat het moeilijk heeft.

Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee? Stort dan vandaag nog uw bijdrage op rekeningnummer NL27 RABO 0139 2393 83 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/ IJmuiden-O o.v.v. extra gift corona. Alvast heel hartelijk dank!

Namens het college van kerkrentmeesters,

MARIËTTE MAK

'Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen van God. Omzien naar elkaar is daarom niet zomaar iets. Het raakt aan onze roeping en heeft te maken met de diepe geloofservaring dat God ons ziet door de ogen van een ander!

Ik steun de Extra Actie Kerkbalans om juist in deze tijd het ook financieel mogelijk te maken elkaar te zien door de ogen van God.'

DOMINEE RENÉ DE REUVER,
SCRIBA VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND

Kerkblad SAMEN

Ons kerkblad SAMEN wordt onder een groot aantal gemeenteleden verspreid en er wordt veel waarde aan de papieren versie gehecht. Zoals bekend zijn er kosten aan SAMEN verbonden en wordt een vrijwillige bijdrage aan de ontvangers van het blad gevraagd. Echter, het totaal aan inkomsten op basis van vrijwillige bijdragen is op dit moment niet toereikend om de kosten enigszins te dekken. Vandaar deze oproep voor een vrijwillige bijdrage voor het jaar 2020 ten behoeve van SAMEN. Deze oproep geldt uiteraard alleen voor degenen die nog geen financiële bijdrage geleverd hebben.

Voor het doen van een vrijwillige bijdrage is het volgende van belang:

Rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83

t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Langemaad 49,
1991 EK Velsbroek

en dit **onder vermelding van SAMEN**.

De vermelding van **SAMEN** is erg belangrijk omdat anders niet is na te gaan dat het om een vrijwillige bijdrage aan ons kerkblad gaat!



Iedere bijdrage is welkom. Als **richtbedrag** adviseren wij € 25,00, waarmee bij voldoende deelname kostendekkendheid bereikt wordt.

Ook via onze **website** bestaat de mogelijkheid om een donatie voor het blad SAMEN te doen:

<https://www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/contact/over-ons/kerkblad-samen/>.

De daadwerkelijke overmaking verloopt via IDEAL.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekende.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Namens de kerkrentmeesters,

PIETER BIJKER (023-5385383)

UIT DE KERKBANKEN



In plaats van dankbetuigingen...

We willen iedereen graag bedanken voor de belangstelling, de lieve kaartjes en het medeleven na het overlijden van



Sonja Schotvanger-Nederlof

Mijn lieve vrouw, onze mama, schoonmoeder, oma en overgrootoma missen wij enorm en we voelen ons gesterkt door jullie medeleven.

Het bedrag dat gedoneerd is voor Dialyse Centrum Beverwijk heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Inmiddels hebben we het bedrag overhandigd. Namens alle kinderen en (achter)kleinkinderen,

DRIES SCHOTVANGER

Thuis blijven

Zolang niet naar de kerk het doet me echt verdriet. Als we weer kunnen komen is iedereen er niet.

Dan is er veel veranderd want menig mens is weg. Dus is die plaats nu onbezet en dat voelt triest en leeg.

Het leed dat dat met zich meebrengt in gezinnen, huizen en harten, dat raakt ons allemaal dat treft ook onze harten.

Zo vragen wij aan onze God om kracht en vrede in ons hart. Wij luisteren naar zijn stem.

MARTHA V.D. DUIN

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN

NIEUWS VAN DS. LOUS

CORONATIJD

Sinds half maart is het normale leven in de maatschappij haast tot stilstand gekomen. Dat geldt ook op het kerkelijke erf. In onze gemeente kon het merendeel van de activiteiten niet doorgaan. Kerkdiensten konden - en kunnen - alleen in aangepaste vorm plaatsvinden. Nu zijn we op zoek naar het 'nieuwe normaal'. Wat ikzelf, maar ook u als gemeentelid nog het meeste mis, is het persoonlijke contact. Een persoonlijk bezoek is feitelijk alleen met uitgebreide voorzorgsmaatregelen mogelijk.

De invulling van de dagen en weken zien er voor mij als predikant ook veel 'platter' uit: de dagen lijken op elkaar. Vergaderingen en bijeenkomsten gaan voor het grootste deel niet door. Contacten met gemeenteleden lopen voor het grootste deel via de telefoon en de mail. Kerkdiensten worden op zaterdagmiddag opgenomen (onze eigen Engelmunduskerk) of op woensdagavond (met beeld in de Ichthuskerk). Het voelt voor mij als predikant wel heel vreemd dat het soms al zondag is op de woensdagavond..... Toch geven deze diensten mij ook een grote voldoening: in de gegeven omstandigheden



voorzien onze uitzendingen in een grote behoefte. De wekelijkse nieuwsbrief (intekenen daarop via de website) houdt het gemeenteleven actueel. Dat krijg ik allemaal vanuit

de gemeente te horen. Maar we zitten niet bij de pakken neer! In onze gemeente wordt er druk overlegd en nagedacht hoe we straks de 'gewone' kerkdiensten - met alle beperkingen die ook dan zullen gelden - weer op kunnen starten. Op het moment van schrijven is nog niet alles duidelijk. Deze Samen is vanwege de vakantie geldig voor maar liefst twee maanden. We kunnen nu nog niet met absolute zekerheid zeggen hoe de maatregelen en de mogelijkheden er dan uit zullen zien. Dat geldt niet alleen voor de toekomstige kerkdiensten in onze Engelmunduskerk, maar dat geldt evenzeer voor allerlei andere kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten. Kortom, heel onze samenleving, ons kerkelijk leven inclusief, ligt onder het beslag van de (gevolgen van) de coronacrisis.



Thuis oefenen Janine en ik ons in het waarderen van de kleine en de mooie dingen. Het indrukwekkende zit vaak in het grote, maar het mooie in het kleine. Bijna letterlijk om de hoek van het dagelijks leven dat getekend wordt door de coronamaatregelen, ligt een parallelle wereld: de wereld van de ontluikende en opbloeiende natuur. Die is er gewoon ook. De reigers, de kikkers, de rennende hazen, het slangkruid en het wilgenroosje hebben nog nooit van corona gehoord. Die wereld kun je ook direct binnenstappen. Maak een wandeling door het recreatiegebied van Spaarnwoude, bij ons om de hoek. Op 20 juni zagen we de eerste zwanenbloem in bloei staan. Je

zou er zomaar aan voorbij kunnen lopen en die bloem over het hoofd kunnen zien. Maar sta je er – letterlijk - bij stil, dan groeit de verwondering: het lijkt wel Psalm 104 in 2020. Zo geeft zo'n wandelronde naast verwondering ook een stuk verdieping en ruimte in een tijd waarin vervlakking makkelijk toe kan slaan. Probeer die diepere laag maar eens aan te boren: je wordt er niet minder van. En.... lees Psalm 104 maar eens en kijk en luister dan eens om je heen!

Een hartelijke groet in deze zomertijd vanuit 't Roode Hart 9.

DS. KEES LOUS

Samen onder één dakdiensten

De laatste drie zondagen van juli en de eerste zondag van augustus stonden er op het oorspronkelijke kerkdienstenrooster vier samen-onder-een-dakdiensten aangegeven. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we niet bij elkaar de zondagse diensten meemaken. De beide kerkenraden hebben besloten deze diensten uit te zenden uit het kerkgebouw dat op het rooster stond. Dit betekent dat wanneer de dienst uit de Ichthuskerk wordt uitgezonden, er vanuit onze Engelmunduskerk geen uitzending is. Dit is het geval voor 19 juli en 2 augustus. De Ichthuskerk zendt met beeld via YouTube uit. U zoekt de website van de Ichthuskerk op (Ichthuskerk PKN Gemeente IJmuiden). Meteen ziet u op de pagina die dan verschijnt onder het kopje 'nieuws' in grote letters aangegeven: 'online vieringen'. Klik op het blokje 'lees meer' daaronder en scrol naar beneden. Op zondagmorgen ziet u daar de dienst. Ook kunt op die manier eerdere diensten bekijken.

DS. KEES LOUS

NIEUWS VAN DS. DE GROOT

TERUGBLIK

De laatste weken stonden vooral in het teken van afscheid nemen van een aantal gemeenteleden. En ook al mogen er maar 30 mensen aanwezig zijn, het doet me goed om te merken dat er op afstand wordt meegeluisterd of meegekeken. Dat laatste kan in de meeste aula's hier in de omgeving. Ook hoor ik van de families van de overledenen dat ze worden overladen met kaarten en post. Meeleven kan echt op vele manieren, dat blijkt maar weer.

VAKANTIE



In de maanden juli en augustus ga ik er een paar weken tussen uit met mijn gezin. We gaan heerlijk met de tent kamperen in eigen land. Op een camping in de kop van

Overijssel was nog plek. Uiteraard kan ik hier niet de precieze data noemen - je weet ten slotte nooit precies wie dit bericht leest. Mocht u een predikant willen bereiken dat kunt u het beste de scriba bellen als u bij beide predikanten geen gehoor krijgt. Ook ds Jeannet van Doorn is beschikbaar in de (korte) tijd dat beide predikanten afwezig zijn.



BOEKEN

Er ligt al een (bescheiden) stapeltje boeken klaar om mee te nemen naar de camping. Een paar jaar nu is er een onderzoeksgroep bezig, die onderzoek doet naar de parabels (gelijkenissen) van Jezus en parabels uit de joodse traditie. Er is nu een boek uitgekomen dat een voorproefje is van de bredere analyseresultaten, met de titel 'Parabels. Onderricht van Jezus en de rabbijnen.' Met bij elk hoofdstuk enkele gespreksvragen. Wie weet iets om in een kleine groep te lezen in het najaar? Ik ben benieuwd! Ook heb ik het boek 'Holland' klaarliggen van Rodaan Al Galidi. Al Galidi kwam als vluchteling uit Irak en schreef eerder al het aangrijpende boek 'Hoe ik talent voor het

leven kreeg,' over de jarenlange asielpcedure die hij heeft doorstaan en wat dat met je doet als mens. 'Holland' gaat over het leven in Nederland en volgens alle recensies 'houdt hij Nederland een spiegel voor.'

En tot slot hoop ik toe te komen aan een theologische reflectie op de pandemie. Nieuwtestamenticus Tom Wright schrijft veel en snel, hij heeft nu al een boek/essay klaar over 'God en de pandemie'. Hoe kunnen we als 'gelovigen' omgaan met dat wat er gebeurt? Ik beloof u een recensie in het volgende kerkblad.

TOT SLOT

Vorige week besloot een 'kleine kerkenraad' (we kunnen namelijk niet met z'n allen bij elkaar komen) de vergadering met het lezen (zingen wordt dringend ontraden) van lied 978, 'Aan U behoort o Heer der heren'. Ik vind dit altijd een heerlijk zomers lied, met die steile bergen en koele meren, het vaste land en de onzekere zee.

De aarde is des Heren, is de ondertitel van het lied, je zou ook kunnen zeggen dat het een ode aan de schepping is.

Prachtig ook dat Jan Wit hier een wereld beschrijft dit hij zelf niet (meer) kon zien, want hij was blind. Zo is het voor ons nu ook, veel van die wereld kunnen we nu niet zien door de beperkende coronamaatregelen, maar wel met ons geestesoog voor de dag halen. En we beseffen dan meteen hoe betrekkelijk onze beperktheid is ten opzichte van die van Jan Wit, want hoe mooi is onze eigen Velsense omgeving!

U mag de eerste coupletten zelf even opzoeken, het laatste couplet gaat zo:

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Een goede zomer gewenst!

DS. BARBARA DE GROOT

IN MEMORIAM SONJA SCHOTVANGER

Op zondag 24 mei overleed ons gemeentelid Sonja Schotvanger - Nederlof. Sonja woonde met haar man Dries aan de Meershoef, na jarenlang aan het Edisonplein gewoond te hebben.

Ze was erg gelukkig met hun drie kinderen (onder wie onze diaken Monique de Bruijn-Schotvanger), en later met kleinkinderen en zelfs twee achterkleinkinderen. Die hielpen haar om positief te blijven als ze weer eens in het ziekenhuis terecht kwam. Al jaren kampte Sonja met nierproblemen, maar ze wist er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Ze ging graag naar Terschelling waar ze veel tijd met familie doorbracht. De laatste jaren kwam ze ook graag met Dries in de winter in Benidorm, waar het klimaat haar goed deed. In april bleek ze getroffen te zijn door een bacteriële infectie. Deze was lastig te bestrijden en zorgde voor veel pijn. Ze kon niet meer en moest afscheid nemen van haar dierbaren. Met hen stonden we op vrijdag 29 mei stil bij haar leven in de aula van het crematorium Haarlem-Noord. In de liederen die ze graag zong bij het Goede Herderkoor en uit de woorden van psalm 23 probeerden we troost te halen. Woorden van een visioen van een wereld vol grazige weiden en stromend water, waar God zorgt voor mensen, waar het goed toeven is. Aan de Bron van liefde vertrouwden we haar leven toe en we bidden voor Dries, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen dat die liefde hen draagt in deze tijd.

IN MEMORIAM HELLEN VAN GENT

Op 9 juni overleed Heiltje Margaretha van Gent - Knopper Zij woonde met haar man Bas aan de Meervlietstraat. Daar waren zij als eerste bewoners in de jaren 70 komen wonen. Daarvoor woonden zij in Heemstede.

Zowel in Heemstede als in Velsen hadden ze het goed samen, en met hun zoon Peter.

Hellen werkte jarenlang aan de overkant van het kanaal bij het Riagg in Beverwijk als receptioniste. Het werk paste

goed bij haar. Haar grote hobby was zingen. Bij meerdere koren was ze lid, zoals shantykoor 'Het staande tuig' en seniorenkoor 'Vitaal', en ook zong ze een tijdje bij onze eigen kerkkoren.

Een paar jaar geleden werd de ziekte Parkinson vast gesteld. Dat belemmerde haar in haar mobiliteit en ze was meer aan huis gebonden. Toch genoot ze van kleine dingen thuis en het samen zijn met Bas.

In de kerk was er een dienst van woord en gebed. We keken met dankbaarheid terug op haar leven en stonden stil bij de woorden uit psalm 37, die op een tegeltje aan de wand in de woonkamer hingen. Woorden van de trouwtekst die een leven lang meegingen. "Wentel uwen weg op den Here, en vertrouw Hem: Hij zal het maken". Daar hebben we troost uit gehaald, dat God is meegereisd op Hellens levensweg, en zij nu in zijn liefde is opgenomen.

IN MEMORIAM GERRIT-JAN HAGEDOORN

Ons gemeentelid Gerrit-Jan Hagedoorn overleed op zaterdag 13 juni. Iedere zondag was hij om half tien in de kerk, om op zijn vertrouwde plek op de achterste rij van de stoelen zijn plaats in te nemen.

Met zijn vrouw Tiny was hij zeer gelukkig getrouwd. Na een korte periode in Amsterdam kwamen ze naar IJmuiden.

Gerrit-Jan was in zijn werkzame jaren bij de cementfabriek ook maatschappelijk actief. Hij zette zich in voor het Sinterklaascomité van de fabriek en organiseerde Sinterklaasfeesten in een kinderopvanghuis, hij was actief bij korfbalvereniging DKV en bij de kerk als ouderling-kerkvoogd en diaken.

In de afscheidsdienst op 18 juni in crematorium 'Sterrenheuvel' stonden we stil bij zijn leven aan de hand van Johannes 15: 9-17, waar Jezus met zijn leerlingen spreekt over de liefde. Met daarin vers 12: "Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad." Gerrit-Jan had deze woorden gekozen voor zijn afscheid, ze waren ook de trouwtekst van Tiny en Gerrit-Jan. Dat je leeft uit liefde wil niet zeggen dat je altijd lief bent, of dat er nooit

eens onenigheid is, maar wel dat je probeert het goede voorrang te geven.

We hopen en bidden voor Tiny, voor kinderen en kleinkinderen dat die liefde hen nabij zal zijn in deze tijd en in de tijd die komt.

IN MEMORIAM GERRIT GROEN

Toch nog onverwacht overleed op dinsdag 16 juni ons gemeentelid Gerrit Groen. Zijn gezondheid werd de afgelopen jaren zwakker, maar hij was blij dat hij nog altijd met zijn Corrina samen was. Ze genoten van het ruime appartement aan de Lange Nieuwstraat boven het woningbedrijf Velsen. In een kleine kring van familie en vrienden namen we op 22 juni afscheid op Duinhof. Daar stonden we stil bij zijn leven. Zijn werkzame leven begon bij de marine, met onder andere een bijzondere tijd in Nieuw-Guinea begin jaren 50, waarvoor hij het herinneringskruis

ontving. Weer terug aan wal had Gerrit na enige tijd een vaste baan bij justitie, bij de parketdienst. Na zijn pensioen heeft hij nog goede jaren gehad met Corrina, waarbij ze veel gereisd hebben, onder andere naar de Verenigde Staten. Hij was trots op zijn kinderen en kleinkinderen en leefde erg mee met hun bezigheden op school en daarbuiten. In 2013 kreeg Gerrit longkanker. Het was een wonder dat hij daarvan is genezen, ook al had hij wel wat aan kracht ingeleverd. Maar dankbaar en tevreden keek hij terug op zijn leven.

We zochten troost bij de woorden van psalm 23, waaruit het beeld naar voren komt van een wereld waar het goed is, met grazige weiden en vredig water. Dat hij nu is opgenomen op die plaats, waar het goed is, of zoals dat oude lied dat zegt 'Veilig in Jezus' armen, daar vertrouwen we op.

DS. BARBARA DE GROOT

Wanneer kunnen we weer naar de kerk?

De kerkenraad werkt er hard aan om op **zondag 9 augustus** de deuren te openen voor kerkgangers. Wie kan er dan komen? Hoeveel plaatsen zijn er dan? Moet ik aan bepaalde voorwaarden voldoen? Kan de taxidienst me ophalen? Moet ik een mondkapje op? Mogen we dan ook zingen? Is er koffie? Gaat de kinderkerk weer beginnen?

We begrijpen het dat er veel vragen zijn. Eind juli zal er een aparte nieuwsbrief verschijnen met alle regels rondom een bezoek aan de kerk.

Mocht om een of andere reden de datum van 9 augustus niet haalbaar zijn, dan laten we dat ook weten.

Want we willen allemaal graag weer naar de kerk. Maar wel veilig en verantwoord!

Namens de kerkenraad,

DS BARBARA DE GROOT

BERICHTEN VAN ELDERS



Met de visienota 'Van U is de toekomst' zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Bijna de voltallige generale synode kan zich hierin vinden en schaaft zich achter de nieuwe visie.



Om tegemoet te komen aan de gemaakte opmerkingen zegt scriba ds. René De Reuver toe dat in samenspraak met de Generale Raad van Advies (GRA) de visienota wordt aangevuld. De nieuwe visienota geeft richting en biedt perspectief voor kerk-zijn in de huidige Nederlandse context, aldus scriba De Reuver. Voor alle plaatselijke gemeenten komt een gesprekshandleiding met suggesties en vragen voor het gesprek binnen de eigen gemeente over de visienota beschikbaar.

GENADE ALS GRONDTOON

De visienota actualiseert en concretiseert Kerk2025, de beweging die de Protestantse Kerk enkele jaren geleden heeft ingezet. 'Van U is de toekomst' wordt vertaald in concreet beleid voor de kerk als geheel en voor de dienstverlening aan lokale gemeenten. De nadruk in de visie ligt op genade als bevrijdende grondtoon. "Het komt in onze tijd aan op lege handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid

en concentratie op God”, aldus ds. De Reuver. “De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van de verbondenheid met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk.”

In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van een kerk rond twee altaren. De Reuver: “Het ene altaar staat in de kerk en het andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de ‘liturgie van het dagelijks leven.’”

KERK IN EEN VERANDERENDE CONTEXT

We leven in een tijd waarin Nederlanders ‘klagend gelukkig’ zijn, maar grote maatschappelijke ontwikkelingen het gevoel van onzekerheid voeden. Driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstellingen in de samenleving toenemen. De kerk en andere georganiseerde religieuze verbanden lijken te verkrumelen. Tegelijkertijd telt ons land talloze zinzoekers. Met name bij jongeren is er een verlangen ergens bij te horen. De Reuver: “Als kerk sluiten we onze ogen niet voor zorgelijke ontwikkelingen. Veel gemeenten zijn bevangen door kramp vanwege de krimp. Hoe houden we het vol?” In deze context is de Protestantse Kerk actief als kerk, aan het begin van een nieuw decennium. “Daarin gebeurt ook veel goeds, in en buiten de kerk. Laten we daarom om te beginnen eens dik onderstrepen dat we dankbaar mogen zijn voor wat God ons geeft, in vrijheid en (relatieve) welvaart.”

MEER DAN INZOOMEN OP MOMENT

De synodevergadering vindt vandaag in een unieke setting plaats. Geheel volgens de coronarichtlijnen zijn op 4 locaties in het land (Leeuwarden, Doorn, Utrecht en Tilburg) maximaal 30 leden bijeen. Onderling contact is er via beeldverbinding. De nota was al grotendeels klaar voor de kerk te maken kreeg met de coronacrisis. De Reuver: “Dit visiedocument doet méér dan inzoomen op het moment.” Tegelijk erkent hij dat door het coronavirus alles anders is geworden. “Dat kan gevolgen hebben voor hoe de visienota door plaatselijke gemeenten uitgewerkt zal worden.”

FOCUS OP MEER DAN ALLEEN KERK-ZIJN

De komende jaren investeert de Protestantse Kerk in Nederland in het versterken van de plaatselijke gemeente als Woord- en tafelgemeenschap. De Reuver: “We verlangen ernaar dat het Woord zo wordt gehoord en vertolkt dat het in deze tijd klinkt als een ontdekkend, bevrijdend en hoopvol woord van genade.” Ook wordt de focus gelegd op de kerk als gebedsgemeenschap en wordt gestreefd naar een vernieuwde cultuur van gebed in eredienst, aan kerkelijke vergadertafels, in kleine kring en in persoonlijk gebed. Daarnaast wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. Daarbij wordt geput uit de rijke traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die de laatste decennia een enorme verbreding heeft ondergaan. De Reuver: “Als kerk willen we ons oefenen rond de vraag waar Christus zich laat vinden en waar Hij ons roept Hem te volgen. Hoe dien ik God in mijn leven van alledag?”

Tom Wright over zijn nieuwe boek



'Dit boek zou niet zijn geschreven als TIME Magazine mij niet eerder tijdens de COVID-19-pandemie had uitgenodigd een korte bijdrage te schrijven. **God en de pandemie** is een poging te ontwarren wat we in een tijd als deze op een wijze en Bijbelse manier kunnen zeggen. Het lijkt me belangrijk onze reacties binnen een Bijbels kader te houden en dat is wat ik in God en de pandemie probeer te doen.'

Een theologisch reflectie op het coronavirus en wat volgt door 's werelds origineelste theoloog

**Voordat ik in de Nacht ga die voor
eeuwig lichtloos gloeit,
wil ik nog eenmaal spreken, en dit
zeggen:
Dat ik nooit anders heb gezocht
dan U, dan U, dan U alleen**

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Willebrordstraat 59
1971 DB IJmuiden
T // +31 0 0255 532 363
M // +31 0 620 101 772
mfdevreugd@live.nl
www.ambachtelijkschilderwerk.nl

WIJ HEBBEN GELEZEN



De stervende koning

Ik heb ooit ergens een verhaal gelezen over een jonge koning, die lang geleden regeerde, want er komen boden in voor. De vorst was doodziek en zijn volk wist dat hij stervende was. 's Konings moeder was ten einde raad want zij hield heel veel van haar zoon. En toen bedacht de zieke iets wat haar, na zijn dood, zou kunnen troosten. Hij ontbood zijn opperraadsheer en vaardigde een decreet uit: een jaar na zijn overlijden moest er een schitterend gastmaal worden aangericht voor alle mensen in het land die nog nooit een groot verdriet hadden gehad. De raadsheer beloofde het uit te voeren. De koning stierf. De moeder was verscheurd van smart, maar de voorbereidingen voor de grootse maaltijd begonnen meteen. Men had weliswaar nog een jaar de tijd, maar er moest rekening worden gehouden met zeer veel gasten. Toen het jaar voorbij was ijlden boden door het ganse land om de mensen uit te nodigen.

Op de avond van het diner stonden honderd koks en duizend lakeien klaar. Maar er kwam helemaal *niemand!* Want er was niemand in het koninkrijk die nog nooit een groot verdriet te verwerken had gekregen. En gek, dat troostte de moeder. Had haar zoon dat geweten? Er was bij



haar een plotseling besef dat zij deel uitmaakte van dat heel grote leger van lijdenden.

Een mooi, wijs verhaal, vind ik. Al is verdriet een strikt persoonlijke zaak, je bent daarin toch niet uniek. Je kunt het van de ander niet echt invoelen, zoals dat modieus heet, je kunt er wel weet van hebben. En zo hebben wij weet van de mensen in oorlogsgebieden en van mensen in hongersnoodgebieden. Wij kunnen hun kruis, net als Simon van Cyrene het met dat van Christus deed, maar even helpen sjouwen. De slachtoffers moeten het zelf volbrengen. Het is het verschil tussen omkomen en ontkomen, al is dat laatste vaak uitstel van executie. Ook al begrijpen we er maar een deel van, het gaat om het gevoel van verbondenheid, om de solidariteit met elkaar. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dat is waar en we hebben voldoende te stellen met onze eigen sores. Maar soms krijgt iemand een doornenkroon op het hoofd gedrukt. Je kunt je de pijn voorstellen, maar verder kom je niet, daarin schieten mensen nu eenmaal te kort. Maar de druppel die op je handen valt kun je voelen.

JOS BRINK

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452



voor elke klus in en rondom
uw woning of bedrijf

www.buildwise.nl

info@buildwise.nl

Henri Bron
Zeeweg 171
1971 HB IJmuiden
0613934294



Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse, smakelijke warme maaltijden die wij bij u thuis of op het werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 — www.kievitbv.nl

**Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij**



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Laat dierbare momenten niet verloren gaan!

• FILMS, VIDEO'S EN DIA'S DIGITALISEREN

kleinbeeld, grootbeeld, halfkleinbeeld, pocketformaat en foto's

• AUDIO DIGITALISEREN

bandrecorderspoelen, cassettebandjes, mini disc, DAT tapes, elpees, singles, 78 toeren plaatjes

• FOTO'S AFDRUKKEN OP VELE MATERIALEN

canvas, aluminium, forex, plexiglas, hout, kunststof...

• FOTO'S EN FILMS ONTWIKKELEN

FOTO LOEK ANDERSON

THE TRANSFERSHOP

ELTAprint

Sterk in grafische communicatie!

- | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|
| • flyers & folders | • ontwerpen | • spandoeken |
| • geboortekaartjes | • posters | • stickers |
| • gelegenheidskaarten | • printen | • trouwkaarten |
| • levensboeken | • scripties | • vlaggen |

Trompstraat 1-5 1971 AA IJmuiden info@elta.nl

Tel. DRUKKERIJ ELTA 0255 51 11 91
Tel. FOTO LOEK ANDERSON 0255 53 58 18

jmp

Mooy & Partners B.V.

Administratieve en fiscale dienstverlening

Kon. Wilhelminakade 217
1975 GK IJmuiden
Postbus 124
1970 AC IJmuiden
Tel. (0255) 51 08 45
Fax (0255) 52 21 37
Email: j-m-p@wxs.nl

Lid Nederlands College van Belastingadviseurs
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Voor een goed advies en ruime keuze



DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes

Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964