



SAMIEN

PROTESTANTSE GEMEENTE • VELSEN-ZUID IJMUIDEN-OOST

JAARGANG 28 NR. 1

7 JUNI T/M 4 JULI 2020

Hoor de wind waait door de bomen!

Soms zit ik heel even onder de Gouden Regen in de tuin. De beperkende omstandigheden rondom het coronavirus zorgden ervoor dat ik in de meivakantie niet verder kwam dan Garagistan en Tuinesië. Zodoende kreeg ik meer oog voor die prachtige boom in de achtertuin.

Die Gouden Regen biedt een mooi bladerdak en in mei een overvloed aan gele bloemen. De vogels weten die boom te vinden, evenals de vele bijen, vliegen en andere insecten. Zozeer zelfs dat er constant een zoemend geluid boven mij te horen is als ik onder die boom zit. De bladeren en de bloemen van die mooie boom zijn constant in beweging. Wie of wat zorgt er voor al dat geritsel en het heen-en-weer gaan van blad en bloem? Het antwoord op die vraag is gemakkelijk te geven. Dat doet de wind. Maar wat is de wind precies? Kun je de wind onder controle krijgen? Je weet dat hij er is doordat je de bladeren en de bloemen ziet bewegen. De wind kun je zelfs voelen. Maar je kunt de wind niet zien. Je kunt de wind ook niet pakken en in een doosje stoppen. Hij is ongrijpbaar. Je hebt er letterlijk geen vat op. Dat hij er is, kun je zien aan de dingen waar hij tegenaan waait. Die dingen gaan bewegen. De wind heeft kracht; hij kan heel sterk zijn en bomen ontwortelen. Hoge vliegers houdt hij in de lucht en zeilschepen blaast hij over het water.

Aan de beweging van allerlei dingen is vast te stellen dat de wind er is. Het is als het ware een indirecte waarneming. Zo is het ook met de Geest van God. Op het Pinksterfeest vieren we dat die Geest in de wereld kwam. In het Bijbelse Pinksterverhaal heeft de Geest trekken van de wind. De leerlingen hoorden het geluid van een grote windvlaag. Het was overal om hen heen in het huis waarin zij samengekomen waren. Plotseling was daar de Geest. Het overkwam hen. Ze konden dit gebeuren niet sturen: ze konden Hem slechts ontvangen. De Geest gaf hun leven plotseling een totaal andere invulling.

De Geest kunnen wij niet vastpakken. Letterlijk niet, maar ook figuurlijk niet. Hij laat zich door de mens niet inpakken: de Geest waait waarheen Hij wil. Vandaag en morgen. Aangeblazen door de Geest zien we mensen in beweging komen. Ze zijn geïnspireerd. Zij hebben de Geest in zich ontvangen en worden voortgedreven, anderen tot heil en zegen. Wie weet worden ook wijzelf door de Geest in beweging gezet. Dat is Pinksteren, ook in crisistijd. De Geest zelf zie je niet. Maar zijn aanwezigheid in de mensen en de wereld om ons heen wel. Laten we daar bewust oog voor hebben!

DS. KEES LOUS



Engelmunduskerk Oud Velsen



Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

KERKGEBOUW ENGELMUNDUSKERK - KERKPLEIN VELSEN-ZUID

Postadres: zie hieronder

Koster

- dhr. A.G. Bresser
Meervlietstraat 41, 1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Telefoon

514714

REDACTIELEDEN SAMEN

- Joke Stam
- Jan Oosterveen
- Aafke Strooker
- Frits Vermeulen

Telefoon

520966
511794
521414
522269

Predikanten

- Ds. C. Lous
't Rode Hart 9, 1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
524473
- mw. ds. B.E. de Groot
Meervlietstraat 131, 1981 BL Velsen-Zuid
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl
578978

E-mail redactie Samen

kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

REDACTIE WEBSITE:

Kerkgemeenschap: Joke Stam en Heleen Westra
redactie.kerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kunst&cultuur

Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
redactie.kenc@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat en postadres

- mw. J. Stam
Velserdijk 78, 1981 AB Velsen-Zuid
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl
520966

Webmaster

Jorgen Rasmussens, 0255-512040
webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Algemene gegevens

KINDERKERK

Giften kunnen worden overgemaakt op
NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z
o.v.v. gift kinderkerk

BEZORGING KERKBLAD SAMEN

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is:
dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid,
tel. 0255 - 520504,
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is:
Fam. van Broekhuizen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden,
tel. 0255 - 532486,
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN

rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49,
1991 EK Velsersbroek en dit onder vermelding van Samen.

AUTORIJDIENTEN

Voor die personen die gebruik willen maken van de
autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster
opgesteld. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft dit rooster.
De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:
- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
- dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

- **Secretaris-kerkrentmeester:** dhr. E. Cornet,
Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
- **Penningmeester-kerkrentmeester:** dhr. P.L. Bijker,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek, tel. 023-5385383
- **Vrijwillige bijdragen:** rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek
- **Diaconie:** rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Kievitlaan 26, 1971 KX IJmuiden
Penningmeester dhr. K. Gesink
- **Collectebonnen** zijn te bestellen via
rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters
Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Platanenstraat 23,
IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 0255 - 536082

Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

ONLINE KERKDIENSTEN



IN DE ENGELMUNDUSKERK (KERKPLEIN 1)				
7 juni	10.00 uur	Ds. B.E. de Groot	Organist: dhr. P.C. Dalebout	Collecten zijn voor: Bartimeüs, Onderhoudsfonds en Eredienst
14 juni	10.00 uur	Ds. B.E. de Groot	Organist: Dhr. R.S. Brink Zang: Jan Langelaar	Collecten zijn voor: Diaconie, Onderhoudsfonds en Eredienst
21 juni	10.00 uur	Ds. H. Frömming	Organist: Dhr. P.C. Dalebout	Collecten zijn voor: Diaconie, Onderhoudsfonds en Eredienst
28 juni	10.00 uur	Ds. J.J.H. Hoekstra	Organist: Dhr. R.S. Brink	Collecten zijn voor: Werelddiaconaat, Onderhoudsfonds en Eredienst
5 juli	10.00 uur	Ds. B.E. de Groot	Organist: Dhr. R.S. Brink	Collecten zijn voor: Diaconie, Kinderkerk en Eredienst

VAN DE REDACTIE



Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Jaargang	Periode	Uiterste inleverdatum kopij	Verschijningsdatum vanaf...
28-02	05/07/'20 - 05/09/'20	22 juni 2020	2 juli 2020
28-03	06/09/'20 - 10/10/'20	24 augustus 2020	3 september 2020
28-04	11/10/'20 - 07/11/'20	28 september 2020	8 oktober 2020

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

Wie zichzelf 'compleet wegcijfert' is er niet meer

Hulp nodig? Zin in een praatje?

Er zijn veel mogelijkheden om in de gemeente Velsen hulp te krijgen. Ook bij onze kerk. Voor een concrete vraag of om even contact met elkaar te hebben.

ds Kees Lous	0255 - 524473
ds Barbara de Groot	0255 - 578978 / 06 40 73 36 84
Ingrid Rasmussens	0255 - 512040 (met name Driehuis)
Ineke de Jong	0255 - 513065 en/of
Joke Stam	0255 - 520966 (met name Velsen-Zuid)
Adrie van der Pijl	06 11 37 22 72 (met name IJmuiden)



De gemeente Velsen heeft een hulplijn onder de naam 'Meldpunt Welzijn Velsen', bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur, 0255 - 726114.

Het hulpnummer van het Rode Kruis is 070 - 4455 888. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 - 21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 - 16.00 uur.

EIGEN KERKNIEUWS

WAT IS ER TE DOEN

Kerkblad SAMEN

Ons kerkblad SAMEN wordt onder een groot aantal gemeenteleden verspreid en er wordt veel waarde aan de papieren versie gehecht. Zoals bekend zijn er kosten aan SAMEN verbonden en wordt een vrijwillige bijdrage aan de ontvangers van het blad gevraagd. Echter, het totaal aan inkomsten op basis van vrijwillige bijdragen is op dit moment niet toereikend om de kosten enigszins te dekken. Vandaar deze oproep voor een vrijwillige bijdrage voor het jaar 2020 ten behoeve van SAMEN. Deze oproep geldt uiteraard alleen voor degenen die nog geen financiële bijdrage geleverd hebben.

Voor het doen van een vrijwillige bijdrage is het volgende van belang:

Rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O,
Langemaad 49, 1991 EK Velsbroek

en dit **onder vermelding van SAMEN**.

De vermelding van **SAMEN** is erg belangrijk omdat anders niet is na te gaan dat het om een vrijwillige bijdrage aan ons kerkblad gaat!

Iedere bijdrage is welkom. Als **richtbedrag** adviseren wij **€ 25**, waarmee bij voldoende deelname kostendekkendheid bereikt wordt.

Ook via onze **website** bestaat de mogelijkheid om een donatie voor het blad SAMEN te doen: <https://www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/contact/over-ons/kerkblad-samen/>. De daadwerkelijke overmaking verloopt via **IDEAL**.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met ondergetekende.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Namens de kerkrentmeesters,
Arthur Weeber (06-51291605)

Lieve mensen

Het plan was om op afgelopen 5 april weer zelfgemaakte kaarten te verkopen tijdens het koffiedrinken. Door de coronamaatregelen ging dit niet door. Veel mensen sturen nu kaarten naar ouderen en zieken.

Wilt u van ons kaarten kopen of geld-envelopjes, dan kan ik bij u langs komen, op gepaste afstand.
Mijn tel.nr. is 0255-513065
Hartelijke groet, ook namens mevr. Hoekstra

INEKE DE JONG

REKENING & VERANTWOORDING



Vanuit de Diaconie



De diaconie heeft op 4 mei bloembakjes bezorgd voor alle huiskamers in verpleeghuis Velsersduin. De mooie bloembakjes zijn ontzettend gewaardeerd door de bewoners. Er is zelfs een berichtje op de facebook pagina van Velsersduin geplaatst met een foto van de bloembakjes. Ook werden wij nog persoonlijk gebeld door de activiteitenafdeling om te bedanken voor dit mooie initiatief.

In de week voor Pinksteren heeft de diaconie een Pinkstergroet gestuurd aan de gemeenteleden in de vorm van een zakje met bloemenzaad. Bloemenzaad is wel toepasselijk voor Pinksteren, omdat andere namen voor Pinksteren ook zijn: bloeifeest, roospasen, bloemenpasen, bloemenoosteren.



U moet even geduld hebben voordat de zaadjes bloeien, maar de diaconie hoopt dat deze bloemen u toch wat fleur en vrolijkheid mogen geven in deze tijd.

Namens de diaconie

LIESBETH VAN DER LUGT

Herdenking 4 mei 2020

De herdenking op 4 mei kreeg dit jaar een andere invulling in verband met het coronavirus.

In kleinere samenstelling dan gebruikelijk was, zijn de kransen gelegd.

Eén krans door de voorzitter van Comité 4 en 5 mei Velsen en één door burgemeester Frank Dales, namens het gemeentebestuur.



Namens de twee kerken: Engelmunduskerk Velsen Zuid en de Ichthuskerk IJmuiden, is na 18.00 uur, die dag, bijgaand bloemstuk neergelegd door de bodes van het stadhuis.

Door RTV Seaport werd de kranslegging en toespraak van de burgemeester uitgezonden.

MF

M.F. DE VREUGD

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Willebrordstraat 59
1971 DB IJmuiden
T // +31 0 0255 532 363
M // +31 0 620 101 772
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl



"Met instemming, waardering en ontroering hebben wij alle online diensten tot dusverre gevolgd. Liedboekjes erbij, de liturgie op de mobiel vanuit de ontvangen nieuwsbrief, de bijbel.



Soms luisterden we op heel andere tijdstippen dan de gebruikelijke van 10.00 uur op zondagmorgen. Goed om zo verbonden te worden! Dank daarvoor aan voorgangers, muzikanten en technici.

BEN EN ANNE HELMERS

Samen naar de kerk

Dat klinkt wel raar maar nu we voorlopig afhankelijk zijn van internet kunnen we elkaar een beetje helpen. Ik sla de kerkdienst op in mijn tablet, omdat niet iedereen Wi-Fi heeft. Op de pagina met kerkdiensten staat de mogelijkheid om de dienst te downloaden op de tablet of laptop in dit geval en breng mijn tablet naar iemand, die geen kerkdienst kan beluisteren. De kerkdienst staat bij overhandigen bij de voordeur al klaar met een druk op de knop, even een praatje en een afspraak om hem op te halen. Het is net zondag!

Koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 24 april kreeg Jorgen Rasmussens een telefoontje van de burgemeester: "Het heeft zijne majesteit de koning behaagd u te benoemen als lid in de Orde van Oranje Nassau!" Een prachtige erkenning voor de vele uren per week die Jorgen besteedt aan onze Engelmunduskerk en aan de

Stichting Vrienden van Beeckestijn. Later in dit jaar worden de decoraties opgespeld, want dat was door de corona-maatregelen nog niet mogelijk.

Van harte gefeliciteerd Jorgen! We zijn je zeer dankbaar voor al je inzet.

DS BARBARA DE GROOT

*Verlaten en vervreemd.
Zo is de tijd verstreken,
waarin wij ons bevonden
gedurende de Corona weken*

*Het leven draaide traag.
De wereld voelde kleiner.
We smakken naar "gewoon",
het voelde voorheen fijner.*

*We blijven zo op afstand.
We missen zo elkaar,
geen hand, geen zoen, geen knuffel
en dan zulk akelig haar.*

*Maar aan alles komt een einde,
kan iedereen aan het werk
en zondags gaan we samen
getrouw weer naar de kerk.*

*Wat zal dat typisch wezen
op anderhalve meter,
het dichtstbijzijnde medemens
of gaat het al wat beter?*

*De dag dat alles weer gewoon is,
dan gaat de vlag in top.
Wanneer zal dat gebeuren?
We hopen er zo op.*

MARTHA

Een schreeuw van ontzetting en schrik trekt over ons land en over heel de wereld.

Ziekte en verderf, zoveel doden, zoveel zieken, zoveel verdriet, zoveel eenzaamheid en verwarring.

Mensen die in verpleeghuizen niet begrijpen waarom er niemand komt, achter glazen wanden moeten blijven.

En toch wordt het beter, kan er weer bezoek komen, 't duurt zo niet eeuwig! Dan kunnen we weer buiten, zelf boodschappen uitzoeken, naar de kapper, op visite, naar de markt. Het lijken allemaal uitjes, al die gewone dingen.

Zelf word ik goed verzorgd, door familie, burens, kennissen, veel telefoontjes, en ik kan in de tuin zitten als het goed weer is. Ik ben verwend, krijg veel aandacht.

Helaas heeft niet iedereen dat.

Met zorg en aandacht wordt veel leed verzacht.

MARTHA V.D. DUIN

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN

NIEUWS VAN DS. LOUS

BEMOEDIGING EN GROET

Misschien voelt u het net zoals ik: langzamerhand word ik een beetje 'coronamoe'. Het virus en alle maatregelen ertegen bepalen voor een flink deel onze dagelijkse gang van zaken. We volgen het nieuws op de voet. De gesprekken gaan nauwelijks meer over andere onderwerpen. Op zich is dat begrijpelijk, want het virus heeft niet alleen een grote impact op ons eigen leven, maar ook op de hele samenleving. En zeker wanneer je direct getroffen bent door het virus of door de maatregelen daartegen, bepaalt het een groot deel van je leven en je gedachten. Maar langzamerhand voel ik me een beetje gevangen zitten in die haast exclusieve aandacht die corona voor zich opeist, terwijl heel veel andere dingen 'gewoon' doorgaan. Sinds de lockdown fiets ik veel minder. Om toch voldoende te bewegen, gaan we elke dag 's morgens vroeg een uurtje wandelen (zo'n 5 kilometer) en 's avonds ongeveer twee uurtjes (zo'n 10 kilometer). In het recreatiegebied van Spaarnwoude is het prachtig! De ganzen hebben jongen, de redelijk zeldzame pijlkruidders bloeit er volop en op elke tocht zijn er rennende hazen te zien. De natuur groeit en bloeit dat het een lieve lust is. Ook dat gaat in al zijn pracht 'gewoon' door. Het opent ons de ogen voor al het andere dat er ook gebeurt, maar dat niet het nieuws beheerst, terwijl het toch zo belangrijk kan zijn (ook om de crisis door te komen).



De blinde dichter Jan Wit 'zag' dat ook:

*Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.*

Hopelijk opent deze crisis bij ons de ogen voor alles wat er 'gewoon' al is en waar we anders aan voorbij leven. Het verrijkt en verruimt je gedachten. De laatste twee maanden heb ik vooral 'over corona gepreekt' als u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb me voorgenomen om in de komende tijd de coronacrisis minder prominent aanwezig te laten zijn in de diensten die ik leid. Zodat er ook voor andere zaken, ook 'gewone', weer wat meer aandacht komt. Want 'het gewone' is er ook. Een hartelijke groet vanuit 't Rode Hart 9 en tot ziens, al dan niet in het recreatiegebied van Spaarnwoude!

DS. KEES LOUS

NIEUWS VAN DS. DE GROOT

UIT DE PASTORIE

Telkens als ik beelden of foto's zie van grote menigtes, of zelfs al bij een foto van een volle huiskamer tijdens een verjaardag dan denk ik: wat is er in korte tijd veel veranderd. Geen hand geven, schrikken bij een onverwachte aanraking, en voortdurend afstand houden, bent u er al aan gewend? Veel went, maar de lege kerk went niet.....o wat mis ik u en jullie!

BIJ DE DIENSTEN

Vanaf het begin van de Veertigdagen en daarna de Paastijd volgde ik het 'alternatieve leesrooster' uit het boek Exodus. We hebben een behoorlijk deel van het leven van Mozes kunnen volgen. Van zijn bijzondere geboorte, zijn tijd in Egypte en Midjan, en zijn roeping om het volk uit de slavernij weg te leiden tot aan de ontvangst van de leefregels in de woestijn.

Na Pinksteren zal ik me in de diensten waarin ik voorga weer richten op het evangelie, en dit liturgische jaar is

dat Matteüs. Op **zondag 7 juni**, zondag Trinitatis (de heilige Drieëenheid) lezen we Matteüs 28:16-20. Dat zijn de laatste verzen van dit evangelie. Daarna komen de groene zondagen, in het katholieke rooster de 'zondagen door het jaar heen' genoemd. Op **zondag 14 juni** lezen we uit Matteüs 9 hoe de discipelen uitgezonden worden (Matt.9:35-10:15). Uit deze episode leren we de juiste betekenis van 'sodomie'! Ons gemeentelid Jan Langelaar levert muzikaal een bijdrage aan de dienst.



In april was ze al een keer in onze kerk te gast, op **21 juni** zal wederom Helga Frömming voorgaan. En net als in april volgt na Helga op **zondag 28 juni** ds Hans Hoekstra. Op **5 juli** hoort u van mij over het 'zachte juk', te lezen in Matteüs 11:25-30.

In het volgende kerkblad volgt de informatie over de diensten in de zomer, o.a. die met de Ichthuskerk.

TOT SLOT

Vanaf juni is er meer ruimte voor bezoek aan huis, uiteraard met gepaste afstand en alleen als niemand klachten heeft. Als het buiten kan (in de tuin of op de galerij) dan doe ik dat het liefst, maar binnen durf ik inmiddels ook weer aan (en is toegestaan). Maar wat we kunnen uitstellen blijven we uitstellen en doen we telefonisch.

Juist met de Geest van Pinksteren die waait waarheen zij wil, die we niet zien maar mogen ervaren op allerlei manieren, willen we erop vertrouwen dat God met ons is, door alles heen.

Een hartelijke groet,

DS BARBARA DE GROOT

IN MEMORIAM

Peter Herweijer

Op woensdag 6 mei kwam er een einde aan het leven van ons gemeentelid Peter Herweijer, doopnaam Pieter. Wat begon met ernstige rugpijn in februari leidde in maart tot een diagnose die geen kans gaf op genezing. De pijn werd zo goed mogelijk bestreden, maar het was duidelijk dat het niet lang vol te houden was. Vol bewondering -staat

op de rouwkaart- voor de nuchtere acceptatie ging hij zijn naderende einde tegemoet en moest hij op 6 mei zijn leven loslaten.

Op dinsdag 12 mei namen we door de coronamaatregelen in kleine kring afscheid hier in de kerk en in de aula van Westerveld. Zijn echtgenote Roelie typeerde haar man als zeer zorgzaam en trouw, met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ook dochter Marlotte sprak met veel liefde over haar vader, die avontuurlijk was en streng kon zijn.

Met dankbaarheid keek Peter terug op zijn leven, waarin hij altijd in ontwikkeling was en veel heeft ondernomen op maatschappelijk en sportief gebied. Naast (en na) zijn werk als luchtverkeersleider leerde hij allerlei buitensporten en bekwaamde zich in fotografie.

We zochten troost bij woorden uit psalm 1, over de rechtvaardige mens, die als een boom is, "geplant aan stromend water. Alles wat hij doet komt tot bloei".

'Ga met God, en Hij zal met je zijn', hebben we gezongen. Dat bidden we ook voor Roelie, voor Marlotte en Maarten en hun 3 jongens, en voor Lars. Dat God met hen is, in het verdriet en gemis.

DS BARBARA DE GROOT

BERICHTEN VAN ELDERS

Wachten



Wachten: het is een opgave. In de lange rij voor de kassa, als asielzoeker op de behandeling van je zaak, op versoepeling van de coronamaatregelen. We wachten wat af in het leven.

Hemelvaartsdag: de dag waarop we gedenken dat Jezus definitief afscheid nam van zijn leerlingen en naar de hemel ging. Vlak voor dat moment geeft Hij hen de opdracht om terug te gaan naar Jeruzalem en daar te wachten op de Geest, zijn Geest.



Waarom doet Hij dat eigenlijk, hen vragen om te wachten? Had Jezus niet meteen de Geest kunnen uitstorten? Waarom moeten ze er eerst op wachten?

Waarom? Omdat Pasen en Pinksteren niet op één dag vallen. Net zomin als het verwekken en de geboorte van een kind op één dag vallen. In de Bijbel is wachten nooit passief. Het heeft altijd iets van verlangen, van uitzien naar. Van toegroeien naar, voorbereiden, verwachten. Zoals een zwangere vrouw uitziet naar de geboorte van haar kind. Wachten vraagt oefening. Je hebt er uithoudingsvermogen bij nodig.

Na Hemelvaart blijven de leerlingen bij elkaar. Ze hebben elkaar nodig, om de hoop levend te houden, om elkaar aan te sporen, om het niet op te geven. Samen wachten ze op de Geest van Jezus. Biddend. Dat leert ons: wachten doe je samen. Want wachten is niet altijd eenvoudig.

We herkennen dat in deze tijd. De slogan is immers: 'Alleen samen overwinnen we corona'. Hoe lang zal het nog duren voor het leven weer zijn normale gang neemt? We zijn nu

misschien alleen, maar we hebben elkaar nodig om het wachten vol te houden. Om de moed niet te verliezen, om de verwachting 'Straks wordt het anders' vol te houden. Wachten is eigenlijk oefenen in hoop, groeien in geduld en wijsheid. Groeien ook in verlangen naar Gods Geest. De Geest die je soms zomaar samen doet zingen, biddend:

*Christ, be our light,
Shine in our hearts
Shine through the darkness.*

(Lied 1005)

WIJ HEBBEN GELEZEN



De protestant heeft het niet gemakkelijk met 'het goede leven', zegt Theo Boer, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. "Genieten is een goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook afzien. Het leven moet niet genoten maar geleefd worden."

WAT DOET EEN ETHICUS?

"Een ethicus denkt systematisch na over waarden en normen, over het goede leven van de wetenschapper: grote lijnen trekken, je niet laten meetrekken door de waan van het moment.

Voor individuele keuzes inzake leven en dood kun je bijna altijd begrip opbrengen. Dat neemt niet weg dat je er als ethicus soms moeite mee hebt. Op individueel niveau heb ik begrip voor kindereuthanasie. Maar laat het in hemelsnaam een niet wettelijk geregelde uitzondering zijn."

ER IS GENOEG WERK VOOR DE ETHICUS.

"Het aantal ethische problemen is gegroeid. Dat heeft te maken met de sterk toegenomen pluraliteit. Er is minder vaak een maatschappelijk gedeeld besef van normen en waarden. De meningen over wat een goed leven en een goede dood zijn, lopen sterk uiteen. Daarnaast stellen de zegeningen en risico's van technologische ontwikkelingen ons voortdurend voor nieuwe vragen en keuzes, bijvoorbeeld op het terrein van gezondheid en het levenseinde.

Met Bonhoeffer kun je de verzuchting slaken dat wij, of we dat nu leuk vinden of niet, autonoom zijn geworden.

We moeten een eigentijds antwoord zien te vinden op ingewikkelde individuele ethische keuzes."

WAT KAN DE KERK HIERIN BETEKENEN?

"De kerk is bij uitstek het forum waarop je deze zaken kunt bespreken. Waar anders? Ga het gesprek aan. Wees het vooral met elkaar oneens. Er zijn daarbij twee grondregels: de ander is niet gek en de ander is niet slecht. Zodra ik mijn tegenstanders verwijt slechte bedoelingen te hebben of onvoldoende geïnformeerd te zijn, sla ik het gesprek dood. Wat ik lastig vind, zijn de discussies over genderdysforie. Op dat terrein is de discussie gesmoord. Ik heb gezien hoe het besluit van een man om als vrouw door het leven te gaan, of andersom, kan leiden tot grote ellende. Daarover iets zeggen is op dit moment niet verstandig. Er hangt een maatschappelijke en ook kerkelijke politieke correctheid omheen.

Als mensen boos worden wanneer ik bij een complexe kwestie een kritische vraag stel, betekent dat meestal dat ik mijn werk als ethicus goed doe. Als mensen zeggen 'dat heeft hij goed gezegd', dan ga ik achter mijn oren krabben. Bij alles wat vanouds, of sinds kort, vanzelfsprekend is, passen vraagtekens."

KUNNEN WE DAT, IN DE KERK?

"Dat is een uitdaging, zeker als het gaat om politiek-maatschappelijke keuzes, bijvoorbeeld rond het vluchtelingenbeleid. Simpelweg stellen dat Jezus ons vraagt alle vluchtelingen op te nemen vind ik een vorm van gevaarlijke naïviteit. In dit soort zaken moet je, met Gerrit de Kruijf, twee keer denken: een keer vanuit het evangelie, een keer vanuit de staat. We hebben een vaststaande verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te nemen. We hebben ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we niet over de grens gaan van wat een samenleving qua cohesie aankan. Als je in de kerk hardop zegt dat de IND geen mensen meer mag uitzetten, ga je boven je rol als kerk uit. Ik zie in veel kerken een alarmerende politieke naïviteit."

DIT STAAT VER AF VAN HET GOEDE LEVEN IN 'MET EEN GOED GLAS WIJN IN DE AVONDZON'.

"De protestant, zeker de Nederlandse calvinist, heeft het niet gemakkelijk met 'het goede leven'. Bij katholieken en

lutheranen ligt dat anders. Bij Calvijn was het rustig en somber. Het huis van Luther was altijd vol, met etende en drinkende mensen.

Laten we niet te snel zeggen dat we dat jammer vinden. Genieten is een goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook afzien. Schrik niet als er tegenslag is, ook niet als die heftig is. Calvinisten hebben iets stoïcijns. De Stoa zegt: met wat zich op jouw weg voordoet moet je je man- of vrouwmoedig uitzetten, het leven is geen feest. Dat past bij mij, ik ben geen feestbeest. Jij wel?"

IK KAN NIET GENOEG VIERN, HET HELPT OM TEGENSLAG TE VERDRAGEN.

"Soms moet je jezelf tot vieren aanzetten. Je kunt zeggen: omdat het leven zwaar is en ik de tegenslagen serieus neem, zal ik er voluit van genieten als het goed gaat. Maar om eerlijk te zijn denk ik dat een calvinist niet zomaar zijn calvinisme kan afschudden. Hij kan leren van andere tradities, maar ernst en zwaarte zitten in zijn genen.

Geloof is voor mij getrooste wanhoop, van nature ben ik wat somber. Nodig mij gerust uit voor een feest, maar kijk niet gek op als ik om tien uur weer wegga."

WAT ALS HET LEVEN NIET GEZOND EN GELUKKIG IS?

"Ik vind het leven geweldig, ben dankbaar dat we bestaan, dat we zoveel kunnen. Tegelijkertijd is er de ernst van het leven. Het leven moet niet *genoten* maar *geleefd* worden. Ethisch gesproken beleven we verwarrende tijden. Het ene moment maken we ons op om het wetsvoorstel 'Voltooid leven' in de Tweede Kamer te bespreken, naar het schijnt omdat grote groepen mensen zich zorgen maken dat hun leven zo lang duurt. Nog geen twee maanden later gaat alle aandacht uit naar het voorkomen van ongewenste overlijdens en het binnenboord houden van kwetsbare mensen. Het Expertisecentrum Euthanasie, de vroegere Levensindekliniek, heeft euthanasiehulp opgeschort met als argument dat er nu andere prioriteiten zijn. Door de coronacrisis realiseren we ons dat het leven niet vanzelfsprekend is, dat het steeds op de dood veroverd moet worden. Een eeuw terug stierf een zusje van mijn moeder aan de Spaanse griep. Ikzelf ben vernoemd naar een broertje van mijn vader dat stierf aan een niet-behandelbare ziekte. Mijn ouders maakten de hongerwinter mee. Het besef dat het leven een kostbaar goed is, heeft hen gevormd. Wat ik hoop te leren van deze crisis is om het leven te vieren, klappen te incasseren, en me te realiseren hoe bijzonder het is om te leven."

TEKST: KEES POSTHUMUS | BEELD: SANDRA HAVERMAN

Het Keltisch Christendom



Het Keltisch Christendom ontstaat al in de eerste eeuwen na Christus, maar vanaf 563 komt het echt tot bloei. In dat jaar landt de Ierse monnik Columba met twaalf volgelingen op het zuidelijke strand van Iona, een eiland voor de westkust van Schotland. Ze bouwen een klooster dat al snel de spil wordt in de verbreiding van het christelijk geloof in Ierland, Schotland en Noord-Engeland. Kenmerkend voor het Keltisch Christendom is de verwevenheid van het spirituele met het gewone dagelijks leven en met de schepping. In Ierland zijn nog veel materiële sporen van de Keltische spiritualiteit te vinden, zoals de 'hoogkruisen': grote kruisen met fraaie ornamenten van vervlochten lijnen en spiralen.

We bidden dat de
Vrede van Christus
met je meegaat
waar Hij je ook
naartoe zal zenden
dat Hij je **Gids** zal zijn
door de wildernis.
dat Hij je **beschermt**
in de storm.
dat Hij je vreugdevol
thuis zal brengen.
Je **verheugende**
over de wonderen
die Hij je toonde.
dat Hij je **vreugdevol**
hier thuis terug
zal brengen.
eens weer hier bij ons.

KELTISCHE ZEGENBEDE UIT DE
NORTHUMBRIA COMMUNITY IN ENGLAND

Liefde

‘Van liefde alleen kan men niet leven, zonder liefde sterft men’

(Lao Tse, 604-531 v. Chr.)

Evenwicht is alles in het leven, ook voor de Chinese denkers was dat al zo.

Natuurlijk is het voor ieder mens belangrijk om warmte en zorgzaamheid te ervaren. Maar volgens de filosofen dan bij voorkeur zonder dat we onszelf daarin verliezen of er zelfs afhankelijk van worden.

Die balans tussen hart en hoofd begint bij een liefdevolle relatie met jezelf en het ontwikkelen van zelfinzicht.

Daarna kunnen we ook liefde aan een ander geven. En dan is sky subiet de limit volgens de oude Chinezen. Dit blijkt uit andere gezegdes, zoals: ‘liefde is het enige wat niet vermindert als je het uitdeelt’ en ‘wanneer de hemel de mens wil behoeden, vult hij zijn hart met liefde’. Met romantiek heeft dat allemaal weinig te maken, maar ook in het oude China kende liefde vele vormen. En die beginnen allemaal in ons eigen hart en hoofd.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452



voor elke klus in en rondom
uw woning of bedrijf

www.buildwise.nl

info@buildwise.nl

Henri Bron
Zeeweg 171
1971 HB IJmuiden
0613934294



Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse, smakelijke warme maaltijden die wij bij u thuis of op het werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 – www.kievitbv.nl

**Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij**



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Laat dierbare momenten niet verloren gaan!

• FILMS, VIDEO'S EN DIA'S DIGITALISEREN

kleinbeeld, grootbeeld, halfkleinbeeld, pocketformaat en foto's

• AUDIO DIGITALISEREN

bandrecorderspoelen, cassettebandjes, mini disc, DAT tapes, elpees, singles, 78 toeren plaatjes

• FOTO'S AFDRUKKEN OP VELE MATERIALEN

canvas, aluminium, forex, plexiglas, hout, kunststof...

• FOTO'S EN FILMS ONTWIKKELEN

FOTO LOEK ANDERSON

THE TRANSFERSHOP

ELTAprint

Sterk in grafische communicatie!

- | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|
| • flyers & folders | • ontwerpen | • spandoeken |
| • geboortekaartjes | • posters | • stickers |
| • gelegenheidskaarten | • printen | • trouwkaarten |
| • levensboeken | • scripties | • vlaggen |

Trompstraat 1-5 1971 AA IJmuiden info@elta.nl

Tel. DRUKKERIJ ELTA 0255 51 11 91
Tel. FOTO LOEK ANDERSON 0255 53 58 18

jmp

Mooy & Partners B.V.

Administratieve en fiscale dienstverlening

Kon. Wilhelminakade 217
1975 GK IJmuiden
Postbus 124
1970 AC IJmuiden
Tel. (0255) 51 08 45
Fax (0255) 52 21 37
Email: j-m-p@wxs.nl

Lid Nederlands College van Belastingadviseurs
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Voor een goed advies en ruime keuze



DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes

Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964