



SAMIEN

PROTESTANTSE GEMEENTE • VELSEN-ZUID IJMUIDEN-OOST

JAARGANG 27 NR. 3

8 SEPTEMBER T/M 12 OKTOBER 2019

God in de marge van de liturgie

Wie denkt dat monniken in kloosters de hele dag 'God ervaren' heeft het mis. Zelfs al ga je daar vijf of zelfs zes keer per dag naar de kapel voor de vaste gebeden en het psalmen zingen, het is allemaal geen garantie voor een mystieke ervaring, diepgaand inzicht of ontmoeting met de Eeuwige.

Dit is in mijn eigen woorden wat de benedictijner monnik Thomas Quartier in een lezing vertelde. Hij was te gast op de 'Studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek' in Hoeven waar ik aan deelnam. Thomas Quartier vertelde hoe er van Benedictus (480-547) slechts één visioen is beschreven. Staande voor een raam zag hij op een nacht een intense straal van licht waarin als het ware heel de wereld gevat was. Een verlichtend moment, een mystieke ervaring. Het was niet tijdens een van de getijdengebeden, maar -zoals Quartier het noemde- *in de marge van de liturgie*. Op een onverwacht moment, niet te plannen en niet te voorzien.

Toch zullen monniken blijven bidden en psalmen zingen. Het bidden is een oefening in ontvankelijkheid. Want juist omdat Benedictus zo vaak in de kapel van zijn klooster te vinden was, kon hij dit visioen 'ontvangen.'

Ik vind dit een mooie gedachte als ik bedenk waarom wij als gemeente van Christus wekelijks op zondag naar de kerk zouden kunnen gaan. Ik kom graag in de kerk om er iets te 'halen'. Dat hoor ik ook wel bij anderen. Je wil iets beleven, een moment van rust en bezinning, 'even opladen', geraakt worden door een lied of gebed. En hopelijk word je aan het denken gezet door een goed verhaal tijdens de preek. Liefst een begrijpelijke preek waar je 'wat aan hebt'. En ook het sociale aspect is belangrijk: elkaar ontmoeten en spreken, wat fijn als iemand aan je vraagt hoe het gaat! Ook 'aandacht' komen we 'halen'. Stel nou eens dat we dat allemaal loslaten. Dat we met geen enkele verwachting naar de kerk gaan. Dat er niets hoeft. Dat we gewoon elke week komen, zonder ons af te vragen of het uitkomt, of we er zin in hebben of dat we ergens behoefte aan hebben.

Dat we er enkel en alleen komen als een oefening in ontvankelijkheid voor het onvoorspelbare. Hoe zou dat zijn?

De vraag is dan, hoe kan een kerkdienst zo gevierd worden dat je die ontvankelijkheid ook werkelijk kunt oefenen?

De zondagse liturgie is een voortgaande beweging van symbolen, van symbolische taal, handelingen en muziek die daar bij helpen en daar op gericht zijn. Maar het luistert nauw. Als de taal en de muziek té verheven zijn, dan staat het te ver van je af. Dan staat het te ver van je eigen leefwereld af om nog symbolisch te zijn. Dan wordt het onbegrijpelijk theater, of je wordt toeschouwer en luisteraar bij een concert. Quartier noemt dat hiëratisch, dat houdt in 'te priesterlijk'. Maar de andere kant op kan ook. Als de liturgie té veel opgaat in de eigen gedachten, je eigen taal en voorstellingsvermogen, dan is het ook niet symbolisch meer, dan wordt het *triviaal*. Je blijft dan als het ware aan de oppervlakte, bij het gewone en alledaagse. Je wordt niet opgetild uit tijd en ruimte.

Ergens tussen trivialisme en hiëratisme ligt het ideale midden. In kerkelijke kring valt nogal eens de uitspraak dat de kerkdiensten laagdrempeliger moeten zijn. Dat hoeft dus – in de lijn van Quartier- helemaal niet! Sterker nog, door daar te veel op gericht te zijn, verlies je de 'verheven' kant van een kerkdienst, die net zo goed nodig is. Niet alles hoeft begrijpelijk te zijn.

Maar nu de uitvoering! Want daar ligt de uitdaging voor predikanten, organisten en iedereen die bij de kerkdienst betrokken is. Want hoe vind je dat ideale midden? Juist daar is het spannend, want dat is natuurlijk voor iedere kerkdienstbezoeker anders. De ene bezoeker zal zeggen 'Wat mooi een Fuga van Bach na de preek', terwijl een ander dan zegt 'Ik kom niet voor een orgelconcert naar de kerk'. Waar de ene bezoeker geraakt wordt door zorgvuldig geformuleerde gebeden, zal een andere bezoeker willen dat een predikant bidt 'in gewone taal.' Het valt niet mee om het iedereen naar de zin te maken.

En dan denk ik aan wat Thomas Quartier vertelde over Benedictus. Niet tijdens de liturgie, maar ergens op een onverwacht moment ving hij een glimp op van de Eeuwige. Het kan je zomaar overkomen. In de nacht, in de ochtend, zomaar op zonnige dag. Als je alleen bent, of juist als je met iemand in gesprek bent. Op de fiets of langs het strand. In de marge van de liturgie, maar midden in ons leven, in ons menselijk bestaan.

Thomas Quartier, *Liturgische Spiritualiteit. Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld*, Heeswijk 2017.



Engelmunduskerk Oud Velsen



Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

KERKGEBOUW ENGELMUNDUSKERK - KERKPLEIN VELSEN-ZUID

Postadres: zie hieronder

Koster

- dhr. A.G. Bresser
Meervlietstraat 41, 1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Telefoon

514714

Redactieleden

- Joke Stam
- Jan Oosterveen
- Aafke Strooker
- Frits Vermeulen

Telefoon

520966

511794

521414

522269

Predikanten

- Ds. C. Lous
't Rode Hart 9, 1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
524473
- mw. ds. B.E. de Groot
Meervlietstraat 131, 1981 BL Velsen-Zuid
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl
578978

E-mail redactie:

kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat en postadres

- mw. J. Stam
Velserdijk 78, 1981 AB Velsen-Zuid
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl
520966

Algemene gegevens

KINDERKERK

Giften kunnen worden overgemaakt op
NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z
o.v.v. gift kinderkerk

BEZORGING KERKBLAD SAMEN

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is:
dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid,
tel. 0255 - 520504,
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is:
Fam. van Broekhuizen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden,
tel. 0255 - 532486,
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN

rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49,
1991 EK Velsersbroek en dit onder vermelding van Samen.

AUTORIJDIENTEN

Voor die personen die gebruik willen maken van de
autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster
opgesteld. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft dit rooster.
De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:
- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
- dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

- **Secretaris-kerkrentmeester:** dhr. E. Cornet,
Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
- **Penningmeester-kerkrentmeester:** dhr. P.L. Bijker,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek, tel. 023-5385383
- **Vrijwillige bijdragen:** rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek
- **Diaconie:** rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Kievitlaan 26, 1971 KX IJmuiden
Penningmeester dhr. K. Gesink
- **Collectebonnen** zijn te bestellen via
rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters
Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Platanenstraat 23,
IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 0255 - 536082

Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

KERKDIENTEN



	ENGELMUNDUSKERK Kerkplein	ICHTHUSKERK Snelliusstraat 40	VELSERDUIN Scheldestraat 101
8 sept	10.00 uur ds. B.E. de Groot 15.00 uur Aangepaste Gezinsdienst mw. pastor G. Bijl	10.00 uur ds. C. Lous	geen dienst
15 sept	10.00 uur ds. C. Lous	10.00 uur ds. B.C. Helmers	10.30 uur ?
22 sept	10.00 uur Oec. Dienst in R.K. Pieterkerk IJmuiden ds. B.E. de Groot, pastoor H. Münch; diaken J. Versteeg Eigen kerk dicht	10.00 uur Oec. Dienst in R.K. Pieterkerk IJmuiden ds. B.E. de Groot, pastoor H. Münch; diaken J. Versteeg Eigen kerk dicht	10.30 uur pastor A. Peters
29 sept	10.00 uur Samen onder één Dakdienst in Ichthuskerk ds. J. van Doorn Eigen kerk dicht	10.00 uur Samen onder één Dakdienst ds. J. van Doorn	10.30 uur ?
6 okt	10.00 uur HA ds. B.E. de Groot mmv. Engelmunduskoor	10.00 uur ds. C. Lous	10.30 uur pastor A. Peters
13 okt	10.00 uur ds. H. Frömming	10.00 uur HA ds. J. van Doorn	10.30 uur ?

HUIS TER HAGEN

8 sept	10.45 uur	mw. T. Korthouwer	Woord en Communie
15 sept	10.45 uur	pastor E. Wigchert	Woord en Communie
22 sept	10.45 uur	pastor G. Zaal	Eucharistie
29 sept	10.45 uur	ds. C. Lous	Schrift en Tafel
6 okt	10.45 uur	pastor J. Toet	Woord en Communie
13 okt	10.45 uur	ds. B.E. de Groot	Schrift en Tafel

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag
13 sept 15.00 uur
27 sept 15.00 uur
11 okt 15.00 uur

Diensten in de regel laatste donderdag van
de maand
19 sept 16.00 uur
17 okt 16.00 uur

BIJ DE DIENSTEN

ENGELMUNDUSKERK



Zondag 8 september: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. de Jong
Bloemendienst: mw. G. Hinloopen en dhr. K. Gesink
Kinderkerk: Mw. S Rasmussens
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor KIA-Jeugdwerk en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

Zondagmiddag 8 september:
Aangepaste gezinsdienst om 15.00 uur
Voorganger: mw. pastor G. Bijl
Organist: dhr. R.S. Brink

Zondag 15 september: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Nagtegaal
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Organist: dhr. P. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

Zondag 22 september: Oecumenische Dienst in de R.K. Pieterkerk te IJmuiden om 10.00 uur
Voorgangers: ds. B.E. de Groot; pastoor H. Münch; diaken dhr. J. Versteeg
Engelmunduskerk is gesloten.

Zondag 29 september:
Samen onder één Dakdienst
in de Ichthuskerk om 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Doorn
Engelmunduskerk is gesloten

Zondag 6 oktober: Dienst van Schrift en Tafel om 10.00 uur
Medewerking wordt verleend door het Engelmunduskoor o.l.v. Philiën Schouten
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Mak
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Koffiedienst: fam. Hinloopen
Organist: dhr. P. Dalebout
De collecten zijn voor KIA-Werelddiaconaat en de Kinderkerk
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken



Zondag 13 oktober: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. H. Frömning
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Koffeman
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. L. v.d. Lugt
Kinderkerk: mw. M. Spijker
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor KIA-Werelddiaconaat en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst



VAN DE REDACTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Jaargang	Periode	Uiterste inleverdatum kopij	Verschijningsdatum vanaf...
27-04	13/10/'19 - 09/11/'19	30 september 2019	10 oktober 2019
27-05	10/11/'19 - 14/12/'19	28 oktober 2019	7 november 2019
27-06	15/12/'19 - 18-01-'20	2 december 2019	12 december 2019

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

EIGEN KERKNIEUWS

WAT IS ER TE DOEN

Daar zijn we dan weer. Na de vakantie zo'n beetje allemaal weer terug op het thuishonk en vol energie om er weer wat leuk van te maken!

Het was de laatste weken wat rustiger in en om de kinderkerk, omdat de leiding en/of de kinderen op vakantie waren en er ook niet iedere week dienst was in onze kerk. Maar achter de schermen ging het gewoon door: we whatsapten wat af, want er staan nog wat dingen op stapel waarover we uitgebreid contact hadden, vakantie of niet. Bijvoorbeeld over het kinderkerkuitje dat plaatsvindt op 8 september en waarbij alle kinderen van harte welkom zijn! Onze plannen daarvoor liepen niet helemaal zoals we wilden en hoopten. Maar nu staat er een leuk uitje in de planning, namelijk naar de natuurspeeltuin in Haarlem! Wie gaat er gezellig mee?

Dan is er vooral heel veel over en weer gewhatsapt over de jaarmarkt (dit jaar op 28 september), waarbij wij als kinderkerk natuurlijk ook weer - in ons inmiddels bekende hoekje - zullen zijn. Er komen erg veel leuke ideeën op de digitale tafel en de voorbereidingen zijn dan ook in volle gang. Ons uitgangspunt is dit jaar Jozef, de dromenkoning. We krijgen bezoek van Jozefien, onze verhalenkoningin en de kinderen kunnen

spelletjes doen en knutselen. Dus kom gezellig met uw/ je/ jullie kinderen, kleinkinderen, buurkinderen en vier het feest met ons mee! We doen niet alle besprekingen per telefoon, hoor. Geregeld hebben we een vergadering, waarbij me elke keer weer opvalt dat er met zoveel enthousiasme en passie dingen geregeld of georganiseerd worden.

Er gaat ook wat veranderen in de kinderkerk. Tot nu toe hebben we altijd gewerkt met het blad "Kind op Zondag", waarin verhalen, achtergronden en knutsel ideeën staan. Het viel ons echter op dat bepaalde bekendere verhalen, die kinderen meestal ook erg aanspreken, weinig tot niet aan bod kwamen.

Dat is de reden dat we vanaf nu (eigenlijk al vanaf de eerste zondag in het nieuwe schooljaar) voor gaan lezen uit de Samenleesbijbel; een prachtig Boek met daarin alle Bijbelverhalen in een taal die voor kinderen goed te volgen is. We doorlopen bepaalde routes met verhalen en zullen zo wel even bezig zijn voordat we het hele Boek gelezen hebben, maar wel veel meer verhalen tot onze beschikking hebben. Bij de verhalen staan leuke wetenswaardigheden, vragen en opdrachten, dus in de opzet van onze diensten verandert er niet veel. Wij als kinderkerkleiding zijn enorm enthousiast over de Samenleesbijbel en we kunnen ons



voorstellen dat we uw/ je nieuwsgierigheid misschien ook wel gewekt hebben.

Kom dan vooral eens naar ons toe, dan kunt u deze Bijbel inkijken; dat is echt de moeite waard!

Met vriendelijke groetjes namens ons allemaal,

HENNY

 **Engelmundus** *en meer...* presenteert:

Voor het 3e seizoen op rij, een winterprogramma van evenementen in diverse genres: Concerten, lezingen, toneel en zo meer op de zondagmiddag. Wij willen hiermee veel mensen laten genieten van bijzondere momenten in onze mooie eeuwenoude kerk.

De voorverkoop is nu begonnen.

Kaarten kunt u bestellen via de website:

www.engelmunduskerkoudvelsen.nl daar vindt u ook meer informatie.

Dit seizoen weer een zeer gevarieerd programma:

Zondag 20 oktober 2019 - De Andersons

Wat hebben Jan Terlouw, Hanneke Groenteman, Nouchka van Brakel, Sjoerd Kuyper, Maartje van Weegen, Freek de



Jonge en Gerda Havertong met elkaar gemeen? Allemaal stonden ze als gast in de voorstelling "Hier Dooft Niets" van de Andersons en deelden ze hun verwondering en wijsheden met elkaar en met het publiek.

De Andersons vormen een kleinkunstduo met Zweedse

roots, waarvan de kern bestaat uit Anna Agren en Roel Dullaart. Zij bruisen, verstillen, ontroeren en laten je niet los. Hun theaterconcert doet de grootste pessimist weer geloven in het leven.

Voor de voorstelling in de Engelmunduskerk zal de bekende presentatrice Dieuwertje Blok hun bijzondere gast zijn.

Zondag 17 november 2019 - Theater Poppekus



Huilende wolven huilen niet! Theater Poppekus speelt graag in op actuele onderwerpen.

Momenteel is het groot nieuws dat er wolven zijn signaleerd op de Veluwe! Dit is prachtig nieuws omdat

wolven bovenaan in de voedselketen staan en zo een mooi evenwicht brengen in de natuur. Wat zijn wolven nou voor dieren? Hoe leven ze eigenlijk? En hoe praten ze met elkaar?

Geschied vanaf 3 jaar.

Zondag 26 januari 2020 - JazzCrash



JazzCrash is een trio bestaande uit Rob Clemens (piano), Bas Hoekstra (bas) en Harry Schoonwelle (drums). Deze muzikanten zoeken de

grenzen van de jazz op. Hun repertoire bestaat uit bekende en minder bekende jazzstukken, die worden bewerkt en heerlijk crashen met de gebruikelijke kaders in de jazz. Vanuit verschillende invalshoeken weten de leden van de groep elkaar zo te vinden in het bewerken van composities, die een opvallend karakter te hebben. Dit maakt de muziek onvoorspelbaar, mede door de andere inkleuring dan die men gewend is. Ook "jazzleken" komen hier aan hun trekken.

Zondag 15 maart 2020 - Lenny Kuhr,



Dat ze net als Duncan ooit het Eurovisie Songfestival won, is algemeen bekend, maar Lenny Kuhr staat voor meer dan alleen grote hits als "De Troubadour" en "Visite".

Al meer dan vijftig jaar maakt en zingt zij de mooiste Nederlandse liedjes en bracht zij 31 albums uit. Haar

liedjes vertellen op persoonlijke wijze over haar leven én over dat van de luisteraar. Recent kreeg Lenny Kuhr de BUMA-oeuvreprijs voor haar totale bijdrage aan het Nederlandstalige lied.

Op 29 maart - precies 50 jaar na haar eerste plaats op het Songfestival - kwam haar nieuwste album "Het lied gaat door" uit.

In de Engelmunduskerk is zij te horen samen met gitarist Reinier Voet en basgitarist Mischa Kool.

Zondag 19 april 2020 - Tremenda,

Het Beverwijkse Oratoriumkoor Tremenda is een gerenommeerd koor, dat al meer dan 65 jaar van zich doet horen in vele uitvoeringen.

Vorig jaar is door bestuur, leden en dirigent unaniem besloten de programmering te verruimen en behalve oratoria ook andere klassieke werken aan het repertoire toe te voegen en meer thematische uitvoeringen voor het voetlicht te brengen.



Tremenda is er trots op u in april 2020 te laten genieten van het prachtige Requiem van John Rutter, de bekende hedendaagse Engelse componist, aangevuld met enkele passende werken van Mendelssohn.

Stoeien-met-teksten

Collega Barbara de Groot en ik hebben voor de periode september-december 2019 weer een aantal bijeenkomsten voor 'stoeien-met-teksten' belegd. Op een dinsdagmiddag vanaf 14 uur wordt met belangstellenden een bijbelgedeelte doorgesproken, waarover één of twee weken later de preek zal gaan die gehouden wordt in de Ichthuskerk of de Engelmunduskerk.

De data van 'stoeien-met-teksten' en plaatsen van samenkomst zijn achtereenvolgens:

- dinsdag 3 september Ichthusburcht: ds. Kees Lous; dienst zondag 15 september in de Engelmunduskerk
- dinsdag 1 oktober Ichthusburcht: ds. Barbara de Groot; dienst 6 oktober in de Engelmunduskerk
- dinsdag 26 november Wijkcentrum Engelmunduskerk: ds. Kees Lous; dienst 8 december in de Ichthuskerk.

In de bijeenkomst van 3 september in de Ichthusburcht bespreken we volgens rooster Lucas 15: 1-10. U bent van harte uitgenodigd voor de altijd boeiende gesprekken over de bijbelteksten die aan de orde zijn. Vooraf aanmelden is op zich niet noodzakelijk, maar toch wel handig, in verband met het aantal uit te draaien papieren met gespreksstof en het te zetten aantal bakjes koffie!

DS. KEES LOUS

Open Venster

Donderdagmiddag 19 september beginnen we weer met onze O.V. bijeenkomsten. Op de eerste middag komt Dhr. Ellermeijer ons vertellen en veel laten zien over de Kathedraal in Reims.

Dit is één van de voornaamste gebouwen in Frankrijk. De kathedraal heeft prachtige glas-in-loodramen en vele mooie beeldhouwde figuren.



We beginnen om 14.00 uur in de Fahrenheitstraat in IJmuiden.

Mocht U problemen hebben met vervoer, dan kunt U bellen met Mevr. Roodzant, tel: 510969.

We hopen U te mogen verwelkomen.
Met een hartelijke groet,

DE MEDEWERKERS VAN HET OPEN VENSTERTEAM

Jaarmarkt 2019: de 52e editie!

De laatste zaterdag van september vindt de 52e editie van de jaarmarkt plaats! Dit zal zijn op **zaterdag 28 september**. We hopen dat het een gezellige dag wordt met een mooie opbrengst voor de kerk.

Programma

Onder de 70 marktkramen is een deel te herkennen als 'kerkkraam'. Met uw aankopen bij één van deze kramen steunt u direct de kerk. En wat vindt u daar zoal? Curiosa, boeken, haring, worst, en een kraam vol zelfgebakken (cup) cakes, taarten en andere lekkernij. Op de binnenplaats staat uiteraard de poffertjeskraam en als u van daaruit richting het wijkcentrum loopt, vindt u binnen de bar met de hele dag o.a. koffie, thee en frisdrank.

Goede tradities zijn er om in ere te houden, daarom draait het Rad van Avontuur ook dit jaar weer vele rondjes op het plein voor de kerk. Hoe meer prijzen er zijn, hoe meer rondjes er gedraaid worden! U kunt hiervoor prijzen ter beschikking stellen. Houdbare levensmiddelen, een flesje wijn, doosje chocolaatjes, een fles doucheschuim.... het is allemaal van harte welkom.

Vorig jaar is er geëxperimenteerd met 'luxe rondes'. Dat gaat dit jaar ook weer gebeuren. Een plankje kost iets meer, maar de prijsjes zijn er dan ook naar!

Er is geen loterij dit jaar.

Al een paar jaar terug van weggeweest, is de kindervrijmarkt rond de kerk. Kinderen kunnen zich van te voren melden voor een plaatsje. Informatie bij Petra de Hoog (zie onderaan).

In de kerk is inmiddels een nieuwe traditie ontstaan. Voor het zesde jaar op rij is er in de kerk gelegenheid om een kaarsje aan te steken, bij wijze van gebed, dankbaarheid of gedachtenis. Bijzonder om te zien hoeveel bezoekers van de jaarmarkt daar tijd voor maken. Zo laten we als gemeente zien wat voor ruimte de kerk is: niet alleen maar een prachtig oud gebouw, maar een plek van inspiratie en bezinning.

De kinderkerk is voor het derde jaar op rij aanwezig met iets leuks voor kinderen en om de kinderkerk te promoten. Ook dit jaar kunnen kinderen iets knutselen. Ook kunnen ze grabbelen uit de droomjas van Jozef!

We zijn blij dat ook de Velser Gemeenschap medewerking heeft toegezegd en een heel scala aan toneel-, theater- en zanggezelschappen komt optreden. U ziet en hoort de optredens voor het Raadhuis in de Torenstraat.

Inleveren

In de week van **16 september t/m 20 september** kunt u van **19.00 uur tot 20.00 uur** spullen naar de kerk brengen voor de jaarmarkt (spullen voor de kerkkramen en voor het Rad van Avontuur). Uw bijdragen worden van harte tegemoet gezien in het wijkcentrum. Ook boeken kunnen gebracht worden, vooral literaire romans zijn welkom. Is het echt niet mogelijk om op die avonden uw goederen te brengen, dan kunt u contact opnemen met ds. de Groot. Eventueel kunnen spullen opgehaald worden. Op de vrijdagavond voor de jaarmarkt tussen 19.00 uur en 20.00 uur is er gelegenheid om uw zelfgebakken spullen in te leveren voor de gebakkraam. Dit is ook nog mogelijk op zaterdagochtend voor aanvang van de jaarmarkt.

De jaarmarktcommissie hoopt op medewerking van velen, en vooral ook op uw komst! Welkom!

De jaarmarktcommissie,

- Ineke van Broekhuizen
- Peter de Bruijn
- Pieter Bijker
- Eduard Cornet
- Barbara de Groot (spullen ophalen, 0255-578978)
- Petra de Hoog (kindervrijmarkt, 06-31955755 of 0255-510331)
- Charles van Ikelén
- Mariëtte Mak
- Nils Rasmussens
- Mieke Rotgans (marktmeester)
- Cor de Vlieger
- Arthur Weeber (voorzitter)

Deelnemerslijst en tijden van optreden tijdens de Jaarmarkt Velsen-zuid

Op zaterdag 28 september 2019:

10.00 - 10.30 uur	De Jonge Stem
10.40 - 11.10 uur	Rats Accordeonband
11.20 - 11.50 uur	Slagwerkgroep Soli.
12.00 - 12.30 uur	MultiVocaal
12.40 - 13.10 uur	Toneelgroep Expresse
13.20 - 13.50 uur	Shantykoor Nortada
14.00 - 14.30 uur	Musicalvereniging Unidos
14.40 - 15.10 uur	Haarlem Shuffle
15.20 - 15.50 uur	Velser Amusements Orkest.

Uitstapje met de kinderkerk

Het nieuwe schooljaar beginnen we goed met een gezellig uitstapje! Op zondag 8 september gaan we na de dienst naar de natuurspeeltuin in Haarlem. Wil je mee met je kind of met uw kleinkind(eren)? Stuur een berichtje naar ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl dan krijgt u de details over deze gezellige middag.

Meditatieve wandeling

Ook dit seizoen is er weer elke tweede zaterdag van de maand een meditatieve wandeling. We lopen nét iets langzamer, met nét even meer aandacht en gedeeltelijk in

stille. We wisselen uit wat ons bezig houdt. De wandelingen duren ruim een uur met koffie en thee na afloop uit de thermoskan.

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom.

De eerste wandeling is op zaterdag 14 september.

Startplaats is de ingang van het Midden Herenduin, Duin - en Kruidbergerweg tegenover 'Lijn 5'.

We verzamelen om 9.30 uur.

Hoe zullen we leven?



Christelijke kijk op actuele thema's - Samuel Wells

De Anglicaanse priester en theoloog Samuel Wells weet in 27 korte hoofdstukken een beschouwing te geven op hedendaagse thema's en kwesties. Ze zijn gerangschikt in drie delen: de wereld, ons leven en onze sterfelijkheid. Hoe moet je aankijken tegen Europa, de klimaatverandering, moslimextremisme, het huwelijk,

pensioen, schaamte, dementie, de dood – om maar even een paar onderwerpen te noemen?

Je kunt hiervoor 's avonds naar een praatprogramma kijken. Maar het boek van Wells biedt iets wat de praatprogramma's vaak niet bieden: hij is genuanceerd, weloverwogen en schrijft doorleefd vanuit de brede christelijke traditie. En bovendien: zeer toegankelijk. Het lijkt me interessant om met een aantal mensen op een middag of een avond een paar thema's te bespreken. Eventueel plannen we een vervolgbijeenkomst. Het boek is via de Readshop of Boekhandel Bredero te bestellen.

Wanneer: dinsdag 15 oktober 2019 om 14.00 uur en om 20.00 uur (voor wie overdag niet kan)

Waar: wijkcentrum Engelmunduskerk
Meer informatie en aanmelden bij
ds. Barbara de Groot, tel. 0255-578978 of
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Welkom in het rijk der zieken - Hanna Bervoets



Schrijfster Hanna Bervoets (1984) schreef al meerdere bekroonde romans. Dit keer heeft de hoofdpersoon iets waar zij zelf ook mee te maken heeft: een chronische ziekte. Juist chronische

aandoeningen die niet direct zichtbaar zijn, zijn lastig om mee te leren leven. Voor sommigen is het iedere dag weer een hele opgave om op te staan en de dag door te komen. Hoe is het met de energie, de pijn, de klachten? Hoe gaat de omgeving daar mee om? Bervoets is er -wat mij betreft- in geslaagd om dit alles te bewerken tot een boeiende en confronterende roman.

Ik ben benieuwd wat andere lezers van dit boek vinden.

Op woensdag 22 januari 2020 is er alle tijd om leeservaringen uit te wisselen.

Waar: wijkcentrum Engelmunduskerk

Wanneer: 22 januari 2020 om 14.00 uur (voor wie 's avonds liever thuis blijft) en 20.00 uur.

Meer informatie en aanmelden bij
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of
0255-578978.

Uitnodiging

Op **8 september a.s.** start het seizoen 2019 - 2020 van de aangepaste gezinsdiensten IJmond.

Het jaarthema is: "**Liefde is ...**".

Wij starten het seizoen in de **Engelmunduskerk, Kerkplein 2, Velsen-Zuid.**

De voorganger in deze dienst is Pastor Greet Bijl. De dienst begint om **15.00 uur.**

De kerkdienst bestaat, zoals we gewend zijn, uit bidden, zingen, Bijbellezen, verkondiging en de collecte.

Voor de collecte kunt u bloemen/fruit meenemen voor de zieken en mensen, die extra aandacht nodig hebben, of geld voor het in standhouden van de diensten.

Na de kerkdienst drinken we altijd koffie, thee of frisdrank met wat lekkers. Bij de start van het nieuwe seizoen extra feestelijk met een hapje en een drankje.

Daarna is er een maaltijd, waar iedereen hartelijk welkom is. U hoeft zich niet op te geven voor de maaltijd, maar wilt u wel laten weten dat u komt. Bel of mail dan naar Riet.de.Vlieger@quicknet.nl of tel. 0255 -530210.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Neem hierover vóór 7 september a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

Wij nodigen u van harte uit voor de dienst en de maaltijd om zo met elkaar het seizoen te starten.

Tot ziens op 8 september a.s.



Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T // +31 0 0255 532 363
M // +31 0 620 101 772
mfdevreugd@live.nl

M.F. DE VREUGD www.ambachtelijkschilderwerk.nl



REKENING & VERANTWOORDING



Bloemengroet

De bloemen uit de diensten in de Engelmunduskerk gingen met onze hartelijke groeten naar onze gemeenteleden

7 juli Mevrouw Jaspers - Bosma
De heer Brandenburg

14 juli Mevrouw Uijtendaal - Smolenaars
Mevrouw Lups - Rom

21 juli Mevrouw van Rijn - Prins
De heer Boudesteijn

4 augustus Mevrouw Mak - Koffeman
Mevrouw van Krimpen - Bakker
Mevrouw van den Berg - Gouda

18 augustus Mevrouw Gouda - Brandenburg
De heer Zwart
Mevrouw Mak - Bakkeren

25 augustus De heer Faber
Mevrouw Wouda - Ruiten



UIT DE KERKBANKEN



Lieve mensen,

Hartelijk bedankt voor het prachtige zonnebloemenboeket, dat op zondag 11 augustus in "onze" Engelmunduskerk stond en daarna bij mij thuis werd bezorgd.

Door het breken van mijn sleutelbeen was ik gedwongen om een dienst via Internet te beluisteren. Ik was blij met deze mogelijkheid.

ANK MAK

Elk jaar een jaartje ouder,
steeds een beetje meer vertrouwer
met de eindigheid van het leven.
Steeds verdwijnen ook de krachten,
slapelozer zijn de nachten,
weer wat vaardigheid opgeven.

Ondanks wat ik u reeds noemde,
klinkt toch ook ons reeds beroemde:
'ik wil best nog even blijven',
want ik draai nog dapper mee.
Nee, ik wil dus nog niet dood,
luister graag naar Barbara de Groot.



MARTHA VAN DER DUIN

Veerkracht

“Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen” (oud Chinees spreekwoord)

Een wereldberoemd gezegde over veerkracht. Ieder mens krijgt ooit te maken met teleurstelling en verdriet, maar die tegenslag kan soms ook worden omgezet in energie. Zoals een vlieger niet zonder tegenwind naar de hemel kan stijgen, bestaat volgens deze wijsheid geen wit zonder zwart, geen warmte zonder kilte, geen regen zonder droogte en geen piek zonder dal. Dat principe van tegengestelden die tegelijkertijd verbonden zijn, goed en slecht, vormt de basis van de eveneens Chinese filosofie van yin (donker) en yang (licht). Daarin is leven bewegen. Iets is altijd het begin van het één en het einde van het ander. Een troostrijke gedachte in slechte tijden, en een relativerende wijsheid om in het achterhoofd te houden als alles goed gaat. Hoe meer we leren meebewegen en verwachtingen loslaten, hoe lichter het leven zal zijn.

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN

NIEUWS VAN DS. LOUS

IN MEMORIAM PIET VAN DIEST

Op zaterdag 3 augustus overleed op de leeftijd van 88 jaar Piet van Diest. Hij woonde in De Luchte. Vroeger woonde hij in de Feithlaan. Na een tussenstop in Wageningen is hij in De Luchte komen wonen. In zijn goede jaren kerkte hij in de Engelmunduskerk. Piet was een meelevend gemeentelid. De laatste jaren bezocht hij regelmatig de zondagse diensten in Huis ter Hagen. We herinneren hem als een beminnelijk mens. Op vrijdag 9 augustus heeft in aanwezigheid van een kleine groep familieleden en belangstellenden de crematieplechtigheid op Westerveld plaatsgevonden. Wij wensen ieder die Piet mist Gods nabijheid toe.

In Memoriam Pieter Cornelis Boudesteijn

Op 17 augustus overleed Piet Boudesteijn op 96-jarige leeftijd in Huis ter Hagen. Piet werd geboren in Maasluis en verhuisde op jonge leeftijd naar IJmuiden. Hij maakte carrière bij de Vico, de visconservenfabriek. Hij begon als jongste bediende en eindigde er als directeur. Piet heeft zich tijdens zijn werkzame leven ingezet voor de volkstuinvereniging De Hofgeest en de VV IJmuiden, waar hij o.a. jarenlang secretaris was. Hij was iemand die graag de regie voerde over de loop der dingen. De laatste jaren werd zijn gezondheid geleidelijk steeds minder, zodat een verhuizing vanuit de Minister van Houtenlaan naar Huis ter Hagen noodzakelijk werd. Gaandeweg moest hij de regie steeds meer aan anderen overdragen: dat vond hij moeilijk. In Huis ter Hagen bezocht hij veel activiteiten. Hij was een trouw bezoeker van de zondagse kapeldiensten. Hij voelde zich er thuis. Ze sterkten hem in zijn geloof. Zeker in de laatste periode van zijn leven voelde hij dat zijn leven voltooid was: hij wilde naar God toe gaan. Op zaterdag 17 augustus is hij plotseling overleden. Tijdens de afscheidsplechtigheid in de aula van Duinhof op 23 augustus stonden we stil bij de woorden van Psalm 121. Die psalm vertelt ons dat God met zijn mensen meereist door het leven 'van nu aan tot in eeuwigheid'. Daarna hebben we Piet begeleid naar zijn laatste rustplaats in het familiegraf. Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen wensen we Gods troost toe in deze tijd van gemis.

OECUMENISCHE KOFFIE- OCHTENDEN

De september-bijeenkomst is op donderdagmorgen 19 september in het verenigingsgebouw van de Nieuwe Kerk, De Rank (Kon. Wilhelminakade 265). Zoals gebruikelijk staat de koffie daar vanaf 10 uur klaar. De bijeenkomst in oktober valt op de 17e. Dan is Velsen-Zuid aan de beurt. De koffie en thee worden uitgeschonken in het wijkcentrum van onze aloude Engelmunduskerk aan het Kerkplein in Velsen-Zuid. Binnenkomst via het poortje. Iedereen van harte uitgenodigd!



RECHTER

Voordat ik in IJmuiden beroepen werd, was ik predikant in Oosternijkerk. Eén van mijn toenmalige catechisanten is nu strafrechter in Haarlem. Hij is bereid gevonden om iets over zijn werk te vertellen. Daarbij komen vragen op zoals: 'wat is gerechtigheid?' en 'wat is het nut van straf?', daarbij ook de bijbelse invulling van 'gerechtigheid' in het oog houdend. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 november om 20 uur in het wijkcentrum van de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. Nadere informatie volgt nog, maar noteert u alvast de datum?

GIFT

Tijdens een bezoekje mocht ik van NS een gift van € 10,- ontvangen. Hartelijk dank!

GROET

Nog steeds is het warm. Wanneer ik dit stukje schrijf, lijkt de zomer niet te stoppen. Toch zijn we al volop bezig met allerlei plannen en activiteiten voor het aanstaande winterseizoen. In de komende tijd, als opmaat naar het winterprogramma, hoop ik velen van u toch weer tegen te komen en te spreken. Een hartelijke groet vanuit 't Roode Hart 9!

DS. KEES LOUS

UIT DE PASTORIE

Een afwisselende tijd ligt er achter me. Een studieweek in Hoeven, over liturgie en kerkmuziek. Het heeft me aan het denken gezet. Wat doen we in de kerk, waarom doen we het ook alweer zoals we het doen en waartoe? Het was in die vreselijk hete week in juli. De discussies met de ruim 90 deelnemers waren af en toe ook verhit. De groep bestond deels uit predikanten en kerkmusici, maar ook veel 'zingende gemeenteleden' en andere geïnteresseerden, een leuke mix van mensen. Het heeft me ook aan het denken gezet over onze kerk, maar nog niet alle antwoorden zijn uitgekristalliseerd. Ik kom er nog wel een keer op terug! Als gezin zijn we er ook even tussenuit geweest in augustus. We kampeerden in het Zwarte Woud. Wat een prachtig gebied, en heerlijk rustig. We troffen het goed met het weer.

En nu pakken we de draad van school en activiteiten weer op, voor zover dat inmiddels niet al volop het geval is.

BIJ DE DIENSTEN

Hoe kijkt u terug op de gezamenlijke diensten met de Ichthuskerk? Ik hoop positief. Ik hoor goede berichten, maar ook wat opmerkingen over de zichtbaarheid en leesbaarheid van de liederen op de beamer in de Ichthuskerk. We nemen het mee in de bespreking!

De ervaring leert inmiddels dat er na de zomervakantie bijna geen 'gewone' diensten zijn. De zondagen 8 en 15 september zijn 'gewoon', daarna is er op 22 september een oecumenische dienst in de Pieterkerk in IJmuiden. Zondag 29 september komen we samen onder één dak in de Ichthuskerk omdat de jaarmarkt de dag daarvoor zo zijn sporen achter laat. Zondag 6 oktober hoop ik u voor te gaan in een dienst van Schrift en Tafel, waaraan ook het Engelmunduskoor medewerking verleent. De week daarna verwelkomen we Helga Frömming, altijd goed voor een prikkelende preek!

In de rubriek 'Wat is er te doen' staat het een en ander vermeld in het kader van het winterseizoen. Misschien zit er iets voor u of jou bij? In elk geval trappen we op zaterdag 28 september af met de 52e jaarmarkt Oud Velsen! Ik hoop u te zien.



IN MEMORIAM HENK VAN DER VEEN

Op dinsdag 20 augustus is overleden ons gemeentelid Hendrik van der Veen (Henk).

Hij was in juli nog maar net verhuisd naar de Hofstede in Velsbroek, of hij moest al worden opgenomen in het ziekenhuis. Na een paar weken revalideren in Velsarduin zou hij alsnog in de Hofstede gaan wonen. Maar zover kwam het niet. De lichamelijke gebreken werden hem te veel. Zijn lichaam kon niet meer.

Op zaterdag 24 augustus hebben we in crematorium Westerveld afscheid genomen en stil gestaan bij de mooie jaren die hij samen met zijn vrouw Pauline heeft geleefd. Hoe ze er voor elkaar waren en elkaar de zorg gaven die nodig was en hoe gelukkig ze waren met elkaar. Door de kinderen van hun nichtje waren ze ook echt opa en oma, hun grootste geluk.

Ruim een half jaar geleden overleed Pauline. Het leven zonder haar viel hem zwaar.

We lazen uit Openbaring 21, over een nieuwe wereld. We vertrouwen erop dat zij nu beiden in Gods nieuwe wereld zijn, waar geen pijn is en geen verdriet, en dat zij leven in Gods eeuwig licht.

We bidden voor nicht Jerien en haar gezin om Gods nabijheid, die nu niet alleen hun tante en oma, maar ook hun oom en opa moeten missen.

Met een hartelijke groet,

DS BARBARA DE GROOT

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

GANDHI

BERICHTEN VAN ELDERS



'Geloof laat een muur vallen' - droom van een open kerk voor iedereen



Ds. René de Reuver droomt van een open kerk voor iedereen. Van een kerk waar mensen bij het kruis ruimte vinden om zich uit te spreken en hoop te vinden.

Nog even en het nieuwe seizoen gaat weer van start. Plannen zijn gemaakt, voorbereidingen getroffen, roosters opgesteld. Alles staat in de startblokken voor een mooi nieuwe seizoen. Startzondag en de Kerkproeverijzondag onderstrepen hierbij onze missionaire drive: een open kerk voor iedereen. Bij God is immers ieder mens welkom.

Prachtig om te dromen van een open kerk voor iedereen. Alleen, klopt de droom wel met de werkelijkheid? Is zo'n droom geen bedrog?

Dromen zijn kwetsbaar. Ze kunnen zomaar uiteenspatten of een illusie blijken te zijn. Zo ook de droom van een open kerk voor iedereen. Hoe lang kun je nog in deze droom geloven in ons seculiere land waar steeds minder mensen iets met de kerk hebben? Geloof je nog in deze droom? Hebt u de energie om u in het komende seizoen voor deze droom in te zetten?

STERK VERHAAL

Hoe houden we de droom van een open kerk voor iedereen levend? Allereerst door ons te focussen, ons te concentreren. Door steeds weer terug naar de kern te gaan. Naar het wonder van Gods liefde: 'Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ...' (Johannes 3:16) Gods liefde beperkt zich niet tot een beperkt groepje mensen maar heeft de hele wereld op het oog. Dit evangeliewoord is het mission statement van de kerk. Hiervan leeft en getuigt ze in woord en daad. Het maakt de droom van een open kerk voor iedereen tot een sterk verhaal.

Een inspirerend voorbeeld zijn de memoires van de Wende-dominee, ds. Christian Führer. Als jongen groeide hij op in de DDR. Kerk en dominee-zijn waren achterhaald. Nog even, zo was de gedachte, en dan doet de laatste het licht uit. Christenen werden niet vervolgd, maar om hogerop te komen kon je geen lid van een kerk zijn. Toch liet Christian zich niet ontmoedigen. Hij werd dominee in twee dorpjes in het voormalige Oost-Duitsland. De pastorie en de kerkjes stelden niet veel voor. Het aantal kerkgangers was beperkt en vergrijsd. Ondanks dit werd Christian een echte dorpsdominee. Hij leefde mee met alle dorpingen, inclusief de partijbonzen. Voor de dorpingen, kerkelijk en niet-kerkelijk, was Christian hun dominee. De kerk bleek een plek voor iedereen, een plek van ontmoeting, hoop en vrolijkheid in een grauw Stasi-klimaat!

HUIS VAN VRIJHEID

In 1981 werd Christian Führer predikant in Leipzig. Ondanks het grote verschil met het platteland was hij hier op dezelfde wijze dominee. Hij schaamde zich het evangelie niet en had hart, oog en oor voor de noden en vreugden van de mensen in de stad. Hij zette 'zijn' Nikolaikirche open voor iedereen. Tijdens een vredes-tiendaagse nodigde hij allen uit om een kaarsje aan te steken en op het kruis te leggen dat op de grond lag, vlak voor het altaar. Bij het neerzetten van het kaarsje kon men een gebed uitspreken of gewoon iets zeggen. De reacties waren overrompend. Kerkelijk en niet-kerkelijk, jong en oud, nagenoeg iedereen stak een kaarsje aan en luchtte zijn hart. De Nikolaikerch werd een huis van vrijheid bij het kruis.

Deze 'kruismeditatie' bracht een ongekende reactie op gang, het werd de opmaat voor de wekelijkse vredesvespers in de Nikolaikerch. De eerste werd gehouden op 20 september 1982. Zeven jaar later, op 9 oktober 1989, vond na de vredesvesper de Geweldloze Revolutie plaats. Zeventigduizend mensen liepen hierin mee, met een brandende kaars in hun hand. Een maand later viel de muur.

GEÏNSPIREERD

Ik droom van een open kerk voor iedereen. Van een kerk waar mensen bij het kruis ruimte vinden om zich uit te spreken en hoop te vinden. Kortom: de plek voor een goed gesprek, met woorden als daden.



Het verhaal van ds. Führer inspireert me om me hiervoor het komende seizoen in te zetten.

DS. RENÉ DE REUVER,
SCRIBA GENERALE SYNODE

Oecumenische leeskring

De oecumenische leeskring start op vrijdag 4 oktober om 15.00 uur. Deze eerste keer komen wij bijeen in de sacristie van de Oud-Katholieke kerk in de Bloemstraat 124. Al meer dan 20 jaar komen leden van verschillende kerkgenootschappen in de wintermaanden om de 14 dagen bijeen om gezamenlijk een zelfgekozen boek te lezen.

Dit jaar lezen we een boek van de arts Nabeel Qureshi. Hij groeide op in Engeland en Amerika als zoon van Pakistaanse ouders. Het was een liefdevol islamitisch gezin. Maar tijdens de studie medicijnen slaat de twijfel toe. Hij staat voor de vraag of hij moet kiezen voor zijn ouders en hun religie of voor zijn eigen weg? Een krachtig verhaal over de botsing van twee culturen. Maar vooral leren we veel over ons eigen christelijk geloof.

Nabeel Qureshi, 'Ik zocht Allah en vond Jezus',
Kok Boekencentrum,
ISBN 978 90 435 3131 3.

HARALD MÜNCH
+31 6-15655684

PASTOOR OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE HH. ADELBERTUS EN
ENGELMUNDUS IJMUIDEN

In de voetsporen van Jezus: Inspiratiereis naar Israël



Van 18-25 maart 2020 zal er een reis naar Israël plaatsvinden vanuit Velsen en omgeving. Drietour reizen organiseert het en ds. Marianne Vonkeman, predikant in Velsbroek, zal het samen met een plaatselijke Nederlandse gids begeleiden. De reis zal rond de €1800 euro p.p. kosten, all-in. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie over de reis kun je vinden op <https://www.drietour.nl/vonkeman>. Mocht je ook belangstelling hebben, stuur een mail naar mariannevonkeman@gmail.com. Op de website van Drietour kun je je inschrijven. De definitieve aanmelding is later dit jaar. Eind oktober volgt nog een kennismakingsbijeenkomst voor de deelnemers.

MARIANNE VONKEMAN
MARIANNEVONKEMAN@GMAIL.COM
HET KRUISPUNT, VELSERBROEK
WWW.PG-SPVB.NL

WIJ HEBBEN GELEZEN



“In gesprek met niet-gelovigen moeten christenen zich niet opstellen als eigenaar van de waarheid. Alles draait om een open dialoog die begint met luisteren naar de echte vragen die mensen hebben, nieuwe vragen opwerpen, zoeker worden met de zoekers.”

Aan het woord is Tomáš Halík, rooms-katholiek theoloog uit Tsjechië en schrijver van theologische bestsellers als *Geduld met God* (2011) en het recente *Raak de wonden aan*.

Begin maart was hij in Nederland. In de lobby van zijn hotel sprak hij met Maarten Vogelaar en Bas van der Graaf. Vogelaar is pionier in de Protestantse Kerk Amsterdam en richt zich op jonge mensen, waaronder veel studenten. Theoloog Van der Graaf begeleidt de veelal jonge pioniers in de hoofdstad. In hun werk zoeken zij de dialoog met mensen die buiten de kerk staan.

Welke ervaring heeft u in de dialoog met mensen die niet geloven?

“Ik groeide op in het seculiere, intellectuele communistische Tsjechië, in een niet-kerkelijk gezin. Tot mijn achttiende had ik nooit praktiserende christenen ontmoet. Ik vond mijn weg

naar de kerk via christelijke kunst: muziek, architectuur, beeldende kunst, literatuur. Ik studeerde ondergronds theologie en werd in het geheim tot priester gewijd. Als psychotherapeut werkte ik met alcoholisten en drugsgebruikers, nu werk ik veel met studenten. Ik ben gewend het gesprek aan te gaan met mensen die niet geloven. Ik ken hun vragen, hun taal. De juiste manier om met hen in gesprek te gaan is de dialoog. Dat begint met luisteren naar de echte vragen die ze hebben. In ons antwoord kunnen we nieuwe vragen oproepen. Ook wij christenen zijn zoekers.”

Welke taal is nodig voor deze dialoog?

“Veel taal die binnen de kerken wordt gebruikt is niet te volgen voor mensen daarbuiten. Onze nieuwe taal moet mooi zijn, aardig, positief. God is schoonheid. Zelfs niet-religieuze mensen zeggen als ze in de natuur of cultuur iets moois zien: God, wat mooi!

Het is belangrijk vragen te blijven stellen. Ik vraag vaak aan niet-christenen: hoe ziet die God, waar u niet in gelooft, eruit? Vaak komen ze dan met beelden en ideeën van een God waar ik ook niet in kan geloven.”

Welke taal geeft de Bijbel mee voor de dialoog?

‘Je kunt de Bijbel niet lezen als een boek dat antwoord geeft op al je religieuze vragen. Het gaat erom ons leven en de bijbelverhalen met elkaar te verbinden. De Bijbel geeft ons een sleutel om ons leven te begrijpen. Ons leven geeft de sleutel om de schat die in de Bijbel is verborgen te ontdekken.

Maak van de Bijbel geen ideologie. Als ik in de Bijbel een bepaalde uitspraak lees, ga ik op zoek naar een tegenovergestelde tekst. Dat lukt bijna altijd. Wij veranderen, en dat verandert de manier waarop de tekst tot ons spreekt.

Jezus vertelde eenvoudige verhalen, vol humor, vol verrassingen, geheimen. Spring erin, heb het geduld en de moed naar het geheim ervan te zoeken. Laat je zekerheden gaan, stop nooit met zoeken. Jezus nodigt ons uit om die diepte in te gaan, in de dialoog met elkaar, met niet-gelovigen, met jezelf.

In uw laatste boek zoekt u naast taal ook naar feesten, beelden, liturgie, rituelen. Hebben we meer dan woorden nodig?

“Zeker. Het vieren van de feesten is een belangrijk element van ons bestaan. Voorafgaand aan Kerstmis en Pasen nodig ik vaak niet-religieuze vrienden uit om samen naar kunst te kijken die daar betrekking op heeft. Die beelden geven een andere kijk op onze traditie en raken de verbeelding en het hart van de mensen meer dan woorden. Dat is ook een manier waarop God in ons werkt.

Ga hiermee naar de mensen toe, de stad in.

Paus Franciscus zei op de dag voordat hij werd gekozen: ‘Jezus klopt op de deur, maar vandaag de dag klopt hij van binnenuit, om naar buiten te gaan. En wij moeten

hem volgen.’ Zo kunnen we de reikwijdte van ons geloof vergroten.”

Als we naar buiten gaan, is het nodig uit onze comfortzone te stappen en kwetsbaar te worden.

“Tegenover cynisme, valse zekerheden en spirituele luiheid past ons gevoeligheid voor onze eigen twijfels, problemen, open vragen. Juist daarin kun je je verbinden met mensen buiten de kerk. Ook zogenaamde niet-religieuze mensen kennen in hun leven zaken die voor hen heilig zijn. Vraag daarnaar, zoek ernaar, ongeacht de uitkomst.

Niet als eigenaars van de waarheid en mensen die direct een antwoord weten op alle vragen.”

Hoe leren wij dat, met onze geschiedenis van macht en machtsmisbruik?

“Juist dat biedt de uitdaging onszelf te veranderen, de weg van vernedering te gaan. Vaarwel te zeggen tegen een trots en zelfverzekerd christendom. De positie van macht heeft de kerk geholpen om de cultuur te ontwikkelen. Dat was goed. Nu is het tijd de stem van de stemlozen te zijn, de macht van de machtelozen.”

Hoe helpt u mensen hun wonden te ontdekken, in een tijd waarin succes en geluk van de beeldschermen spat?

“Dat vraagt om een diepgaande dialoog die de cosmetische oppervlakkigheid overstijgt. Jezus laat zijn wonden zien en nodigt ons uit hetzelfde te doen. In het verhaal over de bloedvloeiende vrouw die Jezus aanraakt, nodigt hij haar uit haar hele verhaal te vertellen, in een ruimte van nabijheid en vertrouwen.

Niet-gelovigen zeggen mij dat ze wel willen maar niet kunnen geloven, vanwege alle frustraties, zorgen en pijn in hun eigen leven, in de wereld. Wij kunnen beamen: dat is ook deel van ónze wereld, ons verhaal van Pasen. De duisternis, de wonden zijn deel van het verhaal, niet het hele verhaal.

Misschien zinkt het schip van de kerk, maar aan boord is een grote schat die wij kunnen redden.

Misschien leren we zo de werkelijke waarde van het christendom kennen: geloof, hoop, liefde, in een nieuwe context, de wereld en de tijd waarin wij leven.”

OVERGENOMEN UIT “WOORD EN DIENST”

In elk mens
schuilt een
afgrond die
alleen God
kan vullen

Blaise Pascal
(1623-1662)



Was een begaafd wiskundige, theoloog en filosoof. U kent hem vast van de driehoek van Pascal. Maar ook de ontdekking van het luchtledige en de voorloper van de computer, de mechanische rekenmachine Pascaline, komen voor rekening van

Pascal. Hij was een diepgelovige man die de 'gok' nam dat God bestond. Want wat had hij te verliezen? Na zijn dood vond men een stuk perkament dat Pascal in de voering van zijn kleding had genaaid. De tekst - een belijdenis - beschreef de religieuze ervaring die hij had gehad in wat hij 'De Nacht van Vuur' noemde. Sinds die gebeurtenis zocht hij de stilte op, ging hij vaker naar het klooster waar zijn zus woonde en bestudeerde hij intensief teksten van kerkvaders en de Bijbel.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452



voor elke klus in en rondom
uw woning of bedrijf

www.buildwise.nl

info@buildwise.nl

Henri Bron
Zeeweg 171
1971 HB IJmuiden
0613934294



Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse, smakelijke warme maaltijden die wij bij u thuis of op het werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 — www.kievitbv.nl

**Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij**



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

VLAGGEN
HUISSTIJL
FLYERS & FOLDERS
SCRIPTIES
STICKERS
DRIJKWERK
ONTWERPEN
BEDRIJFSKLEDING
PRINTEN
POSTERS
BANNERS

ELTAprint

TROMPSTRAAT 1-5 (schuin achter het gemeentehuis)
1971 AA IJmuiden • Tel. 0255 511191 • info@elta.nl

jmp

Mooy & Partners B.V.

Administratieve en fiscale dienstverlening

jmp

Kon. Wilhelminakade 217
1975 GK IJmuiden
Postbus 124
1970 AC IJmuiden
Tel. (0255) 51 08 45
Fax (0255) 52 21 37
Email: j-m-p@wxs.nl

Lid Nederlands College van Belastingadviseurs
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Voor een goed advies
en ruime keuze



DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes

Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964