



SAMIEN

PROTESTANTSE GEMEENTE • VELSEN-ZUID IJMUIDEN-OOST

JAARGANG 26 NR. 3

9 SEPTEMBER T/M 13 OKTOBER 2018

Maria Magdalena apostel der apostelen

Ze was een trouwe volgeling van Jezus. Ze was erbij toen Jezus gekruisigd werd en stierf. Ze zag hoe hij in een graf werd gelegd. En op de derde dag, in de vroege van de morgen, was ze de eerste die zag dat het graf leeg was. Maria van Magdala, steeds was ze erbij. Althans, volgens de evangeliëverhalen van Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes. Zij is de vrouw die aan de twaalf vertelt dat Jezus is opgestaan. Daarom kreeg zij in de geschiedenis de titel apostel der apostelen.

Wat was nu eigenlijk haar status te midden van de andere leerlingen? Wat voor een vrouw was zij? Eeuwenlang is er over gespeculeerd. In de zesde eeuw noemde paus Gregorius haar een boetvaardige zondares. Ze zou een prostituee geweest zijn. Dit beeld was lange tijd daarna overheersend. Maar in 2016 deed een verre opvolger van paus Gregorius iets opmerkelijks. Paus Franciscus veranderde namelijk haar gedachtenisdag - 22 juli op de kerkelijke kalender in een feestdag. Dat lijkt iets kleins, maar daarmee komt ze op gelijk niveau met de mannelijke apostelen, die ook zo hun feestdag hebben. Haar getuigenis van de opstanding krijgt zo aanzienlijk meer erkenning en waardering. Ook Maria wordt hiermee gezien als een apostel, als iemand die aan de wereld om haar heen vertelde over Jezus de Opgestane.

Behalve een volgeling van Jezus is het goed mogelijk dat Maria Magdalena ook een leidende rol heeft gehad, nadat Jezus niet meer op aarde was. Er zijn aardig wat buiten-bijbelse geschriften waaruit we dat kunnen opmaken. Opvallend daarin is dat ze regelmatig lijnrecht tegenover Petrus staat. Petrus kan het maar moeilijk accepteren dat Maria door Jezus geliefd was en haar net zo goed betrof bij het goede nieuws van het Koninkrijk van God.

Er is in de 19^e eeuw een klein geschrift gevonden dat 'Evangelie van Maria' heet. Het is duidelijk dat er

pagina's ontbreken. Ook daarin twisten de mannelijke leerlingen over het feit dat Jezus ook aan Maria belangrijke kennis openbaarde.

In de meeste bioscoopfilms over Maria van Magdala domineert het beeld van een 'zondige' vrouw, die door Jezus is gered en genezen. Of het beeld slaat door naar de andere kant: ze is bijna aan Jezus gelijk, zijn echtgenote! Dit is met de rijke fantasie van Dan Brown geweldig uitgewerkt in *The Da Vinci Code* (boek en verfilmd). In de meest recente film, die het afgelopen jaar korte tijd in de bioscoop te zien was, is dit anders. Daarin krijgen we echt een ander perspectief op Maria. We zien een jonge vrouw die tegen de gewoontes van haar tijd in zich niet laat uithuwelijken. Ze vindt het huwelijk niets voor haarzelf. We zien een vrouw met een bijzondere gave en sensitiviteit. Zoals Jezus mensen de handen oplegt en genezende kracht heeft, zo heeft ook Maria een bijzonder invoelend talent. Ze gaat Jezus volgen als hij in haar dorp is geweest. Ze wordt door hem serieus genomen. De weg van Jezus wordt moeilijker en moeilijker, tot die laatste dagen in Jeruzalem. Het is altijd wat vreemd om naar een film te kijken waarvan je de grote lijn van het verhaal al kent. We weten immers hoe het met Jezus afloopt. Toch is het een verrassende film. We kijken naar Jezus door de ogen van Maria.

De film zet de kijker aan het denken en draagt bij aan vernieuwde beeldvorming rond Maria. In het verlengde daarvan wordt ook andere vrouwen die Jezus volgden en nog altijd volgen meer recht gedaan. In veel christelijke kerken hebben vrouwen en mannen ook anno 2018 niet dezelfde positie. Meestal is toch Petrus haantje de voorste en nemen de Maria's een bescheiden plaats in. Ik blijf hoop houden op verandering!

DS. BARBARA DE GROOT



Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

www.engelmunduskerkoudvelsen.nl



KERKGEBOUW ENGELMUNDUSKERK - KERKPLEIN VELSEN-ZUID

Postadres: zie hieronder

Koster

- dhr. A.G. Bresser
Meervlietstraat 41, 1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Telefoon

514714

Redactieleden

- Joke Stam
- Jan Oosterveen
- Aafke Strooker
- Frits Vermeulen

Telefoon

520966

511794

521414

522269

Predikanten

- Ds. C. Lous
't Roode Hart 9, 1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
524473
- mw. ds. B.E. de Groot
Meervlietstraat 131, 1981 BL Velsen-Zuid
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl
578978

E-mail redactie:

kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat en postadres

- mw. C.E. Talens-Stam
Driehuizerkerkweg 240, 1985 HV Driehuis
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl
519502

Algemene gegevens

KINDERKERK

Giften kunnen worden overgemaakt op
NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z
o.v.v. gift kinderkerk

BEZORGING KERKBLAD SAMEN

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is:
dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid,
tel. 0255 - 520504,
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is:
Fam. van Broekhuizen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden,
tel. 0255 - 532486,
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

VRIJWILLIGE BIJDAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN

rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49,
1991 EK Velsersbroek en dit onder vermelding van Samen.

AUTORIJDIENTEN

Voor die personen die gebruik willen maken van de
autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster
opgesteld. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft dit rooster.
De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:
- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
- dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

- **Secretaris-kerkrentmeester:** dhr. E. Cornet,
Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
- **Penningmeester-kerkrentmeester:** dhr. P.L. Bijker,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek, tel. 023-5385383
- **Vrijwillige bijdragen:** rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek
- **Diaconie:** rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O,
Kievitlaan 26, 1971 KX IJmuiden
Penningmeester dhr. K. Geesink
- **Collectebonnen** zijn te bestellen via
rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters
Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Platanenstraat 23,
IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 0255 - 536082

Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

KERKDIENTEN



	ENGELMUNDUSKERK	ICHTHUSKERK	VELSERDUIN
9 sept	10.00 uur ds. C. Dahmen uit Berkenwoude	10.00 uur ds. C. Lous	10.30 uur niet bekend
16 sept	10.00 uur ds. B.E. de Groot Kerkproeverij	10.00 uur ds. C. Lous	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen
23 sept	10.30 uur Oec. Dienst in de R.K. Engelmonduskerk Driehuis Voorgangers: ds. B.E. de Groot pastoor G. Paimpillil en pastoor H. Münch	10.30 uur Oec. Dienst in de R.K. Engelmonduskerk Driehuis	10.30 uur A. Huisman
23 sept	15.00 uur Peuterdienst ds. B.E de Groot		
30 sept	10.00 uur Samen onder een dak in de Ichthuskerk ds. C. Lous	10.00 uur dienst Samen onder een dak met de Engelmonduskerk ds. C. Lous	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen
7 okt	10.00 uur ds. H. Frömming uit Amsterdam	10.00 uur ds. J. van Doorn	10.30 uur ds. I. Clement
14 okt	10.00 uur HA ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. C. Lous	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen

HUIS TER HAGEN

9 sept	10.45 uur	dhr. A. Bijl	Woord en Communie
16 sept	10.45 uur	pastor E. Wigchert	Woord en Communie
23 sept	10.45 uur	pastor G. Zaal	Eucharistie
30 sept	10.45 uur	mw. C. Voskamp	Woord en Communie
7 okt	10.45 uur	ds. C. Lous	Schrift en Tafel
14 okt	10.45 uur	ds. I. Clement	Schrift en Tafel

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag

Diensten in de regel laatste donderdag
de maand

14 sept	16.00 uur
28 sept	16.00 uur
13 okt	16.00 uur

27 sept	16.00 uur
---------	-----------

BIJ DE DIENSTEN

ENGELMUNDUSKERK

ZONDAG 9 SEPTEMBER: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. C. Dahmen uit Berkenwoude
Ontvangstdienst: mw. T. Talens en dhr. H. Krijnen
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. H. van Gent
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

ZONDAG 16 SEPTEMBER: DIENST OM 10.00 UUR. KERKPROEVERIJ

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Nagtegaal
Bloemendienst: de dames Ts. Abma en A. Strooker
Kinderkerk: mw. M. Spijker
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 

ZONDAG 23 SEPTEMBER

Oecumenische dienst in de R.K. Engelmunduskerk te Driehuis om 10.30 uur

Voorgangers: ds. B.E. de Groot, pastoor G. Paimpillil en pastoor H. Münch

ZONDAGMIDDAG 23 SEPTEMBER: PEUTERDIENST OM 15.00 UUR (0-4 JAAR)

Ook de papa's, mama's, opa's en oma's, broertjes en zusjes zijn van harte welkom.

Voorganger: ds. B.E. de Groot

ZONDAG 30 SEPTEMBER: SAMEN ONDER EEN DAK DIENST OM 10.00 UUR in de Ichthuskerk

Voorganger: ds. C. Lous

ZONDAG 7 OKTOBER: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. H. Frömming uit Amsterdam
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Mak
Bloemendienst: de dames G. Hinloopen en P. de Hoog
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Koffiedienst: fam. Selier
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 

ZONDAG 14 OKTOBER: DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. de Jong
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor het Werelddiaconaat en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst



VAN DE REDACTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Jaargang	Periode	Uiterste inleverdatum kopij	Verschijningsdatum vanaf...
26-04	14/10 – 10/11/2018	1 oktober 2018	11 oktober 2018
26-05	11/11 – 15-12/2018	29 oktober 2018	8 november 2018
26-06	16/12/'18 – 19-01-'19	3 december 2018	13 december 2018



Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

Rectificatie

In het blad jaargang 26 NR. 1 van 10 juni t/m 14 juli is de kopij van de Mu(lti)Fu(nctionele) Co(mmissie), afgekort MUFUCO, geplaatst in de rubriek Berichten van Elders. In deze rubriek plaatst de redactie kopij die 'van elders' komt, dat wil zeggen, die niet direct uit de koker komt van de eigen kerk, zoals Open Venster, Kinderkerk, etc. Mufuco trekt veel organisaties aan die gebruik maken van onze kerk, maar die er niet uit voortkomen en organiseert activiteiten met 'derden' om zo een ruimer publiek bij ons kerkelijk gebeuren te betrekken. Vandaar de keuze in de rubriek Berichten van Elders.

MAAR DAT WRINGT, want Mufuco wil naast een breder publiek buiten de kerk, ook het publiek uit eigen kerk bereiken en uitnodigen. Al eerder is ons als redactie

gebleken dat dan de kopij direct vooraan moet worden geplaatst, want later in het blad geplaatste kopij wordt niet door iedereen gelezen.

Vandaar dat de redactie heeft besloten om Mufuco op een prominentere plaats te zetten, namelijk als eerste in de rubriek 'Eigen kerknieuws, wat is er te doen'. We hopen op deze manier dat niet alleen de derde geldstroom als bijdrage aan de kerkelijke gemeente in stand blijft, maar ook dat er uit de eigen gemeente meer belangstelling komt voor de activiteiten die door Mufuco georganiseerd worden.

REDACTIE SAMEN

EIGEN KERKNIEUWS

WAT IS ER TE DOEN

Nieuws uit de kinderkerk

Het is inmiddels al even geleden, maar graag kijken we nog terug op het kinderkerkuitje en de voorafgaande picknick. Wat een prachtige zomerse dag was het, die 15de juli! Het was zelfs zo warm dat we de picknick, die we normaal op de binnenplaats van de kerk houden, nu verplaatsten naar de tuin van de kerk;



lekker in de schaduw van een grote boom. Daar smulden we van al het lekkers dat iedereen had meegebracht en genoten we van elkaars gezelschap. Daarna was het tijd voor onze fietstocht; we moesten een aardig eindje trappen voor we op de plek van bestemming (bezoekerscentrum Kennemerduinen in Overveen) waren, maar er was onderweg genoeg te zien en te kletsen. En omdat we met zo'n grote groep waren én we oranje hesjes aan hadden, kregen we van veel medeweggebruikers voorrang, dus zo schoten we lekker op!

Eenmaal bij Kennemerduinen, deelden we de groep kinderen op in de jongsten en de oudsten en kregen beide groepen een speurtocht op papier, een rugzak met allerlei benodigheden en behulpzame ouders mee. De

kinderen deden enthousiast de opdrachten die voor ze bedacht waren en de ouders werden bij tijd en wijle zelf weer even kind. We zochten sporen in het bos, klimmen op omgevallen bomen (of gingen er aan hangen), bekeken kleine kriebelbeestjes met een loep en probeerden met een lokfluitje vogels uit te dagen te antwoorden op onze roep. Het was –zoals

gezegd- erg warm en dat was nog wel te doen zolang we in de schaduw door de bossen liepen, maar we liepen ook (onbeschut) door de duinen en het laatste stuk over het (behoorlijk drukke) strand langs 't Wed. Daar werden de zweetklieren hard aan het werk gezet en het uithoudingsvermogen van jong en oud nogal op de proef gesteld. Gelukkig wachtte ons op het einde een verkoelend ijsje!



Restte ons alleen nog de terugweg, door de duinen dit keer. De volwassenen waren ondertussen allemaal een beetje moe, dus het was niet zo vreemd om een kind in de bakfiets in slaap te zien vallen. Andere kinderen zaten achterop



of – heel knap- fietsten zelf terug, af en toe een steuntje in de rug krijgend om een hoger duin op te komen. Een aantal tieners had nog energie genoeg om keihard vooruit (en per ongeluk verkeer) te fietsen.

Het bleef gezellig tot het eind en we kunnen dan ook met een fijn gevoel terugkijken op zowel picknick als uitje! Inmiddels zijn de meeste kinderkerkleidsters terug van vakantie: de scholen zijn begonnen en wij gaan weer over tot de orde van de dag. Trouwens: in de vakantie ging de denktank van de kinderkerk gewoon door en bespraken we bijv. de jaarmarkt. Vorig jaar hadden we als kinderkerk een hoekje waar kinderen konden knutselen en naar verhalen luisteren en dat willen we dit jaar ook weer doen. Dus: komt allen gezellig naar de markt op 29 september en bezoek dan vooral ook ons hoekje met uw (klein)kinderen! Met vriendelijke groetjes namens ons allemaal,

HENNY

Open Venster

Donderdag 20 september gaan we weer beginnen.

De heer C. Smit komt ons vertellen hoe het is om te leven met een geleidehond. Hij heeft een reis naar Nepal gemaakt, daar horen wij ook wat over.



Wij beginnen om 14.00 u. in de Ichthusburcht, Fahrenheitstraat 37 in IJmuiden.

Heeft U problemen met vervoer dan kunt u bellen met Mw. Roodzant, tel. 510969.

Met een hartelijke groet en tot ziens,

DE MEDEWERKSTERS VAN HET OPEN VENSTER

Jaarmarkt 2018: de 51^e editie!

De laatste zaterdag van september vindt de 51e editie van de jaarmarkt plaats!

Na 50 succesvolle jaarmarkten hopen we dat ook deze 51e jaarmarkt op **zaterdag 29 september** een gezellige dag wordt met een mooie opbrengst voor de kerk.

Onder de 70 marktkramen is een deel te herkennen als 'kerkkraam'. Met uw aankopen bij één van deze kramen steunt u direct de kerk. En wat vindt u daar zoal? Curiosa, boeken, haring, worst, en een kraam vol zelfgebakken (cup) cakes, taarten en andere lekkernij. Op de binnenplaats staat uiteraard de poffertjeskraam en als u van daaruit richting het wijkcentrum loopt, vindt u binnen de bar met de hele dag o.a. koffie, thee en frisdrank.

Goede tradities zijn er om in ere te houden, daarom draait het Rad van Avontuur ook dit jaar weer vele rondjes op het plein voor de kerk. Hoe meer prijzen er zijn, hoe meer rondjes er gedraaid worden! U kunt hiervoor prijzen ter beschikking stellen. Houdbare levensmiddelen, een flesje wijn, doosje chocolaatjes, een fles doucheschuim.... het is allemaal van harte welkom.

De loterij vindt plaats zoals vorig jaar. De prijzen zijn zeer de moeite waard om een gokje te wagen. U kunt een lotenboekje met 15 loten kopen voor 15,- euro. Losse loten zijn een euro per stuk. Heeft u nog geen loten kunnen kopen, geeft u dan een seintje aan Petra de Hoog of Peter de Bruijn (zie onderaan).

Al een paar jaar terug van weggeweest is de kindervrijmarkt rond de kerk. Kinderen kunnen zich van te voren melden voor een plaatsje. Informatie bij Petra de Hoog (zie onderaan).

In de kerk is inmiddels een nieuwe traditie ontstaan. Voor het zesde jaar op rij is er in de kerk gelegenheid om een kaarsje aan te steken, bij wijze van gebed, dankbaarheid of gedachtenis. Bijzonder om te zien hoeveel bezoekers van de jaarmarkt daar tijd voor maken. Zo laten we als gemeente zien wat voor ruimte de kerk is: niet alleen maar een prachtig oud gebouw, maar een plek van inspiratie en bezinning.

De kinderkerk heeft vorig jaar voor het eerst een kraam bemenst. Dat vraagt om herhaling! Ook dit jaar kunnen kinderen iets knutselen, is er een verhaal in een verhalentent en kunnen kinderen zich laten schmincken. Dit in samenwerking met de scouts van Wiawaha.

Inleveren

In de week van **17 september t/m 21 september** kunt u van **19.00 uur tot 20.00 uur** spullen naar de kerk brengen voor de jaarmarkt (spullen voor de kerkkramen en voor het Rad van Avontuur). Uw bijdragen worden van harte tegemoet gezien in het wijkcentrum. **Helaas kunnen we geen boeken aan nemen.** Aan boeken is momenteel geen gebrek. Er is meer dan voldoende op voorraad om een goed resultaat te behalen.

Is het echt niet mogelijk om op die avonden uw goederen te brengen, dan kunt u contact opnemen met Petra de Hoog. Eventueel kunnen spullen opgehaald worden.

Op de vrijdagavond voor de jaarmarkt tussen 19.00 uur en 20.00 uur is er gelegenheid om uw zelfgebakken spullen in te leveren de gebakkraam. Dit is ook nog mogelijk zaterdagochtend voor aanvang van de jaarmarkt.

De jaarmarktcommissie hoopt op medewerking van velen, en vooral ook op uw komst! Welkom!

De jaarmarktcommissie,

- Ineke van Broekhuizen
- Peter de Bruijn (loterij; 06-14400708)
- Pieter Bijker
- Eduard Cornet
- Barbara de Groot
- Petra de Hoog (loterij en kindervrijmarkt, 06-31955755 of 0255-510331)
- Charles van Ikelen
- Mariëtte Mak
- Nils Rasmussens
- Mieke Rotgans (marktmeester)
- Arthur Weeber (voorzitter)

Wat is er te doen?

MEDITATIEVE WANDELINGEN

Op zaterdag 8 september is de eerste meditatieve wandeling van dit seizoen. Het kan zijn dat u dit kerkblad nét te laat in de brievenbus hebt ontvangen om dit op tijd te lezen. Niet getreurd, op zaterdag 13 oktober is de volgende wandeling.

Iedere tweede zaterdag van de maand vinden de wandelingen plaats. Starttijd is altijd 9.30 uur, startplaats wisselt.

Meldt u zich bij de predikanten, dan wordt u via de mail op de hoogte gehouden.

PEUTERVIERING

Op zondagmiddag 23 september is de eerste peuterviering van dit seizoen.

Om 15 uur zijn alle baby's, dreumesen, peuters en (jonge) kleuters welkom bij de viering over het verloren muntje.

Kunnen de kinderen mee helpen met zoeken?

Meer info bij ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of 0255-578978.

FILMAVOND MET VOORBEREIDING, 11 EN 18 OKTOBER MARIA MAGDALENA

Je leest er wel eens over in de kranten, dat er een stukje tekst is ontdekt van een nog onbekend 'evangelie'. In 1945 is een grote vondst gedaan, waaronder het bekend geworden Evangelie volgens Tomas. In 1896 is in Berlijn in een koptisch handschrift een deel gevonden van het Evangelie volgens Maria. Dit evangelie geeft een andere kijk op Maria Magdalena dan het gangbare beeld van 'zondares', 'prostitutie', of 'boeteling.' In het evangelie van Johannes is Maria de eerste getuige van de opstanding. Was zij wellicht ook een apostel?

De film 'Mary Magdalene' (uit 2018) wil een andere kijk op Maria bieden, die meer aansluit bij de gevonden tekst en haar rol bij de opstanding.

De film wordt vertoond op donderdag 18 oktober. De week daarvoor, op donderdag 11 oktober is er een inleiding in het gedachtegoed van deze 'evangelieteksten' die niet in de Bijbel zijn opgenomen. In hoeverre verschillen ze van Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes? In hoeverre stemmen ze overeen? Welk beeld krijgen we van Maria? En de boeiendste vraag gaan we ook niet uit de weg: geven ze ons een beter beeld van Jezus?

Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven

Deelname per avond is 5,-. Beide avonden samen 10,-. De avonden vinden plaats in de Goede Herderzaal om 20 uur. Aanmelden bij ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of 0255-578978.

Bij voldoende interesse kunnen beide avonden ook de woensdagmiddagen 10 en 17 oktober georganiseerd worden, om 14 uur.

BOEKBESPREKING THUIS IN DE KOSMOS

Hoe gaan geloof in een zinvol leven samen met een natuurkundige of evolutiebiologische kijk op de wereld?

Dat is het centrale thema van het boek(je) *Thuis in de kosmos* van Taede Smedes.

Het gaat er niet om om schepping en evolutie tegenover elkaar te zetten. Het is juist interessanter om te zoeken naar de plaats van de mens in dat grote verhaal van evolutie en ontwikkeling van het heelal, de kosmos. De schrijver is theoloog en filosoof. In dit boekje van nog geen honderd

bladzijden schrijft hij toegankelijk, voor een breed publiek van lezers. Op dinsdag 20 november gaan we aan de hand van dit essay over het thema in gesprek. Nog volop de tijd om het boek aan te schaffen en te lezen!

Taede A. Smedes, *Thuis in de kosmos. Het epos van evolutie en de vraag naar de zin van ons bestaan*, Amsterdam University Press 2018.

In het volgende kerkblad komt dit bericht nogmaals te staan, maar u/je kunt zich vast aanmelden bij ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of 0255-578978.



Liemve uitvaartbegeleiding

met aandacht en gevoel naar een liefdevol afscheid



Henriëtte de Bruijn

06 38 58 79 13

www.liemveuitvaartbegeleiding.nl



Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 2 juli 2018

De kerkenraad heeft in de vergadering van 2 juli voornamelijk gesproken over:

• VACATURES

Er zijn per januari 2019 vacatures voor onder meer de functies: voorzitter van de kerkenraad, voorzitter van de diaconie en scriba. Alle gemeenteleden wordt gevraagd mee te denken over mogelijke kandidaten om de vacatures in te vullen. Namen van kandidaten kunnen aan de predikanten of één van de andere kerkenraadsleden worden voorgelegd. Ook voor andere taken worden vrijwilligers gezocht. Er is met ingang van januari 2019 bijvoorbeeld ook nog een vacature voor coördinator voor het koffiezetten na de kerkdiensten.

• PRIVACYWETGEVING

Om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming heeft de kerkenraad een privacy verklaring en een verwerkingsovereenkomst vastgesteld. Beide documenten zijn conform de modellen van de Protestantse Kerk Nederland opgesteld. De privacyverklaring wordt geplaatst op de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl. Verwerkersovereenkomsten worden gesloten met drukkerij Elta en met Mulder's bloemenhuis. Vrijwilligers van de Engelmunduskerk ontvangen een brief met algemene richtlijnen, waar zij zich met het oog op de privacywetgeving aan dienen te houden.

• VERGADERROOSTER 2018-2019

Het vergaderrooster voor 2018-2019 is vastgesteld. De kerkenraad vergadert dit jaar nog op de maandagavonden 17 september en 26 november. In het jaar 2019 vergadert de kerkenraad op de maandagavonden 7 januari, 11 maart, 13 mei en 24 juni.

• JAARGESPREKKEN MET PREDIKANTEN

Zoals gebruikelijk hebben de beide predikanten ook dit jaar na de zomervakantie een jaarlijks gesprek met de 3 afgevaardigden van de kerkenraad uit de 3 verschillende colleges. In jaargesprekken kunnen zaken die naar tevredenheid verlopen, mogelijke wensen en eventuele knelpunten expliciet worden benoemd. Op basis daarvan kunnen oplossingen worden gezocht.

• KERKPROEVERIJ

Op 16 september a.s. doet onze kerk evenals vorig jaar weer mee aan de zogenaamde "kerkproeverij". Het is de bedoeling dat de gemeenteleden op deze zondag iemand uitnodigen om mee te gaan naar de kerk. Hopelijk komen er naast de "reguliere" gemeenteleden ook veel nieuwe mensen naar de dienst op 16 september. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken.

• BEZINNING EN VERDIEPING

Na de zomervakantie gaan de bijeenkomsten "stoeien met teksten" en de oecumenische koffieochtenden door.

Er wordt het komend seizoen een filmavond gehouden, waarin de film Maria Magdalena wordt bekeken. Het plan is om ook nog een gespreksavond te organiseren naar aanleiding van de film. De herdertjestocht in het dorp Oud Velsen zal dit jaar een vervolg krijgen. En de predikanten willen weer een inhoudelijke avond organiseren over een onderwerp, bijvoorbeeld "Wetenschappelijk Wereldbeeld en toch geloven....." Aan het begin van het nieuwe seizoen zal nadere bekendheid worden gegeven aan deze activiteiten via een flyer, die gemeenschappelijk met de predikanten van de Ichthuskerk wordt opgesteld.

• JEUGD EN JONGERENWERK

De musical "Op zoek naar Judas", uitgevoerd door de oecumenische musicalgroep op 1,2 en 3 juni 2018, was erg geslaagd. De tieners hebben filmpjes gemaakt over de 10 geboden, die op 15 juli 2018 in de kerkdienst worden vertoond. Een aantal tieners maken de overstap van de kinderkerk naar de jongerengroep.

• MEDEDELINGEN KERKRENTMEESTERS

- De badkamer in één van de pastorieën dient met spoed gerenoveerd te worden. De kerkenraad heeft de noodzakelijke investering hiervoor voor kennisgeving aangenomen.
- Het verjaardagsfonds wordt dit jaar benut voor de aanschaf van een nieuw kopieerapparaat.
- De voorbereidingen voor de jaarmarkt op 29 september 2018 liggen op koers.

Thera Talens, Scriba.

Bloemengroet

De bloemen uit de diensten in de Engelmunduskerk gingen met onze hartelijke groeten naar onze gemeenteleden

8 juli De heer te Beest
De heer van Leeven

15 juli Mevrouw Uijtendaal
De heer Arends

22 juli Mevrouw van Rijn
Mevrouw de Vlieger

29 juli De heer Dhondt
De heer Boudesteijn

5 augustus Mevrouw de Koning
Mevrouw van Gent

19 augustus Mevrouw Nieveld
Mevrouw Mak - Bakkeren



UIT DE KERKBANKEN



Ach, waren we maar.....

.....wij kinderen.....

Ach waren we maar kinderen, kleine kinderen-gezegend wie ons de last der jaren laat vergeten. Voor ons uit is de weg nog lang – om te zijn oud en vol verdriet en herinneringen.

Ach, waren we maar kinderen met roze levenskracht, vreugden plukkend als bloemen in het korenveld. Hun land wordt niet moe, hun schatkist is nog niet uitgeput en de zon lacht in een druppel van hun tranen.

TEKST: RACHEL (ISRAËLISCH DICHTERES, 1890-1931)
BEELD: WWW.PEXELS.COM



NIEUWS UIT DE PASTORIEËN

NIEUWS VAN DS. LOUS

GIFT

Tijdens een bezoekje mocht ik een gift van € 50,- ontvangen, bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor deze mooie gift!

OECUMENISCHE KOFFIE-OCHTEND

Op 20 september staat vanaf 10 uur de koffie weer klaar! Dit keer in de Petrakerk aan de Spaarnestraat. Op 18 oktober is de Ichthuskerk aan de beurt. Op de bekende tijd bent u welkom in de Ichthusburcht (ingang aan de Fahrenheitstraat). Een lekker bakje koffie, een ontspannen sfeer en leuke ontmoetingen. Van harte uitgenodigd!

TERUGBLIK

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn er inmiddels alweer drie van de vier samen-onder-één-dakdiensten gepasseerd.

Zowel in de Ichthuskerk als in onze eigen Engelmunduskerk was de opkomst prima: telkens een goed gevulde kerk. Daardoor klonk het zingen ook veel voller. Al met al kunnen we terugkijken op geslaagde diensten.

GROET

De vakanties lopen ten einde. We pakken de draad van het 'gewone' leven weer op (maar wat is tegenwoordig nog gewoon?). Aan de start van een nieuw (winter)seizoen een hartelijke groet aan u allen vanuit 't Roode Hart 9. In de komende periode hoop ik velen van u weer te ontmoeten en te spreken.

DS. KEES LOUS



NIEUWS VAN DS. DE GROOT

EN TOEN WAREN ZE WEER VOORBIJ, DE WEKEN VAN VAKANTIE EN BIJKOMEN.

We hebben als gezin genoten van onze reis door Griekenland. Het was een reis met afwisselend landschap, oude cultuur, heerlijk eten en een gloednieuwe huurauto (jaja). Maar Griekenland was dit jaar ook een land van bosbranden en de gevolgen van de economische crisis zijn nog altijd merkbaar. We hebben kortom vele kanten van dit ondanks alles prachtige land gezien. Voor ons was het bovenal fijn om twee weken samen op te trekken.

Onze vakantie begon eigenlijk al daarvoor, met een midweek in Brabant, in een boerderij in Drunen. We gingen met een groep mee die was verzameld door de kerk waar Joris lid is, Sant'Egidio. Er waren enkele Syrische gezinnen mee, enkele ouderen met een lichtverstandelijke beperking en wat helpers, allemaal jong en oud door elkaar. Ik mocht mee als 'hoofd boodschappen.'





Joris heeft lang gezocht naar een helper met medische achtergrond (met name voor de ouderen die mee waren). Enkele dagen voor vertrek vroeg hij of ik niet iemand wist die mee zou willen, want anders konden enkele ouderen niet mee. En zo kwamen we drie dagen voor vertrek bij Ineke van Ee, die spontaan 'ja' zei. Extra leuk, om zo ook iemand uit onze gemeente mee te nemen. En nu weer heerlijk aan de slag in Velsen!

TERUGBLIK

Het seizoen is nauwelijks van start of we hebben al iets om op terug te kijken. Een tiental gemeenteleden bezocht de Bijbelse Zandsculpturen in Elburg. Prachtig gewoon. De beeldhouwwerken van zand laten ook wat zien van de geschiedenis van het christendom in de lage landen. Vandaar dit beeld van 'onze' Willibrord. Welke kerk zou hij in zijn hand hebben?



BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 16 september starten we het nieuwe seizoen met de Kerkproeverij. De dienst is bedoeld om iemand mee te nemen. We willen laten zien hoe het er aan toe gaat in de Engelmunduskerk, dus het is in principe een 'normale' dienst. Maar wel met wat extra's!

Nodigt u ook iemand uit? Of leest u wel altijd het kerkblad maar aarzelt u om een keer naar de kerk te komen?

Deze zondag bent u en ben jij extra welkom.

GEZAMENLIJKE DIENSTEN

Op zondag 23 september is de afsluiting van de landelijke Vredesweek. Dat vieren we samen met de Pieterkerk, Ichthuskerk en de twee andere Engelmunduskerken. Deze oecumenische dienst is in de Engelmunduskerk in Driehuis. Let op, de dienst begint om 10.30 uur.

Op zondag 30 september is er (vanwege de jaarmarkt de dag ervoor) een Samen-Onder-Eén-Dak-dienst in de Ichthuskerk. Deze dienst is gewoon om 10 uur. We hebben de komende weken ook twee graag gehoorde gastvoorgangers. Op 9 september ds Carola Dahmen uit Oostzaan en mw Helga Frömning heten we welkom op zondag 7 oktober.

GROET

In de rubriek 'Wat is er te doen' vindt u vast iets van uw gading voor de komende maanden. Ook treft u in dit kerkblad een flyer van Ichthus en Engelmundus met een overzicht van activiteiten.

Met een hartelijke groet,

DS BARBARA DE GROOT

WIJ HEBBEN GELEZEN



Mag je alles vragen aan God?



Die vraag stelde Coen Verbraak in het programma 'Kijken in de ziel' aan een bevindelijk-gereformeerde dominee, die daar 'ja' op antwoordde. Mag je alles vragen? Mag je bidden om regen? Het gebed dat ik schreef vanwege de grote droogte die er heerst in ons land, maakte nogal wat los en laat zien dat mensen in de kerk heel verschillend tegen het gebed aankijken. Velen waren er blij mee, anderen vonden het een ouderwetse manier van bidden: 'dit ken ik van vroeger, dit is niet van deze tijd...'

Gebed om zegen

Overigens, wat mij betreft was en is het nog steeds niet een gebed om regen, maar een gebed om zegen, een gebed waarin we ons met alles wat we zijn en voelen en ons zorgen over maken, wijden aan God. Ook dus, ja, met die zorg om de schepping nu de gewassen staan te verdrogen op het land en mensen met een zwakke gezondheid bezwijken onder de hitte en het nodig is met elkaar mee te leven in de zorg die het geeft bij boeren, de zorg die het geeft om ons veranderende klimaat. En ik schat zomaar in dat dit gebed heel anders aankomt in agrarische gebieden, waar mensen de afhankelijkheid van de elementen ondervinden dan in stedelijke gebieden waar het water toch wel uit de kraan blijft komen.

Dit gebed was een momentopname. Ik had wellicht ook wat andere en sterkere accenten kunnen leggen, ik had ons ook kunnen verootmoedigen voor ons aandeel in klimaatverandering; ik had ook kunnen aanvullen dat we in alle extreme omstandigheden ons aan God mogen toevertrouwen, naast droogte ook wateroverlast; ik had het probleem niet alleen voor ons land, maar wereldwijd kunnen benoemen: gemiste regen in ons land geeft immers nog geen hongersnood zoals in Soedan... Tel je zegeningen, zeker...

Ik ben ook eigenlijk wel blij dat dit gebed reacties heeft opgeroepen. Collega's gaven aan hoe zij dan zouden bidden en dat leverde in de social media nog meer gebeden op, mooi toch? Er wordt weer over bidden gesproken, over wat het voor gelovigen is en wat het niet is en dat is toch winst...

Veilig bidden

En toch... de reacties op dit gebed legden theologische verschillen in onze kerk bloot. Ik vind het best jammer, dat we elkaar in onze uitingen van ons geloof niet altijd kunnen vinden. Ik neem in onze kerk zoets waar als 'veilig' bidden, veilig bidden staat voor mij dan voor zo'n algemeen geformuleerd gebed dat niemand zich er een buil aan kan vallen en God, hoe we Hem of Haar dan ook zien, al helemaal niet. Men heeft moeite met het Godsbestuur omdat men alles in oorzaak en gevolg wil vatten, regen en droogte komen voort uit verkeerd menselijk handelen en mag je dat God in de schoenen schuiven? Bidden is dan alleen nog een indirecte aansporing tot handelen. Het is bidden onder een gesloten hemel, waarin we enkel nog aan God vragen ons wijsheid en moed te geven. Bidden als uiting van onze verantwoordelijkheid, waarbij we het ten diepste niet meer van een hogere macht verwachten. Geloven is voor mij hartstocht en ik wil met alles in mijn leven bij God betrokken zijn, ik weet Hem ook in alles op mij betrokken en ik wil boven alles zijn Koninkrijk dienen. Deze hartstocht brengt met zich mee, dat ik alles deel wat mij aan het hart gaat. Niet als een vragenlijstje aan God waar Hij

aan moet voldoen, dat laat ik uiteindelijk aan Hem. Maar ik noem het wel, ik zou niet anders willen. Ik vind dat ook terug in het Psalmbboek, ik vind dat ook terug in het gebed van een vrouw als Hanna. En als het om er om gaat, hoe dat dan kan werken, wil ik wel een voorbeeld uit mijn eigen leven noemen: ik bad als Hanna ook om een kind en God gaf me het inzicht dat er kinderen op de wereld zijn die graag een moeder en vader zouden hebben en ik ontving de moed om kinderen te adopteren...

Toevertrouwen aan God

Mag je alles vragen aan God? Bidden kan blasfemisch worden. God voor jouw karretje. Je moet ervoor oppassen niet naar jezelf toe te bidden, het gaat uiteindelijk om Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Maar soms is je kinderlijk toevertrouwen aan God het enige wat je hebt: ik was in een penitentiaire inrichting en de vrouwen baden heel kinderlijk, heel concrete, vragende gebeden waarvan ik dacht: zou God daar iets mee kunnen? Liturgisch absoluut onverantwoord... Maar ze deden het toch maar en wisten zich met hun God verbonden en ontvingen kracht in hun moeiten.

*Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat Gij gezegend wordt,
God is een schuilplaats voor ons allen.
Psalm 62: 5*

DS. SASKIA VAN MEGGELEN - PRESES GENERALE SYNODE

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452



voor elke klus in en rondom
uw woning of bedrijf

www.buildwise.nl

info@buildwise.nl

Henri Bron
Zeeweg 171
1971 HB IJmuiden
061 3934294



Kievit
de maatwerk maaltjidservice

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse, smakelijke warme maaltijden die wij bij u thuis of op het werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 - www.kievitbv.nl

**Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij**



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl



Het
geheim
van IJmuiden...

...zit al ruim 50 jaar in de
TROMPSTRAAT Nr. 1

- banners
- beachflags
- drukwerk
- familiedrukwerk
- flyers & folders
- huisstijl
- ontwerpen
- posters
- printen
- scripties
- stickers
- vlaggen

ELTA*print*

Trompstraat 1-5 (schuin achter het gemeentehuis)
1971 AA IJmuiden • Tel. 0255 511191 • info@elta.nl

Sterk in grafische communicatie!

jmp

Mooy & Partners B.V.

Administratieve en fiscale dienstverlening

jmp

Kon. Wilhelminakade 217
1975 GK IJmuiden
Postbus 124
1970 AC IJmuiden
Tel. (0255) 51 08 45
Fax (0255) 52 21 37
Email: j-m-p@wxs.nl

Lid Nederlands College van Belastingadviseurs
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Voor een goed advies
en ruime keuze



DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes

Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964