



SAMIEN

PROTESTANTSE GEMEENTE • VELSEN-ZUID IJMUIDEN-OOST

JAARGANG 25 NR. 10

29 APRIL T/M 9 JUNI 2018

Tussen *Pasen* en *Pinksteren*

De tijd tussen Pasen en Pinksteren - waarin zich ook de Hemelvaartsdag bevindt - is naar mijn gevoel altijd een bijzondere tijd. De Heer is waarlijk opgestaan! Tegelijkertijd moet het feest van de Geest nog komen. We noemen die tijd ook de Paastijd. Buiten ontluikt de natuur op een overweldigende manier: alles gaat overvloedig groeien en bloeien. Maar in de kerk is het op een bepaalde manier toch een beetje stil. Na alle diensten en vieringen in de Goede Week en op Pasen - een intensieve periode - lijkt het wel alsof we terugvallen in het 'normale'. Het bijzondere is dat dit in de bijbel precies zo is. Na de verrijzenis van onze Heer blijven de leerlingen in eerste instantie binnen. Geen bevlogenheid, maar eerder angst voor de buitenwereld. Als ze dan toch naar buiten gaan, pakken ze hun oude beroep weer op. Het is hun beroep van voor de opstanding, het ambacht dat ze uitoefenden voordat Jezus hen riep. De leerlingen gaan na de opstanding weer vissen. In zekere zin vallen ze terug in het oude. Dat roept bij ons belangrijke vragen op. Wat is er met Pasen eigenlijk veranderd? Wat is er anders geworden en wat is er hetzelfde gebleven? Dat geldt voor die ene Paasmorgen van lang geleden, maar dat geldt ook voor ons elk jaar weer. Wij vieren elk jaar het Paasfeest in een gebroken wereld. Die wereld ziet er na Pasen precies zo uit als ervoor. Op het moment dat ik dit schrijf, is er net de vergeldingsaanval met raketten op Syrië geweest. Pasen wordt op brute wijze weersproken. De gebeden voor de zondagen in de Paastijd eindigen allemaal met 'in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven'. Maar is er om ons heen kijkend meer vreugde dan voor Pasen of is alles toch hetzelfde gebleven, zonder dat er extra redenen tot vreugde en blijdschap is?

Die ingetogenheid in de Paastijd heeft ook iets van bezinning. Wij mogen Pasen overwegen. Dat heeft ook iets weldadigs. Pasen moet groeien. Bij de leerlingen was ook niet in één klap alles anders. Het duurde tot en met Pinksteren voordat zij van leerlingen tot apostelen waren gegroeid. Letterlijk gaandeweg groeiden zij boven hun angst en hun onzekerheid uit. Hoe kwam dat? De leerlingen gingen steeds meer ontdekken dat hun verrezen Heer, die op Hemelvaartsdag van hen scheidde, iets had achtergelaten: de belofte van de voltooiing van het koninkrijk van God. Jezus had tijdens zijn leven dat Rijk geproclameerd. De leerlingen kwamen gaandeweg tot de overtuiging dat midden in deze gebroken wereld dat Rijk sinds Pasen steeds meer zichtbaar wordt. Het is er al, maar toch ook nog niet helemaal. Jezus had hun beloofd dat Gods Rijk zal aanbreken. Die belofte van Gods Rijk dat komt, maakt voor ons Pasen elk jaar weer actueel. Zelfs voor Pasen spreekt Jezus daarover. En wel wanneer Hij het Heilig Avondmaal instelt. Hij verwijst ernaar dat Hij met zijn leerlingen nog een keer, opnieuw, op nieuwe wijze, met hen die maaltijd zal houden. Maar dat zal dan zijn in het Rijk van zijn Vader, die ook onze Vader is. Zo houdt het Paasfeest, dat wij elk jaar weer te midden van die gebroken wereld vieren, bij ons de hoop levend op de vervulling van de belofte van Gods komend koninkrijk. Net zoals we dat telkens weer bidden met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Vanuit die hoop mogen wij na Pasen verder leven. Elk jaar weer.

Ds. KEES LOUS



Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

www.engelmunduskerkoudvelsen.nl



KERKGEBOUW ENGELMUNDUSKERK - KERKPLEIN VELSEN-ZUID

Postadres: zie hieronder

Koster

- dhr. A.G. Bresser
Meervlietstraat 41, 1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Telefoon

514714

Redactieleden

- Joke Stam
- Jan Oosterveen
- Aafke Strooker
- Frits Vermeulen

Telefoon

520966

511794

521414

522269

Predikanten

- Ds. C. Lous
't Roode Hart 9, 1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
524473
- mw. ds. B.E. de Groot
Meervlietstraat 131, 1981 BL Velsen-Zuid
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl
578978

E-mail redactie:

kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat en postadres

- mw. C.E. Talens-Stam
Driehuizerkerkweg 240, 1985 HV Driehuis
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl
519502

Algemene gegevens

KINDERKERK

Giften kunnen worden overgemaakt op rek. nr. NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z o.v.v. gift kinderkerk

BEZORGING KERKBLAD SAMEN

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is: dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid, tel. 0255 - 520504, bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is: Fam. van Broekhuizen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden, tel. 0255 - 532486, bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

VRIJWILLIGE BIJDAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN

rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek en dit onder vermelding van Samen.

AUTORIJDIENTEN

Voor die personen die gebruik willen maken van de autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster opgesteld. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft dit rooster. De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:

- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

- **Secretaris-kerkrentmeester:** dhr. E. Cornet, Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
- **Penningmeester-kerkrentmeester:** dhr. P.L. Bijker, Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek, tel. 023-5385383
- **Vrijwillige bijdragen:** rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek
- **Diaconie:** rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Klipper 16, 1991 MV Velsersbroek, tel. 023-5380927
- **Collectebonnen** zijn te bestellen via rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 536082

Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

KERKDIENTEN



	ENGELMUNDUSKERK	ICHTHUSKERK	VELSERDUIN
29 apr	10.00 uur HA ds. J.J.H. Hoekstra	10.00 uur ds. L. Rasser	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen
6 mei	10.00 uur ds. S. Zuidema Heemskerk	10.00 uur ds. J. van Doorn	10.30 uur pastor A. Peters
10 mei	Hemelvaart 10.00 uur Oecumenische Dienst in de Oud Katholieke Engelmunduskerk, Wilhelminakade IJmuiden ds. J. van Doorn	Hemelvaart 10.00 uur	
13 mei	10.00 uur ds. B.C. Helmers	10.00 uur ds. J. Buchner Amstelveen	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen
20 mei	10.00 uur Pinksteren ds. C. Lous m.m.v. Engelmunduskoor	10.00 uur Pinksteren ds. J. van Doorn	10.30 uur ds. I. Clement
27 mei	10.00 uur ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. C. Lous	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen
3 juni	10.00 uur HA Oecumenische Dienst ds. B.E. de Groot mmv.Engelmunduskoor	10.00 uur Oecumenische Dienst in Engelmunduskerk V-Z	10.30 uur C. van Polvliet
10 juni	10.00 uur ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. C. Lous	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen

HUIS TER HAGEN

29 april	10.45 uur	ds. B.E. de Groot	Schrift en tafel
4 mei	19.45 uur vrijdag	mw.Korthouwer/dhr. Bijl	4 mei viering
6 mei	10.45 uur	dhr. G. Steentjes	Woord en Communie
10 mei	10.45 uur donderdag	mw. T. Korthouwer	Hemelvaart
13 mei	10.45 uur	dhr. A. Bijl	Woord en Communie
20 mei	10.45 uur	pastor E. Wigchert	Woord en Communie
27 mei	10.45 uur	pastor G. Zaal	Eucharistie
3 juni	10.45 uur	mw. T. Korthouwer	Woord en Communie
10 juni	10.45 uur	mw. C. Voskamp	Woord en Communie

DE MOERBERG

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag

11 mei	16.00 uur
25 mei	16.00 uur
8 juni	16.00 uur

BREEZICHT

Diensten in de regel laatste donderdag
de maand

26 april	16.00 uur
31 mei	16.00 uur

BIJ DE DIENSTEN

ENGELMUNDUSKERK



ZONDAG 29 APRIL: DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. J.J.H. Hoekstra
Ontvangstdienst: mw. E. Bijker en dhr. A. de Koning
Bloemendienst: dhr. B. te Beest en mw. R. de Vlieger
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor het Werelddiaconaat en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

ZONDAG 6 MEI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. S. Zuidema
Ontvangstdienst: de dames T. Talens en H. Stolk
Bloemendienst: mw. A. Mak en dhr. J. Bragt
Geen Kinderkerk i.v.m. meivakantie
Koffiedienst: dhr. en mw. Hinloopen
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Missionair Werk en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 

DONDERDAG 10 MEI: HEMELVAART Oecumenische Dienst om 10.00 uur in de Oud Katholieke Engelmunduskerk Wilhelminakade te IJmuiden

Voorganger: ds. J. van Doorn

ZONDAG 13 MEI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. B.C. Helmers
Ontvangstdienst: mw. C.A. van Ee en dhr. H. Krijnen
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
Kinderkerk: mw. Y. Bax
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

ZONDAG 20 MEI: PINKSTEREN DIENST OM 10.00 UUR

Met medewerking van het Engelmunduskoor o.l.v. Philiën Schouten
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Nagtegaal
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. H. van Gent
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. P. Dalebout
De collecten zijn voor de Zending en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

ZONDAG 27 MEI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst:
dhr. en mw. Koffeman
Bloemendienst: de dames Ts. Abma en J. Stam
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Organist: dhr. H. Crezee
De collecten zijn voor Bartimeus en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

ZONDAG 3 JUNI: OECUMENISCHE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL OM 10.00 UUR

Met medewerking van het Engelmunduskoor o.l.v. Philiën Schouten
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: mw. P. de Hoog en mw. A. Ouwehand
Bloemendienst: de dames I. de Jong en Y. Roodzant
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Koffiedienst: dhr. en mw. Pieters
Organist: dhr. P. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken 

ZONDAG 10 JUNI: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Mak
Bloemendienst: de dames G. Hinloopen en P. de Hoog
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor het Werelddiaconaat en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

Liemve uitvaartbegeleiding

met aandacht en gevoel naar een liefdevol afscheid



Henriëtte de Bruijn

06 38 58 79 13

www.liemveuitvaartbegeleiding.nl



Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	Periode	Uiterste inleverdatum kopij	Verschijningsdatum vanaf...
26-01	10/06 - 14/07/2018	28 mei 2018	07 juni 2018
26-02	15/07 – 08/09/2018	02 juli 2018	12 juli 2018
26-03	09/09 – 13/10/2018	27 augustus 2018	06 september 2018

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

EIGEN KERKNIEUWS

WAT IS ER TE DOEN

Oecumenische musicalgroep Jakob speelt: Op zoek naar Judas!

Met een enthousiaste groep van 30 spelers hebben wij de afgelopen 14 maanden hard gewerkt om een nieuw stuk op de planken te zetten. Onder leiding van Gemma Selier, Henriëtte de Bruijn en Erik Warns komen we stap voor stap dichterbij de uitvoeringsdata.



In de voorstelling laten wij u kennismaken met Judas. Want wie was Judas eigenlijk? Als internationale bekendheid kennen we hem als de verrader van Jezus. Maar net als ieder ander was Judas een mens. Waarom kwam hij tot deze actie? Is hij misschien toch menselijker dan men vaak genoeg aanneemt?

Velen van u hebben de eerste scène van de musical in de kerkdienst kunnen bewonderen. Het bericht van het overlijden en de geboorte van Judas samengebracht.

Wij laten u zien wat er in de tussentijd gebeurd is; of Judas überhaupt liefde heeft gekend en waarom hij zich aansloot bij Jezus.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze musical vol diepgang, humor en prachtige muziek? Op 1, 2 en 3 juni spelen wij in de Ichthuskerk (Snelliusstraat 40)!
Tot dan,
Namens de oecumenische musicalgroep,

KIRSTEN DE BOER EN DEBBY DE BRUIJN

Kaarten zijn vanaf nu te koop!

Verkrijgbaar via www.musicalgroepjakob.nl, Koster Brillen, Arend Selier (06-43567674) of een van de andere leden. Kaarten kosten € 10,- voor volwassenen en € 8,- voor kinderen t/m 12 jaar.

1 juni – 19.30 uur | 2 juni – 19.30 uur | 3 juni – 14.30 uur
Ichthuskerk IJmuiden | Snelliusstraat 40



Nieuws uit de kerk

Als we terugblikken naar de 40-dagentijd en Pasen, doen we dat met een blij gevoel! Tijdens de projectzondagen hadden we weer een fijne, constant grote groep kinderen, die samen met ons naar Pasen toeleefde. De zorgkoffer sprak aan en in de kerk kwam het zorgen voor elkaar op allerlei verschillende manieren aan bod. Met Palmzondag hadden we een enorme groep kinderen die enthousiast aan de slag gingen met het maken van het Palmzondagskruis.



Er werd serieus gewerkt en opgelet of alles wel in de juiste hoeveelheden aan de stok kwam met als laatste – vlak voor we de kerk ingingen - een broodhaantje (door één van de kinderen 'kippebroodje' genoemd) bovenop. Wat een vrolijk gezicht was het, toen ze met z'n allen achter dominee Kees aanliepen door de kerk met hun mooi versierde stokken! Na de dienst werd er koffie, thee en limonade gedronken en waren er spelletjes zoals sjoelen en een balspel. Omdat het mooi weer was, konden de kinderen hun energie ook lekker buiten in de tuin van de kerk kwijt. Daarna begon een heus pannenkoekenfeest, waar er zeven flinke door de kinderkerkleiding en dominee Barbara gebakken stapels pannenkoeken doorheen gingen! Ook de ouders en grootouders smulden mee.



Als afsluiting van de dag gingen de kinderen met dominee Kees op berenjacht; dat was spannend en hilarisch! Ik zag bij menig (groot)ouder de tranen over de wangen rollen. Alle kinderen hebben de berenjacht overleefd!

De week erna, met Pasen, was het minder mooi weer. Maar dat weerhiel Sjoerdje er niet van om eieren te verstoppen; binnen dit keer. De kinderen kwamen glunderend van trots weer terug met hun tasje, met daarin de chocolade eieren die ze gevonden hadden. We namen die dag ook onze nieuwe kinderkerkkaars in gebruik. Janine heeft er weer een echt kunstwerk van gemaakt, met de Barmhartige Samaritaan erop; als herinnering om toch vooral voor elkaar

te blijven zorgen, ongeacht afkomst of geloof.

Nu alle feestelijkheden weer achter de rug zijn, blikken we natuurlijk ook vooruit. Op het moment dat ik dit schrijf, is de lente begonnen en gaan de gedachten met het mooie weer dat daarbij hoort, naar vakanties! Te beginnen met de meivakantie.

De dames van de kinderkerkleiding zijn dan ook niet allemaal thuis. Dus was het even puzzelen met het rooster. Helaas hebben we niet alle drie de zondagen vol gekregen. **Zondag 6 mei is er geen kinderkerkdienst.** Voor de zondag daarna, de 13^{de}, helpt Yvonne ons uit de brand door een kinderkerkdienst te doen; heel fijn!



Als we nog wat verder vooruit kijken, richting zomervakantie, komt ook het kinderkerkuitje in zicht. Waar we dit jaar naartoe gaan, kan ik nu nog niet zeggen, maar wannéer het gaat plaatsvinden natuurlijk wel! Zet dus allemaal vast 15 juli in de agenda, want we willen - net als vorig jaar - voorafgaande aan het eigenlijke uitje een 'we-vieren-de-zomer-picknick' houden voor iedereen die daaraan wil mee doen.

We wensen iedereen een prachtige lente, waarin we elkaar vaak zullen treffen in en om onze mooie kerk! Met een vriendelijke groet namens de hele kinderkerkleiding,

HENNY

Meditatieve wandeling

Op zaterdag 12 mei is er een meditatieve wandeling. We verzamelen om 9.30 uur op het Pontplein. Dit keer is de wandeling ook geschikt voor rolstoelen en scootmobielen, hoe leuk!

De wandeling duurt ongeveer een uur en na afloop is er koffie en thee uit de thermoskan.

Meer info bij ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of tel.578978.

Het Open Venster

Donderdag 17 mei is het de laatste keer in dit seizoen dat er een middag is van het Open Venster.

We gaan er een gezellige middag van maken, met o.a. diverse kienrondjes.

Hierbij bent U van harte uitgenodigd. We beginnen om 2 uur in de Ichthusburcht. Wilt U gebruik maken van de taxidienst, dan kunt U bellen met Mevr. Roodzant, tel: 510969.

MET EEN HARTELIJKE GROET VAN HET OPEN VENSTERTEAM.

Een programma samengesteld voor mensen van binnen en buiten de Engelmunduskerk

Alweer de laatste voorstelling van Engelmundus en meer van dit seizoen is op **zondag 29 april**.

Engelmundus en meer .. presenteert: **Yentl Flavour** - Voorstelling "Reikhalzen naar het leven"

Yentl Flavour speelt de 'muzikale voorstelling'

'Reikhalzend naar het leven' naar de dagboeken van de joodse schrijfster Etty Hillesum (1914-1943), boeiend en aangrijpend. Zij schrijft haar dagboeken gedurende de bezettingsjaren in Amsterdam-Zuid. Hoewel de oorlog een steeds dwingender plaats inneemt, getuigen deze dagboeken van een enorme levenskunst. Zij zoekt naar liefde, naar verbinding met zichzelf en anderen, naar God.



We nemen u mee in de wereld van Etty Hillesum, aan de hand van een aantal dagboekfragmenten. Deze fragmenten worden afgewisseld met prachtige (met name Jiddische) liederen en muziek van het trio Yentl Flavour en fysiek theater door Hanneke Verhulst.

Yentl Flavour bestaat uit Allert van der Heijden (gitarist), Anna Maria Roos (zangeres) en Cornelia Wannee (violiste). De dagboekfragmenten worden verzorgd door Anneke de Hoop.

Voor meer info www.ettyhillesumcentrum.nl

Op deze site is ook een overzicht van de werken van Etty Hillesum te vinden.

Voor deze voorstelling bent u vanaf 14:30 uur hartelijk welkom! Aanvang om 15:00 uur. Kosten: € 10,00 p.p., inclusief drankje. Kaarten kunt u bestellen, bij voorkeur via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of telefonisch 06-18921501.

Meer info over deze of toekomstige voorstellingen, houdt de website in de gaten.

REKENING & VERANTWOORDING

Bloemengroet

De bloemen uit de diensten in de Engelmunduskerk gingen met onze hartelijke groeten naar onze gemeenteleden



- | | |
|-----------------|---|
| 18 maart | Mevrouw de Kool,
De heer van Putten,
Mevrouw Rodenburg, |
| 25 maart | Mevrouw Bosschert,
Mevrouw van der Zwan,
De heer Dalebout, |
| 1 april | Mevrouw van der Lugt,
De heer Stolk,
Mevrouw van der Veen,
Mevrouw Rathman |
| 8 april | Mevrouw Groen,
Mevrouw van Vliet, |
| 15 april | Mevrouw Planting
Mevrouw de Velde Harsenhorst |

Opbrengst 40dagentijd campagne 2018

De collectes die tijdens de zes zondagen van de 40-dagentijd campagne van Kerk in Actie, dit jaar onder de titel 'Onvoorwaardelijke liefde' zijn gehouden, hebben totaal een bedrag van € **979,75** opgebracht.



Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.



De verdeling over de projecten is als volgt:

- | | |
|---|-----------------|
| Zondag 1 (18 februari 2018) | |
| - Met je kinderen op de vlucht - IOCC Libanon | € 182,30 |
| Zondag 2 (25 februari 2018) | |
| - Uit de schulden - Schuldhulpmaatje Nederland | € 125,20 |
| Zondag 3 (4 maart 2018) | |
| - Sterke vrouwen opleiden op Papoea - P3W | € 127,65 |
| Zondag 4 (11 maart 2018) | |
| - Kerken Almere runnen een sociale supermarkt | € 194,50 |
| Zondag 5 (18 maart 2018) | |
| - Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India | € 168,05 |
| Zondag 6 (25 maart 2018) | |
| - Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda | € 182,05 |
| | € 979,75 |

De opbrengst van de "spardoosjes" was totaal € **274,18**.

HARTELIJK DANK NAMENS DE DIAKENEN



Liturgie in beweging?

In maart was ik met Joris en onze kinderen mee naar een doopdienst in de Antiocheens Orthodoxe Kerk, die diensten houdt in een kerkgebouw in Amersfoort. Deze kerk maakt deel uit van de oosters-orthodoxe kerken. Er komen veel van oorsprong Syrische mensen.

Wat me trof in deze dienst was de combinatie van uitgebreide, plechtige rituelen en de gemoedelijke, losse sfeer. Heilige chaos, dat was het. De priester reciteerde in het Arabisch het doopgebed, de vier dopelingetjes werden intussen uitgekled en de peetouders stonden klaar met grote witte handdoeken. En er tussendoor liepen familieleden foto's te maken en andere kleine kinderen namen een kijkje bij het doopvont, dat een waar doopbad was.

Het dopen zelf maakte ook veel indruk op me. De kinderen werden ondersteboven getild en zo met hun hoofd onderwater gehouden!

Daarna werden ze met gewijde olie gezalfd en kregen ze hun eerste communie op een lepeltje. Ook kregen ze feestelijke witte kleren aan.

We konden alles heel goed zien, want we mochten op de eerste rij zitten. Ik vroeg nog aan de doopouders of zij niet op de eerste rij moesten zitten, maar nee hoor, 'wij blijven staan, we hebben geen tijd'. En inderdaad, ze hadden geen tijd om te gaan zitten, zozeer waren ze bezig tijdens de dienst.

Nadat de kinderen gedoopt waren, liepen we zingend in processie door de kerk om de kinderen welkom te heten in de gemeenschap van Christus.

Het geheel zet me aan het denken.

Wij protestanten zijn gewend om de kerk binnen te komen en te gaan zitten, in afwachting van wat komen gaat. We komen er vaak om iets te 'halen', een inspirerend woord of betekenisvol lied om mee te nemen de week in. We willen er wat aan hebben. We bewegen weinig, alleen aan het begin en eind gaan we even staan. In de oosters-orthodoxe kerken moet je bijna de hele tijd staan, wat veel actiever is dan zitten. Zo heb je ook meer het gevoel dat je ook iets komt 'brengen', je neemt namelijk deel aan de lofprijzing – de doxa van God.

Zou dat ook bij ons kunnen? Hoe zouden we meer 'actie' in de liturgie kunnen brengen?

In de dienst van Pasen zijn we gaan staan bij de lezing uit het evangelie. In veel kerken is het een goede gewoonte om te gaan staan bij het evangelie. Van één gemeentelid kreeg ik er een reactie op. Hij vond het erg mooi. En u, was u erbij? En wat vond u? Of viel het niet op omdat het eigenlijk best goed voelt? Ik ben benieuwd!

DS. BARBARA DE GROOT

*Witte hyacinten,
gele narcissen,
blauwe druifjes,
violen in bonte kleuren
staan buiten op mijn tafel,
verspreiden zoete geuren.*

*De zon staat aan de blauwe hemel
haar warmte te verspreiden,
lokt ons naar buiten met een boek.
Ons wachten fijne tijden.*

*De merel en de heggemus
roepen luid om een vrouwtje
en brengen naar hun zelfbouwnest
wat vezels van een touwtje.*

*Wat veertjes en wat vers groen mos.
Dan leggen ze hun eitjes,
zo leeft alles lustig voort.
De natuur vol aardigheidjes.*

*Wat ik nu hiermee zeggen wil,
verlies maar nooit de moed.
Zoals 't gaat in de natuur,
't komt altijd wel weer goed.*

MARTHA V.D. DUIN

Beste mensen van de Engelmunduskerk,

Wij gaan 2 mei a.s. verhuizen van de Wijk aan Zeeërweg 21 naar de Doorneberglaan 44.

We hebben besloten om vanaf onze verhuisdatum (2 mei a.s.) te gaan "kerken" in de Ichthuskerk.

Die kerk is voor ons nu veel dichterbij en we voelen ons in die gemeente net zo thuis als in de Engelmunduskerk.

Eén en ander wil natuurlijk niet zeggen dat jullie ons nooit meer zullen zien in de "Oud Velsen".

We bewaren goede herinneringen aan de Engelmunduskerk en daarvoor Goede Herderkerk.

Die tijd heeft een groot deel van ons leven bepaald.

We hopen jullie nog vaak te ontmoeten!

Een hartelijke groet van

SIMONE EN JAN SCHOTVANGER

**Om te leven, te voelen en te veranderen,
beschikken we alleen over het nu.**

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN

NIEUWS VAN DS. LOUS

GIFT

Bij een bezoek mocht ik € 50,- voor de kerk ontvangen. Hartelijk dank voor deze gift!

OECUMENISCHE KOFFIE-OCHTENDEN

Op donderdag 17 mei staat de koffie weer voor u klaar in De Rank (Kon. Wilhelminakade 265), het verenigingsgebouw van de Nieuwe Kerk te IJmuiden. Zoals altijd begint de bijeenkomst om 10 uur. De koffie-ochtend van juni is voor ons een 'thuiswedstrijd'; op 21 juni is onze eigen Engelmunduskerk de gastkerk.



DS. KEES LOUIS

NIEUWS VAN DS. DE GROOT

TERUGBLIK

We kijken als gemeente terug op een intens beleefde Goede Week. Wat een vrolijk gebeuren was de processie door de kerk op Palmzondag. Met 25 kinderen had de leiding van de kinderkerk de handen vol aan het maken van de palmpaasstokken. Wat goed dat de kinderen ze hebben uitgedeeld in de kerk!



Op Palmzondag klinkt het vrolijke Hosanna, dat snel omslaat in een stille week van aandacht en gebed. De vespers zoals we die vorig jaar hebben gedaan, waren ook nu weer een bezinnend moment op weg naar Goede Vrijdag. Het koor had prachtige muzikale inbreng op Goede

Vrijdag en Paasmorgen. Piet Dalebout was enkele weken voor Pasen lelijk ten val gekomen en was nog niet voldoende hersteld om alle diensten op het orgel te begeleiden. Fijn dat we een beroep konden doen op Jaap Haringa en zo de kans kregen weer een keer van zijn orgelspel te genieten. Ook de dirigent van het koor werd plotseling door een vervelende kwaal aangedaan en daarom vielen Ben Helmers en Jan Langelaar in als dirigent. Wat is onze gemeente toch rijk gezegend met muzikale talenten!

En ter info: met Piet Dalebout en met Philiën Schouten gaat het op moment van schrijven al weer stukken beter.

FEEST VAN DE GEEST

Voor de kinderen komen nu de rommelige weken, met nu weer eens dagje vrij zús en dan weer eens een weekje vrij zó.

Dat betekent meestal ook dat voor mensen, die niet aan de schoolvakanties gebonden zijn, de vakantietijd aanbreekt. Hopelijk heeft u wel tijd, om in het weekend na Hemelvaartsdag of in het weekend van Pinksteren, de kerk te bezoeken in het kader van Feest van de Geest! Twee jaar geleden deden we voor het eerst als kerken van Haarlem en omstreken mee aan dit evenement vol kerk en kunst. Dat is ons goed bevallen. Ook mooi is het dat de kerk van Spaarndam en de Dorpskerk in Santpoort dit keer mee doen, waardoor er een nog interessantere fietsroute ontstaat langs deelnemende kerken. Komt u ook kijken?

En mocht u nog niet gevraagd zijn: de kerk is open op 10, 12 en 13 mei en de week daarna op 19, 20 en 21 mei, alle keren van 13 tot 17 uur. Bent u ook in de gelegenheid om een keer als gastvrouw of gastheer aanwezig te zijn?

Dat zou heel fijn zijn!

U kunt zich bij mij melden op tel 578978 of ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl



VOORUITBLIK

Door de meivakantie (waarin ik overigens geen vakantie heb, maar wel twee vrije zondagen) en omdat ik een keer in Huis ter Hagen voorga, ben ik een aantal zondagen niet als voorganger in de kerk. U treft bekende voorgangers op de kansel, die we als gemeente erg waarderen.

Kijkt u vooral ook even bij de rubriek 'wat is er te doen', of daar iets van uw gading bij is. Ik kijk zelf 'met gepaste trots' uit naar de musical 'Op zoek naar Judas', waarin onze kinderen Tomas en Eva meezingen en meespelen. Ook dat is kerk-zijn, zeker voor tieners!

GIFTEN

In maart ontving ik tweemaal een gift. Een gift van € 50,- voor het pastoraat en een anonieme gift van € 25,- in de brievenbus ter vrije besteding. Ik stel voor als bestemming het inderwerk.

Voor alle giften hartelijk dank.

Een hartelijke lentegroet,

DS BARBARA DE GROOT

IN MEMORIAM JOKE NIEZING - BUNSCHOTEN

Op 10 april is Johanna Everarda Niezing – Bunschoten (Joke) na een korte periode van ziekte overleden. Met haar man Kees woonde ze sinds eind jaren '50 in IJmuiden. Na de Schiplaan en het Zeewijkplein, genoot Joke het laatste jaar van het uitzicht vanaf de 8e verdieping van de Moerberg.

Kees was toen al een jaar in Velsersduin.

In de kerk stonden we op 16 april stil bij haar bewogen leven. De twee zonen vertelden hoe hun moeder actief was in maatschappij en kerk, in de plaatselijke politiek en bij de vrouwenbond. Voor al haar werk is Joke een aantal jaar geleden koninklijk onderscheiden en werd ze benoemd als

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Niet alleen in haar leven heeft ze een lange weg afgelegd, ook in haar geloof. Psalm 23 en notities van Joke zelf, hielpen ons om daar woorden aan te geven. Ze is een weg van geloof en vertrouwen gegaan, met ruimte voor twijfel en onzekerheid. Aan het einde van haar leven was er ook daarin rust. Het vertrouwen zoals verwoord in lied 916 was er: "Door God zijn wij omgeven, zoals wij hier bestaan. In Hem zullen wij leven en tot zijn feest ingaan."

We bidden om de nabijheid van God en mensen voor haar man Kees, en voor haar zonen en schoondochters.

IN MEMORIAM JAN SPAANS

In de nacht waarin Pasen aanbrak, op zondag 1 april, overleed ons gemeentelid Johannes (Jan) Spaans.

Nog maar 3 maanden geleden overleed zijn vrouw Ans. Het gemis van Ans was groot, erg groot.

Jan en Ans Spaans woonden de afgelopen twee jaar in Huis ter Hagen. Daarvoor woonden zij in Bodegraven, waar zij het grootste deel van hun leven woonden en een gelukkige tijd hebben gehad.

Jan was altijd erg betrokken op de wereld en geïnteresseerd in wat mensen bezighield. Kinderen en kleinkinderen konden altijd rekenen op zijn belangstelling. In zijn werkzame leven kwam hij vaak in het buitenland, wat zijn blik verruimde. Ook zijn kijk op het geloof veranderde daardoor. Er was meer dan het gereformeerde gedachtegoed. Maar hij was en bleef een trouwe en actieve kerkganger. Op zaterdag 7 april stonden we op Duinhof stil bij zijn leven aan de hand van woorden uit psalm 19. In die laatste psalm klinkt ontzag voor Gods schepping en voor de schrift, en is er besef dat de mens niet alles weet. Dat typeerde Jan.

We bidden om kracht en troost voor kinderen en kleinkinderen, die zo kort na hun moeder en oma, nu ook hun vader en opa moeten missen.

Verwachtingen

“Een goede reiziger heeft geen vaste plannen en hoeft ook niet te arriveren”

(Lao Tse. 604-531 v. Chr)

Een wijsheid die in het geval van deze filosoof uit zijn eigen leven gegrepen was. Lao Tse trok door het land als wijsgeer, maar niemand wilde naar hem luisteren. Uiteindelijk besloot hij China te verlaten. Bij de grens ontmoette hij een poortwachter die hem overhaalde om zijn ideeën in ieder geval op te schrijven. Het zou zonde zijn als ze verloren zouden gaan.

Die aantekeningen werden gebundeld in Daodejing, ook bekend als Boek van weg en deugd. Deze verzameling van 81 korte Chinese wijsheden vormde later de basis van het taoïsme, een filosofie/religie waarin het erom gaat dat mensen zich durven te geven aan de constante stroom van veranderingen in het leven. Vaste plannen of bepaalde verwachtingen van het leven beperken ons in het ervaren van de reis die ieders bestaan eigenlijk is.

Een goede reiziger maakt van de reis het doel. Wie zich met een gerust hart kan laten meevoeren door de stroom heeft volgens taoïsten meteen de belangrijkste levensles onder de knie.



Commissie aangepaste Gezinsdiensten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!

Op 27 mei a.s. wordt de zesde dienst gehouden in het seizoen 2017-2018 van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema: "Pluk de Vruchten". Het thema van deze viering is: "Leef – Toch(t)". Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze dienst in de Vrededorstkerk, Laan der Nederlanden 152, Beverwijk. De dienst begint om 15.00 uur. De voorganger is pastor mevrouw G. Bijl. Organist de heer Piet Dalebout en assistent organist Rob Zeegers.

Zoals altijd kunt u aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura (fruit/bloemen) te geven of geld. Het fruit en/of bloemen zijn voor de zieken in de regio. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond. Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/thee of een glaasje fris met wat lekkers.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Wilt u hiervan gebruik maken, neemt u dan vóór 26 mei a.s. contact op met mevrouw R. de Vlieger - van Zandvoort, el. 0255 - 530210. u bent van harte welkom om de dienst van "leef – Toch(t)" mee te vieren.

Wij hopen u op 27 mei a.s. te ontmoeten.

Feest van de geest

Tijdens Pinksteren wordt de komst van De Heilige Geest herdacht. De Heilige Geest is onzichtbaar, maar wordt vaak uitgebeeld als vurige tongen op de hoofden van de apostelen of als een duif die neerdaalt. Naast deze verbeeldingen zijn er nog vele andere om u het Pinksterfeest te laten ervaren. Om deze reden zijn we erg blij dat onze kerk dit jaar meedoet met het kunstproject *Feest van de Geest*.

Het landelijke thema dit jaar is 'Levensadem'. Een kunstenaar gaat, speciaal voor ons kerkgebouw, een kunstwerk maken dat geïnspireerd is op het Pinksterfeest en aansluiting vindt bij de architectuur van ons kerkgebouw. Ruim honderd verschillende kerken in Nederland besteden op deze manier aandacht aan het Pinksterfeest. Feest van de Geest is nu al één van de grotere kunstprojecten in Nederland. Tussen Heemstede en Velsen Zuid doen dit keer elf kerken mee! De volgende kunstenaars doen daar aan mee: Helga Troll, Suzanne de Wit, Jules Kockelkoren, Riëtte Butôt, Jacqueline van Rosmalen, Afke Spaargaren, Petra Meskers en Marleen van den Bergh.

Alle deelnemende kerken, ook de onze, zullen in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren hun deuren open zetten voor bezoekers. Sommigen van hen komen misschien voor het eerst in een kerk of zullen nauwelijks weten wat het Pinksterfeest inhoudt. Zij komen om te genieten van hedendaagse kunst, om zich te laten inspireren of omdat ze op zoek zijn naar zingeving, rust of ontspanning. Het is een prachtige kans voor onze gemeente om hen te ontmoeten en te ontvangen in ons gebouw.

De volgende kerken doen mee:

- Fonteinkerk, Schoterweg 14, Haarlem
- Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5, Haarlem
- Mariakerk, Rijksstraatweg 355, Haarlem
- Pelgrimkerk, Stephensonstraat 1, Haarlem
- Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14, Haarlem
- Pinksterkerk, Camplaan 18, Heemstede
- Dorpskerk, Burgemeester Enschedélaan 65, Santpoort Noord
- Naaldkerk, Frans Netscherlaan 12, Santpoort Noord
- St. Adelbertus, Ringweg 30, Spaarndam
- Engelmunduskerk, Kerkplein 1, Velsen Zuid
- Kerkelijk Centrum 'Het Kruispunt', Zon Bastion 3, Velsbroek

Voor de data en tijden verwijzen wij u naar het artikel van ds. De Groot.

Wilt u nog meer weten? Er liggen flyers in de deelnemende kerken en kijk ook eens op de website www.feestvandegeest.nl of op onze facebookpagina 'Feest van de Geest Haarlem'

Scriba dankt God voor verkleuring samenleving en kerk

Ds. René de Reuver is blij dat de Protestantse Kerk meer kleur op de wangen krijgt. "De kerk is geen specialiteit van een bepaalde bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers geen stamgod. Geen god van één volk of stam, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt christenen met elkaar.

DE KERK KRIJGT KLEUR

De Protestantse Kerk krijgt meer kleur op de wangen. De **dominante kleur van onze kerk** is wit. Nu is dit niet verwonderlijk voor een kerk in Nederland. De meeste Nederlanders zijn blank. De laatste decennia is dit sterk aan

het veranderen. In de meeste grote steden groeit het aantal niet-blanke Nederlanders sterk. Onze samenleving verkleurt vooral door de vele nieuwe-Nederlanders. Iets meer dan de helft van **deze nieuwkomers zijn christen**. Hierdoor verkleurt de christenheid in Nederland sneller dan het geheel van de Nederlandse bevolking. Deze verandering werd even zichtbaar bij de laatste gehouden **The Passion** in de Amsterdamse Bijlmer. In dit stadsdeel zijn meer dan 150 kerkgemeenschappen. Verreweg de meeste van hen zijn kleurrijker dan protestantse gemeenten.



Gelukkig krijgt ook de protestantse kerk meer kleur op de wangen. De **vergadering van de generale synode in april** wordt afgesloten door zusters en broeders van de Indonesische Perki-gemeenschap. Decennia lang zijn zij al in Nederland. Het is de bedoeling dat een aantal Perki-gemeenten een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland wordt. Als de synode hiertoe besluit, dan wordt dit feestelijk gevierd. De Perki-gemeenschap wordt zo de vierde oorspronkelijk niet-Nederlandse geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk. Eerder sloot de Protestantse Kerk een associatieovereenkomst met de Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) en met de **Pakistaanse Urdu gemeenten**. Kortgeleden ging in Amsterdam de eerste - binnen de Protestantse Kerk van start. Kortom, de Protestantse Kerk krijgt kleur.

Deze ontwikkeling is verheugend. De kerk is geen specialiteit van een bepaalde bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers geen stamgod. Geen god van één volk of stam, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt christenen met elkaar.

VERWARRING EN VERVREEMDING

Onze samenleving worstelt met de vele nieuwkomers. Zij spreken doorgaans een andere taal en houden er vaak andere gewoonten op na. Diversiteit is niet vanzelfsprekend verrijkend. Elkaar niet kunnen verstaan of begrijpen roept nogal eens angst en vervreemding op. Zo ook, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. in Rotterdam. De fractievoorzitter van het CDA diende een plan in dat alle voorgangers in Rotterdam verplicht binnen vier jaar in het nederlands te preken. Het plan veroorzaakte een grote schok, ook binnen de Urdu-gemeenschap. Zou het straks niet meer mogelijk zijn om in Nederland in de eigen moedertaal te bidden, te zingen en te preken? Het plan beoogt integratie van diverse bevolkingsgroepen. Bovendien wil het radicalisering tegengaan van moslims die er voor kiezen om binnen de moskee alleen arabisch te spreken.

Een loffelijk streven. Alleen met een verkeerd middel. Taal hoort bij de identiteit van een volk. De zondeval van de machthebbers van Babel was hun streven naar één taal (Genesis 11:1-9). Eén taal betekent macht. Binnenkort vieren we het Pinksterfeest. Het wonder van de Geest is dat iedereen, in haar en zijn eigen moedertaal, het Evangelie hoort (Handelingen 2:8).

PINKSTEREN

Samenleving en kerk verkleuren. Goddank. Meer kleur impliceert meer taal. Niet een taal maar de bedoelingen van de spreker kunnen vervreemding en bedreiging veroorzaken. Eén taal kan leiden tot absolutisme. Meer kleur en meer taal zijn een teken van de rijkdom en grootheid van Schepper die ons aan elkaar geeft.

In de woorden van een Pinksterlied:

‘Samen in de Naam van Jezus hebben wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen, en doet ons elkaar verstaan...’

DS. RENÉ DE REUVER, SCRIBA GENERALE SYNODE

Goedheid in woorden wekt vertrouwen

Goedheid bij het denken geeft diepte

Goedheid bij het geven wekt liefde.

WIJ HEBBEN GELEZEN



Barnard

En dan komt er ineens een televisie-uitzending over de dichter Barnard, die vertelt, hoe hij gezang 223 heeft gemaakt. Op een keer was hij begonnen aan een gedicht. Eerst schreef hij zonder veel moeite een eerste couplet op, dat hij al min of meer in zijn hoofd had.

En toen ineens, zei hij, nam de Geest hem bij de hand, en schreef hij zomaar een tweede couplet op, zonder de betekenis van die zinnen werkelijk te doorgronden. Hij zei, dat hij de betekenis van dit couplet pas is gaan begrijpen toen hij veel ouder was. Hij zei ook dat het hem verbaasde dat juist dit gezang de mensen zo aanspreekt. Daar sta je toch even van te kijken, want dan is geïnspireerd schrijven geen verzinsel van bijbellezers, maar iets wat de dichter zelf is overkomen.

Op zijn minst is het een illustratie van de manier waarop de boeken van de profeten, volgens hun eigen zeggen, tot stand zijn gekomen. Als je Barnard voor de televisie gelooft, dan moet je Jesaja uit de bijbel ook serieus nemen.

AART MAK

Daarom geloven wij.....

*Omdat onze woorden zo schraal zijn,
onze gebaren zo krachteloos,
onze blik zo kortzichtig,
onze harten zo kil,
hebben wij een ander nodig,
met menselijke warmte.
Daarom gedenken wij
Jezus van Nazareth.*



*Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn,
onze perspectieven zo op onszelf gericht,
onze visioenen slechts van het hier en nu,
hebben wij een medestander nodig
die liefde, recht en trouw ons leert.
Daarom herinneren wij ons
Jezus van Nazareth.*

*Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
onze dood zo doodgewoon,
ons leven zo vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig
die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.
Daarom geloven wij
Jezus van Nazareth.*

ALFRED C. BRONSWIJK
(UIT MEDEMENS, UITGAVE KERK IN ACTIE)

Onrijpe druiven

Een tijdje geleden kwam een vriend van me in een depressie terecht. Ik sprak hem na een sessie bij de therapeut en hij vertelde me dat hij zijn vader daar had zitten verwijten wat die vader zijn eigen vader vroeger ook verweet. Een familie in een vicieuze cirkel.

Het verhaal van mijn vriend bevestigt de waarheid van het Surinaamse spreekwoord: 'Als je de stenen op je eigen levensweg niet opruimt, zijn je kinderen gedoemd erover te struikelen'. Het begin van het geloofsvolk Israël is één grote illustratie van dat gezegde. De aartsvaders Abraham, Isaak, Jakob en Jozef krijgen in het bijbelboek Genesis allerlei hemelse beloften die van vader op zoon over zullen gaan. Gelijkijdig gaat er een enorme invloed uit van hoe zij hun kinderen zelf behandelen en welk voorbeeld ze voorleven. Dat gaat hen niet allemaal even goed af.

VAN VADER OP ZOON

Neem nu Jakob. Hij heeft zijn eigen liefdesleven niet op orde en trekt zijn lievelingsvrouw voor. Dat gegeven werkt ernstig door in het leven van zijn kinderen. Jakob verwent zijn zoon Jozef buitenproportioneel en juist daardoor wordt de jongen het slachtoffer van een aanslag van zijn broers. Zelf heeft Jakob vroeger altijd moeten vechten voor de goedkeuring van zijn vader, wat hem een half leven aan strijd heeft gekost.



Die vader, Isaak, is het meest schrijnende bijbelse voorbeeld van de grote verantwoordelijkheid die ouders hebben voor hun kinderen. Zijn vader Abraham hangt in een beruchte passage met een mes boven Isaak om hem aan God te offeren. Goed, uiteindelijk gaat de slacht op het nippertje niet door, maar het lijkt me toch een traumatische ervaring. Misschien ook wel een genadeklap, want Isaak is van alle aartsvaders de minst sprankelende. In de weinige verhalen die we verder nog over hem lezen, herhaalt Isaak alleen maar wat fouten die zijn vader eerder ook al had gemaakt. Over vicieuze cirkel gesproken.

DE REALITEIT

Vroeger was dit een spreekwoord in Israël: 'Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden'. De bijbelse profeten Jeremia en Ezechiël schelden daarop. Zij dromen van een tijd waarin iedereen op zijn of haar eigen daden worden afgerekend, en geen kind hoeft te lijden onder fouten van de ouders. Dat is ook de droom van het humanisme: zelfbeschikking van het individu. Het zou een stuk rechtvaardiger zijn, maar realiteit is het nog niet geworden. Dokterspraktijken zitten vol mensen die lijden onder de genen, woorden en daden van hun ouders. Andersom werkt het ook: als vader en moeder kun je je kind enorme voorrechten meegeven. Mijn ouders leefden mij bijvoorbeeld een liefdevol en stabiel huwelijk voor. Dankzij hen weet ik wat liefde is en kan ik erin blijven geloven, ook al heb ik er zelf niet altijd de meest hoopgevende ervaringen mee gehad. Zij aten rijpe druiven, en ik profiteer daar meer van dan ik vaak besef. Deze maand zijn mijn vader en moeder 34 jaar getrouwd. Hun trouwdag is ook mijn feest.

ALAIN VERHEIJ IS THEOLOOG.
HIJ SCHRIJFT, (S)PREEKT EN BLOGT ZEER ACTIEF, ONDER
ANDERE OP ALAINVERHEIJ.NL

Lezen als gebed

Kloosterlingen lezen de bijbel als een Woord dat rechtstreeks van God komt. Dat Woord zoekt hun hart dat tegelijk om dat Woord bidt, weten zij. Zij noemen hun manier van lezen in het Latijn lectio divina, goddelijke lezing. Zo de bijbel lezen kun je ook thuis doen.

Niet alleen de mooie vrome stukken uit de bijbel lenen zich voor biddend lezen. Alle Bijbelteksten kun je op deze wijze van de lectio divina lezen. Laten we een voorbeeld nemen. Ik heb dit gedeelte niet gekozen, het valt mij vandaag toe. Maar het moet meer zijn dan een verplicht stukje voor bij het opstaan. Laat dit voor mij tot een woord worden dat God mij geeft. Ik kan daar simpelweg om vragen. 'Maak mij open voor uw Woord; maak mij ontvankelijk voor u, Eeuwige.' Meer hoeft ik niet te bidden. Dan lees ik het slot van Lucas 9 tot mijn oog rust op een vers. Mensen willen Jezus volgen, maar stellen ieder hun eigen voorwaarden. Eén zegt: 'Ik zal u volgen, Heer, maar sta mij toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.' Jezus antwoordt: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.'

Afscheid nemen

Nu houd ik voor ogen dat niet iemand anders maar ik met Jezus spreek. Ik wil Christus volgen, maar ik heb mijn 'maar'. Wat is mijn voorbehoud? 'Afscheid nemen van mijn huisgenoten', staat er. Nu vraag ik me af wie mijn huisgenoten zijn van wie ik eerst afscheid wil nemen. Wie weerhouden mij om Jezus direct te volgen? Ik denk nu aan

al mijn boeken waarvan ik zoveel leer, maar die me ook afleiden. Vervolgens hoor ik dat Jezus zegt dat ik mijn hand aan zijn ploeg heb geslagen. Dat klinkt als een vaststelling. Dat doe ik dus al! Alleen de verknochtheid aan mijn boeken maakt dat ik achterom kijk. Ik besef opeens dat het niet mijn boeken zelf zijn, maar mijn gehechtheid aan hen die me belemmert. Ik mag mijn boeken niet de schuld geven. Maar ik hoor nog sterker Jezus' aanmoediging dat nu mijn hand de ploeg al gekozen heeft, mijn hart niet mag achterblijven. Ik dank de Heer en bid dat mijn hart hem mag volgen. Ik laat het nu even stil zijn. De tekst neem ik voor de rest van de dag met mij mee. Als het even kan, delf ik zelf de tekst in de loop van deze dag uit mijn geheugen op. Elke keer als ik dat doe, besef ik wat Christus vandaag van mij vraagt. Ik ontdek hoe toepasselijk deze oproep is. Soms om mijzelf, soms om de beweegredenen van anderen te begrijpen.

Blijven ploegen

De goddelijke lezing is meer dan een manier van lezen. Het gaat uiteindelijk om een andere manier van leven. De woorden van de bijbel moeten levende woorden worden. Paulus noemt dat: 'niet langer ik maar Christus in mij.' Dat klinkt moeilijker dan het is. Het is ook gewoon je werk doen, één worden met de ploeg. Verder niets. Door de biddende omgang met deze tekst komen de woorden dichterbij. Ze gaan voor mij persoonlijk leven. Ze worden van mij. Ik ben niet langer met mijzelf bezig maar met de ploeg en het ploegen. En al ploegend schieten mij andere Bijbelteksten door het hoofd (want zo gaat het als je biddend leest). Dat de arbeider zijn loon waard is, en dat een dorsende os niet gemuilkorfd mag worden. Het zijn zinnen elders uit de bijbel, die me stuk voor stuk aanmoedigen met vertrouwen deze dag tegemoet te zien. Dat ik niet achterom moet kijken naar wat ik achterlaat en verlies, want mijn arbeid voor het koninkrijk van God heeft zijn eigen beloning. Achterom kijken is een blijk van angst, terwijl ik moet vertrouwen.

De lectio divina is een manier van lezen die me helpt om mij bloot te geven zonder schroom. In het lezen is het gebed dichtbij. Beide komen voort uit het hart dat openstaat voor wat God dagelijks geeft.

(UIT: OPEN DEUR; WIM REEDIJK, PREDIKANT)

Talk-Back Sermon

Het 'amen' na de preek heeft geklonken. Maar nu is er geen orgelspel, ook wordt er geen lied gezongen. De voorganger legt de kerkgangers een vraag voor: 'Wat heb je gehoord als boodschap voor jou vanmorgen? In stilte denken we over deze vraag na.'

Het wordt stil, echt stil. De aanwezigen denken na. Sommigen sluiten daarbij hun ogen, anderen hebben een peinzende blik. Na een enkele minuut doorbreekt de predikant de stilte en vraagt: 'Wie zou willen vertellen over

wat je als boodschap hebt gehoord?’

Aarzelend gaan vingers omhoog. De voorganger gaat met een microfoon langs. ‘Ik bedacht, dat ik nodig een vriend moet opbellen. Hij is ziek. Dat was ik al weken van plan, maar het kwam er maar niet van.’ ‘Voor de preek zongen we in een lied “Dat wij niet uit elkaars genade vallen”. Ik mag wel wat meer compassie hebben met mijn collega die niet zo goed functioneert.’ Ik moest aan mijn vader denken, die ligt op sterven.’ ‘Als boodschap hoorde ik: “God woont in de duisternis”. Dat is voor mij een totaal nieuwe gedachte. Ik vind het een lastig idee, maar ik voel aan dat daar iets in zit. Ik moet er nog eens op kauwen’.

Van hoorders naar deelnemers

Lang niet alle kerkgangers voelen er voor om publiek antwoord op deze vraag te geven. Maar alle mensen zitten op het puntje van hun stoel bij dit onderdeel van de preek. Want naar mijn idee is dat het: een onderdeel van de preek. De preek is niet zozeer wat ik als voorganger op papier heb staan en wat ik zo levendig mogelijk vertel. De



preek gebeurt in de hoofden en harten van mensen. En bij iedereen is dat weer verrassend anders. Door deze talk-back-sermon –terug-praat-preek – wordt dat ‘zichtbaar’. De preek is niet alleen een zaak van de predikant, iedereen wordt erbij betrokken. De hoorders worden deelnemers.

Welke vraag stel je?

Het komt er overigens op aan welke vraag er gesteld wordt. Een vraag als ‘Wat vond je van de preek of wat sprak je aan?’ geeft heel andere antwoorden. Het is niet de bedoeling dat de talk-back-sermon uitmondt in een evaluatie van de preek. Daar zijn andere momenten en vormen voor. Het is een onderdeel van de liturgie. Door de vraag ‘wat heb jij als boodschap voor jou gehoord?’ keren de hoorders naar binnen en geven zij een persoonlijke reactie. Ik sta altijd weer verbaasd over de diversiteit van de kwetsbare antwoorden. Het laat zien hoe de Geest door één preek naar vele ongedachte kanten uitwaaiert.

Uiteraard is dit niet iets voor elke zondag, maar een paar keer per jaar is goed mogelijk. Ik ervaar het als verrijkend. Ook het gesprek bij de koffie na de dienst wordt anders, het krijgt soms zelfs het karakter van een voortgezette terug-praat-preek.

JAN VAN DER WOLF

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452



voor elke klus in en rondom
uw woning of bedrijf

www.buildwise.nl

info@buildwise.nl

Henri Bron
Zeeweg 171
1971 HB IJmuiden
0613934294



Kievit

de maatwerk maaltjidservice

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse, smakelijke warme maaltijden die wij bij u thuis of op het werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 – www.kievitbv.nl

**Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij**



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl



Het
geheim
van IJmuiden...

...zit al ruim 50 jaar in de
TROMPSTRAAT Nr. 1

- banners
- beachflags
- drukwerk
- familiedrukwerk
- flyers & folders
- huisstijl
- ontwerpen
- posters
- printen
- scripties
- stickers
- vlaggen

ELTA*print*

Trompstraat 1-5 (schuin achter het gemeentehuis)
1971 AA IJmuiden • Tel. 0255 511191 • info@elta.nl

Sterk in grafische communicatie!

jmp

Mooy & Partners B.V.

Administratieve en fiscale dienstverlening

jmp

Kon. Wilhelminakade 217
1975 GK IJmuiden
Postbus 124
1970 AC IJmuiden
Tel. (0255) 51 08 45
Fax (0255) 52 21 37
Email: j-m-p@wxs.nl

Lid Nederlands College van Belastingadviseurs
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Voor een goed advies
en ruime keuze



DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes

Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964