



De controverse tussen Jood en heiden

(Matt. 15: 21-28)

Met - onvermijdelijk - het schrijnende conflict tussen Joden en Palestijnen in ons achterhoofd gaat het hier over het verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en een Kananeese vrouw. Het gaat hier voor de zoveelste keer om de controverse tussen Israël

en de gojim, tussen Jood en heiden. Dit keer is het alleen een vrouw die om mededogen vraagt, omdat haar dochter erg ziek is. Niet 'ze riep', maar "ze krijste het uit". Het irriteert Jezus' discipelen in hoge mate. "Stuur haar weg, want ze roept ons na". Ze hebben weinig op met deze heidense vrouw. En ook Jezus lijkt niet geïnteresseerd. Hij geeft haar niet eens antwoord, terwijl ze hem, toch opvallend, aanspreekt met: "Heer". Ook als de vrouw blijft aandringen, geeft Jezus de indruk, dat hij weinig zin heeft om zich te laten ophouden door dit toch wat opdringerige optreden.

Zijn antwoord: "ik ben alleen naar de verloren schapen van het volk van Israël gestuurd", lijkt zoiets als: "Mens, je hoort niet bij ons volk, ik heb niks met je te maken.

Wat beweegt hem? Meent hij dat werkelijk? Gaat zijn betrokkenheid niet verder dan "het eigen huis": Israël?

Wij kennen Jezus toch anders?! Zijn evangelie is toch juist universeler: bedoeld voor alle volken?

De vrouw dringt nog meer aan. Ze knielt voor hem

neer en roept: "Heer, help me". Maar nog houdt Jezus afstand. "Het is niet juist het brood te pakken dat voor de kinderen bestemd is en het de honden voor te gooien", antwoordde hij. Wat bezielt hem? Het lijkt wel een racistische uitspraak! Nergens

in de bijbel worden aan de hond goede eigenschappen toegekend. Niet voor niets noemen fanatieke moslims ons vaak christen honden! Maar zelfs door deze krasse uitspraak laat de Kananeese zich niet uit het veld slaan. Haar antwoord is even spitsvondig als humoristisch: "Ja natuurlijk, Heer, maar die honden eten wél van de kruimels die van de tafel vallen". M.a.w., waarom zou ik, als niet-jood, niet van Gods genade mogen leven? En dan is Jezus overtuigd. Hij herkent in deze vrouw het authentieke geloof. "Vrouw, groot is uw vertrouwen".

Alsof hij zeggen wil: "Wat

jouw beweegt is zó zuiver, zó recht uit je hart, dat ik niet anders kan dan je gebed verhoren.

Opnieuw wordt de kloof tussen jood en heiden overbrugd. Opnieuw blijkt Jezus de grenzen open te breken. "Heel de wereld zijn gebied".

Gelukkig zijn er in onze tijd ook mensen in Israël - Joden en Palestijnen - die verzoening prediken en zich daarvoor inzetten, door wegen te zoeken die naar vrede leiden: de sjaloom die voor jood, christen en moslim het doel van Gods handelen is.





Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

www.engelmunduskerkoudvelsen.nl



KERKGEBOUW ENGELMUNDUSKERK - KERKPLEIN VELSEN-ZUID

Postadres: zie hieronder

Koster

- dhr. A.G. Bresser
Meervlietstraat 41, 1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Telefoon

514714

Redactieleden

- Joke Stam
- Jan Oosterveen
- Aafke Strooker
- Frits Vermeulen

Telefoon

520966

511794

521414

522269

Predikanten

- Ds. C. Lous
't Roode Hart 9, 1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
- mw. ds. B.E. de Groot
Meervlietstraat 131, 1981 BL Velsen-Zuid
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl

E-mail redactie:

kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat en postadres

- mw. C.E. Talens-Stam
Driehuizerkerkweg 240, 1985 HV Driehuis
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Algemene gegevens

KINDERKERK

Giften kunnen worden overgemaakt op rek. nr. NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z o.v.v. gift kinderkerk

BEZORGING KERKBLAD SAMEN

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is: dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid, tel. 0255 - 520504, bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is: Fam. van Broekhuizen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden, tel. 0255 - 532486, bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

VRIJWILLIGE BIJDAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN

rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek en dit onder vermelding van Samen.

AUTORIJDIENTEN

Voor die personen die gebruik willen maken van de autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster opgesteld. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft dit rooster. De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:

- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
- dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

- **Secretaris-kerkrentmeester:** dhr. E. Cornet, Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
- **Penningmeester-kerkrentmeester:** dhr. P.L. Bijker, Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek, tel. 023-5385383
- **Vrijwillige bijdragen:** rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek
- **Diaconie:** rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Klipper 16, 1991 MV Velsersbroek, tel. 023-5380927
- **Collectebonnen** zijn te bestellen via rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 536082

Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

KERKDIENSTEN



	ENGELMUNDUSKERK	ICHTHUSKERK	VELSERDUIN
25 febr	10.00 uur dr. W. van der Meijden Utrecht	10.00 uur ds. J. Buchner, Amstelveen	10.30 uur pastor A. Peters
4 mrt	10.00 uur ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. J. van Doorn	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen
11 mrt	10.00 uur ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. C. Lous	10.30 uur C. van Polvliet
18 mrt	10.00 uur ds. C. Lous	10.00 uur ds. J.J.H. Hoekstra	10.30 pastor J. Nieuwenhuizen
25 mrt	10.00 uur Palmпасen ds. C. Lous	10.00 uur ds. J. van Doorn	10.30uur A. Huisma

HUIS TER HAGEN

25 febr	10.45 uur	pastor G. Zaal	Eucharistie
4 mrt	10.45 uur	mw. T. Korthouwer	Woord en Communie
11 mrt	10.45 uur	dhr. G. Steentjes	Woord en Communie
18 mrt	10.45 uur	pastor E. Wigchert	Woord en Communie
25 mrt	10.45 uur	pastor G. Zaal	Eucharistie

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week op
vrijdagmiddag

2 maart 16.00 uur
16 maart 16.00 uur
30 maart 16.00 uur

Diensten laatste donderdag
van de maand

22 febr. 16.00 uur
29 maart 16.00 uur

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452



voor elke klus in en rondom
uw woning of bedrijf

www.buildwise.nl

info@buildwise.nl

Henri Bron
Zeeweg 171
1971 HB IJmuiden
0613934294

BIJ DE DIENSTEN

ENGELMUNDUSKERK



ZONDAG 25 FEBRUARI: DIENST OM 10.00 UUR (2^E ZONDAG 40 DAGENTIJD)

Voorganger: dr. W. van der Meijden, Utrecht
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Nagtegaal
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. L. Duineveld
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40 dagen Project en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

De collecten zijn voor Kerk in Actie 40 dagen Project en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

ZONDAG 4 MAART: DIENST OM 10.00 UUR (3^E ZONDAG 40 DAGENTIJD)

In deze dienst zal mw. Liesbeth van der Lugt worden bevestigd als diaken
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Koffeman
Bloemendienst: dhr. B. Te Beest en mw. R. de Vlieger
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Koffiedienst: de dames H. de Wit en L. Duineveld
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40 dagen Project en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken



ZONDAG 18 MAART: DIENST OM 10.00 UUR (5^E ZONDAG 40 DAGENTIJD)

Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Mak
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. strooker
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40 dagen Project en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

ZONDAG 11 MAART: DIENST OM 10.00 UUR (4^E ZONDAG 40 DAGENTIJD)

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames P. de Hoog en A. Ouwehand
Bloemendienst: mw. A. Mak en dhr. J. Bragt
Kinderkerk: mw. L. Koster
Organist: dhr. P.C. Dalebout

ZONDAG 25 MAART: DIENST OM 10.00 UUR PALMPASEN (6^E ZONDAG 40 DAGENTIJD)

Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. de Jong
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. H. van Gent
Kinderkerk: alle leiding
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40 dagen Project en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst

VAN DE REDACTIE



Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Jaargang	Periode	Uiterste inleverdatum kopij	Verschijningsdatum vanaf...
25-9	25/03 - 28/04/2018	12 maart 2018	22 maart 2018
25-10	29/04 - 09-06/2018	16 april 2018	26 april 2018
26-01	10/06 - 14/07/2018	28 mei 2018	07 juni 2018

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van de kerkenraad) te weigeren.

EIGEN KERKNIEUWS

WAT IS ER TE DOEN

Nieuws uit de kinderkerk

We hebben goed nieuws dit keer! U heeft het al op de website kunnen lezen, maar nu ook in Samen: Linda Rodenburg komt onze kinderkergroep versterken! Linda heeft een aantal keer mee gelopen en geholpen bij de kinderkerkdiensten in de Adventsperiode en heeft besloten dat zij als leiding met ons mee wil doen. Daar zijn wij natuurlijk heel bij mee en we wensen haar dan ook van harte welkom!

Linda heeft bij het verschijnen van dit kerkblad ook al haar eerste dienst gedraaid en dat was gelijk de eerste dienst in de 40-Dagentijd. Het thema van de 40-Dagentijd is: ik zorg voor jou!

Je kunt op veel verschillende manieren voor iemand zorgen; door iemand eten te geven, een luisterend oor te bieden of er gewoon te zijn voor iemand. Wij gaan daar elke zondag mee aan de slag en nemen daarbij een zorgkoffer mee. In die koffer zitten dingen die we gebruiken om de verhalen te verduidelijken en uit te leggen hoe je voor elkaar kunt zorgen.

Zo zal de derde zondag gaan over zorgen dat je je thuis voelt. Die zondag (4 maart) mogen alle kinderen hun sloffen aan in de kerk of een knuffel mee van thuis, want we willen graag dat jullie je thuis voelen in de kerk!

Ook in deze 40-Dagentijd zal er elke week een kind van de zondag zijn die mee mag collecteren met de diakenen en we maken ook weer gebruik van Rainbow, onze vredesduif. De kinderen mogen hun collectegeld in de duifspaarpot doen. Dat geld gaat naar mensen die het nodig hebben of - helemaal in de geest van ons project - voor wie we willen zorgen.

Natuurlijk gaan we weer net als vorig jaar met Palmpasen een stok versieren. De kinderkerkdienst begint die dag meteen om 10 uur om zo genoeg tijd te hebben om van het kruis een echte Palmpasestok te maken. Als de stokken klaar zijn, zullen de kinderen in optocht door de kerk lopen en hun stok uitdelen aan iemand in de kerk. Na de dienst eten we met de kinderen en hun (groot)ouders gezellig pannenkoeken. Dat wordt dus weer een feest! De week erna natuurlijk ook, want dan is het Pasen en gaan de kinderen in de tuin van de kerk op zoek naar de eieren die daar verstopt liggen. Hopelijk is het mooi weer!

Enfin, genoeg leuke dingen te doen in de komende periode en wij hebben er alweer zin in, jullie ook?

Alle kinderen zijn óók in de 40-Dagentijd van harte welkom om mee te doen aan onze diensten en we gaan er samen een gezellige tijd van maken!

Met vriendelijke groetjes namens de hele kinderkerkleiding,

HENNY

**3^{de} zondag, 4 maart, neem knuffel of sloffen mee
Palmpasen pannenkoeken eten**

Open Venster

Op donderdag 15 maart is er weer een middag van het Open Venster.

Mevrouw S. van den Berg uit Julianadorp komt ons vertellen over geur en geurbeleving.

Geur heeft onbewust veel invloed op de mens en is in staat om gevoel, herinnering en emotie aan elkaar te koppelen. Zij neemt ons mee naar het rijk van de geuren en wat deze voor ons in het dagelijks leven kunnen betekenen.

Wij beginnen de middag om 14.00 uur in de Ichthusburcht in de Fahrenheitstraat te IJmuiden. U kunt Mevrouw Y. Roodzant bellen als u vervoer nodig heeft: tel. 510969.

Met een hartelijke groet van het

OPEN VENSTERTEAM

Wat is er te doen?

MEDITATIEVE WANDELING

Op zaterdag 10 maart hopen we al iets van ontluikend voorjaar te zien tijdens de meditatieve wandeling. Of zou het nog winters weer zijn?

We starten dit keer bij Duin en Kruidberg. Daar hebben we met de meditatieve wandelingen nog niet eerder gelopen!



De ingang is tegenover Hoeve Duin en Kruidberg aan de Duin- en Kruidbergerweg te Santpoort. Omdat het best een eindje uit de buurt is, willen we met enkele auto's rijden, voor wie fietsen te ver vindt. Laat het even weten als je of u mee wilt rijden. De starttijd is zoals gebruikelijk 9.30 uur, met koffie en thee na afloop uit de thermoskan.

DS.DEGROOT@ENGELMUNDUSKERKOUDELSEN.NL
OF 0255-578978.

Voorproefje musical "Op zoek naar Judas"

Op 1, 2 en 3 juni 2018 speelt Oecumenische Musicalgroep Jakob in de Ichthuskerk in IJmuiden de musical "Op zoek naar Judas". Een musical die, zoals de titel al doet vermoeden, op zoek gaat naar het ware verhaal van Judas. Want laten we eerlijk zijn, het beeld van Judas is meestal niet erg zonnig. Maar klopt dat beeld wel? Was Judas enkel slecht of zitten er meerdere kanten aan zijn verhaal? En waar kwam hij eigenlijk vandaan?

Op 11 maart, tijdens de dienst van 10 uur, zal Musicalgroep Jakob zowel spelend als zingend vast een tipje van de sluier oplichten en u net zo enthousiast maken over deze musical als zij zelf is! Tot dan!

OECUMENISCHE MUSICALGROEP JAKOB
WWW.FACEBOOK.COMOECUMENISCHEMUSICALGROEPJAKOB
WWW.MUSICALGROEPJAKOB.NL

Filmavond: Reinbert de Leeuw's Matthäus Passion



Vrijdagavond 16 maart wordt er weer een filmavond georganiseerd. Op weg naar Pasen kijken we naar de documentaire die Cherry Duyns maakte van de weg die Reinbert de Leeuw ging, toen deze besloot in 2016 de Matthäus Passion te gaan dirigeren. Pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw, 79 jaar, heeft zijn hele leven gewijd aan de moderne klassieke muziek. Aangekomen in "de kromming van zijn levensboog", draaide hij zich ineens om en strekte hij zijn armen uit naar Johann Sebastian Bach, naar de Matthäus Passion. Maandenlang bestudeerde hij de partituur, onophoudelijk, bijna obsessief. Hij kreeg een missie, droomde zelfs van de Matthäus. Het liefst had hij al zijn andere concerten willen afzeggen. "Als ik mij de rest van mijn leven alleen nog maar met de Matthäus Passion zou moeten bezighouden, zou ik dat doen," zei hij.

Regisseur Cherry Duyns volgde hem vanaf de eerste repetitiedagen met het orkest Holland Baroque, het Nederlands Kamerkoor en diverse solisten tot de aangrijpende uitvoering in de Amsterdamse Nieuwe Kerk. Een film over het mysterie van muziek, de betovering en de bijzondere wisselwerking tussen Reinbert de Leeuw en de jongere generatie musici. Over de bezieling van die musici, de ontroering en de onstuitbare bevoegenheid waarmee Reinbert de Leeuw opgaat in Bachs monumentale Matthäus Passion.

Wie de filmavond wil bijwonen, kan zich melden bij ondergetekende. Dat kan telefonisch: 533070 of per e-mail: j.j.h.hoekstra@planet.nl. De deelnemers worden om 18.30 uur verwacht in de Goede Herderzaal. We heffen eerst het glas op elkaars welzijn en gaan vervolgens aan tafel. Bach bezocht regelmatig koffiehuisen, maar daar werden geen maaltijden geserveerd. Onze koks kunnen dus hun eigen fantasie volgen... Na de maaltijd wordt de film bekeken, gevolgd door een korte nabespreking. Er hebben zich al enige belangstellenden gemeld. Wie mee wil doen, moet er dus snel bij zijn, want het aantal deelnemers is niet onbeperkt.

HANS HOEKSTRA

Vanuit de diaconie...

Onvoorwaardelijke liefde...



Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.

Tijdens de 40-dagen-tijd wordt er door de diaconie weer geïncolligeerd voor 6 verschillende projecten van kerk in actie. Een heeft inmiddels plaatsgevonden.

U kunt meer informatie over de projecten vinden op de website van kerk in actie: <http://www.kerkinactie.nl/>. Via het kopje projecten, maar ook via de links op de homepage kunt u bij de 40-dagen-tijd komen.

Voor de mensen die geen internet hebben of geen tijd om de website te bezoeken, volgt hieronder een samenvatting van de 5 projecten, waarvoor de komende weken wordt geïncolligeerd.

ZONDAG 25 FEBRUARI 2018

Uit de schulden

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: 'Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.' In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke

organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo'n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo'n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. *Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland.*

ZONDAG 4 MAART 2018

Sterke vrouwen opleiden op Papoea

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. *Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-Papoea.*

ZONDAG 11 MAART 2018

Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. *Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland.*

ZONDAG 18 MAART 2018

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft

SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. *Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India*

ZONDAG 25 MAART 2018

Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda

Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwenennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Vrouwen worden dagelijks geconfronteerd met huiselijk geweld. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers' Union samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers' Union voorlichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. *Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals Mothers' Union in Oeganda.*

We hopen als diaconie dat ook u, net als Jezus, onvoorwaardelijke liefde nastreeft...

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Namens de diakenen,

MONIQUE DE BRUIJN-SCHOTVANGER

Vanuit de diaconie

De diaconie wil dit jaar rond Pasen weer een inzamelingsactie houden voor de voedselbank. Het leek ons een mooie gedachte om dit in de 40-dagentijd te doen, waarbij de actie prima aansluit op de speciale 40-dagen-tijd collectes van kerk-in-actie. Hierover kunt u meer lezen in het andere bericht. In samenwerking met de voedselbank hebben we een "boodschappenlijstje" samengesteld. U kunt de producten die u wilt doneren op 11 en 18 maart meenemen naar de kerk en in de daarvoor bestemde kratten achterlaten. Ook namens Voedselbank Velsen hartelijk dank voor uw bijdrage.

Boodschappenlijstje Pasen

1. Afbakbroodjes
2. Jus d'orange / vruchtensap
3. Muffins
4. Cup cakes
5. Paaseitjes [chocolade]
6. Lang houdbare melk
7. Chocolademelk
8. Thee
9. Eieren

Namens de diaconie,

HENNIE STOLK EN MONIQUE DE BRUIJN-SCHOTVANGER

EEN PROGRAMMA SAMENGESTELD VOOR MENSEN VAN BINNEN EN BUITEN DE ENGELMUNDUSKERK

Tijdens een aantal zondagmiddagen in de wintermaanden wordt een programma geboden in diverse genres: Concerten, lezingen, toneel en zo meer. Zo'n middag gaat een uurtje duren, van 15.00 tot 16.00 uur, met gelegenheid tot napraten. We willen hiermee veel mensen laten genieten van een bijzonder moment in onze mooie eeuwenoude kerk. De eerste voorstelling in het nieuwe jaar is op **zondag 11 maart**. Engelmundus en meer ... presenteert dan het **Blaaskwintet 'Niet Strijken'** met de voorstelling **Assepoester**.

Blaaskwintet Niet Strijken heeft zich gespecialiseerd in kinderconcerten en muzikale sprookjes. Bekende verhalen en opera's zijn bewerkt tot vertelconcerten die jong en oud aanspreken. Elk concert bevat een flinke dosis humor en interactieve elementen.

Assepoester is een betoverende voorstelling vol liefde, plezier en geklier. Deze kleurrijke familievoorstelling is gebaseerd op de komische opera La Cenerentola van Rossini. Het betoverende verhaal met prachtige muziek zal jong en oud aanspreken. Acteur Johannes laat zingend Assepoester, haar stiefzussen en de prins tot leven komen in een wereld vol humor en magie.

De verschillende instrumenten uit het kwintet vertolken de personages. Zo wordt Assepoester verbeeld door de warme treurige klanken van de klarinet. Een stoere romantische hoorn speelt prins Ramiro en de sprankelende fee wordt uitgebeeld door de piccolo. Zware tonen van de fagot klinken als Assepoesters gemene stiefvader, de Italiaanse



maffiabaas Don Magnifico, op het toneel verschijnt. En dan zijn er nog de twee lachwekkende stiefzussen gespeeld door de hobo en fluit, die samen heel gemeen kunnen klinken... Voor kinderen in het publiek is ook een actieve rol weggelegd, want wie wil er nu niet het glazen muiltje passen?

Assepoester:	Irene (klarinet)
Stiefzus Chlorinda:	Monique (dwarsfluit)
Stiefzus Tisbe:	MaartenJan (hobo)
Stiefvader Don Magnifico:	Jeroen (fagot)
Prins Ramiro:	Tineke (hoorn)
Goede fee:	Hedwig (piccolo)
Verteller en zanger:	Johannes
Muzikale bewerking:	MaartenJan



Het muzikale sprookje Assepoester duurt ongeveer 45 minuten en is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. U bent vanaf 14:30 uur hartelijk welkom. De voorstelling begint om 15 uur. Kosten: € 10 voor volwassenen en € 5 voor kinderen t/m 12 jaar, inclusief een drankje/limonade. Kaarten kunt u bestellen bij voorkeur via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of telefonisch 06-18921501.

REKENING & VERANTWOORDING

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 15 januari 2018

De volgende onderwerpen zijn in de kerkenraadsvergadering van 15 januari 2018 besproken:

Benoeming moderamen 2018

In de eerste vergadering van het nieuwe jaar dient volgens de kerkorde het moderamen te worden benoemd. De kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel de beide predikanten, de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de voorzitter van de diaconie en de voorzitter van de kerkrentmeesters ook dit jaar deel uit te laten maken van het moderamen. Ds. Lous zal de voorzitter of scriba vervangen, indien noodzakelijk bij verhindering.

Actie Kerkbalans

Alle gemeenteleden ontvangen in januari 2018 een brief over de actie Kerkbalans. Het thema voor de actie

Kerkbalans is dit jaar "Geef voor je kerk".

Aangezien de opbrengst van de actie Kerkbalans erg is gedaald sinds de enveloppen niet meer bij de gemeenteleden worden opgehaald, hebben de kerkrentmeesters besloten de enveloppen dit jaar wel weer op te (laten) halen.

Jaargesprekken met de predikanten

Eind november 2017 hebben zowel ds. B. de Groot als ds. C. Lous een jaargesprek gehad met afgevaardigden uit de colleges van diakenen, kerkrentmeesters en ouderlingen. Beide predikanten hebben hierin aangegeven hun werk inspirerend te vinden en met plezier in Velsen-Zuid te wonen. De communicatie met de gemeenteleden en met de kerkenraad wordt door beide predikanten positief ervaren. Afgesproken is dat de kerkenraad een jaarkalender zal maken waarop activiteiten worden aangegeven,



waarvoor vrijwilligers worden gezocht. Hierdoor kunnen de predikanten worden geholpen bij het organiseren en voorbereiden van bepaalde (missionaire) activiteiten. Nadat de kerkenraad de jaarkalender heeft vastgesteld worden de gemeenteleden hierover geïnformeerd via het kerkblad Samen.

Benoeming nieuwe diakenen en nieuw lid kascommissie

Met dankbaarheid heeft de kerkenraad kennis genomen van het bericht dat mevrouw L(iesbeth) van der Lugt bereid is om toe te treden tot het college van diakenen. Zij zal in de dienst van 4 maart 2018 worden bevestigd. De heer K(rijn) Gesink heeft op 4 februari 2018 een zegen gekregen voor zijn taak als penningmeester binnen de diaconie. Hij volgt met die taak de heer Pieters op. De heer Pieters zal lid blijven van het college van diakenen tot de jaarrekening over het jaar 2017 is afgerond.

De kerkenraad is verheugd dat de heer W(im) Mak bereid is als lid van de kascommissie de jaarrekeningen en de begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters te controleren gedurende 2 jaar.

Bezinning en verdieping

De belangstelling voor de oecumenische koffieochtenden is groot. De oecumenische koffieochtenden worden dit jaar op elke 3^e donderdag van de maand georganiseerd, steeds in één van de deelnemende kerken. Met ingang van mei 2018 zal er na afloop van deze ochtenden een vrijwillige bijdrage worden gevraagd door de betreffende kerk.

De meditatieve wandelingen op de 2^e zaterdagochtend van de maand worden ook weer gecontinueerd.

De voorbereidingen voor het feest van de Geest in 2018, dat plaatsvindt in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren, zijn dit jaar alweer in volle gang.

Jeugd en jongerenwerk

De herdertjestocht die in december 2017 voor het eerst werd georganiseerd in Velsen-Zuid was een succes. Deze activiteit was goed georganiseerd, er was veel belangstelling en het missionaire doel is duidelijk bereikt. Ook het adventsproject en de kerstvieringen voor de jeugd in december 2017 waren geslaagd.

De leerlingen van de onderbouw van het Technisch College Velsen zijn in december 2017 rondgeleid in de Engelmunduskerk door ds. Lous.

**Goedheid in woorden wekt
vertrouwen
Goedheid bij het denken
geeft diepte
Goedheid bij het geven wekt
liefde.**

Overige mededelingen

Diaconie: Er zijn positieve reacties ontvangen naar aanleiding van het kerstengelen project.

Ouderlingen: Begin maart wordt er weer een middag voor bezoekers georganiseerd. De gemeenteleden van 45-55 jaar worden binnenkort uitgenodigd voor een informele bijeenkomst.

Kerkrentmeesters: De gerenoveerde woning in de Meervlietstraat is door de aannemer opgeleverd. De huurprijs wordt in samenspraak met de makelaar vastgesteld.

Vergadering classis: Het proces "Kerk op weg naar 2025" verloopt in 3 tranches. 2 tranches zijn al vastgesteld. Over de 3^e tranche, betreffende predikant, rechtspositie en mobiliteit, is een informatiebijeenkomst geweest op 11 januari 2018. Ds. Lous heeft samen met de voorzitter van de kerkenraad een reactie geschreven op de voorstellen. De kerkenraad heeft besloten deze reactie naar de classis toe te zenden voorafgaande aan de classisvergadering op 2 februari 2018.

Met een hartelijke groet uit de kerkenraad,

Thera Talens, scriba

Bloemengroet

De bloemen uit de diensten in de Engelmunduskerk gingen met onze hartelijke groeten naar onze gemeenteleden

- | | |
|--------------------|---|
| 14 januari | Mevrouw Jongman
Mevrouw de Haan
De heer Rijkeboer |
| 28 januari | De heer Sliggers
Mevrouw Wijnand |
| 4 februari | De heer Gesink
Mevrouw van der Sluis |
| 11 februari | De heer Spaans
De heer Mulder |



Liemve uitvaartbegeleiding

met aandacht en gevoel naar een liefdevol afscheid



Henriëtte de Bruijn

06 38 58 79 13

www.liemveuitvaartbegeleiding.nl

UIT DE KERKBANKEN



Bedankje

Blij verrast was ik met de bloemen die ik mocht ontvangen van de Protestantse Gemeente van de Engelmunduskerk. Wij, mijn man en ik, wonen sinds een half jaar weer in IJmuiden en voelen ons warm ontvangen in deze kerk.

De bloemen waren een felicitatie voor mijn 80^{ste} verjaardag. Nogmaals mijn dank hiervoor.

TINY VAN DER SLUIS-BRINKMAN EN MIJN MAN
GERARD VAN DER SLUIS

Heel veel dank aan jullie allen. Met ons gaat het tamelijk goed. Henk is weer zo'n 70 á 80% en zelf kan ik ook niet veel. We denken veel aan jullie, dank voor alles. Henk mist Coby, maar ze wordt vast goed verzorgd. Allemaal Gods zegen en nabijheid.

Liefs van

HENK EN HENNY BIERLING

Bedankje

Heerlijk dat de preken service er is, daardoor missen wij geen preek.

Net de brief van de preek van ds. Cees Lous op 11 febr. gelezen.

Dat kunnen wij meevoelen.

Onze gemeente van de Engelmunduskerk is in deze periode heel dicht bij ons.

Wij kunnen nu de diensten niet meer meemaken.

Misschien in de toekomst weer?

We genieten heel erg van de trouw van onze gemeente.

Een telefoontje, een bezoekje, alles is welkom.

Je wilt zo graag ergens bij horen niet?

Reisblog Inge Borst

Op de laatste dag van 2017 kreeg Inge Borst een reiszegen in de dienst. Zij vertrok enkele dagen later voor een wereldreis. Eerst naar Dubai, daarna via Indonesië naar Australië. Op het moment dat ik dit schrijf, is ze in Nieuw-Zeeland en als u dit blad in de brievenbus krijgt, is ze in Hawaii. In maart bezoekt ze dan nog enkele plaatsen in de Verenigde Staten.

Wilt u lezen wat zij allemaal meemaakt? Kijk dan op haar internetpagina: ingeborst.reislogger.nl.

Via een ouderwetse ansichtkaart doet ze ons allen de hartelijke groeten vanuit Indonesië!

Ook voor de prachtige foto's is een bezoekje aan deze website zeker de moeite waard!

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN

NIEUWS VAN DS. LOUS

STOEIEN-MET-TEKSTEN

Barbara en ik hebben weer een tweetal data voor stoeien-met-teksten geprikt. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 8 maart om 14 uur in de consistoriekamer van de Engelmunduskerk. We lezen dan Johannes 12: 20-33. Dit is de lezing voor de dienst van 18 maart in de Engelmunduskerk. In deze dienst ga ik voor. De bijeenkomst voor een dienst onder leiding van Barbara is dinsdag 15 mei, eveneens in de consistoriekamer van de Engelmunduskerk. Dit wordt de voorbespreking voor de dienst van 27 mei in onze Engelmunduskerk. Op dit moment is de lezing nog niet bekend.

OPROEP HARMONIUM

Van pastoor Münch van de oudkatholieke Engelmunduskerk kreeg ik een niet-alledaags verzoek: het oudkatholiek kerkkoor is voor zijn repetities op zoek naar een harmonium. Enigszins oneerbiedig staat een dergelijk instrument ook bekend onder de naam 'psalmenpomp'. De pastoor vermoedt dat er in onze kringen misschien nog wel ergens

een werkloos instrument te vinden is. Kunt u het oudkatholiek kerkkoor verder helpen? Neem dan even contact op met pastoor Münch. Uiteraard kan ik u ook met hem in contact brengen.



OECUMENISCHE KOFFIE-OGHTENDEN

Het laatste half jaar is de belangstelling voor de oecumenische koffie-ochtend haast explosief gegroeid. Het pastoresconvent heeft daarom besloten om ook het eerstvolgende anderhalf jaar deze activiteit voort te zetten. Er doen nu acht gemeenten en parochies mee. In het nieuwe schema dat vanaf mei ingaat, is elke gemeente en parochie twee keer ingeroosterd. Genoeg dus voor 16 bijeenkomsten. In dit kerkblad kan ik de volgende data en plaatsen van deze drukbezochte bijeenkomsten doorgeven: op donderdag 15 maart staat vanaf 10 uur de koffie klaar in de kerk van het Apostolisch Genootschap aan de

Doorneberglaan. Op de derde donderdag van april, de 19e, staan de deuren van RK Engelmunduskerk van Driehuis weer wijd open. In de aangrenzende parochiezaal is men vanaf 10 uur welkom voor koffie, ontmoeting, gezelligheid en een goed gesprek. Uiteraard is er ook telkens gelegenheid om de kerkgebouwen te bezichtigen.

TERUGBLIK

Met veel genoegen kijk ik terug op de oecumenische dienst van 21 januari in de oudkatholieke Engelmunduskerk. De kerk zat helemaal vol; de belangstelling was veel groter dan verwacht! Mooi dat we elkaar in deze diensten steeds beter weten te vinden. Een meerwaarde aan deze diensten

is tevens, dat gemeenteleden en parochianen uit andere kerken in de gelegenheid zijn om die keer samen met het eigen koor van de ontvangende kerk mee te zingen. Heel fijn dat dit goed aanslaat!

GROET

Deze editie van Samen beslaat de hele veertigdagenperiode. In deze tijd van bezinning en inkeer zijn er weer vele vieringen en diensten in onze kerk. Velen van u hoop ik daar in de komende periode weer te ontmoeten. Een hartelijke groet vanuit 't Rode Hart 9.

DS. KEES LOUS

NIEUWS VAN DS. DE GROOT

VEERTIG DAGEN

Veertig dagen gaan we op weg naar Pasen. Veertig dagen van voorbereiding, van bezinning, van matiging, van 'paars', van inkeer en omkeer. Door de woestijn, op weg naar nieuw leven. We lezen met de kinderen een aantal 'klassieke' teksten, zoals de verzoeking in de woestijn, de verheerlijking op de berg, over Jezus die brood vermenigvuldigt en de tempelwisselaars verjaagt. Voor de kinderen worden deze teksten samengevat onder de noemer 'Ik zorg voor je.' De uitleg vindt u bij het bericht van de kinderkerk. Een mooi begin van de Veertigdagentijd is de viering van de Maaltijd van de Heer. Helemaal aan het einde - in de Paasnacht - vieren we de Maaltijd weer. En op Witte Donderdag, als gedachtenis van de instelling van het Avondmaal of de Eucharistie. We vieren drie keer hetzelfde, en toch ervaar ik drie keer een ander accent. De ene keer meer de gezamenlijke weg van de gemeenschap, de andere keer meer het lijden dat altijd om ons heen is én het specifieke lijden van Christus, en in de Paaswake ervaar ik de Maaltijd als een feestelijk moment van het nieuwe leven dat ons wordt aangereikt. Op de kerkenraadsvergadering van 12 maart zullen we in een half uur van bezinning bespreken hoe en wat we ervaren en beleven aan de viering van de Maaltijd van de Heer. En waar gaat het voor u om in dit sacrament?

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 4 maart hopen we Liesbeth van der Lugt te bevestigen in het ambt van diaken. U merkt misschien dat op de liturgie bij sommige gemeenteleden staat dat zij 'een zegen ontvangen' over hun werk, en dat anderen 'bevestigd worden'. De Protestantse Kerk biedt de mogelijkheid om hen die geen ambt op zich willen nemen, maar wel een taak

willen doen, ruimhartig toe te laten tot het uitvoeren van een taak en hen daartoe ook een zegen te geven. In de dienst willen we als kerkenraad geen nadruk leggen op dit onderscheid; alleen in de woordkeuze zit enig verschil.

Op 11 maart is de Oecumenische Musicalgroep Jakob te gast. Zij zullen twee nummers van hun nieuwe musical 'Op zoek naar Judas' ten gehore brengen. Een mooi moment om in de Veertigdagentijd bij Judas stil te staan. Hij is de geschiedenis ingegaan als de verrader van Jezus. Maar is er meer over hem te zeggen? Ongetwijfeld!

Op zondag 18 maart zal ds. Kees Lous in zijn preek gebruik maken van de middag 'stoeien met teksten' van 8 maart. De week daarna op 25 maart gaat hij voor in de dienst van Palmzondag. Na afloop willen we weer met de kinderen pannenkoeken eten. Dat was vorig jaar een groot succes en dus voor herhaling vatbaar.

VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK

Net als vorig jaar zijn er in de Goede Week dagelijks vespervieringen. Daarover meer in het volgende kerkblad.

VERANTWOORDING GIFTEN

Via het pastoraat nam ik onlangs € 120,- in ontvangst. Nog niet vermeld was een gift van € 50,- in november via één van de ouderlingen en pastorale medewerkers. Heel hartelijk dank daarvoor.

Met een hartelijke groet,

DS. BARBARA DE GROOT



KERKNIEUWS UIT DE REGIO



Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!

Op **8 april a.s.** wordt de vijfde dienst gehouden in het seizoen 2017-2018 van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema: "Pluk de Vruchten". Het thema van deze viering is: "**Breken en Delen**".

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze dienst in Engelmunduskerk, Kerkplein 1, Velsen -Zuid. De dienst begint om **15.00 uur**. De voorganger is ds. Kees Lous.

Organist de heer. Joop Marechal en assistent organist Rob Zeegers.

Zoals altijd kunt u aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura (fruit/bloemen) te geven of geld. Het fruit en/of bloemen zijn voor de zieken in de regio. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond. Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie/thee of een glaasje fris met wat lekkers.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Wilt u hiervan gebruik maken, neemt u dan vóór 7 april a.s. contact op met mevrouw R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

U bent van harte welkom om de dienst van "Breken en Delen" mee te vieren.

Wij hopen u op 8 april a.s. te ontmoeten.

BERICHTEN VAN ELDERS

COV "IJmuiden" zingt de Matthäus Passion

Vrijdag **23 maart 2018** zal de Christelijke Oratorium Vereniging "IJmuiden", de jaarlijkse uitvoering geven van een van de mooiste meesterwerken van Johann Sebastian Bach: de Matthäus Passion, in de Nieuwe Kerk in IJmuiden. Onder de bezielende leiding van de ervaren dirigent Piet Hulbos.

Begeleid door het Barokensemble Eik en Linde, dat met 34 orkestleden op authentieke instrumenten, of kopieën daarvan, speelt, doet zoveel mogelijk recht aan de originele bronnen uit Bachs tijd.

Verder staan er 110 zangers en zangeressen, een coro in repiene en zes internationaal bekende vocale solisten voor u klaar om het lijdens- en sterfverhaal van Jezus te vertellen, zoals in het Evangelie volgens Matthäus wordt verwoord.

Deze jaarlijkse traditie in IJmuiden is uitgegroeid tot een groot succes, dus bestel uw kaarten tijdig, zodat ook u kunt genieten van dit prachtige oratorium.

Aanvang 19.30 uur, kerk open 18.45 uur, Nieuwe kerk, Kanaalstraat 250, 1975 BK IJmuiden.

Programmaboekje: € 1,00, is niet verplicht, maar wel handig.

Toegang: € 27,50 voor volwassenen, voor jongeren t/m 16 jaar: €15,00 (inclusief consumptie in de pauze).

De kaarten kunt u bestellen bij: mw. T. Zwanenburg: 0255 - 52 56 93 en Mw. J. Spruit: 0251 - 21 16 12

Via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl en voor verdere informatie: www.COV-IJmuiden.nl.

Een anders-dan-anders vakantiebesteding: iets voor jou?



En ben jij:

- Christen
- Tussen de 18 en 28 jaar
- Iemand die het leuk vindt om activiteiten te organiseren
- Niet bang om je handen uit de mouwen te steken
- Iemand die het leuk vindt om te werken met mensen van verschillende leeftijden
- Een echte teamplayer
- Flexibel en vooral ook superenthousiast

Dan is de GWT op zoek naar jou!



Eh... wie?

GWT staat voor Grote Witte Tent. We zijn een organisatie die al meer dan 50 jaar kerk- en recreatiewerk organiseert in Luxemburg. Elk jaar zijn daar duizenden Nederlanders en Vlamingen op vakantie. Als GWT teamlid organiseer je samen met je team voor de campinggasten allerlei verschillende activiteiten zoals kerkdiensten, kinder- en tienerclubs, droppings, kampvuur, sporttoernooien enz. Dit doen we niet zonder reden. Door al onze activiteiten en jouw houding als teamlid heen willen we iets van God laten zien.

"Bij de GWT heb ik heel veel lol gehad, maar ik ben er ook echt gegroeid. Toen ik voor het eerst meeding was ik nog vrij verlegen en hield ik mij op de achtergrond. Bij de GWT is dat echt veranderd en ben ik zelfverzekerder geworden."

Dankzij de GWT studeer ik nu Pabo, dat had ik 3 jaar geleden nooit gedacht." - Jan van Houwelingen gaat dit jaar weer mee in team 1



Wat bieden wij jou?

- Een te gekke ervaring van 2 weken teamwork in Dillingen - Luxemburg
- De mogelijkheid om studiepunten te behalen voor sommige opleidingen (vraag dit ff na bij je opleiding!)
- Een interkerkelijke omgeving waarin je mensen uit diverse kerken ontmoet
- Een leerzame en uitdagende tijd
- Een voorbereidingsweekend waarin je je team leert kennen, het programma voorbereidt en toegerust wordt voor het werk.

Om een indruk te krijgen van onze activiteiten check www.grotewittent.nl of kijk op onze facebookpagina: [facebook.com/grotewittent](https://www.facebook.com/grotewittent)

Meer info? Mail Lianne: teamleden@grotewittent.nl of bel: 0252-685183

Agenda 2018:

Vorbereidingsweekend (in NL!): 11 t/m 13 mei
Team 1: 18 juli t/m 2 augustus
Team 2: 1 augustus t/m 14 augustus

WIJ HEBBEN GELEZEN

THUISKOMEN, de plaats waar je gezien wordt.



Henri Nouwen

Als mens ben je op weg, of je nu wilt of niet. Van plaats naar plaats, van fase naar fase. Vaak moet je weer opnieuw beginnen. Het oude is voorbij, het nieuwe nog nieuw, niet vertrouwd en soms onveilig. Waar ben ik Thuis? Hoe kom ik thuis?

Boekbespreking

LEEFREGELS VAN FRANCISCUS



Franciscus van Assisi inspireert al eeuwenlang miljoenen mensen. Met komst van paus Franciscus is de belangstelling voor deze monnik uit de dertiende eeuw nog meer gegroeid. De leefregels van Franciscus gaan over het 'gewone' leven en richten zich op vrede tussen mensen en tussen mensen en God.

Willem Marie Speelman voorziet in het nieuwe boek **De liefde achterna** een selectie uit de leefregels van een toelichting die de inhoud opent voor deze tijd.

Symposium

Vrijdag 16 maart vindt in Utrecht een symposium plaats met als thema 'de leefregels van Franciscus'. Lees hier meer over het programma en hoe u kunt aanmelden.

ANTOINE BODAR DOET EEN BOEKJE OPEN OVER ZIJN DEPRESSIES



Antoine Bodar is 's lands bekendste priester: veel aanwezig in de media, zelden verlegen om een mening en altijd bereid om een lastig standpunt te verdedigen. Minder bekend is het dat hij, net als velen, kampt met terugkerende perioden van depressie. Hij loopt daar ook niet zo mee te koop. In zijn nieuwste publicatie *Droef gemoed*, die onlangs verscheen, deelt hij deze verlammeende gevoelens en vertelt hij daarover op zijn eigen wijze.

Een boeiend en persoonlijk document over een actuele kwestie.

Verkrijgbaar als paperback en als e-book.



Eindelijk thuis. Deze titel van een boek van Henri Nouwen verwoordt verlangen. Dat ligt besloten in het woord 'eindelijk'. 'Thuis' zijn en je thuis voelen is niet vanzelfsprekend.

We leggen in de kerk grote nadruk op 'gastvrijheid'. Iedere gemeente heeft de gastvrijheid hoog in het vaandel, mede dank zij de boeken van Jan Hendriks die dit begrip weer hoog op de agenda heeft gezet: 'We zijn een open, gastvrije gemeente'. Ja, het zou ook niet best zijn als je dat niet was.

De vraag is alleen: *Zijn* we ook werkelijk gastvrij? Voelt een gast zich welkom? Raakt hij of zij bij ons 'thuis'?

Gastheer en gast.

Ook het boek van Robert Vosloo, *Engelen als gasten. Christelijke gastvrijheid*, gaat hier op in. Hebben wij werkelijk tijd en plaats voor de ander? Zeker als die nog 'anders' is? Of is 'thuis' vooral een plek voor onszelf en mag niemand die verstoren? 'Wij zouden kunnen zeggen dat het huis een heerlijke plaats van bescherming en vreugde is. In zekere zin is een bepaalde 'beslotenheid' van het huis nodig, maar het is ook een kleine stap van het huis als beschermde ruimte naar het huis als



fort of gevangenis. Het huis dat open is voor de hongerige, voor de vreemdeling, voor wat goed is, is daarom in de ware zin van het woord een huis'. Je bent in je eigen huis niet alleen gastheer, maar ook zelf te gast. Zoals de Emmaüsgangers dat beleefden, toen Jezus van gast in gastheer veranderde (zie Luc.24).

Gastvrijheid oefenen.

Je hebt van die mensen die van nature uitnodigend zijn, hartelijk, gastvrij. Ze zijn in staat je snel 'thuis' te laten voelen. Iedereen heeft de opdracht gastvrijheid te beoefenen, maar sommige mensen lijken er een speciale gave voor te hebben, de gave van de gastvrijheid. Bij hen voel je je snel op je gemak. Zij zijn de ideale gastvrouw of gastheer. Ze hebben er ook plezier in om nieuwe mensen aan te spreken en te verwelkomen. Niet iedereen kan dat op die manier, maar je kunt je er wel in oefenen. Soms komen daar beelden bij naar boven van vroegere ervaringen. De plekken en plaatsen waar je je ooit thuis voelde. De mensen die daarbij van groot belang waren. Je ouderlijk huis misschien. Je moeder die je na schooltijd opwachtte met thee en een koekje, je vader bij wie je altijd terecht kon. Of dat ouderlijk huis van een vriendin bij wie je altijd mocht mee-eten en waar je als vanzelfsprekend werd opgenomen in de dagelijkse gang van zaken.

Hier hoef je je niet mooier of groter voor te doen dan je bent

Thuis zijn heeft met veiligheid te maken. Met geborgenheid. Jezelf kunnen en mogen zijn. Relax, je bent thuis. De voeten mogen hier op tafel. Je hoeft je niet mooier of groter voor te doen dan je bent. Hier is de plek waar je gezien wordt. Hier is de plek waar je geliefd wordt. Het kan ook op de basisschool zijn geweest of de kinderclub van de kerk. De onderwijzer of de tienerleider die jou werkelijk zag en

aansprak – en je serieus nam. Maar het ouderlijk huis is niet voor alle mensen een veilige plek (geweest). Soms lijkt die veiligheid eerder uitzondering dan regel. Er kan van alles bijdragen aan de versterking van de veiligheid: ruzies, echtscheiding, psychische problemen, verhuizingen – om over geweld en misbruik nog maar te zwijgen.

Afscheid.

In de Bijbel worden mensen nog eens weggeroepen van hun 'thuis'. Abram wordt opgeroepen zijn huis en haard te verlaten en te vertrekken naar een land 'niet wetende waar hij komen zou'. Het volk Israël gaat de barre tocht door de woestijn aan, naar het beloofde land. Mensen worden bij name geroepen om een soms moeilijke taak te aanvaarden. Jeremia bijvoorbeeld. De boodschap die hij moet brengen, levert hem veel ellende op. Ook Jezus verlaat zijn vertrouwde omgeving in Nazaret, laat zijn familie achter en gaat de weg van het Koninkrijk,

Een nieuwe levensfase betekent afscheid nemen van wat als 'thuis' voelde.

Mensen zijn op weg, of ze nu willen of niet. Of ze zich geroepen weten of niet. Er zijn tijden die voorbijgaan. Je jeugd laat je achter je. Kinderen worden groot en zelfstandig. Ouder worden is weer een nieuwe fase. De levensweg van een mens wordt wel vergeleken met die van de seizoenen: lente, zomer, herfst en winter. Een nieuwe fase betekent ook afscheid nemen van dat wat vertrouwd was en als 'thuis' voelde. Vaak moet je weer opnieuw beginnen. In een nieuwe groep of klas, in een nieuwe setting met andere mensen. In het verzorgingshuis bijvoorbeeld. Het oude is voorbij, het nieuwe is nog nieuw, niet vertrouwd en soms onveilig. Hoe kom ik thuis? Bij het ouder worden komen daar verlieservaringen bij. Je gaat praten over wat er 'nog' kan. Straks niet meer. De dood komt in zicht. Het aardse huis wordt afgebroken. Als dan een perspectief ontbreekt, wordt het leven steeds kleiner. 'Vroeger was een oud mens iemand die er bijna was. Nu is het iemand die er bijna geweest is' schreef Godfried Bomans.

Zwerver of pelgrim.

Al lang leef ik met het beeld van de zwerver en de pelgrim. Beiden zijn onderweg. De zwerver weet alleen niet goed waar naartoe. Hij leeft zonder richting, op zoek naar tijdelijk onderdak, zoals een schaap dat verdwaald is in de bergen. Een pelgrim heeft een doel: Jeruzalem bijvoorbeeld of Santiago de Compostella. Het doel is uiteindelijk breder en te omschrijven als 'Koninkrijk Gods' of 'hemels Jeruzalem'. De plek waar alles 'op z'n plek' valt. Ieder mens zijn eigen huis, zijn eigen vijgenboom. God die alles is in allen. Alle tranen gedroogd en alle pijn geheeld. Christenen leven vanuit de hoop dat dit eens werkelijkheid zal worden. 'Eindelijk thuis'.

Intussen is er onderweg niet altijd een thuisgevoel. Je kunt je vreemd en vervreemd voelen in een wereld die zo haaks staat op de liefde en de vrede. Mensen waren verbijsterd toen het kennelijk onmogelijk leek om Mauro een verblijfsvergunning te geven. Is dit mijn land, mijn overheid? In de kerk kan ook vervreemding ontstaan. Je voelt je er niet meer thuis. Alles is zo anders. Zeker ouderen kunnen

daar last van hebben. 'Zoveel veranderingen dominee, daar kan ik niks mee, het is mijn kerk niet meer'. Tussen groepen gebeurt het ook: ik snap niks van die evangelischen, ik ga over mijn nek van die liedjes – en andersom.

Als iemand het belang van familie en een vaste woon- en verblijfplaats relativeerde, was het Jezus wel.

Hoe voelen we ons thuis bij elkaar in deze wereld? Het is niet vanzelfsprekend en het kost wat. En als we ergens 'thuis' zijn, is dat ook weer van voorbijgaande aard. 'De bomen hebben wortels, de bomen mogen stevig staan maar mensen moeten verder gaan. De bomen hebben wortels maar mensen gaan voorbij'. Dit couplet komt uit een lied van Huub Oosterhuis (Gez. 489). Het is een lied van verlangen, over 'levenslange geboortepijn', over 'zoeken, nooit verzadigd zijn', over 'branden van verlangen tot alles is voltooid'.

Wortelen in liefde.

Hoe zit dat dan? Mogen we niet meer ergens 'wortelen' en ons huis en thuis bouwen? Worden we altijd maar weer voortgejaagd en dus afgemat? Jezus is met ontferming bewogen over mensen die zo leven. Ze zijn 'als schapen zonder herder'. Kennelijk zit daar de clou. De diepste wortels liggen niet in ons huis, in onze familie, in onze

eigengemaakte tempels en paleizen, maar in degene die we volgen.

Als er iemand was die het belang van familie en een vaste woon- en verblijfplaats relativeerde, was het Jezus wel. Wie zijn mijn broeders en zusters? Dat zijn mensen die Mij volgen. 'De vossen hebben holen, de vogels hebben nesten', maar in het voetspoor van Jezus heb je geen steen om je moede hoofd op neer te leggen. En toch belooft Hij rust en vrede die dieper gaat dan welke onrust ook. Die vrede heeft te maken met de diepe ervaring waaraan het boek van Henri Nouwen gewijd is: je bent een geliefd kind van God. Je hoeft dat niet te worden, je bent al in genade aangenomen, er is niets wat je daaraan kan toe- of afdoen.

'Ik kan niets doen om God meer van mij te laten houden, ik kan ook niets doen om Hem minder van mij te laten houden' schreef Max Lucado. In die liefde ligt je thuis'.

Als je de liefde van God hebt ervaren, kan het niet anders of je maakt ruimte. Ruimte voor mogelijke gasten. Tijd en plaats voor elkaar. Iedere tijd kan dan gevuld worden door de ontmoeting. Iedere plaats kan veranderen in 'thuis'.

NIENKE DIJKSTRA-ALGRA
'UIT WOORD EN DIENST'

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452



voor elke klus in en rondom
uw woning of bedrijf

www.buildwise.nl

info@buildwise.nl

Henri Bron
Zeeweg 171
1971 HB IJmuiden
061 3934294



Kievit

de maatwerk maaltjidservice

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse, smakelijke warme maaltijden die wij bij u thuis of op het werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 – www.kievitbv.nl

**Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij**



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl



Het
geheim
van IJmuiden...

...zit al ruim 50 jaar in de
TROMPSTRAAT Nr. 1

- banners
- beachflags
- drukwerk
- familiedrukwerk
- flyers & folders
- huisstijl
- ontwerpen
- posters
- printen
- scripties
- stickers
- vlaggen

ELTA*print*

Trompstraat 1-5 (schuin achter het gemeentehuis)
1971 AA IJmuiden • Tel. 0255 511191 • info@elta.nl

Sterk in grafische communicatie!

jmp

Mooy & Partners B.V.

Administratieve en fiscale dienstverlening

jmp

Kon. Wilhelminakade 217
1975 GK IJmuiden
Postbus 124
1970 AC IJmuiden
Tel. (0255) 51 08 45
Fax (0255) 52 21 37
Email: j-m-p@wxs.nl

Lid Nederlands College van Belastingadviseurs
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Voor een goed advies
en ruime keuze



DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes

Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964