



SAMIEN

PROTESTANTSE GEMEENTE • VELSEN-ZUID IJMUIDEN-OOST

JAARGANG 25 NR. 3

10 SEPTEMBER T/M 14 OKTOBER 2017

Looft de Heer in IJmuiden

Te midden van de verslagen over het geweld in de wereld, dagelijks in de media, stonden in de IJmuider Courant twee paginagrote uitgebreide artikelen: “**Op de bijbel raak je nooit uitgekeken**” (22 augustus) en “Psalmen zijn van ons allemaal” (24 augustus) Te beginnen bij de laatste. Componisten van het Nederlands Kamerorkest hebben alle! 150 psalmen in een nieuw jasje gestoken en zullen dat op het Festival Oude Muziek in Utrecht te gehore brengen. De motivatie (citaat) : “ Ook zij zagen in dat het heilig geschrift iets is waarin mensen zich, gelovig of niet, wereldwijd kunnen verplaatsen. De psalm zoekt naar antwoorden op levensvragen die we onszelf allemaal stellen....Maar psalmen verhalen over meer dan hel en verdoemenis. Ze bieden ook hoop en brengen een ode aan de liefde....Het bijzondere van psalmen is dat ze niet het woord van God aan de mensen brengen, zoals veel teksten uit het Oude Testament, maar van de mensen aan God. De psalmen ontleden dus eigenlijk de psychologie van de mens.” Mooi dat dit zomaar in een lokaal blad te lezen is. En zeker te bedenken dat psalmen gezongen moeten worden, op hoog niveau of gewoon uit het hart in de kerk. Soms hebben we troost en vertrouwen hard nodig, zingend of lezend.

Het twee paginagrote artikel “Op de bijbel raak je nooit uitgekeken” is op zijn minst boeiend te noemen. Het Nederlands Bijbel genootschap

bestaat al sinds 1814, net na de Napoleontische tijd. Anders hadden we de Bijbel waarschijnlijk in het Frans tot ons moeten nemen, met als doel de Bijbel voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en leesbaar te maken en deze ook te verspreiden. Het NBG verricht nog steeds monnikenwerk door vertalingen te maken gericht op veranderingen in onze tijd. Van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, zijn er 1.5 miljoen

van verkocht. Nummer 1 op de boekenlijst, gevolgd door Anne Franks Achterhuis. Inderdaad worden er steeds minder boeken gelezen door de nieuwe generatie en secularisatie, daar kunnen we ook niet omheen. Het NBG heeft heel goed begrepen dat meedoen en zeker weten, begint bij de jeugd. Daarom is er een “Bijbel in Gewone taal”, maar wel aangevuld met honderden pagina's extra materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Het is wonderbaarlijk: daar waar Luther het Oude Testament vanuit het Hebreeuws en Aramees zorgvuldig vertaalde in het Duits, en het Nieuwe Testament vanuit het Grieks, bedoeld voor de gewone man, daar is het NBG precies mee bezig, maar wel 500 jaar later. De inhoud is hetzelfde, maar sluit beter aan bij de beeldtaal vandaag. Een wereld prestatie!!

Al met al, we moeten optimistisch blijven over wat we als kerk te bieden hebben en vooral, meegaan met onze tijd.





Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

www.engelmunduskerkoudvelsen.nl



KERKGEBOUW ENGELMUNDUSKERK - KERKPLEIN VELSEN-ZUID

Postadres: zie hieronder

Koster

- dhr. A.G. Bresser
Meervlietstraat 41, 1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Telefoon

514714

Redactieleden

- Joke Stam
- Jan Oosterveen
- Aafke Strooker
- Frits Vermeulen

Telefoon

520966

511794

521414

522269

Predikanten

- Ds. C. Lous
't Roode Hart 9, 1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
524473
- mw. ds. B.E. de Groot
Meervlietstraat 131, 1981 BL Velsen-Zuid
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl
578978

E-mail redactie:

kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat en postadres

- mw. C.E. Talens-Stam
Driehuizerkerkweg 240, 1985 HV Driehuis
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl
519502

Algemene gegevens

KINDERKERK

Giften kunnen worden overgemaakt op rek. nr. NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z o.v.v. gift kinderkerk

BEZORGING KERKBLAD SAMEN

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is: dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid, tel. 0255 - 520504, bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is: Fam. van Broekhuizen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden, tel. 0255 - 532486, bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

VRIJWILLIGE BIJDAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN

rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek en dit onder vermelding van Samen.

AUTORIJDIENTEN

Voor die personen die gebruik willen maken van de autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster opgesteld. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft dit rooster. De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:

- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
- dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

- **Secretaris-kerkrentmeester:** dhr. E. Cornet, Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
- **Penningmeester-kerkrentmeester:** dhr. P.L. Bijker, Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek, tel. 023-5385383
- **Vrijwillige bijdragen:** rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Langemaad 49, 1991 EK Velsersbroek
- **Diaconie:** rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Klipper 16, 1991 MV Velsersbroek, tel. 023-5380927
- **Collectebonnen** zijn te bestellen via rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O, Platanenstraat 23, IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 536082

Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

KERKDIENSTEN



	ENGELMUNDUSKERK	ICHTHUSKERK	VELSERDUIN
10 sept	10.00 uur Startzondag "Kerkproeverij" ds. C. Lous en ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. J. van Doorn	10.30 uur Gast
17 sept	10.00 uur Oec. dienst in de Ichthuskerk HA	10.00 uur Oec. dienst HA	10.30 uur
17 sept	15.00 uur Peuterdienst ds. B.E. de Groot	ds. C. Lous	pastor J. Nieuwenhuizen
24 sept	10.00 uur ds. C. Dahmen (Berkenrode)	10.00 uur ds. C. Lous	10.30 uur gast
1 okt	10.00 uur 'Samen onder één dak'dienst in Ichthus kerk	10.00 uur 'Samen onder één dak'dienst ds. J. van Doorn	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen
8 okt	10.00 uur ds. B.E. de Groot mmv Engelmunduskoor	10.00 uur ds. D. de Roest	10.30 uur gast
15 okt	10.00 uur ds. B.E. de Groot	10.00 uur ds. C. Lous	10.30 uur pastor J. Nieuwenhuizen

HUIS TER HAGEN

10 sept	10.45 uur	mw. C. Voskamp	Woord en Communie
17 sept	10.45 uur	dhr. A. Bijl	Woord en Communie
24 sept	10.45 uur	pastor Zaal	Eucharistie
1 okt	10.45 uur	dhr A. Bijl	Woord en Communie
8 okt	10.45 uur	ds. C. Lous	Schrift en Tafel
15 okt	10.45 uur	ds. I. Clement	Schrift en Tafel

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week op
vrijdagmiddag

8 sept	16.00 uur
22 sept	16.00 uur
13 okt	16.00 uur

Diensten iedere laatste donderdag van de maand

28 sept 16.00 uur

BIJ DE DIENSTEN

ENGELMUNDUSKERK

ZONDAG 10 SEPTEMBER: DIENST OM 10.00 UUR STARTZONDAG "KERKPROEVERIJ"

Voorgangers: ds. C. Lous en ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Hinloopen
Bloemendienst: mw. G. Selier en dhr. J. Bragt
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt geïncasseerd voor de Instandhouding van de Eredienst

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken



ZONDAG 17 SEPTEMBER: OECUMENISCHE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE ICHTHUSKERK OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. C. Lous

ZONDAGMIDDAG 17 SEPTEMBER: PEUTERDIENST OM 15.00 UUR

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Het verhaal gaat over Daniël in de leeuwenkuil.
Alle baby's, dreumesen, peuters en (jonge) kleuters zijn
welkom samen met hun (groot)ouders.
Na afloop van de dienst is er een collecte

ZONDAG 24 SEPTEMBER: DIENST OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. C. Dahmen (Berkenrode)
Ontvangstdienst: de dames M. Rietkerk en E. Filius
Bloemendienst: de dames Ts. Abma en H. van Gent
Kinderkerk: mw. L. Duineveld
Organist: dhr. R.S. Brink

De collecten zijn voor de
Diaconie en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt
geïncasseerd voor de Instandhouding van de Eredienst



ZONDAG 1 OKTOBER: "SAMEN ONDER ÉÉN DAK" DIENST IN DE ICHTHUSKERK OM 10.00 UUR

Voorganger: ds. J. van Doorn

ZONDAG 8 OKTOBER: DIENST OM 10.00 UUR

Met medewerking van het Engelmunduskoor o.l.v.
Philien Schouten
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames I. Rasmussens en J. Brink
Bloemendienst: de dames I. de Jong en J. Stam
Organist: dhr. P. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt geïncasseerd voor de Instandhouding van de Eredienst

ZONDAG 15 OKTOBER: DIENST OM 10 UUR

Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: mw. A. Strooker en dhr. A. de Koning
Bloemendienst: de dames P. de Hoog en Y. Roodzant
Organist: dhr. P. Dalebout
De collecten zijn voor het Werelddiaconaat en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt geïncasseerd voor de Instandhouding van de Eredienst

VAN DE REDACTIE



Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	Periode	Uiterste inleverdatum kopij	Verschijningsdatum vanaf...
4	15/10 - 11/11	2 oktober	12 oktober
5	12/11 - 16/12	30 oktober	9 november
6	17/12 - 20/01/2018	4 december	14 december

Met dit kerkblad is er weer de start van een nieuw seizoen. Uw aandacht wordt gevraagd voor de startzondag op 10 september, de "kerkproeverij", naar een idee van de Raad van kerken, alsmede de Jaarmarkt op 30 september a.s.

De redactie wenst u veel leesplezier.

EIGEN KERKNIEUWS

WAT IS ER TE DOEN



Wat is er te doen?

Zaterdag 9 september, Open Monumentendag

In het weekend van 9 en 10 september zijn er Open Monumentendagen. Onze kerk doet mee op zaterdag 9 september. Van 10 tot 16 uur zijn we open. Op die dag wordt in het Raadhuis (oud Velsen) om 11 uur de expositie "Slechte tijden, goede tijden. Oud Velsen door de jaren heen" geopend.

Meditatieve wandeling 9 september

Op iedere tweede zaterdag van de maand is er een meditatieve wandeling. Het hele seizoen door! Zaterdag 9 september is de eerste van dit seizoen. De wandeling is onder leiding van ds. Jeannet van Doorn en start om 9.30 uur. Kijk enkele dagen van tevoren op de website www.engelmonduskerkoudvelsen.nl voor de verzamelaarsplaats. Of stuur een berichtje naar dsjvandoorn@gmail.com.

Peuterviering 17 september

Ook voor de allerkleinsten zijn er het komende seizoen speciale vieringen. We beginnen weer op zondagmiddag 17 september met het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil. Dat wordt grommen!

Ik ben heel benieuwd welke kinderen hun (groot)ouders durven mee te nemen! Om 15 uur beginnen we. De viering duurt ongeveer een half uur. De viering is geschikt voor baby's, dreumesen, peuters en (jonge) kleuters. Meer informatie bij ds. Barbara de Groot, ds.degroot@engelmonduskerkoudvelsen.nl of 0255-578978.

Zaterdag 30 september 50e jaarmarkt

Zie de speciale jaarmarktpagina voor het programma.

Dinsdag 3 oktober Stoeien met teksten

We lezen de tekst van Mattheus 22: 34-46 over de vraag naar het grote gebod. Is het grote gebod een samenvatting van de joodse wet of is het meer een overkoepelende kapstok, waar alle andere wetten onder te rangschikken zijn? En waar houden 'wij' ons aan? Lees mee op dinsdag 3 oktober in de consistoriekamer van de Engelmunduskerk.

Donderdagavond 5 oktober Bezinningsavond over voltooid leven (onder voorbehoud)

Je kunt geen krant of tijdschrift openslaan of er staat wel iets in over voltooid leven. Er is een discussie op gang gebracht door een wetsvoorstel van (nu demissionair) minister Schippers om de euthanasiewet uit te breiden. De avond is deels informatief, omdat een medicus toelicht wat er nu mogelijk is aan zorg rond het levenseinde én bezinnend omdat een geestelijk verzorger met ons verkent wat er vanuit bijbels dan wel christelijk perspectief te zeggen is over dit onderwerp.

De avond is in samenwerking met de Ichthuskerk en wordt gehouden in de Goede Herderzaal van de Engelmunduskerk, aanvang 19.30 uur, toegang vrij.

Dinsdagavond 10 oktober workshop bloementaart maken

Creatief gemeentelid Magda Kok (van de Ichthuskerk) verzorgt een workshop. Onder haar leiding schikken we een herfstige bloementaart. Een creatieve decoratie voor thuis! De kosten zijn € 3 per persoon voor de materialen, exclusief bloemen. Meldt u zich aan bij Adrie van der Pijl? Dan hoort u wat u mee moet nemen. Per mail adrievanderpijl@kpnmail.nl of 0255-520587

Open Venster

Donderdag, 21 september, gaan we weer beginnen. De eerste middag mogen we 2 dames verwelkomen, die met sketches en liedjes herkenbare momenten uit het leven brengen, soms vrolijk, soms ontroerend. We beginnen om 2 uur in de Ichthusburcht, Fahrenheitstraat 37 in IJmuiden. Heeft u vervoer nodig, dan kunt u bellen met Mevr. Roodzant, tel. 510969. U bent van harte uitgenodigd.

Met vriendelijke groeten,

HET OPEN VENSTERTEAM

De 50e jaarmarkt op 30 september

Nog even en het is zover, de 50e editie van de jaarmarkt vindt plaats!

Wat begon met een pinkenveiling is uitgegroeid tot een compleet festijn. De pinken zijn inmiddels alweer jaren buiten beeld.

Het concept van de jaarmarkt is al jaren hetzelfde, want waarom iets veranderen dat goed loopt? Toch merkt de commissie wel dat het accent wat verschoven is. Kwamen mensen jaren geleden ook echt om 'koopjes te jagen', de hedendaagse mens wil vooral ook wat 'beleven' en 'consumeren.' Daarom zijn de kramen met curiosa, boeken en muziek zeker nog altijd volop present, maar willen we daarbij op meerdere plaatsen koffie en fris schenken. Zo is er bij de gebakkraam koffie en thee te koop en zullen bij de worstenkraam blikjes fris te krijgen zijn. In het kader van het beleven zijn we blij dat er de hele dag optredens van de Velsse Gemeenschap zijn, in een tent nabij het Raadhuis voor de Kunst. Ook daar maken we een koffiehoek. In de kerk is voor de vijfde keer op rij een stilteplek waar bezoekers een kaarsje kunnen aansteken. Vele kaarsen (gebeden) brengen iets in beweging, dit keer zullen

kraanvogels gaan rondvliegen. Daar past wat klassieke muziek bij, verzorgd door Van Manen blaaskwintet. De bekende poffertjeskraam en kraam met (broodjes) haring en makreel zijn uiteraard ook te vinden. Wat zou het leuk zijn als de burgemeester dit keer komt om de officiële opening te verrichten. Wie weet heeft hij tijd.

Engelmondusbier

Speciaal voor de 50e jaarmarkt heeft de jaarmarktcommissie Engelmondusbier gebrouwen. Dit bier is in setjes van drie flesjes te koop voor 10,- euro. Bent u of kent u een bierdrinker, dan wilt u dit niet missen. U kunt vantevoren bij Nils Rasmussens een of meer setjes bestellen. Tijdens de jaarmarkt haalt u de bestelling op en rekent u af. U kunt ook zonder vooraf te bestellen tijdens de jaarmarkt uw aankoop doen, maar weet wel: op is op.



Expositie Stichting Het Dorp Velsen "Slechte tijden, goede tijden. Oud Velsen door de jaren heen"

De Stichting Het Dorp Velsen bestaat 50 jaar en organiseert om die reden een expositie. Gekozen is voor een tentoonstelling met beelden van het dorp door de jaren heen, en een selectie van foto's van panden die van nagenoeg onbewoonbaar veranderd zijn in 'paleisjes'. Een deel van de foto's is door bewoners beschikbaar gesteld. Meer informatie, ook over steun aan de stichting, staat op de website van de stichting Het Dorp Velsen, te vinden op www.dorpvelsen.nl.

Openingstijden: van 9 t/m 30 september iedere vrijdag, zaterdag en zondag 13-17 uur

Locatie: Raadhuis voor de Kunst in het oude dorp.

Velser Gemeenschap verzorgt optredens

De hele dag door klinken er muzikale geluiden vanuit het oude dorp. Bij het Raadhuis voor de Kunst is een podiumtent opgesteld waar koren en muziek- en theatergezelschappen uit Velsen acte de présence geven. Het programma ziet er als volgt uit:

- 10.00 - 10.30 IJmuidse Harmonie Showband
- 10.40 - 11.10 Popkoor Haarlem Shuffle
- 11.20 - 11.50 Accordeonband R.A.T.S.
- 12.00 - 12.30 Operakoor Bel Canto
- 12.40 - 13.10 Popkoor Multivokaal
- 13.20 - 13.50 Gezelligheidskoor de Delta Singers
- 14.00 - 14.30 Shantylkoor Nortada
- 14.40 - 15.10 Musicalvereniging Unidos
- 15.20 - 15.50 Blazersensemble Oud Goud



Loterij

De verkoop van loten verliep dit jaar voorspoedig. Het ziet er naar uit dat bijna alle lotenboekjes verkocht zijn op het moment van verschijnen van dit blad. Mocht u nog geen

loten hebben en wel een kansje willen maken op een prijs, neemt u dan contact op met Petra de Hoog of Peter de Bruijn voor de laatste loten.

Spullen inleveren voor verkoop en Rad van Avontuur

In de week van 18 september kunt u 's avonds tussen 19 en 20 uur spullen brengen voor de verkoop. Ook prijsjes voor het Rad van Avontuur kunt u brengen. Houdbare levensmiddelen (jam, blik soep), een flesje wijn of iets van woondecoratie, de raddraaiers zullen u dankbaar zijn én alle potentiële winnaars natuurlijk. Op vrijdagavond 29 september is uw zelfgebakken taart en gebak welkom voor in de gebakkraam.

We kijken uit naar een geslaagde 50e jaarmarkt!

DE JAARMARKTCOMMISSIE

Engelmondus en meer... presenteert:

EEN PROGRAMMA SAMENGESTELD VOOR MENSEN VAN BINNEN EN BUITEN DE ENGELMUNDUSKERK

Na een succesvol 1^e seizoen komt er een vervolg op Engelmondus en meer..

Voor een aantal zondagmiddagen in de wintermaanden wordt een programma geboden van concerten in diverse genres, lezingen, toneel en zo meer. Zo'n middag gaat een uurtje duren, van 15.00 uur tot 16.00 uur, met gelegenheid tot napraten. We willen hiermee veel mensen laten genieten van een bijzonder moment in onze mooie eeuwenoude kerk.

De 1^e voorstelling is op zondag **15 oktober**.

Engelmondus en meer ... presenteert: **Bender in concert**



De Benderleden Bert Vissers, Tom Bak, Jos Caspers en Rodney Calis komen op deze zondagmiddag met een gevarieerd muzikaal programma met Nederlandstalige chansons.

Liedjes die raken en ontroeren, liedjes ook vol vrolijkheid en levenslust.

Vanaf september 2016 trekt Bender met een nieuw liedjesprogramma getiteld BROOS langs de theaters. Vrolijk en melancholiek. Ontroerend en uitbundig. Wees erbij!

Voor het concert bent u vanaf 14:30 uur hartelijk welkom! Aanvang om 15:00 uur. Kosten: € 10,00 p.p., inclusief

drankje. U kunt nu al kaarten bestellen, bij voorkeur via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl. (Eventueel telefonisch 06 18921501).

Ook de 2^e voorstelling kunt u alvast in uw agenda zetten: Engelmundus en meer... presenteert **André Numan over archeologische vondsten**

Op **zondag 19 november** vertelt André Numan over de archeologische vondsten die in de vorige eeuw in en rond de kerk zijn gedaan.

Zijn Willem van Brederode en Hillegonda van Voorne in de Engelmunduskerk begraven?



Onder andere zijn er resten gevonden van een kapel met enkele stenen grafkisten. In de presentatie zullen de resultaten van het archeologisch onderzoek uitvoerig besproken worden. Hoe werden de overledenen in al

die jaren in en rond de kerk begraven? En waarom is Engelmunduskerk nu juist op deze plek is gebouwd?

Ruim 1000 jaar geleden werd de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid gebouwd die tot de oudste kerken van Noord-Holland behoort. In al die jaren heeft het gebouw vele veranderingen ondergaan, zo werden er kapellen gebouwd en weer afgebroken. Vooral in de tweede helft van de 16de eeuw heeft de kerk veel te lijden gehad onder oorlogsgeweld.

Tijdens de archeologische onderzoeken die in de vorige eeuw in en rond de kerk zijn uitgevoerd werden de sporen van al die veranderingen teruggevonden. In twee stenen grafkisten lagen de skeletten van een man en een vrouw. Erboven lag een fraaie grafzerk met daarop afgebeeld een man in harnas met naast hem een vrouw. Naar nu wordt aangenomen gaat het hier om het graf van Willem van Brederode en Hillegonda van Voorne.

André Numan was van 1972 tot 2014 werkzaam als hoofd archeologische velddienst en conservator bij het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en is hij al 43 jaar lid van de Archeologische Werkgroep Haarlem.

Voor de presentatie bent u vanaf 14:30 uur hartelijk welkom! Aanvang om 15:00 uur. Kosten: € 10,00 p.p., inclusief drankje. U kunt kaarten vanaf 16 oktober a.s. bestellen bij voorkeur via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl. (Eventueel telefonisch 06-18921501).

Voor meer info over deze of toekomstige voorstellingen: houd de website in de gaten.

REKENING & VERANTWOORDING



Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 10 juli 2017

1. Beleidsplan 2017-2021

De definitieve versie van het beleidsplan 2017-2021 is in de vergadering van 10 juli 2017 vastgesteld. Naar aanleiding van de resultaten van de enquête, die vorig jaar onder de gemeenteleden is gehouden is het vorige beleidsplan geactualiseerd. De beleidspunten uit het plan kunt u elders in dit kerkblad lezen. Het volledige beleidsplan staat op de website, www.engelmunduskerkoudvelsen.nl. U kunt het beleidsplan op de website onder het kopje 'organisatie' en vervolgens bij 'kerkenraad' op de pagina rechtsonder aanklikken. Indien u het volledige beleidsplan graag op papier wil ontvangen dan kunt u het bij de scriba aanvragen.

In het beleidsplan is onder meer opgenomen dat de kerkenraad nieuwe of eenmalige initiatieven, gericht op gemeenteopbouw, een kans wil geven.

Dergelijke initiatieven kunnen gemakkelijker worden

gehonoreerd indien daarvoor een budget beschikbaar is. De kerkenraad heeft besloten tijdens de nieuwe beleidsperiode een bedrag van € 7.500,- uit de huidige middelen te reserveren voor nieuwe initiatieven.

2. Financiële meerjarenvisie

De penningmeester van de kerkrentmeesters, de heer P. Bijker, heeft een financiële meerjarenvisie over de jaren 2018-2023 opgesteld en tijdens de vergadering toegelicht. Als gevolg van de verwachte afname van het aantal gemeenteleden en van het aantal kerkbezoekers zullen de inkomsten minder worden. Er wordt een jaarlijkse afname van de opbrengsten verwacht van 4%. De lasten nemen de komende jaren waarschijnlijk toe. Als gevolg hiervan zijn er naar verwachting over 12 jaar geen liquide middelen meer aanwezig. De kerkenraad heeft besloten over 2 jaar te starten met het maken van een nieuw beleidsplan, waarin beleidsmatige wijzigingen worden voorgesteld.

3. Website

De nieuwe website is inmiddels alweer een jaar in de lucht. Het aantal bezoekers is het afgelopen jaar verdubbeld ten opzichte van het aantal bezoekers aan de vorige website. Het gemiddeld aantal bezoeken per maand is nu 630.

4. Vergaderdata in het jaar 2017-2018

De kerkenraad vergadert het komend jaar op 18 september 2017, 27 november 2017, 15 januari 2018, 5 maart 2018, 14 mei 2018 en 2 juli 2018.

5. Mededelingen van:

Predikanten:

- Op 10 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. Dan wordt er een kerkproeverij gehouden. De gemeenteleden worden gevraagd om op 10 september iemand uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk.
- In plaats van het groene boekje wordt er dit jaar in samenwerking met de Ichthuskerk een flyer uitgegeven
- Dit najaar organiseren de predikanten van de Engelmunduskerk en de Ichthuskerk een avond over 'voltooid leven'. De definitieve datum wordt nog bekend gemaakt.

Diaconie:

- De opbrengst van de Groene Doos, die dit jaar achter in de kerk stond, gaat naar Kerk in Actie.
- Er worden nog één of twee gemeenteleden gezocht die bloemendienst willen doen. Bent u bereid om eens in de paar maanden bij verschillende gemeenteleden als attentie een boekje bloemen te brengen namens de kerk, neemt u dan contact op met diaken Monique Schotvanger.

Consistorie:

- Voor een bijeenkomst op 7 september zijn 2 leden uit het sociaal wijkteam van de gemeente Velsen uitgenodigd om ouderlingen, bezoekpersonen en diakenen te informeren over hun werk.

Kerkrentmeesters:

- Het BHV plan is op papier gereed. Er dient nog invulling aan gegeven te worden. De uitvoering van het plan brengt ook kosten met zich mee.
- De jaarmarkt op 30 september wordt dit jaar voor de 50e keer georganiseerd. Voor deze gelegenheid is Engelmundusbier gebrouwen, dat tijdens de jaarmarkt kan worden gekocht en gedronken.

Diversen:

- De groep gemeenteleden die de afgelopen 5 jaar de Sylvesteravonden organiseerde, heeft besloten hier dit jaar mee te stoppen. De avonden waren altijd gezellig, maar de belangstelling werd het laatste jaar minder.
- De kerkenraad heeft besloten in het jaar 2018 weer mee te doen met 'Het feest van de Geest'.

Beleidsplan 2017-2021

In de kerkenraadsvergadering van 10 juli is het beleidsplan vastgesteld voor de periode 2017-2021. Een afvaardiging vanuit de kerkenraad heeft het vorige beleidsplan geactualiseerd, mede op grond van de uitkomsten van de enquête die in de zomer van 2016 is gehouden.

Het gehele beleidsplan kunt u downloaden van www.engelmunduskerkoudvelsen.nl. Ook liggen er een aantal geprinte exemplaren achter in de kerk voor wie geen internet heeft. Het beleidsplan is ook digitaal of per post aan te vragen bij de scriba, zie het colofon voor de gegevens van Thera Talens.

In hoofdstuk 2 staan de beleidspunten waar de kerkenraad zich de komende periode op wil richten. Dat hoofdstuk is hieronder afgedrukt.

Ik vestig graag de aandacht op punt 2.7. Daar staat dat de kerkenraad graag nieuwe initiatieven vanuit de kerkenraad of van andere gemeenteleden een kans wil geven. Het kan gaan om eenmalige evenementen, of om een project voor een bepaalde doelgroep, of een korte serie of.... Een belangrijk criterium is dat het de gemeenteopbouw dient, dat wil zeggen dat er mensen bereikt worden die niet bereikt worden met het huidige aanbod van activiteiten en diensten. De kerkenraad is benieuwd welke ideeën opborrelen en welke plannen er gesmeed worden!

DS BARBARA DE GROOT

HOOFDSTUK 2. BELEIDSPUNTEN 2017-2021

Inleiding

Sommige beleidspunten zullen vanuit de hele kerkenraad uitgevoerd kunnen worden. Het is ook mogelijk dat enkele leden van de kerkenraad een taak oppakken met als doel die samen met gemeenteleden of anderen uit te voeren. De volgende punten krijgen de komende periode aandacht.

2.1 De eredienst

De openheid voor veranderingen in de zondagse eredienst is groot.

Er zijn al verschillende diensten voor doelgroepen naast de wekelijkse eredienst om 10 uur. Al drie jaar is er vier keer per jaar een peuterviering op zondagmiddag. Ook de aangepaste gezinsdiensten zijn inmiddels een onderdeel op de liturgische kalender. De mogelijkheid om andere doelgroepen aan te spreken of thema-diensten te organiseren wordt verder uitgewerkt. Het consistorie en de predikanten zullen in overleg met de organisten voorstellen doen. Daarbij wordt niet vergeten dat er grote waardering is voor de traditie. Het Engelmunduskoor werkt regelmatig mee aan de diensten¹. Er is ruimte om daarnaast twee keer per jaar een koor van elders uit te nodigen om mee te werken aan een dienst.

2.2 Pastoraat: omzien naar elkaar

Het consistorie wil in samenwerking met de diaconie de mogelijkheid en wenselijkheid om kleinschalige informele ontmoetingen en uitstapjes te organiseren verder uitwerken. Uit de enquête bleek dat daar behoefte aan is.

Thera Talens, scriba

2.3 Vergrijzende gemeente en hoopvolle tekens

De gemeente vergrijsst. De kerkenraad wil onderzoeken wat de effecten hiervan zijn voor de middellange en lange termijn en hoe we hier als gemeente mee kunnen omgaan. Ook al zijn er hoopvolle tekens van jonge gezinnen die betrokken zijn, de gemeente zal kleiner worden. De kerkenraad wil in kaart brengen welke keuzes dat met zich meebrengt.

2.4 Samenwerking binnen Velsen

Met de Ichthuskerk is inmiddels een goede band opgebouwd. De beide kerkenraden hebben uitgesproken dat meer samenwerking dan op dit moment niet wenselijk of noodzakelijk is. Wel zullen er in de zomermaanden een aantal gezamenlijke diensten gehouden worden.

2.5 Kunst & cultuur

De organisatie van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur wordt nu door enkele gemeenteleden gedaan. In de komende periode wil de kerkenraad kunst & cultuur steviger verankeren in het gemeente-zijn. Met meerdere betrokkenen kan het aanbod voor scholen worden uitgebreid.

2.6 Communicatie

In de periode 2013-2016 is een werkgroep communicatie van start gegaan dat resulteerde in de lancering van een nieuwe website. Gebruik van nieuwe communicatiemiddelen is daarmee niet afgerond. De kerkdiensten zijn inmiddels online te beluisteren. Ook zal de komende periode de huisstijl verder doorgevoerd worden.

2.7 Nieuwe initiatieven

De kerkenraad wil nieuwe of eenmalige initiatieven een kans geven. Te denken valt aan activiteiten of evenementen met een missionair karakter, bedoeld om nieuwe mensen

te bereiken, of ter vitalisering van het gemeentelieven. Het vermogen van de gemeente geeft ruimte voor een fonds. Dit fonds kan aangesproken worden in de beleidsperiode 2017-2021.

De kerkbloemen

De bloemen uit de diensten in de Engelmunduskerk gingen met onze hartelijke groeten naar onze gemeenteleden

9 juli

- Mevrouw Velde
- Mevrouw Uijtendaal

16 juli

- Mevrouw Roosendaal
- Mevrouw van Rijn
- Dominee en Mevrouw Lous

23 juli

- De heer Boudesteijn
- De heer Brandenburg
- Mevrouw Boudesteijn

6 augustus

- De heer DHondt
- Mevrouw van den Burg

20 augustus

- Mevrouw Rijkeboer
- Mevrouw Mak
- Mevrouw van Belzen

27 augustus

- Mevrouw van der Laan
- Mevrouw Slagboom



NIEUWS UIT DE PASTORIEËN

NIEUWS VAN DS. LOUS

OECUMENISCHE KOFFIE-OCHTEND

Op donderdag 21 september staat de oecumenische koffie-ochtend van september op het programma. Gastkerk is de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar in verenigingsgebouw De Rank aan de Kon. Wilhelminakade 256. Uiteraard is er ook gelegenheid de Nieuwe Kerk te bezichtigen. Van harte welkom voor een goede ochtend!

OECUMENISCHE DIENST EN DIENST OP 1 OKTOBER

Op 17 september zijn we als gemeente (weer) te gast in de Ichthuskerk, voor de oecumenische dienst die in het teken staat van de vredesweek. Mede-voorgangers zijn pastoor Münch en pastor Hekkenberg. Onze eigen Engelmunduskerk is dan gesloten. Twee weken later zijn we weer te gast in de Ichthuskerk. Vanwege de jaarmarkt

de dag ervoor, kan onze Engelmunduskerk nog niet voor de eredienst gebruikt worden. Vandaar dat deze zondag weer een samen- onder-één-dakdienst is. Wij hopen u op beide zondagen in de Ichthuskerk te mogen begroeten.



AVOND OVER 'VOLTOOID LEVEN'

In onze maatschappij is de discussie gaande over 'voltooid leven'. Wat is dat? Hoe bepaal je dat? Welke rol speelt je geloof daarbij? In samenwerking met de Ichthuskerk willen wij dit onderwerp aan de orde stellen. De voorbereidingen zijn op het moment van schrijven nog in volle gang. Nadere berichtgeving, onder andere over plaats en datum, volgt!

DANK

Na het vrij plotselinge overlijden van mijn vader in juli, hebben wij heel veel kaarten, mailtjes en telefoontjes ontvangen. Al deze blijken van meelevens hebben ons goed gedaan. Heel veel dank hiervoor.

GROET

De avonden worden alweer flink wat korter. De herfst is in aantocht en het winterwerk gaat weer beginnen. Een hartelijke groet van ons allen aan u allen.

DS. KEES LOUS

NIEUWS VAN DS. DE GROOT

ZOMERVAKANTIE VOORBIJ

Wat hebben we weer genoten van de vakantie. Prima zomerweer om er met de tent op uit te trekken. We hadden dit jaar twee vakantiebestemmingen. Eerst waren we een midweek in Drunen. Met in totaal 50 personen van Nederlandse en Syrische gezinnen verbleven we in een kampeerboerderij. Het waren intense dagen. Wat een gezelligheid om samen te koken, te eten en tijd met elkaar door te brengen. De kinderen konden elkaar niet of nauwelijks verstaan, maar speelden toch samen. De Brabantse boer Jan (van de kampeerboerderij) genoot ervan om alle stadse kinderen, zowel de Nederlandse als de Syrische, te laten helpen met het voeren van de kippen en de schapen. Voor een aantal mensen was het plezier dat we met elkaar hadden een tijdelijke verlichting van de oorlogstrauma's die ze met zich meedragen.



Hier op de foto waren we in een buitenzwembad

Daarna hebben we twee weken nabij Ommen gekampeerd. Ook leuk.

En nu moeten we weer in het gewone ritme komen. Door onze bijzondere vakantie stemt 'het gewone' mij zeer dankbaar. Naar school kunnen gaan, een (ruim!) dak boven je hoofd, werk hebben, familie en vrienden in de buurt hebben, het is voor ons zo vanzelfsprekend, dat je bijna vergeet hoe bijzonder het eigenlijk allemaal is.

VOORUITBLIK BIJ DE DIENSTEN

Een korte vraag als terugblik: bent u het met me eens dat de gezamenlijke diensten met de Ichthuskerk in juli en augustus een zeer goed idee waren en voor herhaling vatbaar? Dat dacht ik nou ook.

Op **zondag 10 september** willen we het seizoen feestelijk beginnen met een 'startzondag'. Ik zet dit woord tussen het haakjes omdat zo'n woord haaks staat op het ritme van de liturgie, dat in feite op Eerste Advent startzondag aangeeft. Maar goed, onze agenda's worden grotendeels bepaald

door het ritme van een schooljaar, dat eind augustus of begin september begint en daar sluiten we ons deze zondag bij aan. We doen bovendien mee met de landelijke campagne 'Kerkproeverij'. Ik schreef er al eerder over. Een zondag die bedoeld is om iemand mee te nemen, en om mee genomen te worden. Er is tijdens de dienst iets te 'proeven': van een mooi Bijbelverhaal met uitleg, van voorzang en samenzang, van orgel- en vioolmuziek. En na afloop is er smakvolle koffie met een bijbels koekje, en voor wie durft op dat tijdstip: de jaarmarktcommissie presenteert het Engelmundusbier! Zie de pagina over de jaarmarkt.

Op **zondag 17 september** komen we samen in de **Ichthuskerk** voor de oecumenische dienst aan het begin van de vredesweek, waarin o.a. ds Lous voorgaat. De Engelmunduskerk is dan 's morgens dicht. 's Middags is er een peuterviering en in Beverwijk is tegelijkertijd de aangepaste gezinsdienst.

Op **zondag 24 september** gaat ds. Carola Dahmen uit

Berkenrode voor. De week daarna op **zondag 1 oktober** is onze kerk wederom dicht omdat het dan de zondag na de jaarmarkt is en de kerk nog niet is opgeruimd. We zijn dan welkom in de Ichthuskerk voor een 'samen-onder-één-dak' dienst, waarin ds Jeannet van Doorn voorgaat. Op de **zondagen 8 en 15 oktober** treft u mij dan weer op de kansel in eigen huis. Het worden zo normaal mogelijke diensten..... voor zover dat bestaat natuurlijk, want ook een bekend lied of oud verhaal kan zo maar opeens als nieuw klinken!

Op 15 oktober lezen we Matteüs 22: 34-46. Op dinsdagmiddag 3 oktober bent u welkom in de Goede Herderzaal om 14 uur om samen deze tekst eens goed onder de loep te nemen.

Ik wijs u graag op de rubriek 'wat is er te doen' en de pagina over de 50^e jaarmarkt. Ik hoop u bij een activiteit of dienst te zien.

Met een hartelijke groet, in het bijzonder aan hen die aan huis gebonden zijn, Ds Barbara de Groot

IN MEMORIAM MAARTJE ROSENDAAL - SCHOTTE

In de nacht van zondag 16 op maandag 17 juli overleed Maartje Rosendaal - Schotte, omringd door wie haar lief waren.

Geboren in Pijnacker groeide Marry op in Wieringerwerf. Omdat haar man Ab werk vond in IJmuiden kwamen ze in Velsen wonen. Daar werden hun vier kinderen geboren. Naast de zorg voor het gezin deed Marry altijd van alles. Voor de kerk, de plaatselijke politiek, bij de vrouwenbond en ook werkte ze als lerares op verschillende scholen in IJmuiden.

Ze genoot van de kleinkinderen die graag in Driehuis kwamen logeren.

Toen alle kinderen uit huis waren, werd het iets rustiger. Ze had toen tijd om zich te verdiepen in de familiegeschiedenis van ouders, grootouders tot ver terug in de tijd. Dat leidde ertoe dat Marry samen met Ab een boek schreef over de Kooij-boerderij in Delfgauw. Ze voelde een sterke verbondenheid met wie ons zijn voorgedaan, niet alleen in de levenslijn, maar ook in de geloofstraditie. "*Geslachten gaan, geslachten zullen komen, wij zijn in uw ontferming opgenomen*", stond er dan ook op de rouwkaart.

Bij die woorden stonden we stil in de dienst, voorafgaand aan de begrafenis op maandag 24 juli.

Uit de psalm, een gebed op naam van Mozes, spreekt een vertrouwen dat God het werk van mensenhanden zal bevestigen en bestendigen. Dat wat wij doen niet vergeefs is, maar gezien door de Barmhartige. Dat vertrouwen had Marry in haar leven en met dat vertrouwen is zij gestorven. Dat Gods oog rust op wie achter blijven, dat is ons gebed voor haar man Ab, de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden.

IN MEMORIAM JO MARKERINK

Op maandag 21 augustus is, in vol vertrouwen op haar Heer en Heiland, overleden ons gemeentelid Jobje Markerink. Jo woonde, samen met haar levenspartner Ineke van Ee, aan De Ticht in Velsen-Zuid. Ze heeft bijna haar hele leven in Velsen gewoond, geboren in Santpoort woonde zij later met Ineke in IJmuiden en in Velsen-Zuid.

In haar werkzame leven was Jo verpleegkundige, vooral wijkverpleegkundige. Ze deed haar werk met grote inzet en zorgzaamheid. Dat kenmerkte haar: zorgzaamheid, trouw, dienstbaarheid.

Zo zette ze zich ook met zorgzaamheid en grote trouw in voor stichting Kerk zonder grenzen. Tegelijkertijd is ze altijd lid gebleven van haar wijkkerk.

Voor al haar werk heeft ze een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Jo was zelfstandig op velerlei gebied. Ze was handig met de computer en was al snel op internet (bijvoorbeeld voor de bankzaken en de administratie). Hierdoor kon ze ook nog lang van huis uit een bijdrage leveren aan haar kerken door liturgieboekjes uit te typen.

Haar gezondheid was de laatste jaren kwetsbaar geworden. De laatste weken bleek dat lichaam op was. Haar geest was en bleef sterk.

Zaterdag 26 augustus hebben we op Duinhof bij haar leven stil gestaan in een dankdienst van Woord en Gebed. We lazen woorden uit psalm 139. Woorden over een God die nabij is, en die de mens kent waar hij of zij ook gaat.

Met dat geloof en vertrouwen heeft Jo altijd geleefd, en in dat vertrouwen is zij gestorven.

We bidden voor Ineke, en voor Ali, dierbare zus van Jo, dat ook zij gedragen worden door de trouw van God en mensen.

DS BARBARA DE GROOT



voor elke klus in en rondom uw woning of bedrijf

www.buildwise.nl

info@buildwise.nl

Henri Bron
Zeeweg 171
1971 HB IJmuiden
061 3934294

Liemve uitvaartbegeleiding

met aandacht en gevoel naar een liefdevol afscheid



Henriëtte de Bruijn

06 38 58 79 13

www.liemveuitvaartbegeleiding.nl

KERKNIEUWS UIT DE REGIO



Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmond

Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!



Op **17 september a.s.** start het seizoen 2017-2018 van de aangepaste gezinsdiensten. Het jaarthema is: "**Pluk de Vruchten**".

Wij starten het seizoen in de **Vrededorstkerk, Laan der Nederlanden 152 te Beverwijk**.

De voorgangers in deze dienst zijn Pastor Greet Bijl en ds. Kees Lous.

De dienst begint om **15.00 uur**.

De kerkdienst is, zoals we gewend zijn, bidden, zingen, bijbellezing, verkondiging en de collecte.

Het jaarthema is "Pluk de Vruchten". Daarom vragen wij om deze keer fruit mee te nemen voor de collecte. Het fruit gaan we brengen naar de zieken in het verzorgingshuis met de liturgie van de kerkdienst. Zo brengen we de viering een beetje bij de zieken.

Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat lekkers. Deze keer een beetje feestelijk met ook een hapje en een drankje.

Daarna is er een maaltijd, waar iedereen hartelijk welkom is. U hoeft zich niet op te geven voor de maaltijd, maar wilt laten weten dat u komt, dan mag dat wel. Mail dan naar Riet.de.Vlieger@quicknet.nl of tel. 0255 -530210.

Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat! Neem hierover vóór 16 september a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.

Wij nodigen u van harte uit voor de dienst en de maaltijd om zo met elkaar het seizoen te starten.

Tot ziens op 17 september a.s.

WIJ HEBBEN GELEZEN



Zingeving



"IEMAND OM VAN TE HOUDEN. IETS ZINVOLS OM TE DOEN. IETS OM OP TE HOPEN".

(Oude Chinese wijsheid)

Volgens dit gezegde zijn uiteindelijk maar drie zaken in het leven belangrijk voor het ervaren van geluk: liefde, zingeving en hoop. De manieren waarop deze drie pijlers invulling krijgen, zijn voor ieder mens anders. Maar het draait erom dat het zo eenvoudig mogelijk gebeurt. De liefde voor een mens of dier, een fijne invulling aan de dag en de inspiratie uit die ene droom die ooit misschien verwezenlijkt wordt: groot geluk zit in kleine dingen. Daar kunnen geld, bezittingen of macht niet tegenop.

Niet te genieten, die christenen

In een van de afleveringen van de Amerikaanse animated sitcom 'The Simpsons' denken vader Homer en zoon Bart Simpson erover zich te bekeren tot de Rooms-Katholieke Kerk. Moeder Marge is erg bezorgd of de familie Simpson elkaar nog wel zal treffen in het hiernamaals. Op een gegeven moment krijgen ze een soort droom/visioen.

In deze droom is de 'protestantse hemel' een netjes aangeharkte wolk waar kakkerig sprekende mannen en vrouwen zich verpozen met thee drinken, tennissen en croquet spelen. De naburige wolk is veel drukker bevolkt. Met neonletters valt te lezen 'katholieke hemel'. Mannen en vrouwen in allerlei kledingstijlen eten en drinken aan een lange tafel. Sommige zijn duidelijk aangeschoten.

Er wordt gevochten, gedobbeld en gefliktlood. Later putten de katholieke hemelingen zich uit in een megagrote lerse dans.

Marge verbaast zich over het verschil in de twee hemels en wil toch graag even Jezus spreken. Een protestantse hemeling verwijst haar naar de katholieke hemel en zegt met enige gêne in haar stem: 'Jezus? *He has gone native*'. En inderdaad: in de katholieke hemel wordt Jezus gejonast met een groot wit tafellaken door Bart, Homer en een aantal andere katholieken. Jezus zegt – duidelijk zonder het te menen: 'Stop! Stop! Ik meen het jongens. Stop!' Met een harde kreet ontwaakt Marge uit haar droom.

Vooroordelen over en weer

Christenen hebben niet echt de reputatie levensgenieters te zijn. Buitenstanders hebben vaak de nodige (voor)oordelen als het gaat om het christelijk vermogen van het leven te genieten. Christenen worden geassocieerd met spaarzaamheid, soberheid, zuinigheid en ingetogenheid.



Niet echt de karaktereigenschappen die je hoog op de lijst van uitnodigingen voor feestjes brengt. Christenen nemen zichzelf en het leven bloedserieus, is een vaak gehoorde klacht. En eerlijk gezegd: we hebben ook ons uiterste best gedaan ons deze reputatie aan te meten. En met succes. Als christenen het – aan de klamme koffie met taaie biscuitjes na de viering – onderling hebben over 'genieten', dan zijn vaak de rooms-katholieken (en ik ben een van hen) de sjaak. Wij Roomschen – van het Rijke Roomsche Leven – hebben de reputatie de levensgenieters onder de christenen te zijn: feestjes, drank, lekker eten en niet zo op de letter van de (kerkelijke) wet. Zie het voorbeeld van de katholieke hemel uit *The Simpsons*. Toch gaat de getekende humor verder dan louter het uitdiepen van stereotypen. In de protestantse hemel wonen namelijk veel minder mensen dan in de katholieke hemel. De katholieke hemel barst uit zijn voegen, de protestantse hemel is schaars bewoond. Bovendien dragen alle protestante hemelingen een aureool, een teken van heiligheid dat we normaal gesproken eerder in de rooms-katholieke traditie tegenkomen.

Maar nog belangrijker: in de katholieke hemel dragen lang niet alle hemelingen een aureool. Met andere woorden, aldus *The Simpsons*, volgens de protestanten komen er maar heel weinig en alleen 'echt' heilige mensen in de hemel, terwijl de katholieke hemel vol zit met halve heiligen en zondaars. Een mooie en intelligente knipoo naar het genadedebat tussen de rooms-katholieken en reformatorische tradities over wie er in de hemel komt (en wie niet) en wat je daar als gelovige wel of niets aan kunt doen.

Een bekend rooms-katholiek grapje gaat daarin verder. Jezus loopt op één van zijn inspectieronden door de hemel. Hij ziet daar allemaal mensen die er helemaal niet in thuishoren. Een beetje boos gaat hij naar Petrus en leest hem ernstig de les. 'Ja, dat klopt allemaal Heer,' zo

antwoordt Petrus, 'maar elke keer als ik ze bij de voordeur wegstuur, dan laat Uw moeder ze bij de achterdeur weer binnen'. En zo is het maar net, dat weet elke rooms-katholiek.

Begrijpelijk

Dit milde wantrouwen tussen christenen onderling en deze vooroordelen richting christenen vanuit buitenkerkelijke kringen is historisch wellicht te begrijpen. Genieten is voor een christen vaak een beetje problematisch want hij beseft dat de mens zondig is, dat al zijn pogen feilbaar is, dat de wereld geen paradijs is, dat het geloof een serieuze aangelegenheid is. Jezus lachte immers nooit, zo houdt de bibliothecaris-monnik uit Umberto Eco's *In de naam van de roos* ons voor. En liever dan toegeven dat Jezus misschien wel wist hoe Hij lachen moest, verbrandt hij de kloosterbibliotheek met daarin onbetaalbare, unieke manuscripten. Een lachende Jezus is immers, aldus deze monnik, het begin van alle relativering, ook van geloof, God en hemel.

God zelf geniet

Theologisch gezien is dit echter niet vol te houden. Genieten is een diep-Bijbelse aangelegenheid, een genadegave waarvoor wij tot leven geschapen zijn. Het scheppingsverhaal van Genesis 1 vermeldt immers nogal vasthoudend aan het einde van elke dag dat 'God zag dat het goed was'. En als God dan uiteindelijk de mens gemaakt heeft als toppunt van het scheppingsproces, 'zag God dat het zeer goed was.' De zevende dag neemt God dan ook een dagje vrij om te genieten van al het mooie dat Hij geschapen had. De kerkvaders hebben ons al anderhalf millennium geleden geleerd dat de enige reden voor Gods scheppend handelen moet worden gezocht in Gods liefde zelf, een liefde zo groot dat Hij zichzelf wil uitdelen aan anderen, dat is de schepping, dat zijn wij, Gods geliefde mensen. God legt een schitterende tuin aan voor de mensen. En God zoekt verkoeling in de avondlucht terwijl Hij op zoek is naar zijn geliefden. God zoekt naar zijn schepselen zoals de herdersjongen in het Hooglied wanhopig verliefd op zoek is naar zijn geliefde vrouw. En als ze elkaar gevonden hebben, doen zijn niets anders dan genieten van elkaars aanwezigheid, geur, kleur en smaak.



God genieten

Augustinus leert ons dat wij bijna alle zaken in het menselijk bestaan, 'genieten' omwille van iets anders (uti). We genieten best van werken, eten en drinken. Maar tegelijkertijd moeten we werken, eten en drinken om in leven te kunnen blijven. Het zijn levensnoodzakelijkheden. Best prettig, maar nuttig vanwege iets anders. Diezelfde Augustinus leert ons dat slechts één verlangen alleen verlangd wordt omwille van zichzelf, en dat is het menselijk verlangen naar God. God wordt 'genoten' (*frui*) alleen omwille van zichzelf, niet om iets anders te pakken te krijgen.

Daarom kan Jezus ook zeggen 'wie uit mij drinkt, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen'. Wie God geniet, hoeft niets anders meer. God is hem genoeg.

Elkaar genieten

In mijn boek *God houdt van seks. Kleine theologie van de erotiek* heb ik geijverd voor een positieve, theologische aandacht voor seksualiteit. Seks is voor ons mensen in heden en verleden immers bij uitstek een 'handeling' die met louter genot wordt geassocieerd (als het goed is). Ik beargumenteer dat seks en erotiek de enige menselijke handelingen zijn die – net als de liefde van en tot God – omwille van zichzelf worden genoten. We vrijen met ons lief omwille van onze liefde, niet (in de eerste plaats) omdat we een goddelijke plicht willen vervullen, niet om kinderen te krijgen (hoewel dat een mooi bijkomend resultaat kan zijn), niet om de ander te behagen, maar om elkaar te genieten en niets anders.

Bevrijdende humor

Een charismatische kerkkraker (voor de kenners: van de Gemeenschap Emmanuel) zingt: 'Jezus maakt mij van mijn banden los.' Natuurlijk weet ik dat het dan in eerste instantie gaat om de banden van de zonden, van de eeuwige dood. Maar tegelijkertijd hoor ik er zoveel meer in: Jezus die ons bevrijdt van onze angsten, van onze fobieën, van onze geremdheid, van onze valse schaamte, van een leven gedompeld in zelfkastijding en duistere gedachten over het eigen zielenheil. Paulus begrijpt dat als hij zegt dat 'we vrij geworden zijn tot kinderen Gods'.

Daarom: een pleidooi voor de humor. Humor bevrijdt de gelovige van zijn zelfgeschapen en ingebakken grootinquisiteur die andere gelovigen maar al te graag de maat wil nemen. Humor versplintert de gesneden beelden die wij gelovigen van God gemaakt hebben in ons hoofd, en die wij aanbidden in plaats van de God waarnaar de ideeën zich uitstrekken. Humor is het beste medicijn tegen zelfmedelijden, tegen vrome zwartgalligheid, tegen vooroordelen en stereotyperingen die wij gelovigen vanuit de samenleving over ons uitgestort krijgen.

Lach, mens, en je ziel zal gezuiverd worden. Was mij met vreugde en mijn ziel zal gezond worden. Wie gelooft dat Jezus is opgestaan en de dood verslagen heeft, kan die iets anders doen dan lachen en jubelen? Wie goed vrijt, vrijt zichzelf de hemel in. En God zag dat het goed was, heel goed was.

FRANK BOSMAN (ROOMS-KATHOLIEK) CULTUURTHEOLOOG
UIT: WOORD EN DIENST

Een klein beetje

'We kregen maar een klein stukje brood en één slokje wijn. Hoe kan dat nou dat er niet genoeg was? Ze wisten toch met hoeveel kinderen we zouden komen? 'Ik hoor het mijn buurjongetje van jaren geleden nog zeggen.

Hij was met school naar de kerk geweest, op een doordeweekse donderdag. Het was Witte Donderdag en dat hij had deelgenomen aan de eucharistie was niet helemaal

overgekomen. Hopelijk is deze gebeurtenis niet bepalend geweest voor zijn beeld van de kerk, maar ik ben er niet helemaal gerust op.

Als het maar niets kost

Het slokje wijn en het stukje brood staat symbool voor het lichaam van Christus. Dit kleine beetje is royaal voldoende om de genade te ontvangen. Dat kan ik wel uitleggen, en dat heb ik destijds aan mijn buurjongen ook gedaan. Maar in de dagelijkse praktijk van het kerkelijke bedrijf is 'het kleine beetje' symptomatisch voor 'als het maar niets kost'.

Gasten onthalen we op koffie die we thuis niemand zouden voorzetten. Een flubberig A4'tje noemen we een flyer. De kleedjes op de tafels zijn over een paar jaar wel weer hip – als je van retrostijl houdt. Nu doen we het er nog even mee, ondanks de brandgaten, gemaakt door een enthousiaste catechesant die de kaars aan mocht steken.

Zuinigheid is goed, in de kerkelijke gemeente is het sprokkelen, daar weet ik alles van. Geld uitgeven is een verantwoordelijke zaak als je bedenkt dat het door de gemeenteleden bij elkaar is gebracht: vrijwillige bijdragen, oud papier sjouwen, bazaars, enzovoort. En toch: welk beeld straal je uit? Zijn de gasten het niet waard om het beste voor te zetten? Ik ben eens meegenomen naar een pinksterachtige kerkdienst. De viering was niet mijn smaak, maar de ontvangst met koffie uit de koffiemachine die in een heuse Starbucks niet had misstaan herinner ik mij nog steeds! Ik voelde mij als gast in alle opzichten welkom.



Heb vertrouwen in God

In de jaren dat ik in Zambia woonde, was er gebrek aan van alles en nog wat, ook dagelijkse levensmiddelen als suiker en zonnebloemolie. Het was een hele organisatie om voor een feest alles op tijd bij elkaar te hebben. En gefeest werd er, vooral in de kerk! Eén dag geen zorgen, genieten van het leven en de goede gaven die God ons schenkt. Morgen? Dat zien we morgen wel. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, heb vertrouwen in God die ons niet in de steek zal laten.

Dat dit vertrouwen ook pittig op de proef is gesteld, hoeft geen betoog.

Als de kerk een gemeenschap is waarin we elkaar hoog houden, vertellen van en delen in de genade van God, mag dat dan ook wat meer zichtbaar worden? Woorden en daden zijn juist op dit concrete vlak eenvoudig met elkaar te verbinden.

Het grote geschenk

Dus: pak kwasten en verf en ga aan de slag om al die consistoriekamers op te frissen. Maak er een gemeenteproject van, dan is het nog gezellig ook! Ontvang je gasten zoals je dat ook thuis zou doen, met lekkere koffie, het liefst Fairtrade. Maak reclame voor je activiteiten met materiaal dat opvalt. Verras mensen. Niet om 'duur' te doen, maar om te laten zien dat het verhaal van het grote geschenk van genade ons dat waard is.

ALIDA GROENEVELD (UIT WOORD EN DIENST)

Scriba bezoekt predikanten en kippenboeren Barneveld



Op maandag 14 augustus heeft scriba René de Reuver een pastoraal bezoek gebracht aan Barneveld. Hij sprak daar met predikanten van de hervormde en protestantse gemeente en met twee pluimveehouders. Dit naar aanleiding van de fipronil crisis in de eierindustrie.

De Reuver vindt het belangrijk om op bezoek te gaan naar de getroffen regio. "Vanuit de Bijbelse opdracht: 'als één lid lijdt, lijden alle leden mee'."

Veel pluimveehouders in Barneveld en omgeving zijn lid van gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk. In hun gemeenten wordt sterk meegeleefd met de situatie van de kippenboeren. Dat wordt door de pluimveehouders zeer op prijs gesteld.

REGENBOOG BOVEN KIPPENSCHUUR

Eén van de aanwezige predikanten, ds. Molenaar van de hervormde gemeente, vertelde over een pastoraal bezoek aan één van de getroffen pluimveehouders in zijn gemeente. Deze boeren waren van plan geweest hun kippen te ruimen. Een regenboog veranderde deze situatie.

Net nadat ze gehoord hadden dat ze 300.000 eieren moeten vernietigen, stuurt een buurman een foto van een regenboog boven hun stal. Ze laten deze foto aan ds. Molenaar zien en vertellen dat ze er een teken van hoop in deze moeilijke situatie in zien. Ze staan op het punt om te beslissen of ze hun kippen ook gaan ruimen.

Vanwege de regenboog boven de stal kiest ds. Molenaar er voor om het verhaal van de Ark van Noach met hen te lezen. In dat verhaal staat dat God een verbond sluit met mensen 'en alle levende wezens die bij jullie zijn'. Dat raakt deze mensen zo dat ze besluiten hun kippen te behouden en op dieet te zetten in de hoop dat de fipronil op die manier uit hun lichamen verdwijnt.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie

Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

**Als je gelukkig wilt zijn
voor een uur, doe dan een dutje;
voor een dag, ga dan vissen;
voor een maand, ga dan trouwen;
voor een jaar, erf dan een fortuin;
en voor een heel leven, help dan
een ander.**

CHINEES GEZEGDE



Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse, smakelijke warme maaltijden die wij bij u thuis of op het werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 — www.kievitbv.nl

**Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij**



Uitvaartverzorging IJmond

Waalstraat 101, 0251-25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl



Het
geheim
van IJmuiden...

...zit al ruim 50 jaar in de
TROMPSTRAAT nr. 1

- banners
- beachflags
- drukwerk
- familiedrukwerk
- flyers & folders
- huisstijl
- ontwerpen
- posters
- printen
- scripties
- stickers
- vlaggen

ELTA*print*

Trompstraat 1-5 (schuin achter het gemeentehuis)
1971 AA IJmuiden • Tel. 0255 511191 • info@elta.nl

Sterk in grafische communicatie!

jmp

Mooy & Partners B.V.

Administratieve en fiscale dienstverlening

jmp

Kon. Wilhelminakade 217
1975 GK IJmuiden
Postbus 124
1970 AC IJmuiden
Tel. (0255) 51 08 45
Fax (0255) 52 21 37
Email: j-m-p@wxs.nl

Lid Nederlands College van Belastingadviseurs
Lid Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

Voor een goed advies
en ruime keuze



DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes

Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964